



## Bij de diensten



<b>Zaterdag 1 sept</b>	ds. Tina Geels, Lutherse kerk, <b>19h</b> Vriendendienst, start van het nieuwe seizoen
<b>Zondag 9 sept</b>	ds. Reinhold Philipp, Abstwoude, 10.30h
<b>Zondag 16 sept</b>	ds. Tina Geels, Abstwoude, 10.30h (Vredeszondag) na de dienst nemen we afscheid van Jan Postma
<b>Zondag 23 sept</b>	ds. Klaas Douwes, Lutherse kerk, 9.30h
<b>Zondag 30 sept</b>	ds. Peter Wilbrink, Lutherse kerk, 9.30h (Kinderkring)

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)

## Start nieuwe seizoen Vrijzinnig Delft Vriendendienst zaterdagavond 1 september 19h

Welkom bij de eerste viering van Vrijzinnig Delft op zaterdagavond!  
Neem vrienden en vriendinnen mee, burens en familie en natuurlijk zijn de kinderen van harte welkom. Voor hen komt er in het seizoen een apart programma.

Thema - *nieuwe ruimte* ... we laten de week achter ons en bereiden ons voor op de rust van de zondag. Hoe nodig is het om elke week een moment van inkeer en bezinning toe te laten.

Muziek- Christo Lelie, orgel en vleugel en Riëtte Beumer, fluit.

Na afloop kunnen we napraten bij koffie en thee en elkaar te ontmoeten.



Er is ook

### De kleine Bieb

- breng boeken in en neem na de viering gerust een boek of tijdschrift mee dat je in de kleine Bieb bij de boekentafel vindt.

### De Kinderkring

- volgt komend seizoen een eigen ritme, de eerste keer is zondag 30 september o.l.v. Marianne van den Broek, bedoeld voor de kleine kinderen- thema: Herfst.

### Stiltehoek

- Nieuw is de stiltehoek achterin de Lutherse kerk, voorlopig bij de avondvieringen, telkens de eerste zaterdag van de maand. Je kunt er voor de dienst een lichtje aansteken en een (gebeds)intentie opschrijven, deze worden meegenomen bij de voorbeden in de dienst.

## Nieuwe inspiratiegids

Heb je belangstelling voor de activiteiten van Vrijzinnig Delft, wil je meer weten dan kun je na de dienst de nieuwe inspiratiegids voor komend seizoen meenemen of deze aanvragen door een berichtje te sturen naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Het nieuwe programma staat ook op de website van Vrijzinnig Delft.





### Dank Gardien

Zoals bekend treedt Gardien ter Veen- Visser per 1 september af als voorzitter van de kerkenraad. Ruim anderhalf jaar geleden bevestigd als kerkenraadslid, in de functie van voorzitter voor een periode van twee jaar, heeft Gardien zich vanaf dat moment onafgebroken ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Met groot respect voor haar bestuurlijke kwaliteiten en grote ervaring vanuit haar werkzame leven, willen we op deze plaats Gardien bedanken voor haar toewijding, krachtige inzet, haar zorgvuldigheid en snelle manier van werken, nodig in een moeilijke periode van onze geloofsgemeenschap. Ieder van ons heeft kunnen meemaken hoe lastig het was om op koers te blijven en tegelijk onder tijdsdruk nieuwe wegen in te slaan toen eenmaal duidelijk was geworden dat het gebruik van de Waalse Kerk niet gecontinueerd kon worden. We zijn er met elkaar doorgekomen, dankbaar voor de ruimte en gastvrijheid die ons door de Lutherse gemeente is geboden. Blij met de vertrouwde kapel van Abtswoude. Het was een grote klus en nu aan het begin van een nieuw seizoen, in rustiger vaarwater, is het voor Gardien een goed moment om een punt te zetten achter de periode van haar voorzitterschap. Dank Gardien!

*De kerkenraad*

### Oproep nieuwe kerkenraadsleden!

In aansluiting op de vorige (zomer) editie van de Nieuwsbrief willen we nogmaals een beroep doen op onze gemeente. We dragen met elkaar de gemeenschap, de leiding is aan de kerkenraad (het bestuur) toevertrouwd. Vanaf september zal de kerkenraad uit vier mensen bestaan: naast Tina Geels zijn dat Marike van der Kramer (diaconie/liturgie), Jac Veugelaers (algemene zaken) en Kirsten van den Berg (scriba/secretaris). We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. We zijn met name op zoek naar een voorzitter en een penningmeester (kerkrentmeester).

Als u hier meer informatie over wilt, of als u belangstelling hebt, dan kunt u altijd één van de kerkenraadsleden aanspreken, of een mailtje sturen naar Kirsten op het adres: [scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com](mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

### Activiteiten

- |   |   |
|---|---|
| Elke maandagavond                               | Open meditatie 20- 21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, inf. <a href="mailto:j.veugelaers@gmail.com">j.veugelaers@gmail.com</a>  |
| Elke dinsdagmiddag                              | Open meditatie 15.45- 17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, inf. <a href="mailto:cm.geels@planet.nl">cm.geels@planet.nl</a>  |
| Dinsdagmorgen 11 sept en 16 okt, 13 nov, 11 dec | Dansmeditatie met Tina Geels in de Lutherse kerk, 10.30- 12h Noordeinde 4<br>Opgeven bij <a href="mailto:jbruggeling@xs4all.nl">jbruggeling@xs4all.nl</a><br>voor meer informatie <a href="http://www.stadskloosterdelft.nl">www.stadskloosterdelft.nl</a>  |
| Woensdagavond 12 sept en 19, 26 sept, 3 okt     | Geweldloze communicatie met Monique Toonen, Phoenixstraat 66 k.105 (1e verdieping)<br>19.30- 21.45h, Opgeven bij Monique Toonen, <a href="mailto:myt@xs4all.nl">myt@xs4all.nl</a><br>voor meer informatie <a href="http://www.stadskloosterdelft.nl">www.stadskloosterdelft.nl</a>                          |
| Woensdagmiddag 12 sept                          | Pizza club met Tina Geels 17.30- 19h<br>Open gesprek met thema en pizza, Voorstraat 60  |
| Dinsdagavond 25 sept                            | Benedictus kring (1) met Taco Smit in de Lutherse Kerk<br>20- 21.30h Telkens 4 <sup>e</sup> dinsdag van de maand<br>Inf. en opgave <a href="mailto:tacosiccosmit@gmail.com">tacosiccosmit@gmail.com</a><br>meer informatie ook bij <a href="http://www.stadskloosterdelft.nl">www.stadskloosterdelft.nl</a> |





## Van de predikant



Deze zomer was ik ver weg, eerst voor een congres in Washington DC: wat betekent het om vrijzinnig te zijn vanuit je eigen situatie? Vanuit Nederland was ook de VVP vertegenwoordigd naast de Remonstranten. Boeiend en inspirerend eenzelfde thema dat over de wereld gaat: met een half woord begreep ook mijn Indiaanse collega uit Bolivia dat liefde en mededogen het enige antwoord is. Dat geeft mij moed en vertrouwen. Ik voelde mij deel van een grote tegenbeweging, daar dicht onder de rook van het Witte Huis.

We reisden door naar onze dierbare plek bij de vrijzinnige Hongaren in Roemenië. Onder een stille, heldere sterrenhemel haalden vrienden van ons met een nieuwe app de tekens van de dierenriem dichtbij met een licht muziekje op de achtergrond, deed mij beseffen hoe we toebehoren aan dit grotere geheel van de planeet aarde, die door de ruimte vliegt met ons allemaal aan boord. We luisterden naar verhalen over de demonstraties tegen onrecht en corruptie. We zongen de oude Hongaarse liederen in een dienst, waar collega Agnes, de dertig net gepasseerd, sprak over het verlangen naar een sterk geloof.

En uiteindelijk reden we de lange weg weer terug naar huis. Terug naar Delft. Weer in verbinding met jullie allemaal om ook hier iets van die tegenbeweging van liefde en mededogen met elkaar zichtbaar te maken. Daarom zie ik uit naar een nieuw seizoen, een nieuwe start met de zaterdagavond vieringen in de Lutherse kerk en met de ontmoetingen in Abtswoude, de kringen en de gesprekken vooral.

Tina Geels

## Gelezen

In de stille ochtenduren, als de Roemeens zon nog niet al te heet is werd ik achter op de veranda van ons vakantiehuis in het boerendorp Bită gefascineerd door de zoektocht van de Amerikaanse dichter en filosoof Christian Wiman, *Mijn heldere afgrond, Overpeinzingen van een moderne gelovige*. Vertaald uit het Engels door Willem Jan Otten. Bij verschijnen in 2016 meteen internationaal een spirituele bestseller. Zo zuiver en subtiel heb ik zelden over een diep innerlijk leven gelezen. Herkenbaar is de verwarring van deze tijd, scherp is zijn cynisme - warm en bewogen waar hij Christus opnieuw vindt op de laatste bodem van zijn kwetsbare leven in een periode van ziekte en vertwijfeling. Een boek wat met mij meereist.

Tina Geels





## Afscheid Jan

Het is een mooie, zonnige middag als ik bij Jan op bezoek ga voor een afscheidsinterview. Jan gaat samen met zijn vrouw Ingrid verhuizen naar Bergen (NH), dicht bij Alkmaar waar hij eerder gewoond heeft.

‘Na het overlijden van Ria, mijn eerste vrouw en moeder van onze drie jongens, kwam ik vaker in de kerk in Bergen, toen een Samen op Weg gemeente. Ik ben er mee gaan doen in een groepje dat zich voorbereidde op de doop. In 2005 ben ik daar in de Ruïnekerk gedoopt’.

Na de verhuizing naar Delft is Jan samen met Ingrid op zoek gegaan naar een gemeente waar hij zich thuis zou kunnen voelen. ‘Op een gegeven moment kwam ik bij Vrijzinnig Delft in een dienst terecht, en de toenmalige predikant, Peter Wilbrink, sprak mij aan. De sfeer onder de mensen was prettig, open, gastvrij. Ook de vrijzinnigheid, zonder dogma’s en waarheden, gaf mij ruimte. Ik heb en had veel vragen, daar kan ik nu nuance in aanbrengen’.



### *Mediteren*

‘Ik vind mediteren belangrijk, voor mijzelf en andere mensen. Dat zou men veel meer moeten doen. Moeilijk vind ik het om de diepte in te gaan. In een groep mediteren geeft een ander gevoel dan alleen thuis. De dinsdagmiddag meditatie in de prachtige oude consistorie van de Waalse kerk heb ik heel fijn gevonden.’

### *Meer een doener dan een prater*

‘Ik ben meer een doener dan een prater. Ik zie dingen liggen die gedaan moeten worden en pak dat graag op. Wat ik elke keer weer mooi vind om te zien, is hoe veel mensen in Vrijzinnig Delft ongevraagd meehelpen bij allerlei zaken die gedaan moeten worden om de diensten goed te laten verlopen. Samen sterk!’

### *Toekomst*

‘Ingrid en ik zijn blij dat we een huis hebben gevonden in Bergen, met een weids uitzicht. Ik kan weer naar de Ruïnekerk, waar ik eerder lid was. Ingrid is katholiek, zij gaat graag naar de Benedictijnse Adelbertus Abdij in Egmond.’

### *Missen*

‘Het contact met Vrijzinnig Delft, de gemeenteleden, het contact met de kerkenraad, het actief bezig zijn in de gemeente heeft me veel gegeven. Dat zal ik missen. In dat geheel zijn ook de gastpredikanten belangrijk voor me geweest, met prachtige, inspirerende diensten. Vrijzinnig Delft is een heel prettige gemeente, gastvrij, open, mee levend, met zorg voor elkaar. En bij missen denk ik ook aan de vele gemeenteleden die sinds 2006 overleden zijn, een lange lijst met namen, de een kende ik beter dan de ander, maar er zijn best veel aan wie ik heel fijne herinneringen heb.’





## Uit de Diaconie

---

### Het vakantiebureau

De diaconie heeft een nieuw collectiedoel gekozen: het vakantiebureau van Kerk in actie. De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.

U kunt dit werk steunen via de collectes in de dienst en door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 060101'. Hartelijk dank!

**Stadsklooster** - [www.stadskloosterdelft.nl](http://www.stadskloosterdelft.nl)



### Sacred Dance – Dansmeditatie

Ons lichaam is de poort waardoor we naar binnen en weer naar buiten gaan, klankbord van heel ons leven. Tina Geels kreeg haar opleiding tot dansdocente bij Friedel Kloke- Eibl. Om mee te doen is danservaring niet noodzakelijk. Trek iets aan waar jij gemakkelijk in kunt bewegen.

Plaats: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4, Delft.

Tijd: 10.30-12h

Data: dinsdag 11 sept, 16 okt, 13 nov, 11 dec

Kosten: € 7,50 per keer en € 30,- voor 4 sessies.

Inf en opgave: Jeanneke Bruggeling, 015-2130293 of e-mail: [jbruggeling@xs4all.nl](mailto:jbruggeling@xs4all.nl)

### Leer- en oefengroep Verbindende (geweldloze) communicatie

Het Stadsklooster Delft gaat van start met een 'Leer- en oefengroep verbindende communicatie'. Op 4 woensdagavonden behandelt Monique Toonen de basiselementen van verbindende communicatie, gebaseerd op het gedachtengoed van Marshall Rosenberg (Nonviolent Communication). Deze communicatie richt zich op verbinding in plaats van op strijd en machtsuitoefening. Het is gericht op contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart. Het helpt je de menselijkheid van de ander en van jezelf steeds opnieuw weer te zien. Het leert je om minder te oordelen en met meer mededogen voor jezelf en anderen in het leven te staan.

Plaats: Delftstede, Phoenixstraat 66 - ruimte 105 (1e verdieping, achterin, te bereiken met trap of lift)

Tijd: 19.30-21.45h

Data: woensdag 12, 19, 26 september en 3 oktober

Opgeven bij: Monique Toonen, 06-14313479, [myt@xs4all.nl](mailto:myt@xs4all.nl)

Kosten: Vrijwillige bijdrage (richtprijs: € 60,-)

Maximaal 8 deelnemers

---

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 2 oktober 22h naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl) of [c.m.geels@planet.nl](mailto:c.m.geels@planet.nl). De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 6 oktober 2018.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? Kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)