



Bij de diensten



Zondag 18 december ds. Alleke Wieringa in de Waalse Kerk
Vierde Advent

Zaterdag 24 december Kinderkerstviering in de Genestetkerk; aanvang **19.30h**
Kerst in het klein

Zaterdag 24 december in de Waalse Kerk, voorganger is ds. Tina Geels; aanvang **22.00h**
Kerstdienst

Zondag 25 december ds. E. Bijlsma in de Waalse Kerk;
Kerstmorgen Dieke de Jongh speelt klassiek gitaar met haar leerlingen
Nora en Eva van Dijk spelen harp

Zondag 1 januari geen dienst

Zondag 8 januari ds. Tina Geels in de Waalse Kerk, er is kinderkring en interactieve boekentafel

Zondag 15 januari ds. Esther Bijlsma gaat voor in Abtswoude, aanvang **10.30h**

Zondag 22 januari ds Tina Geels in de Waalse Kerk

Alle genoemde diensten in de Waalse Kerk beginnen om **10.00h**, behalve de Kerstdienst.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Activiteiten

Elke maandagavond 20.00h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21

Elke dinsdagmiddag 16.00h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof
Welkom ook als je geen ervaring met meditatie hebt. Je hoeft je niet van te voren op te geven. Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd.

Do 22 dec Kerstwandeling i.s.m. de (H)eerlijke buurt Delft
Di 3 jan, 20.15h Filosoferen met Koos Slurink, Motiv Voorstraat 60
Ma 9 jan, 20.30h Kroegkring in Café Vlaanderen
Di 10 jan, 19.30h Levenskunst, Vrouwelijke gestalten van compassie
Wo 11 jan, 17.30h start nieuwe Pizzagroep, Little Italy
Do 12 jan Filmkring, informatie en opgave Jan Postma jupos@hotmail.com
Di 17 jan, 14.00h Intuïtief Bijbellezen (4), Génestetkerk
Zo 22 jan Nieuwjaarsontmoeting (na de dienst), Motiv

Donderdag 22 december: doe mee aan de Kerstwandeling!

Samen met een aantal winkeliers rond de Oude Delft openen vijf kerken hun deuren tijdens deze bijzondere *shopping night*. Tina Geels loopt mee met de kerstwandeling langs de winkels en de kerken. In de Génestetkerk, de laatste kerk, vertelt Tina het oude verhaal opnieuw met Dieke de Jong, klassiek gitaar. Warme soep is er aan de Voorstraat en chocolade melk na afloop. Kerken die meedoen zijn: de Oude kerk, Lutherse kerk, Oud katholieke kerk, Hippolytuskapel en de Genestetkerk.

Om 17.30 start de wandeling bij Lu-st, Voorstraat 8. Afsluiting rond 21.00 uur.

Doe mee en geef je op bij: Boerderijzuivel, Oude Kerkstraat 3 of per mail: info@boerderijzuiveldelft.nl en cm.geels@planet.nl



Zaterdag 24 december: Kerstnachtdienst Waalse Kerk

Laat je verrassen door de sfeer van de Waalse Kerk op Kerstavond!

Thema is: *Ik heb een deur geopend die niemand sluiten kan.*
Een tekst uit Openbaring 3 die van verschillende kanten belicht zal worden.
Wie opent een deur voor wie? Zijn wij ook zelf hierbij niet in het spel?

De muziek staat in het teken van oude Franse kerstliederen.
Christo Lelie is de organist, Yvonne Rietbergen speelt blokfluit.
Nelleke Guequierre en Hannah Ybeles Smit- sopraan en mezzo sopraan.



Steek een kaars aan

Steek een kaars aan in het duister
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent liefde zijn.

(Hein Stufkens)



Zondag 8 januari: Kunst in de Kerk

Tot 5 maart exposeert Theo Jansen in de Waalse Kerk met de tentoonstelling: *Universum*.
De zee en het strand horen bij deze tentoonstelling.
Water- loopt als een rode draad door de dienst.
Wat zie je en wat roepen de kunst objecten bij je op?
Een actieve dienst met eigen bijdragen van jong en oud.
De uitwerking blijft nog een verrassing.
Tina Geels





Kring Levenskunst verlengd

Deze kring is verlengd, de hoofdstukken worden steeds zorgvuldig besproken. Dinsdag 10 en 24 januari - om 19.30h bij Motiv. Tijdens de bijeenkomsten proberen we iets te begrijpen van de vrouwelijke vormen van compassie die Ton Lathouwers bespreekt. We zullen langer stil staan bij de Sjechina, de z.g. vrouwelijke aanwezigheid van de Ene in het Eerste/ Oude Testament. Wat hebben de mensen hier toen van ervaren en hoe kunnen wijzelf hiermee verbinding krijgen?



Open meditatie

Elke maandagavond en dinsdagmiddag, meer informatie kun je in het programma van de Grachten Gordel kerken vinden. Of mail naar Tina als je meer wilt weten. Meedoen kan zonder opgave vooraf. Persoonlijke begeleiding is een van de mogelijkheden.

Donderdag 12 januari: Filmkring



A River runs through it

Paul en Norman, zonen van dominee Mc. Lean, onderzoeken beide op heel eigen wijze het leven. Hun verschillende karakters zorgen regelmatig voor ruzies thuis. Norman is serieus, Paul een losbol, en vader MacLean een koppige man die zijn zoons zijn wil probeert op te leggen. Eén ding hebben vader en zoons echter met elkaar gemeen: een liefde voor vliegvissen. Deze passie houdt de broers bij elkaar, ook al maakt Norman serieus werk van zijn studie terwijl Paul liever gokt en achter de vrouwen aan zit. Uiteindelijk leren de broers de betekenis van loyaliteit, wanneer één van hen in grote problemen raakt...

Donderdag 12 januari 20.00h, Pimpnelleke, Molenstraat 22, opgave bij Jan Postma jupos@hotmail.com

Bericht vanuit de diaconie

Ook dit jaar heeft de diaconie gekeken naar de doelen waarvoor wij collecteren. We verdelen onze doelen in 3 groepen: Delft, Nederland en het buitenland. Een doel waar wij komend jaar aandacht aan willen geven is het SGVD. De Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft is een initiatief van drie Delftenaren die zich het lot aantrekken van vluchtelingen, met name op het samenbrengen van gezinnen. Zij streven er naar om gezinnen die door oorlog en geweld uit elkaar zijn gedreven, onder 1 dak samen te brengen. Zij werken samen met Participe/Vluchtelingenwerk Delft. De SGVD vergoeden de tickets. Wij hopen dat u met ons achter dit doel wilt staan. U hoort nog van ons.

*De diaconie,
Monique Toonen, Marike van der Kramer, Alice Visser*



Zondag 22 januari: Nieuwjaarsontmoeting



Na de viering gaan we naar Motiv, Voorstraat 60, Delft, voor de Nieuwjaarsontmoeting: een gezamenlijke lunch met Programma, verzorgd door Annejan, Ingrid en Irma. De Nieuwjaarsontmoeting is voor jong en oud. Voor de lunch is het fijn als we weten met hoeveel we zijn. Op 8 januari ligt er een lijst in de kerk, je kunt je tot 20 januari ook per mail opgeven via info@vrijzinnigdelft.nl

Uit de gemeente

Juist deze dagen leven we met elkaar mee. We denken aan hen die met de kerst niet naar de kerk kunnen komen. Weet dat je verbonden bent ook als kun je niet naar een van de kerstdiensten komen.

Vanaf januari 2017 verschijnt de Nieuwsbrief 1x per maand, steeds tegen het einde van maand. Laat van je horen! Als je iets wilt delen of aankondigen kun je jouw bericht eenvoudig opsturen naar info@vrijzinnigdelft.nl