



Bij de diensten



Zondag 26 februari ds. Henk Groenewegen in Abtswoude (10.30h)

Zondag 5 maart ds. Tina Geels in de Waalse Kerk (**10h**)
Eerste zondag van de 40 dagentijd, er is Kinderkring en boekentafel

Op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Op 5 maart is er weer de mogelijkheid om Amnesty brieven te schrijven– dit keer aan vrouwen in nood. Doet u ook weer mee?

Zondag 12 maart ds. Amanda Lang in Abtswoude (10.30h)

Zondag 19 maart ds. Roos Ritmeester in de Waalse Kerk (**10h**)
Remonstrants predikant in Schoonhoven

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Kinderkring

Steeds de eerste zondag van de maand.

Elke maand heeft een thema: we hebben gekozen voor de elementen: water, aarde, lucht, vuur en de Geest.

We beginnen de dienst met elkaar. Na een gesprekje met de kinderen hebben zij een eigen creatieve verwerking o.l.v. Rosa en Hendrik Vlug.

Nieuwe kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid of vriend(in) te zijn van Vrijzinnig Delft. Stuur een mail naar cm.geels@planet.nl en je komt op de app groep van de Kinderkring Waalse Kerk.



Boekentafel - interactief, doe mee!

De interactieve boekentafel is ook elke eerste zondag van de maand.

Neem dat boek mee wat je aan het lezen bent, wilt gaan lezen of net hebt gelezen. Kan ook een stukje uit de krant zijn, of uit een tijdschrift. Een briefje met je naam er op maak je zichtbaar aan de voorkant van het boek vast. Boek of artikel leg je voor de dienst op de boekentafel achterin de kerk als je binnenkomt (bij de koffietafel). Je kunt erover met elkaar in gesprek gaan na de dienst, of vragen: wie leest dit boek? Leuke manier om ook elkaar beter te leren kennen.

Ga je naar huis, dan neem je jouw boek of stukje uit de krant weer mee.

Er is ook materiaal over onze gemeente, Vrijzinnig Delft te vinden en ter inzage periodieken van de landelijke VVP (Vereniging Vrijzinnig Protestanten) <http://www.vrijzinnig.nl/> .

Veertigdagentijd

Woestijn tijd- het oude ritme van de kerk is zo gek nog niet. De tijden van ons leven komen allemaal voorbij en zijn symbolisch opgenomen in de grote en kleine feesten van het jaar. Voor de helderheid beperken wij ons tot de christelijke feesten maar er is natuurlijk veel meer en soms voel jij je meer thuis bij een van de feesten of rituelen uit een ander grote religieuze traditie.



Woestijn tijd hoort daar bij. Woestijn tijd heeft veel verschillende gezichten, is een keuze en overkomt je in je eigen leven. Beide kanten herkennen we in de volgende aanduidingen: verlatenheid, eenzaamheid, alleen zijn, wanhoop. Maar ook gemeenschap, inkeer, verstillig, ruimte. Als het leven een leerschol voor je is kom je al deze aspecten tegen. Het ritme van het jaar houdt balans en zorgt voor evenwicht om je aan vast te houden, ook als je het even niet meer weet. Veertig dagen als voorbereiding op het feest van nieuw leven: Pasen. Bij dit ritme helpen oude rituelen, vasten hoort daarbij.

Daar kun je voor kiezen alleen of met elkaar. De reis door jouw leven ga je alleen en met elkaar, in verbinding met dat Ene, die Ene als vaste grond onder onze voeten waar je ook gaat.

Tina Geels

Tekst voor onderweg

Uit psalm 91: Ook in de nacht zal ik zijn die ik ben.

Veertigdagen Kalender 2017

Een mooie steun in de rug in de voorbereiding naar Pasen.

Het thema is *Onder de pannen*. Aan de hand van Bijbel gedeelten gaat het op de zondagen over onderdak vragen en onderdak geven. De zaterdagen zijn voor de kinderen. Er staan prachtige gedichten in voor een meditatie moment alleen en met elkaar. Er staan ook een paar recepten in: onder de pannen!

Vanaf 5 maart voor €3.50 na de dienst bij de boekentafel.



Diaconie



Voor 2017 en 2018 heeft de diaconie een aantal nieuwe collectiedoelen gekozen. Gebruikelijk is dat we een speciaal project kiezen. Voor de komende 2 jaar is dat als buitenlands doel de Stichting Solar Cooking KoZon.

Solar Cooking KoZon stimuleert het gebruik van geïntegreerd zonnekoken, (Integrated Solar Cooking, ISC) waarmee vrouwen bij elk weertype het eten kunnen bereiden en water kunnen pasteuriseren. Daarvoor kunnen verschillende apparaten gebruikt worden die op zonne-energie werken of hout

besparend zijn. Geïntegreerd zonnekoken is goed is voor het milieu, verbetert het leven en de gezondheid van vrouwen en kinderen én bevordert de economische zelfstandigheid in Afrika.

Solar Cooking KoZon heeft in Oost- en West-Afrika projecten in de volgende landen: Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Uganda en Ethiopië

Noodhulpprojecten voor vluchtelingen vinden plaats in zes vluchtelingenkampen in Tsjaad, voor vluchtelingen uit Darfur, Soedan. In deze zes kampen koken nu ruim 40.000 vrouwen op de CSI-manier. Gebrek aan hout en gevaarlijke situaties voor de vrouwen wanneer zij buiten het kamp hout gaan zoeken, hebben er voor gezorgd dat zonnekoken daar gemeengoed is geworden.

Tijdens de 40-dagen tijd zullen we extra aandacht geven aan Stichting Solar Cooking KoZon.

U kunt ook rechtsreeks een bedrag over maken : NL 06 TRIO 025 47 05 634, t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon

Namens de diaconie,
Monique Toonen



Activiteiten

Wekelijkse meditatie:

Elke maandagavond 20.00h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21
Elke dinsdagmiddag 16.00h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof

Do 23 feb Filmkring, 20h, Pimpernelleke, Molenstraat 22, opgave jupos@hotmail.com
Zo 26 feb Poortlezing (3), 15h, Mgr. Dr. D.J. Schoon spreekt over de geschiedenis en spiritualiteit van Port-Royal in de Génestet kerk, Oude Delft 102
Zo 26 feb Muziekmeditatie 20-21h bij Pimpernelleke, opgave dgdejongste@gmail.com
Ma 6 mrt Kroegkring, café Moeke, Beestenmarkt 16, 20.30-22h
Di 7 mrt Thomas evangelie (3), 19.30-21.30h, Motiv, Voorstraat 60
Di 7 mrt Filosoferen met Koos Slurink, 20.15h Motiv
Wo 8 mrt De nieuwe Pizzaclub vanaf 17.30h in Little Italy
Ma 13 mrt Avond over vergeving (3), Thema: geweldloze communicatie, bij Pimpernelleke, 20-20h, opgave myt@xs4all.nl
Di 14 mrt Intuïtief Bijbellezen (6), Génestekerk, 14-15.30h
Wo 15 mrt Pizzaclub I vanaf 17.30h in Little Italy
Do 16 mrt Actief voor een beter klimaat (5) 20-22h bij Pimpernelleke, opgave piet.vanlingen@xs4all.nl
Di 21 mrt Thomas evangelie (4), 19.30-21.30h, Motiv
Wo 22 mrt Kennismaken met de woestijnvaders (1), 20-21.30h Motiv
Zo 26 mrt Muziekmeditatie 20-21h bij Pimpernelleke, opgave dgdejongste@gmail.com

Terugblik Nieuwjaarsontmoeting

Na de dienst van 22 januari zijn we naar naar Motiv gelopen waar de Tuinzaal feestelijk was ingericht voor een gezellig samenzijn met een spel en een heerlijke lunch.

Eerst was er de toelichting op het nieuwe project SGVD (st. Gezinshereniging Vluchtelingen Delft), daarna hebben we in groepen met elkaar Vrijzinnige Verhalen gemaakt, rond het thema *Nieuw Leven*. Het was een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Veel dank aan Irma van der Vaart die een fantastische lunch voor ons heeft gemaakt, en aan Annejan Mieras, die het spel coördineerde en aan Ingrid de Jongh die voor iedere vrijwilliger (ster) een feestelijk verpakte hyacint had verzorgd. En vrijwilliger, dat waren we vrijwel allemaal. Want met elkaar en voor elkaar zijn wij de gemeenschap, die we een warm hart toedragen.

Tina Geels



Maandag 13 maart: avond over vergeving - Geweldloze communicatie

Tijdens deze avond kijken we met 'geweldloze communicatie'- ogen naar onze oordelen. Mensen die dingen doen die we onprettig vinden, vinden we niet leuk en aardig: we hebben een oordeel over hen.

Geweldloze communicatie kan verhelderen wat er leeft in jou en wat er leeft in de ander, waardoor je jouw oordeel kunt los laten.

Tijd: 20.00 - 22.00

Plaats: Pimpernelleke

Opgeven bij: Monique Toonen, 06-14313479, myt@xs4all.nl



Kennismaken met de Woestijnvaders

stille en vasten als voorbereiding op Pasen

Vanaf het begin van de christelijke traditie trokken jonge mensen de woestijn in van o.a. Syrië en Egypte. Zij waren op zoek naar spirituele ontwikkeling en inzicht. Hun leven in eenzaamheid en hun wijze woorden hebben tijdgenoten op ongekende wijze geïnspireerd. Zij kregen leerlingen en er ontstonden groepen. Anderhalve eeuw later waren er in Egypte alleen al honderden kloosters. Eeuwenlang hebben deze woestijnvaders en moeders hun wijze lessen geleefd en doorgegeven.

Een aantal van deze oude, vaak korte, spreuken gaan we samen lezen; we onderzoeken de betekenis ervan voor ons eigen leven.

Elke avond beginnen we met een korte meditatie.

Je kunt een periode van vasten hieraan verbinden. Dit voornemen en de eigen ervaringen delen we in de kring.

Meer informatie kun je vinden in het programmaboekje Grachten Gordelkerken, pag. 5.

Vier keer op woensdagavond: 22, 29 maart en 5, 12 april.



Waarneming

Ds. Jan Klijnsma is nu zozegd achterwacht. Je kunt een beroep op hem doen als ik met vakantie ben. Je kunt dan, indien nodig, het beste eerst contact opnemen met Els van der Laan, tel. 015.212 68 51/ 06.111 27 02 of: eevdlaan@casema.nl. Jan woont in Delft en is een Remonstrantse collega van mij. Na een werkperiode o.a. aan het Stanislas college als docent levensbeschouwing is Jan op dit moment predikant in Dordrecht en Sommelsdijk. Eind februari zijn wij vijf dagen weg tot 1 maart. Onze zoon Thomas en zijn vriendin Sofie nemen ons mee naar Granada. We hoeven zelf niets te regelen. Eindelijk het Alhambra met eigen ogen gaan zien!

Tina Geels

Kloosterweekend Zundert - 7 tm 9 juli

Met elkaar de stille beleven, het ritme van de getijdendiensten en de sfeer van het heilige ervaren in het klooster Abdij Maria Toevlucht in Zundert. www.abdijmariatoevlucht.nl

Van **7 t/m 9 juli** (vanaf donderdag 6 juli kan ook). Het weekend kost 100,- p.p. Er zijn nog een paar plaatsen open.

Je kunt je tot 26 februari nog opgeven bij Jenny Dijkstra, tel 06.1535 7395 of info@vrijzinnigdelft.nl

Dinsdagavond **25 april** komen we, voor wie wil, bij elkaar. We delen kort ervaringen- wie ging eerder mee? Wat kan ik verwachten als ik voor het eerst mee ga? En wie wil kan dan afspraken maken over samen reizen.

Plaats: Motiv, Tuinzaal 19.30h- 20.30h. Wie meegaat ontvangt voor deze avond nog een herinnering.

Uit de gemeente

Een warme groet voor diegenen die ziek zijn. Wij wensen hen beterschap en waar dat niet het vooruitzicht is, veel kracht en vertrouwen.

Onze gedachten gaan naar Nico Struijk, onze voorzitter. We denken aan de familie Schwarz, en Scheffers, aan Peter en Herma Boven, Joke van Keulen en Nan Koopmans. En aan Lies 't Mannetje, vanwege haar gezondheid is zij kort geleden verhuisd naar de verpleegafdeling van Stefanna. Aart vd Leeuwlaan 904, k. 313.

We denken aan Corrie de Snoo die aan huis gebonden is en aan Anneke Nieuwenhuizen, Maartje den Ouden en anderen.

Een kaart of bezoekje doet goed.



Gesprek met père Cyrille

Tijdens ons verblijf in januari in het klooster van Chevetogne (orde van de Benedictijnen) hadden we een gesprek met een van de monniken, Père Cyrille. Hij is in het klooster belast met de productie van wierook. De wierook wordt afgenomen door onder andere de Notre Dame in Parijs, de Westminster Abbey in Engeland en meer landen.

Père Cyrille heeft naast dat hij monnik is, ook een deeltijdbaai bij de Europese commissie voor kunst en is veel op reis. Dat reizen is hij wel gewend; voordat hij in het klooster intrad, was hij een gevierd pianist die over de hele wereld concerten gaf. Hij had niets met religie in die tijd. Maar toch beviel dit leven hem op den duur niet meer. Hij voelde een soort zwart gat.



Bij een bezoek aan het klooster van Chevetogne werd hij diep geraakt door de oosterse-orthodoxe liturgie, die in die wonderlijke gemeenschap van Benedictijnen, dagelijks wordt gevierd: "toen ik voor het eerst tijdens de Witte Donderdag zelf een dienst meemaakte in Chevetogne, bleef er één zin van de liederen bij me hangen: *Ik zie mijn bruidsvertrek helemaal getooid, maar ik heb geen passend bruidskleed aan.* Dat zinnetje was toen volledig mijn leven. Ik had eigenlijk alles: een perfecte job, goedbetaald, een internationale carrière, en toch was er iets dat ontbrak. *Toen werd mij duidelijk dat mijn toekomst in het klooster lag.*"

Cyrille meldde zich in Chevetogne voor een gesprek. De toenmalige abt adviseerde hem om in het klooster te komen om een opleiding als monnik te volgen. Dat gebeurde, ondanks dat Cyrille een basale religieuze opvoeding had gehad.

Inmiddels is hij 27 jaar in het klooster. En zegt hij: "ik blijf in het klooster zolang ik gelukkig ben". Het klimaat in het klooster wordt bepaald door wie de abt is. Het kan zo veranderen. "Het hele gedoe¹", zo zegt Cyrille, "is een mise en scène. Ik ben ook gebleven omdat er zoveel mensen over de vloer komen, dat geeft een bijzondere sfeer. Het is hier altijd anders!"

Margot Mekkes

¹"Het hele gedoe" waar Cyrille het over heeft, duidt op de diensten in de Byzantijnse kerk. Er gebeurt heel veel, zeker in de diensten waar de eucharistie gevierd wordt.

Persoonlijke noot van Margot "Het zingen van de monniken in de Byzantijnse kerk hebben mij in mijn hart geraakt, ik ervoer iets van God in mij."

<http://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/>

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 21 maart 22.00 uur naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 25 maart.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [kijkt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
