



Bij de diensten



Zondag 8 januari

ds. Tina Geels in de Waalse Kerk
Er is kinderkring en interactieve boekentafel

Zondag 15 januari

ds. Esther Bijlsma gaat voor in Abtswoude, aanvang **10.30h**

Zondag 22 januari

ds Tina Geels in de Waalse Kerk

De diensten in de Waalse Kerk beginnen om **10.00h**. Diensten in Abtswoude beginnen om **10.30h**.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Zondag 8 januari: water

Tot 5 maart exposeert Theo Jansen in de Waalse kerk met de tentoonstelling: Universum. De zee en het strand horen bij deze tentoonstelling.

Water loopt als een rode draad door deze viering.

Kinderkring

Vanaf januari steeds de eerste zondag van de maand. Elke maand heeft een thema: we hebben gekozen voor de elementen: water, aarde, lucht, vuur en de Geest.

Thema voor deze maand is *water*, met bijbehorend verhaal: de doop van Jezus in de Jordaan. We beginnen de dienst met elkaar. Na een gesprekje met de kinderen hebben zij een eigen creatieve verwerking o.l.v. Rosa en Hendrik Vlug.

Nieuwe kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid of vriend(in) te zijn van Vrijzinnig Delft. Stuur dan een mail naar cm.geels@planet.nl en je komt op de app groep van de Kinderkring Waalse Kerk.



Boekentafel - interactief, doe mee!



De interactieve boekentafel is ook elke eerste zondag van de maand.

Neem dat boek mee wat je aan het lezen bent, wilt gaan lezen of net hebt gelezen. Kan ook een stukje uit de krant zijn, of uit een tijdschrift. Een briefje met je naam er op maak je zichtbaar aan de voorkant van het boek vast. Boek of artikel leg je voor de dienst p de

boekentafel achterin de kerk als je binnenkomt (bij de koffietafel). Je kunt erover met elkaar in gesprek gaan na de dienst, of vragen: wie leest dit boek? Leuke manier om ook elkaar beter te leren kennen.

Maandag 9 januari: Kroegkring

Welkom maandag 9 januari 20.30h.

De locatie wordt tijdig via de app groep van de Kroegkring bekendgemaakt, want Café Vlaanderen gaat verbouwen.



Activiteiten

Elke maandagavond 20.00h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21
Elke dinsdagmiddag 16.00h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof
Welkom ook als je geen ervaring met meditatie hebt. Je hoeft je niet van te voren op te geven. Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd.

Ma 9 jan, 20.30h Kroegkring (locatie wordt via de kroegkring-app bekend gemaakt)
Di 10 jan, 19.30h Levenskunst (5), Vrouwelijke gestalten van compassie
Wo 11 jan, 17.30h start nieuwe Pizzagroep III, Little Italy
Do 12 jan Filmkring, informatie en opgave Jan Postma jupos@hotmail.com
Di 17 jan, 14.00h Intuïtief Bijbellezen (4), Génestetkerk
Wo 18 jan, 17.30h Pizza groep II, Little Italy
Zo 22 jan Nieuwjaarsontmoeting (na de dienst), Motiv

Donderdag 12 januari: Filmkring

A river runs through it

Paul en Norman, zonen van dominee Mc. Lean, onderzoeken beide op heel eigen wijze het leven. Hun verschillende karakters zorgen regelmatig voor ruzies thuis. Norman is serieus, Paul een losbol, en vader MacLean een koppige man die zijn zoons zijn wil probeert op te leggen. Eén ding hebben vader en zoons echter met elkaar gemeen: een liefde voor vliegvissen. Deze passie houdt de broers bij elkaar, ook al maakt Norman serieus werk van zijn studie terwijl Paul liever gokt en achter de vrouwen aan zit. Uiteindelijk leren de broers de betekenis van loyaliteit, wanneer één van hen in grote problemen raakt...



Donderdag 12 januari 20.00h, Pimpernelleke, Molenstraat 22, opgave bij Jan Postma jupos@hotmail.com

Kring Levenskunst is verlengd!



Het boek van Ton Lathouwers: *Zij is altijd soms*, Vrouwelijke gestalten van compassie, roept veel op. Oude godsbeelden gaan op de helling, nieuwe schuiven ervoor in de plaats, in alle voorlopigheid overigens. Voor de deelnemers een kostbare ervaring. Vooral bij de gesprekken die ontstaan n.a.v. wat we hebben gelezen gaat het om wezenlijke zaken van eigen visie en levensovertuiging. We zijn er nog lang niet klaar mee. Vandaar twee extra avonden: 10 en 24 januari bij Motiv.

Uit de gemeente

Juist deze dagen leven we met elkaar mee, bij spannende beslissingen, ziekenhuisopname en ziekte thuis. We denken aan hen die tegen een nieuw jaar opzien, twifelen of het nog wel goed komt. In de stilte van ons eigen hart, waar we verbonden zijn met geliefden en eigen pijn met ons meedragen ook het nieuwe jaar in. Je kunt de predikant altijd vragen om langs te komen. Of doorgeven wanneer je denkt dat iemand een bezoekje nodig heeft.



Terugblik Kerstdiensten

De kerstnachtdienst was feestelijk en vol.

De muziek was echt klasse en paste perfect in de oude Waalse Kerk.

Christo coördineerde de zang, orgel en blokfluiten en maakte er een fraai geheel van.

Oud Frans kerstrepertoire was de rode draad van de muziek keuze.

Kerstmorgen speelde Dieke gitaar met een aantal van haar leerlingen. De dochters van Monika van Dijk lieten hun harp horen. Wat is er weer veel werk verzet! Met name het verhuizen van de Kerstboom die we dit jaar over hebben genomen van de Max Havelaar school. Veel dank iedereen!



Vervolg Kerstwandeling

De eerste kerstwandeling van Delft, 22 december was een groot succes. Er deden zo'n 50 mensen aan mee.

Enkelen vanuit de Grachten Gordel kerken maar de meesten onbekend en van buiten de kerken. De samenwerking met de (H)eerlijke buurt winkeliers bleek èen goede formule te zijn. Zij zorgden voor een snelle en efficiënte PR vooral via Facebook. De pompoenensoep bij Motiv gemaakt door Irma van der Vaart was super lekker. Zomaar met een groep onderweg zijn inspireerde tot gesprekjes die je anders niet hebt. Langs de Lutherse kerk en de Oud Katholieke kerk kwamen we bij de wijnkelder. Gezellig met elkaar aan een goed klas wijn, vergaten we haast de tijd. Stukje kaas, koffie bij Miss Morrison, kerstquiz in de Oude Kerk, uitleg over de symboliek van de kerststal kwamen we toch nog op tijd aan in de Remonstrantse/ Genestetkerk.

Het was er warm en gezellig. Dieke heeft hier prachtig gitaar gespeeld, o.a. *Halleluja* van Leonard Cohen. Ikzelf vertelde over de actuele betekenis van Kerst- komt het ooit nog wel goed? Met warme chocolademelk buiten op het pleintje praatten we nog wat na ...

Er borrelen ideeën op over een vervolg, misschien wel eerder dan de Kerst.

Tina Geels

Zondag 22 januari: Nieuwjaarsontmoeting



Na de viering gaan we naar Motiv (studentenpastoraat),

Voorstraat 60, Delft, voor de Nieuwjaarsontmoeting:

een gezamenlijke lunch met programma, verzorgd door Annejan, Ingrid en Irma.

De Nieuwjaarsontmoeting is voor jong en oud.

Voor de lunch is het fijn als we weten met hoeveel we zijn.

Op 8 januari ligt er een lijst in de kerk, je kunt je tot 19 januari ook per mail opgeven via irmavandervaart@mac.com

Meer informatie in de bijgevoegde uitnodiging!



Nieuwjaarsgroet 2017

Komt het nog wel goed? Deze vraag was de achterkant van mijn woorden waar we de eerste Kerstwandeling van Delft mee hebben afgesloten in de Remonstrantse kerk.

Het komt goed was het thema van de laatste Adventzondag.

Dat beeld wilde ik nuanceren want zo eenvoudig ligt het niet. Voor veel mensen komt het helemaal niet goed.

Toch hebben we in de Kerstnacht dienst het verhaal van hoop een plek kunnen geven, met het thema: *Ik heb een deur geopend die niemand sluiten kan* (uit Openbaring 3:8).

Advent geeft Kerst de open ruimte van een rustpunt onderweg. Als een oase in de woestijn. Waar je even uit kunt rusten en misschien het innerlijk licht hebt gevoeld. Het licht van de hoop dat het goed komt. Voor veel mensen tegen beter weten in.

Advent reist door de Kerst heen mee het nieuwe jaar in.

Als verlangen- dat het ooit misschien toch nog goed gaat komt.

Zelfs als het niet goed zit en je weet dat diep van binnen.

Wat verwachten we van het nieuwe jaar?

Komt het nog wel goed?

Rond de jaarwisseling kijken we terug en vooruit. Hoogte en dieptepunten van 2016 uit de politiek en uit de samenleving liggen onder het vergrootglas in de krant en op de TV. Thuis maak je misschien ook de balans op. Hoe was het afgelopen jaar voor jou, voor jullie?

We kijken terug en we kijken vooruit. Onzeker over je eigen leven en ook vol vertrouwen. Yes, ik ga er voor, dit gaat lukken!

2017, een nieuw jaar ook voor onze geloofsgemeenschap.

Nog steeds onzeker over de plek, maar overtuigd van binnen. We zijn onderweg alleen en met elkaar, in een netwerk van kwetsbare mensen, die van elkaar op aan kunnen. Zomaar mensen overal vandaan, met hun vragen, twijfel en zorgen. Met hun vreugde en hun eigen kwaliteiten. Een groep met een eigen geluid.

Wij geloven in de toekomst van deze gemeenschap omdat zij een schuilplaats biedt voor elkaar bij zwaar weer.

Omdat zij onderdak geeft voor jouw vragen over het leven en over het groter verband waar we deel van zijn. We

zoeken en tasten en soms roept er iemand: Eureka, ik weet het! Vertel, wat heb je ontdekt? We delen met elkaar het grote geheim van dat iets, dan die iemand die zich laat kennen in jou en in mij.

2017- een nieuw jaar.

Gezegd zijn met het licht van die Ene die in ons gelooft en daarom denk ik dat het goed zal komen.

God zal met je gaan

als licht in je ogen

een lamp voor je voet,

een hand op je hoofd

en een arm op je schouder

als een baken in zee

en verte die wenkt

Als groet op je lippen

en hoop in je hart.

Dat wij elkaar in het nieuwe jaar

zo tot zegen mogen zijn.

Tina Geels