



Bij de diensten



Zondag 4 juni	ds. Tina Geels, Pinksteren, Waalse Kerk 10h Viering van woord en Tafel. Er is kinderkring en boekentafel Na afloop – brieven schrijven voor Amnesty International
Zondag 11 juni	ds. Reinhold Philipp, Abtswoude 10.30h
Zondag 18 juni	ds. Renske Oldenboom, Waalse Kerk 10h
Zondag 25 juni	gaat Amanda Lang voor in Abtswoude, 10.30h
Zondag 2 juli	ds. Tina Geels, afsluiting van het seizoen, Waalse Kerk 10h

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Bij de Pinksterdienst

Het thema van deze viering is: *Als een Phoenix uit de as herrezen*. De Phoenix, een soort fantasievogel, komt in veel religieuze verhalen uit de oudheid tegen. De vogel met al haar kleuren rijst op uit haar eigen as, van dood en verlies naar nieuw leven. Het is een mooi symbool van hoop ook voor ons eigen leven.

Uit het gedicht *Phoenix*, van Hendrik Marsman (1936)

*Vlam in mij, laai weer op;
Hart in mij heb geduld ...*

Bij het delen van brood en wijn in de Pinksterdienst is iedereen uitgenodigd.

Of je nu bij een kerk hoort of niet, weet dat je welkom bent.

We horen Christo Lelie aan het orgel, Nelleke Guequierre zingt en Marieke van der Kramer verzorgt de schriftlezing.

De Kinderkring wordt geleid door Nelleke Guequierre samen met Rosa en Annemijn.



Nieuwe leden en vrienden

Tijdens de Pinksterdienst worden de nieuwe leden en vrienden van de afgelopen periode van Vrijzinnig Delft welkom geheten. Als lid Marianne van den Broek samen met haar dochters Amelie en Merel van der Wiel, Wouke Lam, Irma van der Vaart, Ton Keern en Annemarie Keern- Scheepstra, Willy Eijgenraam, Monika van Dijk samen met haar beide dochters Eva en Nora, Gerdien ter Veen- Visser en Dick van Konijnenburg. Als vriend(in) Margot Mekkes, Jeannette van Zeist, Tonneke van der Kooij en Fré Rijkooort (gastlid).

Wij zijn blij met hun komst en hopen voor elkaar een herberg te kunnen zijn, onder de vleugels van de Ene, altijd Nabije. Zij inspireert tot nieuw leven, geeft moed en kracht voor onze eigen zoektocht.

Nieuwe programma Grachten Gordel kerken

Wil je zelf een workshop aanbieden of heb je een suggestie, stuur dan een berichtje naar cm.geels@planet.nl graag vòòr 15 juni.



Activiteiten

Wekelijkse meditatie:

Elke maandagavond 20h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21

Elke dinsdagmiddag 16h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof

Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd

Wo 7 juni Pizzaclub: in de namiddag brengen we een bezoek aan de Turkse moskee en gaan in gesprek met Mehmet Kaskir. Hij vertelt ons o.a. over de betekenis van de Ramadan

Wo 7 juni *Mediteren in juni* (zie hieronder), Motiv, Voorstraat 60, 20-21h (ook op 14, 21 en 28 juni)

Ma 12 juni Kroegkring, Moeke, Beestenmarkt, 20.30-22h

Vrij 30 juni Muziekmeditatie, afsluiting; 20-21h; in de werkruimte van Dieke, Phoenix straat 66, kamer 105, opgave bij Dieke dgdejongste@gmail.com

Afsluiting seizoen op 2 juli

Annejan maakt met Irma en Ingrid een licht zomer programma voor bij de lunch weer aan de Voorstraat 60.

Na de viering in de Waalse Kerk lopen we daar naartoe.

Je kunt je opgeven bij Irma (irmavandervvaart@mac.com; tot 29 juni) of je naam noteren op de lijst achterin de kerk tijdens de diensten in juni.

Een vrijwillige bijdrage is welkom, net als bij de Nieuwjaarsontmoeting.

Met 5 euro p.p. zijn we toen goed uit gekomen.

Save the date!

Mediteren in juni

Als voorbereiding op de jaarlijkse klooster retraite in Zundert, 7- 9 juli, is er vier keer in juni een meditatie avond bij Motiv.

Op 7, 14, 21, 28 juni- staan we stil bij teksten van het boek: *Wijsheid uit de Abdijen*, redactie Maria ter Steeg.

Ook als je niet meegaat ben je natuurlijk uitgenodigd om aan deze avonden mee te doen.

Tijd: 20-21h bij Motiv, Voorstraat 60. Graag van te voren opgeven bij cm.geels@planet.nl



Tussen vraag en antwoord: Vrijzinnig bidden bestaat dat?



Tijdens de jaarlijks gemeenschappelijke studie dag van VVP en Remonstranten werd de bundel: *Tussen vraag en antwoord* feestelijke gepresenteerd. De auteurs gaven in een presentatie hun eigen visie op wat zij met bidden hebben of ook niet. Bestaat er zoiets als vrijzinnig bidden? Is er wel een onderscheid tussen mediteren en bidden?

Dat er een nieuw verlangen leeft naar de weg van het gebed werd duidelijk tijdens de workshops, waar de auteurs met de deelnemers in gesprek gingen. Persoonlijke verhalen over de eigen zoektocht werden in grote openheid en eigen kwetsbaarheid gedeeld.

Tussen vraag en antwoord is een uitgave van de VVP (Vereniging Vrijzinnig Protestant) onder redactie van Erik Jan Tillema met vrijmoedige bijdragen van Foekje Dijk, Tina Geels, Carola Dahmen en Klaas Douwes. Vanaf Pinksteren bij de boekentafel, na de dienst te koop voor 15,- en rechtsreeks bij de VVP (030- 880 1497)



Bericht van de Diaconie

In de komende Pinksterdienst collecteren we voor Amnesty International. Zoals we allemaal wel weten voert Amnesty wereldwijd actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Iedere dag weer komen we de afschuwelijke verhalen van onrechtvaardigheid tegen in de krant.



Zonder de steun van heel veel mensen is deze strijd niet mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen te helpen. Op de site van Amnesty vind je hoe je petities kan tekenen, direct online een brief kan sturen naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene: www.amnesty.nl

Ook in de Pinksterdienst is er de gelegenheid om brieven te schrijven, Ellie Goetheer heeft dan voorbeeldbrieven bij zich en zal daarbij de nodige uitleg geven.

*Namens de diaconie,
Alice Visser*

Uit de gemeente

Wij zijn op elkaar betrokken, soms van heel dichtbij. Vaak met iets meer afstand.

Aan elkaar geven wij door wat we horen en zien. In het besef dat het meeste van ons onder de oppervlakte blijft. Verborgen in ons, soms ook verstopt voor onszelf. Het is goed om te delen wat we horen en datgene wat we van elkaar meemaken. Al is het niet volledig, dat kan ook haast niet.

We weten dat het met Nico Struijk minder wordt. De liefdevolle aandacht van Patricia, naaste familie en de aandacht van velen van ons doen hem zichtbaar goed. Vooral het gebruik van Whatsapp. Met weinig inspanning contacten onderhouden is echt een verrijking voor veel oude(re) mensen die ziek zijn of anders aan huis gebonden. Wij denken aan Alice Visser, zomaar even geschept op de fiets door een automobilist die zat te bellen in de auto. Dat is de andere kant van de digitale rijkdom. Opletten dus. Alice is aan haar hand geopereerd en gelukkig inmiddels weer thuis. Els van der Laan maakt het naar omstandigheden goed in de Bieslandhof. Zo ook Nan Koopmans en Joke van Keulen. Corrie de Snoo is in onze gedachten, als ook Peter en Herma Boven, Lies 't Mannetje en anderen. Niki en Dolf Schwarz verhuizen begin juni naar Huize Rumah Kita in Wageningen.

Tina Geels

Bij een bezoek aan Nico Struijk hebben we als dank voor al het werk dat hij verzet heeft voor de gemeente en kerkenraad de map met bijdragen van diverse mensen overhandigd. Nico is heel blij daarmee en bedankt iedereen voor alle mooie gedachten en gedichten.

Monique Toonen

Vanuit de liturgie cie

Voor het inrichten van een stiltehoek in de Waalse kerk zijn we op zoek naar een hoge kleine, liefst inklapbare tafel. Voorafgaand aan de dienst kun je hier een lichtje aansteken en/ of een intentie opschrijven. Zoals we dat doen tijdens de meditatie op de dinsdagmiddag in de Waalse kerk.

Denk je dat je zo'n tafeltje ergens hebt staan neem dan contact op met Jan Postma jupos@hotmail.com



Column: Viola komt terug

We hebben nieuwe burens. Naast ons in Bitá, een Roemeens dorpje van drie keer niks woont nu Viola met haar vriend. Wij zijn hier jaren geleden aangekomen door vrienden uit de Hongaars, vrijzinnige, Unitarische partnergemeente. Een mond vol en een eind weg maar zo vertrouwd inmiddels. Dat was eerst niet zo. Vijftien jaar geleden was alles nog anders. Geen asfalt, geen vakantiewoningen.

Tibor woonde toen alleen naast ons, dronken met de hond die niet ophield met blaffen in de nacht.

Daarna Selma en Laszlo, maar het boerenwerk was hun teveel. Nu Viola- opgegroeid in dit oude dorp aan de voet van de Karpaten. Jong getrouwd en verhuisd naar een ander dorp. Huwelijk ging niet, toen is ze in Oostenrijk gaan werken bij een meubelfabriek. Nu is ze terug. Trots liet ze mij het boerenerf zien, een koe in de wei, een paard in de stal, kippen, honden en hazen en nog 300 schapen ergens in de heuvels door ingehuurde herders gehoed.

Viola is terug- als trotse boerin. De liefde gaf haar nieuwe veerkracht, nieuw leven. Als een paradijsvogel, een phoenix weer opgestaan uit de splinters van haar eigen leven. Het kan, dus toch. Viola is teruggekomen in haar eigen dorp en ze ziet er gelukkig uit. Ik ben blij met onze nieuwe burens. Een koe in de wei en een paard in de stal. Hoe gewoon kan het leven toch zijn.

Tina Geels

De gaven van de Geest

Wie met open hart en zinnen
Luist'rend door het leven gaat
hoort soms het verborgen zingen
van een ongekend bestaan ... (refr.)

Ongeweten sluiers wijken
als we door de dagen gaan,
onbegrepen levenslijnen
worden aarzelend verstaan ... (refr.)

Uit het duister van het lijden
uit de diepte van de vreugd,
groeit de kennis der geheimen
van de goedheid van de Geest ... (refr.)

(tekst Marijke de Bruijne)

Wie de verten heeft gelezen
door dat donker is gegaan,
zal als spiegel en als teken
lichtend in de wereld staan ... (refr.)

Schuilplaats vindend tussen mensen
werkt en woont en troost de Geest,
maakt tot vesting en tot sterkte
wie Haar toegelaten heeft ... (refr.)

refrein:
Onhoorbaar, onzichtbaar, onstuitbaar aanwezig
ons hoedend en voedend en toch zo verheven.
Jij, geest van het leven,
wie ben Jij dat Jij aan ons denkt !

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 27 juni 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 3 juli.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
