



Bij de diensten



Zondag 7 mei gaat ds. Tina Geels voor in de Waalse Kerk, **10h**
Themadienst: rond het Thomas evangelie, Christo Lelie speelt orgel
Er is kinderkring en boekentafel

Zondag 14 mei gaat ds. Esther Bijlsma voor in de Waalse Kerk, **10h**

Zondag 21 mei gaat ds. Jan Klijnsma voor, Remonstrants predikant in Dordrecht,
Abtswoude, **10.30h**

Zondag 28 mei ds. Joep de Valk, Remonstrants predikant in Amsterdam, Waalse Kerk, **10h**

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Nieuwe viering Thomas evangelie 7 mei

Het Thomas evangelie bestaat uit losse spreuken, aan Jezus zelf toegeschreven. Het kleine boekje was in de vroege kerk erg populair en had lange tijd veel gezag. Zelfs Augustinus was er mee vertrouwd. Bij een vondst in Egypte (1945) is het Thomas evangelie, na 1500 jaar in volledige vorm teruggevonden. Volgens veel geleerden moet de vroege kerkgeschiedenis worden herschreven.

De viering op 7 mei is met een groep voorbereid vanuit de inspirerende bijeenkomsten rond dit oeroude teruggevonden evangelie: Marianne Koppenaal, Margot Mekkes en Nicole Buysert. We spraken over de traditie van de Gnostiek (kennis van het hart) en wat dit met ons eigen leven en geloof te maken heeft. Er wordt verband gelegd met het Johannes evangelie: Ik ben het licht der wereld ...

In deze meditatieve viering is er ruimte voor open voorbeden. Op het kaartje in de liturgie kun je een voorbede/intentie opschrijven tijdens de dienst. De briefjes worden opgehaald en verwerkt in de voorbeden. Je kunt ook aan het begin van de gebeden, tijdens de viering, een waxinelichtje aansteken. Het wijst zich vanzelf.

Welkom ook als je voor een eerste keer wilt komen.

Kinderkring

Steeds de eerste zondag van de maand. We beginnen de dienst met elkaar. Na een gesprekje met de kinderen hebben zij een eigen creatieve verwerking.

Nieuwe kinderen zijn welkom, je hoeft geen lid of vriend(in) te zijn van Vrijzinnig Delft. Stuur een mail naar cm.geels@planet.nl en je komt op de app groep van de Kinderkring Waalse Kerk.



De kinderkring wordt 7 mei geleid door Monika van Dijk. Zij is vorig jaar lid geworden en geeft les aan de Vrije School in Delft (Widar). Monika heeft twee dochters, Eva en Nora.

Interactieve boekentafel

Neem een boek of (kranten) artikel mee wat je bezighoudt. Voeg je naam toe en leg dit voor de dienst op de boekentafel. Het is een mooie gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen.

Nu de banken er uit zijn is er meer ruimte ook voor ontmoeting bij de boekentafel.



4 mei Viering Delft

Donderdag 4 mei 18.45h- Oude Kerk, Avond gebed vanuit de Raad van Kerken. Tina Geels en Caroline der Nederlanden gaan voor in deze viering m.m.v. cantorij Hofkerk en doopsgezind koor uit Den Haag. Thema: *Vertel mij jouw verhaal*. Na afloop sluiten we aan bij de Stille Tocht die om 19.30h vanaf de markt vertrekt voor de kranslegging aan de Nieuwe Plantage.



Gastpredikant: voor wie ga jij?

We zien dit voorjaar nieuwe gezichten met een nieuw geluid. Dat roept de vraag op: voor wie ga jij? Wil je alleen een vertrouwd geluid of wil jij je ook laten verrassen? Daarbij komt nog iets: er zijn gelukkig altijd kerkgangers die ongeacht de predikant gewoon gaan. Ik vind dat mooi want misschien is het voor een ander juist die morgen belangrijk dat *jij* er ook bent, dat *jij* naast die ander zit die jouw aandacht, of zelfs jouw gebed net nodig heeft. De nieuwe gastpredikanten zijn gewaardeerde collega's. Jan Klijsma vervangt mij als ik met vakantie ben, hij woont in Delft en gaf o.a. levensbeschouwing op het Stanislas College. Ik heb dit al ook al vermeld in de Nieuwsbrief van februari. Joep de Valk, ken ik als een betrokken en warm pastor. Hij werkte voordat hij predikant werd in het bedrijfsleven.

Tina Geels

Activiteiten

Wekelijkse meditatie:

Elke maandagavond 20h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21

Elke dinsdagmiddag 16h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof

Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd

Wo 10 mei Pizzaclub 13-15 jaar, 17.30h-19h Little Italy

Wo 10 mei Welkom nieuwe leden en vrienden, *Hoezo vrijzinnig?* 19.30h, Motiv, Voorstraat 60

Do 18 mei Filmkring Canvas, Pimpernelleke Molenstraat 22, 20h

Hoezo Vrijzinnig? 10 mei– introductie avond Vrijzinnig Delft

In het afgelopen jaar hebben 15 nieuwe leden en vrienden hun committent gegeven aan onze gemeente Vrijzinnig Delft. Zij leggen aan, in voorlopigheid of in een besef van thuiskomen. Hun achtergrond en leeftijd is heel verschillend. Op 10 mei vertellen zij iets van hun zoektocht aan elkaar en maken kennis met de traditie niet alleen van Vrijzinnig Delft maar ook in breder perspectief van Nederland en zelfs daarbuiten. Welkom ook voor nieuwe belangstellenden. Wil je komen stuur dan even een berichtje naar cm.geels@planet.nl

Tina Geels

Filmkring - Canvas

Hoe moeilijk kan het zijn een verborgen psychische aandoening te herkennen, juist binnen de eigen familie. Ook deze familie, waar aan de buitenkant alles in orde lijkt te zijn, gaat een weg van groei en nabijheid.





Bericht van de Diaconie

Regelmatig collecteren we in de dienst voor Artsen zonder Grenzen. Als diaconie dragen we deze organisatie een warm hart toe. Over wat zij doen in het algemeen en, als concreet voorbeeld, in Irak laten we Artsen zonder Grenzen hieronder zelf aan het woord.



Wat doen we?

Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie. Van basiszorg (zorg waarvoor we in Nederland naar de huisarts kunnen gaan), specialistische zorg in een ziekenhuis, psychologische zorg tot acute noodhulp na een natuurramp of in een oorlogssituatie. We behandelen mensen in klinieken, veldhospitaal en ziekenhuizen.

Medische zorg en pleitbezorging

Wat we ook doen: preventieve zorg, zoals voorlichting en het geven van inentingen. En we zorgen voor veilig water en hygiënische voorzieningen om mensen te beschermen tegen door water overgebrachte ziekten. Wij maken onacceptabele situaties wereldkundig en roepen overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen op in actie te komen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Irak

Jonathan Whittall was drie weken coördinator in ons veldhospitaal ten zuiden van Mosul en bericht hierover: Er is niets gemiddelds aan werken in dit ziekenhuis. Iedere dag weer zien we de ergst mogelijke oorlogsverwondingen. Voortdurend komen er patiënten aan en iedereen heeft de meest verschrikkelijke verhalen: een familie van wie iedereen gedood is, op één iemand na; een vader en een zoon die dagen onder het puin van hun woning lagen en ons nu pas konden bereiken; een jongetje met een schotwond aan het hoofd; een baby met een kogelwond, een ernstig ondervoede man van 21 die op z'n hoofd is geslagen met een geweerkolf en wordt binnengedragen op een brancard. Voor ieder van deze verhalen zijn er honderden die net zo afgrijselijk zijn.

Operatiekamers

Ons veldhospitaal is opgezet voor wat we de 'rode gevallen' noemen. Dit zijn de patiënten die vaak onmiddellijk een operatie nodig hebben om hun leven te redden of ernstige verminking te voorkomen. Onze twee operatiekamers zijn daarmee bijna 24 uur per dag bezig. We verwijzen de patiënten zo snel mogelijk door naar andere ziekenhuizen om zoveel mogelijk 'rode gevallen' aan te kunnen. Samen met collega's in andere teams in en rond Mosul hebben we in de afgelopen twee maanden meer dan 2.000 patiënten in levensgevaar opgenomen.

Verwoeste huizen

De teamleden die in dit ziekenhuis werken, komen uit heel Irak en van over de hele wereld. Voor onze teamleden uit Mosul is het in het bijzonder moeilijk om te horen hoeveel verwoest is en om het leed van hun plaatsgenoten te zien. Ons ziekenhuis is omgeven door verwoeste huizen. Iedereen heeft iemand verloren in deze oorlog. Toch heeft dit ziekenhuis een van de best functionerende teams die ik ooit heb meegemaakt. Iedereen werkt 24 uur per dag en staat klaar om steeds weer met nieuwe oplossingen te komen zodat we levens kunnen blijven redden. We zijn allemaal erg trots op het werk dat we hier verzetten.

Dit belangrijke werk ondersteunen we graag.

Donaties kunt u overmaken naar: Artsen zonder Grenzen IBAN: NL13INGB0000004054

*Namens de diaconie,
Monique Toonen*



Voorstelling: Aan welke kant sta jij?

Drie tieners van de Pizza club van Vrijzinnig Delft spelen mee in de voorstelling: *Aan welke kant sta jij?* Kind zijn na de oorlog. Sanneke Crezee, Martha en Nora van de Lindeloof. Aan de hand van actuele beelden van de Syrische stad Aleppo, vragen twee meisjes zich af wat er met kinderen gebeurt na de oorlog wanneer hun ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. Hoe ging dat na de Tweede Wereldoorlog?

Vijf kinderen en twee volwassenen maakten er een stuk over o.l.v. regisseur Freya Ligtenberg. Een project van Stichting De Mix Wereldmuziektheater i.s.m. het Zeeheldentheater.

Voorstellingen: 1 (première) 2, 3 mei om 20.00h, 4 mei 13.30h en 21.00h.

Trompstraat 342, Den Haag Info@zeeheldentheater.nl



Na bezoek aan de voorstelling op 1 mei:

De voorstelling was steengoed! De foto is het begin van de voorstelling: Sanneke en Martha stellen vragen over het lot van de kinderen in de oorlog in Syrië. Een persoonlijk verhaal van twee NSB kinderen speelt hier doorheen. Knap gedaan en professioneel neergezet. Niet alleen trotse ouders maar ook een trotse predikant.

Mediteren in juni

Als voorbereiding op de jaarlijkse klooster retraite in Zundert 7- 9 juli, is er vier keer in juni een meditatie avond bij Motiv: 7, 14, 21, 28 juni- meditatie met teksten uit het boek: *Wijsheid uit de Abdijen*, samengesteld door Maria ter Steeg. We mediteren 30 min. volgens de methode van de Centering Prayer, lezen een tekst en delen onze ervaringen. Ook als je niet meegaat naar Zundert ben je van harte welkom om aan deze avonden mee te doen. Liefst de hele serie maar mocht je een keer niet kunnen dan past dat natuurlijk ook.

Tijd- 19.30- 21.00h bij Motiv, Voorstraat 60.

Graag opgeven bij cm.geels@planet.nl vòòr 1 juni.

Nieuwe programma Grachten Gordel kerken

Wil je zelf een workshop aanbieden of heb je een suggestie, stuur dan een berichtje naar cm.geels@planet.nl
Inleveren vòòr 1 juni.

Bruggen Bouwen Delft

Op 11 mei organiseert het platform Bruggen Bouwen Delft
het geluid van vrijheid



De avond vindt plaats in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4, 20-21.30h.

O.a. Salem Kafa, Syrische dichter en Ton van Graas, accordeonist, laten hun geluid van vrijheid horen.

Het platform organiseert deze avond in de maand van de (gast)vrijheid. We noemen het ook wel een waarden-volle ontmoeting. Geen mens kan leven zonder een vorm van vrijheid. Hoe we deze waarde te midden van andere mensen invullen, dat is persoonlijk. Vrijheid van geweten, van (on)geloof, vrijheid van huidskleur, geslacht. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal.

Zie ook www.bruggenbouwendelft.nl



In memoriam

Zaterdag 8 april hebben we afscheid genomen van Evert van der Laan, in een volle aula aan de Hoflaan in Delft. Onverwacht is Evert overleden in de vroege ochtend van zondag 2 april. Hij is 76 jaar geworden.

Evert behoorde tot de dragers van onze geloofsgemeenschap. Hij kende de gemeente goed zeker ook doordat hij meer dan 10 jaar de verjaardagen zorgvuldig bijhield. De kaarten maakte hij zelf van foto's van het oude Delft. Evert stond altijd klaar, vooral om ouderen naar een dienst of ziekenhuis te brengen.

Uit Ps. 121- de Heer houdt de wacht over je gaan en komen van nu tot in eeuwigheid. Zoals de Ene over ons waakt als een moeder over haar kind, zo was Evert er voor de mensen om hem heen. Hij had meer oog voor een ander dan voor zichzelf. Wij wisten niet dat Evert ernstige hartklachten had. De operatie die hij enkele weken geleden moest ondergaan heeft hij niet kunnen overleven.

We dragen Evert mee in onze persoonlijke herinnering en in het geheugen van onze geloofsgemeenschap ingesloten in het mysterie van de Ene, de wachter van Israël.

Wij wensen Els veel sterkte om dit grote onverwachte verlies een plaats te kunnen geven in haar leven.

Tina Geels

Uit de gemeente

We gaan en we komen terug, van ver of van even een weekendje weg.

Dat geldt natuurlijk niet voor ieder van ons.

Wij leven mee met de zieken in onze gemeente. Nico Struijk is eind april vanuit het hospice Het Vliethuys, nu weer terug in zijn eigen huis, omringd door de liefdevolle aandacht van Patricia, naaste familie en nabijheid vanuit onze gemeenschap. Wij wensen hem veel kracht en vertrouwen toe.

We bedanken Nico voor de tijd dat hij diaken en voorzitter was van onze gemeente. De vorm waarin dit gebeurt is nog een verrassing voor hemzelf.

Onze gedachten gaan ook naar Corrie de Snoo, aan huis gebonden, naar Peter en Herma Boven, naar Maartje den Ouden, Lies 't Mannetje. Speciaal denken we aan Els van der Laan, die meteen nadat we afscheid hadden genomen van Evert, aan haar enkel geopereerd moest worden. Els verblijft waarschijnlijk tot juli voor revalidatie in de Bieslandhof. Zij laat jullie groeten en blijft digitaal en door de bezoeken met ons verbonden.

Onverwacht was Nan Koopmans aanwezig bij de viering op Witte Donderdag. Nan was zichtbaar geroerd dat zij na zo lange tijd van afwezigheid weer in de Waalse kerk was samen met de gemeenschap waar zij zich zo mee verbonden voelt. Geen banken meer in de Waalse kerk geeft veel ruimte ook voor een rolstoel.

Alice Visser maakte de fraaie omslag voor de Bijbel in de Waalse Kerk. Hartelijk dank voor dit spontane initiatief Alice! Op de nieuwe Paaskaars zien we de levensboom afgebeeld, samen met het oeroude symbool van dood en leven.



Bezoek Els van der Laan

Vlak voor het overlijden van Evert heeft Els haar voet gebroken. Ze is daar aan geopereerd en verblijft voorlopig in de Bieslandhof om te revalideren. Ze blijft daar in ieder geval tot eind mei/half juni. Ik had het op mij genomen om de bezoeken aan haar te coördineren, maar Els en ik hebben nu afgesproken dat zij zelf haar afspraken maakt.

U kunt haar daarvoor bellen op 015-5155960. Dit is haar nummer in de Bieslandhof (de 015 moet U ook indrukken, anders kunt U haar niet bereiken). De beste tijd om haar te bellen is tijdens de bezoeken: 15.30-17h en 18-20.30h. Voor degenen die haar een kaart willen sturen is haar adres: Bieslandhof, afdeling West kamer 2.73, Beukenlaan 2, 2612 HR, Delft

Monique Toonen



Naar Roemenië

Ik ben zelf de tweede helft van mei met vakantie naar Roemenië. Zoals velen inmiddels wel zullen weten hebben wij daar een vakantiehuis, van waaruit we veel kunnen doen voor de Hongaars/ Vrijzinnigen met wie we al jaren verbonden zijn. Er zijn ondersteunende gesprekken voor en met onze collega's. Dat kan nu pittig worden gezien de politieke koers van Victor Orban. Vaak ga ik een keer voor in een van de oeroude witte kerkjes, waar in het Hongaars op staat: Egy az Isten (God is één, een kerk die vanaf 1568 niet gelooft in het dogma van de triniteit). Ik zal vast een keer verslag doen en meer vertellen over onze vrijzinnige tochtgenoten.

Tina

Vooruitblik

De **Pinksterdienst** is 4 juni. Viering van brood en wijn. In deze dienst worden de nieuwe leden en vriend(innen) voorgesteld. De afsluiting van het seizoen is **2 juli**. De Commissie Ontmoeting met Annejan, Irma en Ingrid is bezig met een licht zomer programma voor bij de lunch. Save de date!

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 30 mei 22.00h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 4 juni.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
