



## Bij de diensten



**Zaterdag 1 december** Eerste Advent

ds. Tina Geels, Lutherse kerk 19.00h; Themaviering- *Thuis in de kosmos*  
Er is ook de **Stiltehoek** en de **Kleine Bieb**

**Zondag 9 december** Tweede Advent

ds. Peter Wilbrink in Abtswoude 10.30h

**Zondag 16 december** Derde Advent

ds. Tina Geels in Abtswoude 10.30h

**Zondag 23 december** Vierde Advent

ds. Karl van Klaveren, Lutherse kerk 9.30h

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)

## Eerste Advent: *Adam wie ben je?*

Deze viering is voorbereid i.s.m. de filosofiekring: Thuis in de kosmos, onder leiding van Jan Kroon. We hebben samen nagedacht over onze plaats in het grotere geheel van wereld en zelfs van de kosmos. Vragen als: wie ben ik en waar gaan we naar toe? riepen veel persoonlijke gedachten en gevoelens op. Welkom bij deze avondviering. Christo Lelie speelt orgel.

Bij de **Stiltehoek**, meteen links als je de Lutherse kerk binnenkomt, kun je vooraf aan de viering een lichtje aansteken en/ of een intentie opschrijven.

Na de dienst is er weer de **Kleine Bieb**- vrije inbreng en uitleen.

Na afloop is er koffie en thee en kunnen we elkaar ontmoeten.

## Tekst voor de Advent

Uit uw verborgenheid  
voorbij aan onze grenzen,  
straalt lichte eeuwigheid  
als daglicht voor de mensen.  
(Sytse de Vries)



## Mijmeringen bij de Advent

Waar kijken we eigenlijk naar uit als we de symboliek van het kwetsbare kind met Kerst serieus nemen? Het gaat toch over ons mensenwereldje met haar grote vragen hoe het verder moet met ons project aarde en daar zijn we allemaal deel van. Hoe geven we elkaar hoop en uitzicht? Ik werd geraakt door een aankondiging in de Nieuwsbrief van Nieuw Wij: "Compassie is niet gewoon een leuk idee, het is een dringende noodzaak"



## Nieuwsbrief december 2018

Compassie als tegengif voor wereldwijde problemen? Volgens Karen Armstrong is ze onze enige kans om het tij te keren nu de klok twee voor twaalf slaat. Eind november heeft deze Britse religie-expert de jaarlijkse Compassieprijs uitgereikt in Amsterdam.

Compassie als werkelijk medeleven met elkaar dichtbij en verder weg is de enige weg die we met elkaar moeten en kunnen gaan. De grote religieuze tradities spelen hierbij allemaal hun eigen melodie rond de eigen feest en gedenkdagen.

Ook Advent is dan grensoverschrijdend. Willen we een verschil maken dan worden we uitgedaagd om breder te kijken dan ons eigen verhaal alleen. Advent nodigt ons hiertoe uit. Onze toekomst wordt dan een wenkend perspectief waar ik nieuwsgierig en warm van word. We hebben elkaar nodig meer dan ooit eerder was voorzien. Zo wijd is het profetenwoord ook uit het oude boek van de christelijke overlevering.

Ik denk aan de fraaie tekst van een bekend lied voor de Advent:

*Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen  
levenslang gebroken zijn?*

*Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredesbloesem ruikt.*

*Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden  
en het leven nieuw zal zijn.*

*Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom van het leven is.*

(Henk Jongerius)

Tina Geels

## Diensten eind december

**Maandag 24 december** Kerstavond Thema: *Jij bent het Licht*  
ds. Tina Geels, Lutherse kerk **19.30h**  
Muzikale leiding en orgel- Christo Lelie  
Dwarsfluit- Riëtte Beumer  
Zang kwartet- Nelleke Guequierre, Ton Severijnen,  
Ernest van Breemen, Piet van Lingen

**Dinsdag 25 december** Kerstmorgen dienst  
voorganger Ton Meijknecht, Lutherse kerk **11.15h**  
Samen met Kerk ah Noordeinde  
Er is ook een programma voor de kleine kinderen

**Zondag 30 december** Eindejaarsdienst  
ds. Tina Geels, Lutherse kerk **9.30h**

**Maandag 24 december** Kinderkerst musical *Annie*  
O.l.v. Sanneke Crezee en Martha van de Lindeloof  
ook andere jongeren van de Pizzaclub doen mee; Génestekerk om 19.30h  
Voorganger: Willemien de Boer





## Uit de kerkenraad

### Inspirerend gemeenteberaad !

Zondag 18 november hebben we met een groot aantal leden en vrienden de eerste sessie van ons tweeluik over de toekomst van Vrijzinnig Delft besproken. Bewust is er voor gekozen om niet direct met mogelijke oplossingen te komen. Eerst hebben we voor onszelf en aan elkaar de vraag gesteld: "Wat bind jou aan VD ? En hoe ervaar je die binding ?"

Vele antwoorden waarbij de rode draad was dat men binnen VD een nauwe verbinding met de eigen en gedeelde geloofsbeleving ervaart in een vrije ruimte met een open blik, geen vaste antwoorden. Je mag twijfels hebben en vragen. Je eigen zoektocht kan en mag je delen.

De noodzaak van het voortbestaan van VD wordt door iedereen gedeeld met als zeer belangrijk argument: Ik, wij hebben het nodig om regelmatig uit mijn, ons drukke bestaan te stappen om na te denken over de zin van mijn, ons leven en daarbij een spirituele gemeenschap te ervaren.

Het gesprek werd al concreter bij de vraag: Wat heeft Vrijzinnig Delft nodig om haar voortbestaan te garanderen?

De volgende suggesties zijn naar voren gebracht:

Een eigen gebouw, actieve gemeenteleden, aanwas vooral van jongeren.

Een professionele samenbinder: predikant of pastoraal werker als inspirator en coördinator.

Voldoende financiële middelen, aanspreken van individuele talenten en meer profileren naar buiten toe!

Experimenteren met nieuwe liturgische vormen (meer wervend); samenwerking met gelijkgezinden.

Samengevat : "**Willen we een Vuurtoren zijn in en voor Delft?**"



#### Commissie Toekomst

Een groepje van ca. 6 á 8 personen gaat de input van 18 november bestuderen en zal concrete voorstellen formuleren die dan tijdens de tweede sessie van het gemeenteberaad besproken zullen worden. We hopen dat we dan al een aantal besluiten kunnen nemen. Tweede deel gemeenteberaad:

#### Zondag 10 februari- 11.30 uur, na de dienst in Abtswoude

(zet maar alvast in je agenda)

De kerkenraad bekijkt de mogelijkheden van een enquête om nog meer respons uit de gemeente te krijgen. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als je naar aanleiding van dit korte verslag wilt reageren met eigen aanvullingen en suggesties.

Stuur dan je reactie naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Sjaloom,

Jan H. Kroon, voorzitter Kerkenraad Vrijzinnig Delft



## Activiteiten

Elke maandagavond Open meditatie 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, informatie [j.veugelaers@gmail.com](mailto:j.veugelaers@gmail.com)

Elke dinsdagmiddag Open meditatie 15.45-17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, informatie [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)

Dinsdagmorgen 11 december

**Dansmeditatie** met Tina Geels in de Lutherse kerk, 10.30-12h Noordeinde 4 opgeven bij [jbruggeling@xs4all.nl](mailto:jbruggeling@xs4all.nl), voor meer informatie [www.stadskloosterdelft.nl](http://www.stadskloosterdelft.nl)

Woensdagavond 12 december, 9 januari, 13 februari en 13 maart

**Bidden, hoe doe je dat?** In gesprek over *Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?* 19.30-21.30h, Voorstraat 60, opgeven bij [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)

Donderdag 13 december, 10 en 30 januari, 14 februari

**Milieu en klimaat**, 20-22h, Koornmarkt 48F  
Wat kun jij zelf doen? Opgeven bij [piet.vanlingen@xs4all.nl](mailto:piet.vanlingen@xs4all.nl)



## Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?

Met elkaar in gesprek aan de hand van het zojuist verschenen boek:

*Slow food, broodnodige gesprekken over Het Onze Vader*,  
redactie Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands 2018.

Je kunt elke maand instappen om mee te doen. Opgeven kan bij [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)



## Filmkring



Wil je aansluiten bij de filmkring dan kun je een berichtje sturen naar Els van der Laan.

Zij zoekt in overleg steeds een film uit in het Filmhuis Lumen, Doelenstraat 5 in Delft.

De filmkring is meestal om de vijf weken.

Na afloop doorpraten bij een kop koffie en thee is fijn.

[eevdlaan@casema.nl](mailto:eevdlaan@casema.nl) of 06.1112 2702

## Nieuwjaarsontmoeting- een gedeelde voordeur...

De Nieuwjaarsontmoeting is na de dienst van 20 januari in Abtswoude.

Om elkaar te begroeten en beter te leren kennen gaan we met het nieuwe boek van Annejan Mieras aan de slag: *Portiek Zeezicht*. Op de achterflap: *Fenna woont met haar moeder in een portiekflat. Acht brievenbussen en acht bellen. Acht portiekplantjes en acht deurmatten. Portiek Zeezicht, fluistert de jonge Fenna en ze springt op. Misschien heeft ze een idee.*

We sluiten af met een eenvoudige lunch. Meer info in het januarinumnummer van de Nieuwsbrief.





## Uit de Diaconie



**AMNESTY  
INTERNATIONAL**

Op zondag 9 december collecteren en schrijven we voor Amnesty International. Want op 10 december is de Internationale Mensenrechtendag. Vanaf 1962 ging de organisatie *Appeal for Amnesty*, Amnesty International heten.

De afbeelding: de kaars met prikkeldraad kreeg het motto mee: het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

Het schrijven van brieven helpt en zet regeringen onder druk. Zoals bij Asia Bibi, de christelijke vrouw in Pakistan die vrijspraak kreeg van de doodstraf.

We hopen dat zij een veilige plek kan krijgen in Europa. De autoriteiten van de Malediven hebben de chauffeur Lahiru Madhuskanha vrijgelaten. Hij werd vals beschuldigd.

Er is nog veel werk aan de winkel. Help mee 9 december!

Er zijn ook mooie kerstkaarten te koop, allemaal voor het goede doel!

*De diaconie*

## Benefietbijeenkomst Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft - Zondag 9 december, Rietveld theater

De Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft ondersteunt vluchtelingen in Delft financieel om de reis naar Nederland van hun achtergebleven gezinsleden mogelijk te maken. Als speerpuntdoel geven wij dit jaar als diaconie extra aandacht aan deze Stichting.

Daarom willen we u graag attent maken op de benefietbijeenkomst die zij organiseren op **zondag 9 december** 2018 om 16.45h

Locatie Rietveld Theater, Rietveld 49, 2611 LH Delft



STICHTING  
GEZINSHERENIGING  
VLUCHTELINGEN  
DELFT

*Good to see you!*

Wat kunt u verwachten?

Een heerlijke zondagnamiddag met een korte dans van Lilian Kafa, een literaire bijdrage van Kader Abdolah en muziek van Rapaille - Collectief. Zaalprogramma duurt ca. 70 min. en daarna een borrel met elkaar.

Ook is het mogelijk om te blijven eten. We serveren een heerlijke Winterse groenten stoofpot (vegetarisch).

Kaarten € 15,00 / met diner € 25,00. Te bestellen via de site van Rietveld Theater: [www.rietveldtheater.nl](http://www.rietveldtheater.nl)

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft.

Van harte aanbevolen!

## Zomer retraite Zundert



Voor de zomerretraite kun je je nu al opgeven bij Margot Mekkes, [mamekkes@kpnmail.nl](mailto:mamekkes@kpnmail.nl)

Van 18/ 19 juli- 21 juli zijn we bij de Trappisten in de stilte van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Het is een bijzonder ervaring om met een groep en ook alleen het ritme van de getijden mee te maken en misschien ook iets van de sfeer van het heilige te ervaren.

Kosten 105,- (vanaf donderdag 42,50 extra)



## Kerstbundel Vrijzinnig Protestanten 2018

### Hemelse klanken in de kerstbundel

Kerst is een muzikale periode: we luisteren naar het verhaal over zingende engelen en vrijwel overal kunnen we de bekende kerstliederen horen. In de nieuwe kerstbundel van de VVP zit dit keer veel muziek! Dominee Alke Liebich, voorzitter van de VVP, opent de kerstbundel en schrijft over het (kerst)gevoel dat muziek ons kan geven. Predikant Hester Radstake geeft een intiem inzicht in haar rouwproces na de dood van haar moeder en de rol die muziek daar bij speelde. Laat je verrassen ook door de andere bijdragen.

'Muzikale' afbeeldingen geven de kerstbundel extra sfeer en laten zien dat je muziek niet alleen kunt horen, maar ook kunt zien en vooral ook kunt voelen.

De bundel is voor iedereen die zich op een vrijzinnige manier wil laten inspireren. Een aantal van onze leden en vrienden krijgen de nieuwe kerstbundel thuis bezorgd. Vanaf zondag 9 december (2<sup>e</sup> Advent) verkrijgbaar na afloop van de dienst bij de boekentafel. Je kunt natuurlijk de kerstbundel ook zelf als kerstgroet cadeau geven. De prijs bedraagt € 3,00.



## VVP ontmoetingsdag - Pure Rubens



Op 3 november jl. waren wij in Rotterdam op de ontmoetingsdag van de VVP (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten). We startten in de leuke Arminiuskerk op het Museumpark. Voorzitter Alke Liebich leidde de dag in met de vraag die je je stelt als iemand een keer bij je in de kerk komt: "wat verwacht deze persoon?"

Ze gaf daarbij het mooie voorbeeld van haar verwachtingen bij kerkenbezoeken in Frankrijk. Ze wilde in Reims de ramen van Chagall zien en in Chartres het labrynt lopen. Wat, als je ontdekt dat er niet aan je verwachtingen kan worden voldaan omdat er allemaal stoelen op staan? Zoals haar overkwam. Wel gewoon nog een keer terug komen.

Met gepaste verwachting hoorden we een lezing aan over de tentoonstelling in het Boymans van Beuningen, over de olieverfschetsen van Rubens. Aan al onze verwachtingen werd voldaan. De spreker wist veel te vertellen, door hem in zijn tijd te plaatsen, muziek van Monteverdi (zijn tijd) te laten horen en vele analyses van de Schetsen te geven. Waardoor wij bij de rondleiding beter konden kijken. Schetsen die puur en direct waren, soms in slechts een paar minuten tijd gemaakt zijn, en dan zo duidelijk laten zien wat ze moeten verbeelden. Rubens ondertekende zijn werk niet. Want iedereen wist het, dit is van Rubens. Bij de rondleiding is ons vooral de volgende opmerking van de rondleider bijgebleven: "Je moet heel goed kunnen schilderen om zo weinig kleur te kunnen gebruiken" Tijdens de lunch hebben we leuke ontmoetingen gehad met vele andere leden uit den lande.

Kortom een leervolle en inspirerende dag.

*Kirsten van den Berg en Gerdien ter Veen-Visser*

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 1 januari 22h naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl) of [c.m.geels@planet.nl](mailto:c.m.geels@planet.nl). De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 5 januari 2019.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).  
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)