



Bij de diensten



Zondag 6 mei

ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h

Thema dienst - Thomas evangelie: *De brug...*

Er is ook weer de Kleine Bieb en er zijn open voorbeden. Je kunt een lichtje aansteken, als teken van vreugde en verdriet, in stilte of met een paar woorden. Je kunt ook een (gebeds) intentie op schrijven.

In deze dienst zal de pers van dagblad Trouw (editie 8 mei) aanwezig zijn voor een kort interview met onze predikant na de dienst en om foto's te maken. Heb je bezwaar tegen het maken van een foto waar jijzelf op zou komen dan kun je aan het begin van de dienst je naam opschrijven. Dan houden we hier rekening mee.

Zondag 13 mei

ds. Len Lafeber in Abtswoude 10.30h

Zondag 20 mei

ds. Tina Geels, Waalse kerk 10h, Pinksteren

Viering met brood en wijn, er is ook Kinderkring. Welkom aan nieuwe leden en vrienden. Na afloop brieven schrijven voor Amnesty International.

Zondag 27 mei

ds. Wim Jansen in Abtswoude 10.30h

Zondag 3 juni

ds. Peter Wilbrink in Abtswoude 10.30h

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Zondag 6 mei - Thema dienst Thomas evangelie

Het thema van de brug, als verbinding tussen binnen en buiten, werken we uit aan de hand van enkele spreuken uit het Thomas evangelie.

Er is ook de **Kleine Bieb**. Elke eerste zondag van de maand na de dienst, kun je boeken meenemen/lenen en nieuwe boeken inbrengen. In principe *geef* je jouw boeken aan de Kleine Bieb. Het is ook fijn als geleende boeken worden teruggebracht zodat anderen ze weer kunnen meenemen. Zo ontstaat er een ruilcircuit - en leer je elkaar op een andere manier kennen. Voor contact kun je mailen naar Jeannette van Zeist, jeannettevanzeist@gmail.com

Zondag 20 mei - Bij de Pinksterdienst

Ook dit jaar zullen we in een feestelijke Pinksterdienst de nieuwe leden en vrienden van afgelopen jaar verwelkomen. Als teken van verbondenheid delen we brood en wijn in deze viering.

Er is kinderkring en Nelleke Guequierre zingt met Christo Lelie als organist.

Nieuwe leden: Gerard Verschragen, Gé de Joode, Netty Jonckers, Margot Mekkes (was vriendin) en Nicole Buysert (was vriendin).

Nieuwe vrienden: Freja van Tienen, Jac Veugelaers, Anneke Hooykaas, Jeanneke Bruggeling en Kees Hogervorst.

Het stemt ons met vreugde dat zij onze vrijzinnige gemeenschap komen verrijken en versterken.





Uit de kerkenraad

Verslag gemeenteberaad van zondag 22 april

Op zondag 22 april werd na de dienst in Abtswoude het gemeenteberaad gehouden, over de opties voor de huisvesting van de diensten na 1 juli, als de Waalse Kerk niet langer beschikbaar is. De drie opties waren al eerder in een extra nieuwsbrief bekendgemaakt:

Optie 1: week 1-3: Abtswoude, week 4 (en 5): Lutherse Kerk

Optie 2: week 1 (za!) Lutherse kerk, week 2 en 3 Abtswoude, week 4 (en 5) Lutherse Kerk

Optie 3: week 1-4 Abtswoude, (week 5 Lutherse Kerk)

Op het gemeenteberaad waren 35 mensen aanwezig. Gerdien ter Veen, voorzitter van de kerkenraad, legde de stand van zaken nog eens kort uit en lichtte de drie opties toe. De aanwezigen waren positief over het mogelijke gebruik van de Lutherse Kerk en vonden het een goed teken dat de Lutheranen plaats willen inruimen voor de Vrijzinnigen, in hun sfeervolle kerk aan het Noordeinde.

Verder werd opgemerkt dat diensten op zaterdagavond misschien een heel nieuwe impuls kunnen geven aan Vrijzinnig Delft. Er kwamen daarnaast nog suggesties aan de kerkenraad om na te denken over onze behoeften en belangen op langere termijn. Als lastige punten werden genoemd dat diensten op veel verschillende tijden en plaatsen zijn, en dat 9.30u op zondagochtend wel vroeg is.

Bij de stemming kreeg optie 2, (met de dienst op zaterdagavond), met 23 stemmen de meerderheid.

Het was een inspirerend gemeenteberaad, er is op een constructieve manier meegedacht en dat geeft veel vertrouwen.

In de kerkenraadsvergadering van 26 april heeft de kerkenraad besloten om de uitkomst van het gemeenteberaad te volgen en de onderhandelingen met de Lutheranen voort te zetten. Opmerkingen en suggesties uit het gemeenteberaad worden hierbij meegenomen.

Verder zijn de volgende data vastgesteld:

- Op **zondag 10 juni om 10.00u** is de laatste dienst in de Waalse Kerk;
- Op **zondag 1 juli om 9.30u** is de eerste dienst in de Lutherse Kerk;
- Op **zaterdag 1 september om 19.00u** is de eerste zaterdagavonddienst in de Lutherse Kerk (vanaf dan elke eerste zaterdag van de maand om 19.00u)

Namens de kerkenraad, *Kirsten van den Berg*





Activiteiten



Elke maandag avond Open meditatie in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 21, 20- 21h
Elke dinsdagmiddag Open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk,
ingang museum Prinsenhof, 16-16.45h
Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd en maken deel uit van het Stadsklooster Delft.
Welkom ook als je een keer wilt proberen of het iets voor je is.

- Dinsdag 8 mei, 10-12h Dansmeditatie met Tina Geels
Voorstraat 60 (Stadsklooster Delft), info jbruggeling@xs4all.nl, deelname € 7,50
- Woensdag 9 mei, 19.30-21h Informatieavond nieuwe leden, vrienden en belangstellenden
Voorstraat 60, info cm.geels@planet.nl
- Dinsdag 15 mei, 19.30-21h Thomas evangelie (4), Voorstraat 60
- Woensdag 15 mei, 19.30-21h Pizza club 1 en 2
Ciao- Ciao, Binnenwatersloot 38
- Donderdag 24 mei, 20-21.30h Benedictus kring, Noordeinde 4a
- Vrijdag 25 mei, 20-21h Muziekmeditatie
Delftstede, kamer 105, info dgdejongste@gmail.com, deelname € 7,50

Woensdag 16 mei - Meer dan genoeg

Een avond over duurzaamheid in de Vierhovenkerk

Op woensdag 16 mei spreekt Sjef Staps over de urgentie van de milieuproblematiek. Verschillende experts waarschuwen voor de drastische gevolgen van de Westerse levensstijl, zoals Al Gore deed in zijn film *An Inconvenient Truth*. Het is tijd voor verandering.

Staps is de auteur van het boek *Over de crisis niets dan goeds*, over klimaat en biodiversiteit.

Hij neemt ons mee op de duurzame weg naar de toekomst.

Welkom woensdag 16 mei, 20-22h, Obrechtstraat 50





Nieuwsbrief mei 2018

Bericht van de diaconie

In de maand mei wordt er achtereenvolgend gecollecteerd voor de volgende stichtingen:
St.. Exodus, St. Solar Cooking, St. Gezinshereniging en St. Vluchteling.

Voor u zo langzamerhand bekende organisaties.

Ook dit jaar nog zijn Solar Cooking en St. Gezinshereniging onze projectdoelen en wij bevelen ze dan ook van harte aan.

Direct uw bijdrage overmaken kan natuurlijk ook altijd.

St. Gezinshereniging vluchtelingen: NL16 TRIO0391222090

St. Solar Cooking Nederland: NL06 TRIO0254705634

Namens de diaconie

Alice Visser



Van de predikant



Vanaf Pinksteren tot 4 juni zijn wij weer een paar weken in ons vakantiehuis in Roemenië. Ons netwerk en onze vrienden komen vooral uit de Vrijzinnige- Unitarische kerk. Een oude traditie waar verdraagzaamheid en vrijheid van geloven voor hen tot de kern van het christelijk geloof horen.

Aansluitend maakt de Clowngroep *Vidam* uit Delft, waar ons kerkenraadslid Marike van der Kramer deel van uitmaakt, een week gebruik van ons huis. Van hieruit gaan zij weer op tournee langs kindertehuizen en ziekenhuizen. We zijn ook nu benieuwd naar hun ervaringen.

ds. Jan Klijnsma vervangt mij. Wil je contact dan kun je een mail sturen naar

Els van der Laan eevdlaan@casema.nl



Nieuwsbrief mei 2018

Na die eerste dienst ben ik lid geworden van het kerkkoor. We zingen Mozart, maar ook grease, krijgen zangles van een heuse maestro en worden af en toe in onze zang vergezeld door professionals. Een witharige poedel, hondje van een van de leden, is onze vaste compagnon.

Het is fijn dat hier de ruimte wordt gegeven om je eigen weg te gaan.

Rosslyn Hill is niet echt mijn thuis is maar het is wel een plek waar ik graag naar toe ga en waar ik wordt herinnerd aan mijn familie en aan mijn geloof. Daarom heeft deze plek Londen voor mij toch een beetje tot mijn thuis gemaakt.

Sara, 4 april 2018



Aanbevolen om te lezen



Yvonne Zonderop, *Ongelooflijk, over de verrassende come back van religie.*

Uitgave: Prometheus 2018. Religie mag weer maar dan wel op maat.

Onverwacht is het zover: Het is tijd waarin we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Als betrokken journalist o.a. bij De Volkskrant en De Groene Amsterdammer, beschrijft zij de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de slinger nu weer de andere kant op- voor wie zich openstelt om dit te zien. Een boeiend verslag, spannend om te lezen.

Tina Geels

Dinsdag 8 mei - maak kennis met Dansmeditatie

Ons lichaam is het klankbord van heel ons leven.

Stil vallen en weer in beweging komen in het ritme van jouw eigen lijf en leven.

Tina Geels is ook docent Sacred dance/ dansmeditatie en kreeg haar opleiding tot dansdocente bij Friedel Kloke- Eibl.

Om mee te doen is danservaring niet noodzakelijk. Trek iets aan waar jij gemakkelijk in kunt bewegen.

Dinsdag 8 mei, 10-12h Voorstraat 60

Opgeven kan nog bij: Jeanneke Bruggeling, 015- 2130293 of jbruggeling@xs4all.nl, kosten € 7,50



Tekst met oog op onze verhuizing naar de Lutherse Kerk:

Als je vertrouwen hebt hoeft je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten...

(Rev. Martin Luther King, streed voor burgerrechten in Amerika. Hij werd op 39 jarige leeftijd in april 1963 doodgeschoten)

Slotopmerking: in de Nieuwsbrief van juni aandacht voor afscheid Waalse kerk en nieuw begin in de Lutherse kerk.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 29 mei 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com ; De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 juni 2018.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [kijkt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl