



Bij de diensten



Zaterdag 6 april	Peter Wilbrink, 19h Lutherse Kerk Stiltehoek en Kleine Bieb
Zondag 14 april	Palmpasen Tina Geels, 10.30h in Abtswoude
Donderdag 18 april	Witte donderdag, Tina Geels 19.30h in Abtswoude
Vrijdag 19 april	Goede Vrijdag, 19.30h in de Lutherse Kerk, KahN
Zondag 21 april	Eerste Paasdag, Tina Geels 10.30h in Abtswoude, er is Kinderkring
Zondag 28 april	Joep de Valk, 9.30h Lutherse Kerk

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Stiltehoek

Voor en na deze dienst kun je een lichtje aansteken en een intentie opschrijven in de Stiltehoek meteen links als je binnenkomt in de Lutherse kerk. Als je wilt dat jouw intentie wordt meegenomen in de gebeden kun je dit er bij schrijven.

De Kleine Bieb

Na de dienst elke eerste zaterdag van de maand vrije inbreng en uitleen van boeken die je hebt gelezen of graag wilt lezen. Tijdschriften die jij de moeite waard vindt zijn ook welkom.



Witte donderdag

Dit jaar in Abtswoude om 19.30h. Ieder is welkom om aan de viering van Brood en Wijn mee te doen of je tot een kerk behoort of niet. Christo Lelie verzorgt de muziek.

Goede vrijdag

Zijn we te gast bij kerk aan het Noordeinde om 19.30h voor een meditatieve viering.

Paaszondag

Bij de viering van Eerste Paasdag is er weer **Kinderkring** met Marion Vreugdenhil. Er is een lenteverhaal en de kinderen gaan eieren schilderen. Lector is Willemien de Boer; Karin Jense speelt orgel en piano.

Tekst voor Pasen

Daglicht

Sta met mij in de tuin van heden

Vang het licht zolang het is.

Spreek niet van verleden

Leg op de toekomst geen beslag.

Zie deze dag als aanvang

Belofte voor wellicht een nieuw begin.

Ontwaar de galns en kom mij daarin nader,

Geef dit moment tot in de kleinste ruimte zin.



Vorbereiding Paasdienst

Wil je meedoen aan de voorbereiding dan ben je welkom op woensdag 10 april om 13.30 uur aan de Voorstraat 60.

Hoe kun je Pasen vieren?

in een tijd waarin we alleen maar het programma van het leven zo snel mogelijk lijken af te werken. Wat mij raakt in het oude Paasverhaal is het beeld van de drie vrouwen die weg rennen bij het lege graf.

Losgerukt uit hun comfort zone. Alles is anders, wat nu?

Ik zie zelf ook hoe snel alles om mij heen verandert.

Iets vast willen houden wat niet verandert is heel natuurlijk, noem het veiligheid.

Denk maar aan je huis van vroeger of de vertrouwdheid van een kerkdienst.

Ik snap de recente politieke ontwikkelingen heel goed. Maar moet je daar dan aan toegeven? We kunnen toch niet terug? Geloven in de opstanding van een verloren cultuur is opnieuw geloven in een mythe.

Wat mij raakt in het oude verhaal is dit: de leegte van de onbekende nieuwe dag. Pasen raakt aan deze leegte. Aan het niet meer weten. Aan de kwetsbaarheid van ons bestaan. En mijn overgave vanuit een diep weten aan dat ene moment. Ga voorbij de angst van het niet weten, zoals de vrouwen wegrennen. Dan loop je de Geest niet voor de voeten en vind je ruimte voor een nieuw begin, een doorgang voor je eigen leven en voor ons als geloofsgemeenschap.

Tina Geels

Afsluiting vasten/ meditatie

In de stille week sluiten we de vasten periode af. Met een bescheiden groep zijn we in de veertig dagen voor Pasen wekelijks bij elkaar geweest. We wisselden ervaringen uit met de vraag: hoe vast jij? Het bepaalde ons sterk bij wat nodig is voor ons dagelijks leven, en hoeveel er eigenlijk overbodig is. Uiteraard was er de bezinning op wat Pasen voor ons betekent.

Activiteiten

Elke maandagavond **Open meditatie** 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, informatie j.veugelaers@gmail.com

Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 15.45-17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, informatie cm.geels@planet.nl

Dinsdag 2, 9 16 april **Vasten en mediteren voor Pasen**, 14.45-15.30h, Lutherse Kerk, Noordeinde 4, informatie en opgave bij cm.geels@planet.nl

Woensdag 10 april **Vorbereiding Paasdienst**, 13.30-15h, inf. en opgave cm.geels@planet.nl

Woensdag 10 april **Pizzaclub 13-16 jaar**, vanaf 17.30h

Dinsdag 23 april **Dansmeditatie** met Tina Geels, 10-12h, Koorzolder Lutherse Kerk informatie en opgave bij jbrugge@xs4all.nl

Vrijdag 26 april **Muziekmeditatie** met Dieke de Jong 20- 21h Phoenixstraat 66, k. 105, inf. dgdejongste@gmail.com





Nieuw programma

Wil je een gespreksgroep starten of misschien een korte cursus aanbieden geef dit dan vóór 1 mei door aan cm.geels@planet.nl.

We zijn bezig met het nieuwe programma voor het komend seizoen en eigen suggesties zijn meer dan welkom!

Uit de kerkenraad

De commissie Toekomst heeft het definitieve enquête voorstel aan de kerkenraad voorgelegd met heel veel dank aan Arjan de Vries, die de enquête heeft opgesteld. We hebben besloten om deze enquête aan al onze leden en vrienden aan te bieden met het verzoek deze in te vullen. Uiteraard hopen we op een zeer hoge respons zodat we een goed inzicht krijgen hoe we met elkaar vorm willen geven aan de toekomst van Vrijzinnig Delft.

Arjan geeft uitleg hoe je de enquête digitaal kunt invullen. De enquête in papieren versie is in de maand april ook na afloop van de diensten beperkt beschikbaar. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, kun je het ingevulde exemplaar op sturen aan Arjan de Vries, Van Almondestraat 46, 2614 EZ Delft. Naast de informatie over de enquête ontvang je bij deze Nieuwsbrief als bijlage het Brondocument van de commissie Toekomst.



Tijdpad

4/5 april: bekendmaking en uitgifte enquête Nieuwsbrief april. Uiterste inleverdatum **5 mei 2019**. Maand mei verwerking van de enquête.

Bespreking bij de Kerkenraadsvergadering van 23 mei.

Nieuwsbrief juni- mogelijk eerste conclusies en uitnodiging voor het Gemeente beraad op **9 juni 2019** in Abtswoude, aansluitend op de kerkdienst.

Naast de interne bezinning op onze toekomst heeft de kerkenraad inmiddels haar vleugels ook naar buiten uitgeslagen. We zijn in gesprek met de Buitengewone Oecumenische wijkgemeente Kerk aan het Noordeinde om te zien of en hoe we tot een vorm van samenwerking kunnen komen. Per slot van rekening maken we gebruik van hetzelfde kerkgebouw. Gesprekpunten zijn o.a. gezamenlijke diensten, uitwisseling van voorgangers, deelname kinderen uit onze gemeente aan de voorbereiding Kinderkerstdienst 2019.

Jan H. Kroon, voorzitter

Van de diaconie

Graag vragen wij aandacht voor de collecte voor **Because we Carry** die in de dienst van 21 april wordt gehouden. **Because we Carry**, je weet wel, de stichting die vooral vanuit Nederland vrijwilligers stuurt om te werken in het kleine vluchtelingenkamp 'Kara Tepe' op Lesbos en die nu voor twee jaar één van onze diaconale projecten is. Afgelopen week werden er door B.W.C. 400 nieuwe matrassen besteld. Dit was hoognodig omdat de oude matrassen al door veel mensen beslapen waren waardoor ze te dun en te vies waren geworden. De prijs voor een matras is € 22,-

Ook krijgen alle zwangere en vrouwen die borstvoeding geven op Kara Tepe elke dag tien amandelen. Naast de banaan en wat verse groenten die aan iedereen worden uitgedeeld, geven de amandelen een extra boost vitamines en mineralen. Ze zijn erg duur en toch willen ze op Kara Tepe graag blijven doorgaan met het geven van deze gezonde voeding.



Nieuwsbrief april 2019

Helpen we mee?

Natuurlijk kun je ook rechtstreeks doneren aan
Stichting Because we Carry
IBAN: NL85 TRIO 0391073796

Vanuit de diaconie, Alice Visser



Welkom aan tafel op 5 mei!

Samen eten in de maand van de (gast)vrijheid met buurtgenoten of andere Delftenaren, om elkaar beter te leren kennen. Voor het vijfde jaar georganiseerd door Delftse Bruggen. Ook het Stadsklooster doet mee. Je kunt aanschuiven op zondagavond 5 mei aan de Voorstraat 60. Inloop vanaf 17.30h. De maaltijd begint om 18.00h er is ruimte voor 8 tot 10 personen. Laat je verrassen!

Je kunt je *vóór 20 april* opgeven bij Luitgard van der Heijden. luitgardverbiest@planet.nl

Vrijwillige bijdrage 5,-



Doe je mee?

Met enige regelmaat verschijnen er op de website www.vrijzinnigdelft.nl blogs. Je vindt ze onder het kopje 'Actueel'. Hierin wordt kort een observatie gedeeld, een vraag opgeworpen of het thema van een boek besproken. Het nodigt uit om zelf eens over het onderwerp na te denken: "Wat vind ik hier eigenlijk van?".

Misschien inspireert het je wel om ook een blog te schrijven! Stuur dan graag je kopij naar info@vrijzinnigdelft.nl

Jeannette van Zeist



Nieuwe rubriek: Ik geef de pen door aan ...

Delen wat jou bezighoudt, wat je hebt gelezen, gezien en gehoord.

Dat kan een kort stukje zijn of alleen een impressie.

Wil je iets schrijven, lever dan je kopij in bij de redactie van de Nieuwsbrief.

Gé de Joode levert een eerste bijdrage:

Na 22 jaar Vrijmetselarij kan ik niet anders dan vaststellen dat daar heel veel elementen uit de joodse mystiek gebruikt worden.

De diepgang is overweldigend! Een aspect daarvan is de betekenis van de letters uit het Hebreeuwse alfabet. Daar zit veel meer achter dan je in eerste instantie zou denken. Graag deel ik mijn overwegingen rond de eerste letter, de **BETH** ב

Dat goed en kwaad een eenheid zijn is iets wat wij niet kunnen bevatten. Onze schepping begint pas daar waar de twee begint. Niet bij de eerste letter Aleph, maar bij de tweede, de Beth in het Hebreeuws. De vorm van de Beth begint met een deel van de Aleph, namelijk de Jod. Bedenk dat in tegenstelling tot andere talen waar de letters op een denkbeeldige lijn *staan*, de Hebreeuwse letters aan een lijn *hangen*. Dat stukje Jod verbindt a.h.w. de letter net even met het hogere.

Bekijk de Beth goed. Het stukje Jod waar alles mee begint, wordt voortgezet in vele stukjes in het hoofd van de letter. Dat stuk wordt a.h.w. horizontaal verlengd, uitgerekt. Er ontstaat dus een veelheid in het bovenste deel van de letter. Symbool voor deze wereld: die met een grote veelheid begint. Een veelheid die op een bepaald moment 'overloopt' en dus naar beneden loopt (de rechte lijn in de letter naar beneden). En vanuit die veelheid van boven gaat dan de schepping beginnen.

Dit naar-beneden-gaan vormt daar beneden dus een oneindige veelheid: de verscheidenheid van alle mineralen, planten, dieren, wezens, wat je maar wilt. Gasvorm, vloeibare vorm, vaste vorm, alles is daar. Dit alles tezamen, waar geen begin en geen eind aan is en waarvan je maar een stukje kunt zien, wordt uitgedrukt door de aan weerskanten afgekapte band onderaan de letter.

De BETH vertelt eigenlijk wat de schepping is: er is een hemel en een aarde, als een tweeheid. De wereld hier beneden sluit zich af en vormt een plaats waar geleefd wordt tussen tegenstellingen.

En zo hebben we dus een wereld die BETH heet en dat betekent HUIS. Wij wonen in dat huis. Wij zijn door het dak van deze wereld afgesloten van die andere wereld. Dat dak is niet de hemel daar boven ons, het is het gevangen zijn in dit heelal, waar we langs muren kunnen lopen die oneindig groot zijn, maar waar we niet omheen kunnen.

De mens zit in een huis. Hij kan alles benoemen: dit is de vloer en dat is de muur. Hij kan alles plaatsen, een naam geven. Maar hij beseft niet dat hij eigenlijk opgesloten is, dat er ook nog iets anders bestaat.

Dan blijft de grote vraag: Waarom dan die schepping?

Wellicht om ons duidelijk te maken dat er een huis gebouwd zal worden, niet door mensenhanden gemaakt maar door de Ene, een huis voor altijd.

Ik geef de pen door aan...

Gé de Joode





Van overleven naar spelen met Christa Anbeek.



In de maand van de spiritualiteit las ik het nieuwe boek van Christa Anbeek.

“Voor Joseph en zijn broer” legt een verhaal bloot over haarzelf en wat het spelen met haar kleinzoon brengt.

Dat spel helend is, dat weet ik van mijn werk als speltherapeut. Maar Christa laat zien wat het ook voor ons als volwassenen kan brengen in ons eigen leven en in onze kerk. Zij vertelt: De kerk is meer dan een gebouw. Het gaat om mensen die hun geloofs- of Gods ervaring in contact willen brengen met hun eigen levensvragen. Het plein als kerk bevindt zich daarom in het leven van iedereen. Dat vraagt om een open levenshouding: open voor je vragen, je frustraties maar ook open voor de mensen die op je pad komen. Om te kunnen ontdekken wat er op het spel staat moeten we vertrouwen op de diepte van onze eigen ervaringen. Daar is moed voor nodig want we worden uitgedaagd het bekende los te laten en ons toe te vertrouwen aan iets dat dieper, groter is dan wijzelf, noem het God, grond van zijn, leegte of het universum. Twijfel hoort hierbij. Onmisbaar zijn hier rituelen, spreken, stilte en delen. In dit heilige spel worden nieuwe wegen zichtbaar. Alleen vrije, creatieve en concrete expressie van wat er toe doet kan ons verder brengen. Niet gehinderd door kerk, wetenschap of een ideologie.

Ik vind het inspirerend om met elkaar te zoeken en te delen wat ons ten diepste raakt. Laten we dit heilig spel met elkaar voortzetten. Je bent welkom om mee te doen!!

Marike van der Kramer

Enquête Vrijzinnig Delft

De Online Enquête is opgezet aan de hand van het document Dynamisch Brondocument Richtinggevers VZ Delft waarin al een aantal richtingen en bouwstenen zijn aangedragen. Dit document wordt als extra bijlage meegezonden bij deze Nieuwsbrief. Ook als je dit document niet gelezen hebt kun je toch heel goed de enquête invullen en zo bijdragen aan het samen vorm geven van onze toekomst als geloofsgemeenschap.



Volgende week krijgen alle leden en vrienden via het email adres werkenaanvrijzinnigdelft@gmail.com een uitnodiging om de Online Enquête in te vullen (met link en een unieke code die alleen door jou gebruikt kan worden). De enquête wordt verder via de site www.onderzoekdoen.nl afgenomen. Als je daar via de link en je unieke code hebt ingelogd wordt je met een begeleidende tekst meegenomen in de enquête. De door jou ingevulde gegevens worden anoniem verwerkt, tenzij dat anders door jou is aangegeven in de enquête. Verder voldoet de website aantoonbaar aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is naast de te borgen anonimiteit door de commissie uitgezocht op basis waarvan de kerkenraad goedkeuring heeft gegeven aan de Online Enquête. Wil je liever op papier de enquête doen, dan kan dat ook. Op het einde van volgende week ontvangt iedereen een e-mail waarin wordt aangegeven hoe je dit kunt doen. Omdat het verwerken van een papieren enquête veel werk kost, raden we aan om de online enquête te doen. De enquête dient uiterlijk op Bevrijdingsdag 5 mei binnen te zijn bij de commissie.

We stellen het zeer op prijs als je de enquête invult en zo meedoet aan het creatieve proces naar de toekomst voor Vrijzinnig Delft. Op basis van jullie inbreng worden de volgende stappen gezet. Laat van je horen en tot binnenkort.

Namens de commissie, Arjan de Vries

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 23 april 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 28 april 2019.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl