



Bij de diensten



Zaterdag 5 jan ds. Tina Geels, 19.00h Avonddienst in de Lutherse Kerk
Er is **Kinderkring, stiltehoek** en de **Kleine Bieb**

Zondag 13 jan ds. Reinhold Philipp, 10.30h in Abtswoude, Aart vd. Leeuwlaan 332

Zondag 20 jan ds. Tina Geels, 10.30h in Abtswoude
In deze dienst wordt Margot Mekkes bevestigd als scriba van Vrijzinnig Delft; aansluitend is de Nieuwjaarsontmoeting

Zondag 27 jan ds Marianne van de Broek, 9.30h in de Lutherse Kerk

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Bij de dienst van 5 januari

Thema van deze viering is - *Hoe blijf je zuiver?* We lezen het verhaal van de Wijzen uit het Oosten. Marion Vreugdenhil vertelt voor de kinderen het verhaal van de vierde wijze. Je kunt voor en na de dienst een lichtje aansteken en een intentie opschrijven bij de Stiltehoek, we nemen de intenties mee in de voorbeden.

Bij de kleine Bieb na de dienst kun je boeken die jij goed vindt inleveren. Je kunt ook boeken meenemen. Het is fijn als je die ook weer terugbrengt zodat anderen deze ook weer kunnen lezen. Tijdschriften op gebied van zingeving kan ook natuurlijk.

Na afloop is er koffie en thee en kunnen we elkaar ontmoeten.

Uit de kerkenraad

Namens de kerkenraad mag ik jullie als leden en vrienden een heilvol 2019 toewensen.

Kijkend naar de Eeuwige Straal
opent het nieuwe kansen
fladder ik op lichte voet

waar ik energie uit haal
laat ik mijn hart dansen
de toekomst tegemoet

Laten we - tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 20 januari in de Kapel Abtswoude - in het onderlinge samenzijn elkaar wensen dat wij als Vrijzinnige gemeenschap ook in 2019 mogen uitstralen dat we er zijn voor de ander dichtbij en voor de ander binnen het Delftse als daarbuiten!

We zijn na het wegvallen van de samenwerking, wegens opheffing van de Remonstrantse Gemeente Delft, op zoek naar andere samenwerkingsverbanden. Inmiddels heb ik enkele gesprekken gevoerd met leden van de *Kerk aan het Noordeinde* en hopen we in begin 2019 de gesprekken op het niveau van de kerkenraden en het bestuur voort te zetten. Ook is er een uitnodiging binnen gekomen voor een gesprek met de Remonstrantse Gemeente Den Haag. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.





Onze commissie *Toekomst* gaat in januari aan de slag en zal haar (eerste) bevindingen tijdens het gemeenteberaad van 10 februari met ons allen delen. Het verzoek vanuit het vorige gemeenteberaad om een enquête uit te zetten heeft de kerkenraad bij de commissie neergelegd.

Zoals u in de Extra Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, wil de kerkenraad op het gemeenteberaad van 10 februari de gemeente horen over het voorgenomen besluit inzake verlenging uitstel van emeritaat Tina Geels. Zie voor onze argumenten de overwegingen genoemd in de Extra Nieuwsbrief van december.

Jan H. Kroon, voorzitter

Activiteiten

Elke maandagavond **Open meditatie** 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, informatie j.veugelaers@gmail.com

Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 15.45-17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, informatie cm.geels@planet.nl



Woensdag 9 januari - **Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?**

Met elkaar in gesprek aan de hand van het boek *Slow Food*, onder redactie van Claartje de Kruijff. Je kunt elke maand instappen om mee te doen. 19.30-21.30h, Voorstraat 60, inf cm.geels@planet.nl

Donderdag 10 en 24 januari - **Attitudinal Healing**

met Monique Toonen, Spreeuwenstraat 21, 10-12h, inf. myt@xs4all.nl
kijk voor de hele serie bij www.stadskloosterdelft.nl

Donderdag 10 januari - **Van Sophia tot Maria**

ook 31 jan. en 21 febr. (2^e serie), met Anja Schaafsma wordt het boek met deze titel van dr. Annine van der Meer besproken, Molenstraat 22, 14-16h, je kunt je opgeven bij schaafanja@gmail.com
Kijk voor de hele serie bij www.stadskloosterdelft.nl

Donderdag 10 en woensdag 30 januari - **Klimaatgesprekken,**

20-22h, Koornmarkt 48F. inf. piet.vanlingen@xs4all.nl

Dinsdag 15 januari - **Workshop Verbindende communicatie**

13.30-15.30h, Molenstraat 22, ook wo. 16 jan. 20- 22h, Phoenixstraat 66 met Monique Toonen, www.stadskloosterdelft.nl

Woensdag 16 januari - **Pizzaclub**

vanaf 17.30h, Voorstraat 60, voorbereiding bezoek aan Hindoe tempel in Den Haag

Zondag 20 januari - **Pizzaclub**

vanaf 15h na de Nieuwjaarsontmoeting, bezoek aan de Hindoetempel in Den Haag, www.sewadhaam.eu

Woensdag 23 januari - **Flexibel geloven, hoe is dat voor jou?**

Voorstraat 60, 20-22h, workshop met Marianne van den Broek, inf. en opgeven kan bij mcvdenbroek@gmail.com



Nieuwsbrief januari 2019

Vrijdag 25 januari - Muziekmeditatie

met Dieke de Jong, Phoenixstraat 66, k.105 20-21h, voor wie verlangt naar *quality time* voor zichzelf aan het einde van de week. Inf. dgdejongste@gmail.com

Dinsdag 29 januari - Dansmeditatie

met Tina Geels, Koorzolder Lutherse Kerk, 10-12h, danservaring is niet noodzakelijk inf. cm.geels@planet.nl kijk ook bij www.stadskloosterdelft.nl

Zondag 20 januari - Nieuwjaarsontmoeting

Na de dienst vanaf 11.30h in de kapel van Abtswoude.

Begroeting en ontmoeting met als thema: *Achter een gedeelde voordeur*.

Over de kunst van het samenleven, dichtbij en verder weg.

Geïnspireerd door het nieuwe kinderboek van Annejan, *Portiek Zeezicht*. Fenna legt in haar portiek allerlei nieuwe verbindingen. Met een vraag, een uitnodiging, een bosje bloemen, een gedicht of een klusje. Hoe een klein gebaar grote betekenis kan hebben. De uitwerking is nog een verrassing.

We maken ook kennis met de leden en vrienden(innen) die zich afgelopen half jaar bij Vrijzinnig Delft hebben aangesloten. Willemien de Boer, met haar beide dochters Martha en Nora, actief in de Pizzaclub. Marga Gerritse- Hilkhuisen, Henk Rooseboom en Jeanne Holierhoek.



Zondag 20 januari - Uniek bezoek aan de Hindoetempel, Den Haag - ga mee!

Je kunt mee met de Pizzaclub na afloop van Nieuwjaarsontmoeting.

We worden om 15.30h in Den Haag verwacht. Krijgen een rondleiding en inleiding van de Padjit dhr. Tewareie over de Hindoe gemeenschap in Den Haag. We zijn uitgenodigd voor een eenvoudige vega maaltijd rond 17.00h.

Daarom graag voor 15 januari bij mij opgeven als je meewilt. We vertrekken vanaf Abtswoude.

Kijk eens bij www.sewadhaam.eu

Workshop flexibel geloven - 23 januari



Steeds meer mensen putten uit verschillende bronnen voor zingeving. Dit wordt wel multi-religiositeit, of flexibel geloven genoemd.

Hoe flexibel gelovig ben jij? Welke bronnen zijn voor jou van betekenis en hoe geef je dit vorm in je dagelijks leven? In deze workshop onderzoek je deze vragen en gaan we erover met elkaar in gesprek.

Aanbevolen: Manuela Kalsky en Frieda Pruijm, *Flexibel geloven, zingeving voorbij grenzen van religies*, Skandalon 2014, prijs 17,95.

Leiding: Marianne van den Broek, geestelijk verzorger in de ouderenzorg en lid van Vrijzinnig Delft.



Margot Mekkes stelt zich voor

De meeste mensen kennen mij inmiddels wel. Ik word de nieuwe scriba van Vrijzinnig Delft en vul de vacature op, die ontstaan is door het vertrek van Kirsten van den Berg. In de wijkgemeente Vierhoven, waar ik jarenlang lid was, ben ik ouderling geweest en zelfs een korte tijd scriba van de Algemene Kerkenraad. Dat bleek naast mijn baan te veel tijd te vragen en ben daarmee dan ook gestopt.

Vrijzinnig Delft is een kleine gemeente, met vrijheid in denken en geloven. Geen dogma's en een veelzijdig activiteitenprogramma. Ik voel mij er thuis en zie uit naar een goede samenwerking met de kerkenraad.

Margot Mekkes



Bericht van de diaconie

De afgelopen twee jaar waren *Solar Cooking* en de *Stichting Gezinshereniging* ons diaconale project. Voor 2019 en 2020 is er nu gekozen voor *Stichting Vakantiebureau* van Kerk in actie en *Because We Carry*.

Hier iets meer over *Because We Carry*

Via BWC gaan er wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar te werken in een klein vluchtelingenkamp dat vooral bestemd is voor de wat meer kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en ouderen. De dagelijkse leiding in dit kamp is nu in handen van drie jonge Nederlandse vrouwen. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt bij de vluchtelingen.

Naast het uitdelen van voedsel, tenten en droge kleren, proberen de teams van BWC ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen.

Om de hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn, wordt ter plekke bepaald waar het meeste behoefte aan is. Voor het handen-uit-de-mouwen-werk heeft *Because We Carry* de goedkeuring van de UNCHR en werken zij intensief samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. *Movement On The Ground* en *The Giving Food Truck*.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari kunt u veel meer horen over dit nieuwe diaconale project.

Stichting Because We Carry
IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96

Namens de diaconie, *Alice Visser*





Uit het Stadsklooster

Verbindende (geweldloze) communicatie

Verbindende Communicatie is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg (Nonviolent communication). Deze communicatie richt zich op verbinding en compassie in plaats van op strijd en machtsuitoefening. Het is gericht op contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart. Het helpt je de menselijkheid van de ander en van jezelf steeds opnieuw weer te zien. Niet oordelend spreken is een belangrijk element.



**Stadsklooster
Delft**

Workshops

Kennis maken met Verbindende Communicatie

dinsdag 15 januari 13.30-15.30 bij Pimpernelleke of
woensdag 16 januari 20.00-22.00 in Delftstede
Kosten: € 7,50

Leer- en oefengroepen

In 4 bijeenkomsten behandelen we de basiselementen van verbindende communicatie.

Er starten 2 groepen:

5, 12, 19 februari, 5 maart van 13.15-15.45 bij Pimpernelleke of
30 januari, 6, 13, 20 februari van 19.30-22.00 in Delftstede
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtprijs €60 voor 4 bijeenkomsten)

Opgeven bij: Monique Toonen, 06-14313479, myt@xs4all.nl

Zomer retraite Zundert

We gaan een weekend de stilte in bij de Trappisten van abdij Maria Toevlucht in Zundert: 18/19 juli - 21 juli

Kosten 105,- (vanaf donderdag: 42.50 extra)

Wil je (weer) mee geef je dan voor 1 februari op bij Margot: mamekkes@telfort.nl



WhatsApp Vrijzinnig Delft

Wil je mee doen met de informele Whatsapp groep van Vrijzinnig Delft stuur dan een berichtje naar Nelleke Guequierre met je naam en 06 nummer: nelleke@guequierre.nl

De app is voor onderling contact. Officiële berichten zoals van de kerkenraad worden door middel van de Nieuwsbrief gecommuniceerd.



Van de redactie

De Nieuwsbrief willen we steeds eind van de maand laten verschijnen met oog op de komende maand met de diensten en activiteiten. Omdat de kerkenraadsvergadering, om verschillende redenen, op de laatste donderdag van de maand blijft, houden we de planning van vorig jaar ook voor 2019 aan.

Let op: onderaan elke Nieuwsbrief staat wanneer de sluitingsdatum voor de kopij is.

Oproep: wie schrijft er mee?

Bij de nieuwe koers van Vrijzinnig Delft wordt er (nog) meer een actieve inbreng van de leden en vrienden verwacht. Als we zichtbaar willen zijn moeten we daar zelf zorg voor dragen. Dat geldt allereerst binnen de protestantse gemeente van Delft maar misschien ook wel breder. Daar gaat de cie. *Toekomst* naar kijken.



Vind je het leuk om met enige regelmaat een stukje te schrijven over wat jou raakt en bezighoudt, meld je dan voor de *estafette- schrijfgroep van Vrijzinnig Delft*. Het gaat om kopij voor het kerkblad van Protestants Delft, waar ook wij als gemeente een eigen pagina hebben. Het blad komt elke veertien dagen uit, rond de feestdagen is er een editie voor vier weken.

Je kunt aangeven voor hoelang je mee wilt doen. Bv. een half jaar, tot aan de zomer of een heel kalenderjaar. Hoe meer schrijvers meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

Na voldoende aanmeldingen starten we met een eenvoudig rooster en geven we de pen aan elkaar door. Het gaat steeds om een column van ongeveer 250/ 300 woorden, naast de gebruikelijke mededelingen als diensten en activiteiten.

Wil je meedoen, geef je dan op voor 20 januari bij cm.geels@planet.nl

Wil je meedoen met de redactie van de Nieuwsbrief, dan ben je ook meer dan welkom. De redactie bestaat nu uit Jenny Dijkstra, zij maakt de Nieuwsbrief zogezegd persklaar, en de predikant.

Tina Geels

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 22 januari 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 26 januari 2019.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigdelft.nl