



Bij de diensten



Zondag 7 juli ds. Tina Geels, **10.30h** Lutherse Kerk
Afsluiting van het seizoen, Collecte project *Because we Carry*
Thema: *Flexibel geloven*, voorbereid met Marianne van den Broek
Er is ook kinderkring
De kleine Bieb is na de dienst aan de Voorstraat

Zondag 14 juli ds. Carola Dahmen, 10.30h Abtswoude,
Collecte diaconie: St. Solar Cooking

Zondag 21 juli ds. Amanda Lang, 10.30h Abtswoude, Collecte diaconie: St. Exodus

Zondag 28 juli ds. Taco Smit, ochtendgebed. 9.30h Lutherse Kerk, Collecte diaconie: St. Voedselbank

Zondag 4 aug koffieochtend met poëzie, 10.30h Abtswoude

Zondag 11 aug koffieochtend met poëzie, 10.30h Abtswoude

Zondag 18 aug ds. Peter Wilbrink 9.30h Lutherse Kerk, na afloop: schrijven voor Amnesty International

Zondag 25 aug ds. Jan Klijnsma 9.30h Lutherse Kerk, Collecte diaconie: Artsen zonder Grenzen

Zaterdag 31 aug ds. Wim Jansen 19h Lutherse Kerk, Collecte diaconie: St. Exodus

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Afsluiting seizoen 7 juli - workshop *Flexibel geloven?* en gezamenlijke lunch- Voorstraat 60

Aansluitend aan de dienst gaan we meteen naar de Voorstraat voor de koffie. Om 12 uur begint Marianne van de Broek met de workshop: *Flexibel geloven/ flexibel zin geven...*
In groepen gaan we met elkaar op een creatieve manier aan de slag en in gesprek over de vraag:

Welke woorden geef jij aan je levensbeschouwing?

Voel jij je thuis bij één specifieke overtuiging of combineer je er meerdere?

Om 13 uur sluiten we afsluit met een eenvoudige lunch.

We brengen weer een zomer groet aan diegenen die er niet bij kunnen zijn en bedanken ieder die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet met een kleinigheid.

Vrijwillige bijdrage voor de lunch 5,-

De kleine Bieb bij de koffie...

Je kunt boeken inbrengen en vrij meenemen.

Terugbrengen is fijn, dan kunnen anderen ze ook weer lezen.





Koffie concert 25 augustus, doe mee!

Na de dienst in de Lutherse Kerk om 11.00 uur. Wil je zelf een bijdrage geven aan dit concert door een eigen optreden, geef je dan op bij Taco Smit. Hij coördineert dit jaarlijkse event aan het einde van de zomer.

tacosiccosmit@gmail.com

Activiteiten

Elke maandagavond **Open meditatie** 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, informatie j.veugelaers@gmail.com

Elke dinsdagmiddag tot aan 16 juli **Open meditatie** 15.45-17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, informatie cm.geels@planet.nl

Donderdag 18 - Zondag 21 juli **Retraite klooster Maria Toevlucht in Zundert**

Donderdag 25 juli **Stadskloosterdag** 9.30-17h Lutherse Kerk, Noordeinde 4 info en opgave stadskloosterdelft@gmail.com, zie ook de bijlage bij deze Nieuwsbrief

Zondag 25 augustus **Ontmoetingszondag VVP ZH** 10-13.30h, info en opgave Houtrustkerk@gmail.com zie ook de bijlage bij deze Nieuwsbrief



Bij de meditatie op dinsdagmiddag

De meditatie op de dinsdagmiddag heeft een zomerstop van 16 juli tot eind augustus. De laatste keer is dus op 16 juli en de eerste keer weer 3 september.

Vanuit de kerkenraad

EMERITAAT en HUPLDIENSTEN Tina Geels

Zoals u waarschijnlijk wel weet zal onze predikant Tina Geels per 23 oktober a.s. met emeritaat gaan. Zolang er nog geen nieuwe predikant aan onze gemeente verbonden is, verleent de kerkenraad aan haar de opdracht tot het verrichten van de volgende hulpdiensten hetgeen zij heeft aangenomen. Dat betekent officieel: Voorgaan in en voorbereiden van kerkdiensten. Andere taken waaronder ook avondmaal, bediening doop, huwelijks- en rouwdiensten. Verlenen van pastorale zorg en vorming en toerusting ten behoeve van volwassenen en jongeren in kringen en jeugdwerk. Bijwonen van vergaderingen waar gewenst en nodig.

BEROEPINGSPROCEDURE

De kerkenraad heeft het voornemen om in de septembervergadering van 26 september 2019 een nieuwe beroepingscommissie te benoemen. Als u deel wilt uitmaken van deze commissie dan kunt u zich aanmelden bij Margot Mekkes, scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com. U kunt ook mogelijke kandidaten voor de beroepingscommissie aan ons doorgeven. We hopen zo een commissie samen te stellen, die overeenkomt met ons leden- en vrienden bestand. De commissie zal eerst een profielschets van de nieuwe predikant opstellen. We gaan hierbij uit van de huidige situatie van de gemeente en de resultaten, conclusies van de gehouden enquête. De kerkenraad wil in de vergadering van 31 oktober haar goedkeuring aan de profielschets geven.



Bij een gemeenteberaad op 10 november na de dienst in Abtswoude wil de kerkenraad de gemeente hierover horen. Hierna kan de beroepingscommissie aan de slag en gaat zij op zoek naar een predikant die aan het profiel beantwoordt.

50 JARIG JUBILEUM VRIJZINNIG DELFT

Het zal u toch niet ontgaan zijn dat wij op donderdag 10 oktober dit jubileum met elkaar en met genodigden willen vieren. De viering vindt plaats in de Lutherse Kerk aanvang 20.00h. Om enig idee te krijgen op hoeveel mensen wij kunnen rekenen ook i.v.m. de catering, is het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Uiterlijk voor 1 september via het mailadres van onze scriba Margot Mekkes scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com of telefonisch bij de voorzitter Jan Kroon 06-53787674 . We rekenen op uw komst! Het definitieve programma zal half september bekend zijn (zie bijlage)

Zomerviering op 4 en 11 augustus in de kapel van Abtswoude

De bedoeling is dat deze vieringen door ons zelf worden voorbereid met poëzie, gebeden, stiltemomenten, gesprek eventueel muziek en zang.

Wil je hieraan meedoen meld je dan aan voor **14 juli** bij Jan Kroon krooned@casema.nl of bij Marike van der Kramer (mvdkramer@ziggo.nl) .

VLEUGEL ABTSWOUDE VERKOCHT

De vleugel was al lange tijd niet meer bespeelbaar, omdat hij in slechte staat verkeerde. Revisie bleek, na een technisch onderzoek, zeker 3000,- te gaan kosten. Dit is te duur voor onze gemeente. Bovendien staat de vleugel in Abtswoude in een openbare ruimte en is ook niet verzekerd.

De vleugel is verkocht aan een liefhebber. De piano, in gebruik voor een koor dat wekelijks in Abtswoude repeteert, is een uitstekende vervanging. Een nieuwe uitdaging voor onze organisten/ pianisten.

Harmen Kooistra gaf al een voorproefje, we hopen dit vaker te horen!

Marike van der Kramer

Samen verder ... na de enquête

Het begrip 'samen' is volgens de commissie Toekomst de verbindende uitkomst van de enquête. Gelukkig wordt 'samen' niet opgevat als het koesteren van een exclusieve, meer besloten, gemeenschap maar als het oefenen in verbondenheid.

Verbondenheid in vieringen door hier met en voor elkaar aan vorm te geven.

Verbondenheid aan het dynamisch onderhouden van onze geloofsgemeenschap.

Verbondenheid met anderen. We hebben onszelf wel voor een behoorlijke opdracht gesteld. Hoe gaan we dit doen?

Samen vormgeven aan onze vieringen vraagt om een actieve liturgiecommissie. Deze geeft ruimte aan de diversiteit in geloofsbeleving met rituelen, gebeden, zang en muziek in verbondenheid met elkaar.

Een verbonden gemeenschap veronderstelt dat we 'oog voor elkaar hebben'. Dat wordt zichtbaar in aandacht en zorg voor elkaar.

Naast de ontmoeting in vieringen en aandacht voor elkaar wordt ook het onderlinge gesprek als belangrijk en zinvol ervaren. Niet alleen na afloop van een dienst maar ook op een herkenbare plek waar ruimte is voor existentiële ontmoetingen waarbij we elkaars inspiratiebronnen en geloofs/ levensovertuiging leren kennen en waarderen. Een soort van 'leerhuis' als oefenplaats in verbondenheid, in gemeenschapsvorming.

Samen met anderen. Dat betekent ook met andere (geloofs-)gemeenschappen. Samenwerken, enerzijds op een flexibele manier, zo blijkt uit de enquête. Anderzijds door ontmoetingen en gesprek met andere geloofsgenoten ook zoeken naar een begaanbaar pad voor meer structurele samenwerking.

Verbonden niet alleen met de mensen en tochtgenoten dichtbij maar ook zorg voor kwetsbare mensen verder weg. Concreet betekent dit meer diaconaal/ sociaal engagement van onze leden en vrienden.

Gelukkig heeft de commissie Toekomst aangegeven om actief betrokken te blijven door regelmatig met elkaar als



leden en vrienden van Vrijzinnig Delft in gesprek te gaan bij een gemeenteberaad.

Goede communicatie is de levensader voor onze oefening in verbondenheid met elkaar en met de ander(en) !

Afronding enquête- Arjan de Vries is bezig met het verwerken van de laatste informatie m.b.t. het verschil in het aantal leden en vrienden van Vrijzinnig Delft- en het aantal dat daadwerkelijk is aangeschreven om mee te doen aan de enquête. De afronding kregen we net niet klaar voor het verschijnen van de zomer editie van de Nieuwsbrief. Die informatie houden we dus nog tegoeed.

Jan H. Kroon

Vanuit de Liturgie commissie: start dienst 8 september

Vanuit de liturgiecommissie is de vraag wie mee wil doen aan de voorbereiding van de startdienst op 8 september. Op twee avonden bekijken we de tekst voor die zondag en bezinnen we ons over liederen en verdere invulling van de dienst.

Het nieuwe jaarthema: *In gesprek met ...* speelt uiteraard mee. Tina Geels sluit later aan. We maken er dan met elkaar een geheel van. Wie doet er mee, het is heel inspirerend!! **Op 20 en 22 augustus!**

Laat het weten aan Marike van der Kramer Mvdkramer@ziggo.nl

Vanuit de Diaconie

LESBOS PROJECTEN
MOCHT JE JE AFVRAGEN...



...of er nog steeds mensen aankomen op Lesbos? Dan is het antwoord daarop ja! Deze maand juni alleen al 569 mensen. En de maand is nog jong... de zee is kalm, mensen wagen de overtocht op rubberen overvolle bootjes op zoek naar veiligheid en neem van mij aan, niemand zet zijn kind op boot voor wat geluk. De oversteek is doodeng. Vaak in het donker, zonder echte kapitein, op elkaar gepropt in nep reddingsvesten.

Het blijft ongelooflijk. Maar hier is het de realiteit.

... en nog steeds is minimaal 30% van de aankomsten onder de 18 jaar.

Daarom hebben wij weer een collecte op 7 juli a.s. voor BECAUSE WE CARRY

Bij dit project wordt er van uitgegaan dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld om je heen. Daarom gaat er via Because we Carry wekelijks een team van vrijwilligers naar het Griekse eiland Lesbos om daar vluchtelingen te helpen bij praktische opvang. We denken dan aan eten, onderdak (tenten) en de eerste medische zorg en aandacht. Daarbij wil BWC met een glimlach hoop en respect delen.

Geen woorden maar daden ofwel: #niet lullen maar poetsen

Van harte aanbevolen. Je kunt ook rechtsreeks een gift overmaken naar:

Stichting Because we Carry- IBAN NL 85 TRIO
0391 0737 96



Uit de filmkring

Wil je meedoen met de filmkring geef dan je mailadres door aan Els van der Laan. Als er weer een goeie film komt in het filmhuis Lumen, krijgt je bericht en een uitnodiging eevdlaan@casema.nl

Nieuwe inspiratiegids

We leggen de laatste hand aan de nieuwe inspiratiegids voor het komende seizoen. In de zomer wordt deze rondgebracht en verstuurd aan de leden en vrienden van Vrijzinnig Delft. Ook zal er een digitale versie beschikbaar zijn.

Retraite Zundert

Half juli gaan we weer met een groep uit de gemeente naar het Trappistenklooster Maria Toevlucht in Zundert. We zoeken stilte en inkeer voor onszelf naast ontmoeting en gesprek met elkaar.



Bloggen voor Vrijzinnig Delft

Tineke Rosbergen heeft weer een mooie column geschreven voor de website.

Wil je iets delen waarvan je denkt dat anderen ook geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de redactie van de Nieuwsbrief of met de webmasters van de website www.vrijzinnigdelft.nl Jelle attema.jelle@gmail.com of Dieke dgdejongste@gmail.com

Nieuw stoepbord

Sinds kort beschikken we over twee heuse stoepborden, één voor Abtswoude en één voor de Lutherse Kerk. Tijdens de dienst staat het stoepbord aan de straat, we merken er zelf niet veel van maar de voorbijganger hopelijk wel! Het ontwerp is gemaakt door Jacques Veugelaers, in overleg met de andere kerkenraadsleden. Veel dank aan Annemarie en Ton Keern die de stoepborden aan onze gemeente cadeau hebben gedaan.

Tina Geels



Tekst voor de zomer

Thuis voelen

het is iets wat nooit went:
dat je naar huis toe wilt en
dat je daar al bent...

Sjoerd Kuyper

Er zijn momenten dat je ergens thuis bent, ook al
De wereld blijkt gesloten
zijn het er niet veel. Soms ben je thuis, soms niet,
klaarmaakt om te duiken
want dat bestaat: dat je elders in de wereld bent
water en jij staat nog buiten.
en voelt dat je daar goed zit, dat we samen
maar een gevoel,
varen op één aarde als een huis onder de sterren
dat elke nachttrein net zo goed een bed is, elke
draait nog door,
achterbank een luie stoel, ieder stadsplantsoen
een tuin en elk café een warme haven.

Ook het omgekeerde kan, dat je verlangt naar huis
terwijl je daar al bent, zo'n grijze ochtend dat je
niets herkent en denkt: de muren om me heen
en deze stoel waarop ik zit, dat zijn mijn muren

niet, laat staan mijn stoel.

als een onderzeeër die zich

kijkt, de neus zakt onder

Zulke dagen. Maar dat is

het gaat voorbij: de aarde

wij draaien mee, de zon maakt licht, de maan
trekt aan de zee – er zijn momenten dat je thuis
bent, ook al zijn het er niet veel.

Ingmar Heytze



We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 27 augustus 22h
naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 31 augustus 2019.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl