



Bij de diensten



Zaterdag 1 juni

ds. Renske Oldenboom, 19h Lutherse kerk
collecte diaconie: Jessehof.
er is de stiltehoek en de Kleine Bieb na afloop

Zondag 9 juni

Pinksteren, ds. Tina Geels, 10.30h Abtswoude
viering van brood en wijn; er is ook kinderkring; brieven schrijven
voor Amnesty International en aansluitend Gemeenteberaad

Zondag 16 juni

ds. Hans van Drongelen, 10.30h Abtswoude
collecte diaconie: Vakantiebureau

Zondag 23 juni

ds. Wim Jansen, 9.30h Lutherse kerk, collecte diaconie: St. Exodus

Zondag 30 juni

ds. Karl van Klaveren, 9.30h Lutherse kerk, collecte: St. Gezinshereniging Vluchtelingen

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Bij de Pinksterdienst

Het feest van de Geest, met een universeel verhaal overgeleverd in de Bijbel.

Geest van Liefde, van wijsheid, van rechtvaardigheid. Hoe bereiken we haar, hoe geven we haar alle ruimte vanuit een broodnodige innerlijkheid?

Bij de viering van brood en wijn is ieder van harte uitgenodigd om mee te doen of je tot een kerk behoort of niet.

Voor de kinderen is er een apart programma, zij komen terug in de dienst om mee te doen met het delen van brood en wijn.



Focus en fragment

Honderdduizend dingen die dagelijks je aandacht vragen zonder enig onderling verband. We kennen het allemaal. Boodschappen niet vergeten, een intens gesprek met iemand die jou nodig heeft. De yoga wil je niet missen, de mailberichten die binnenkomen. Het is voor ieder weer anders maar het gaat zeker niet minder worden.

Hoe houdt ik de zaak bij elkaar? Hoe blijf ik een geheel?

Kort geleden werd ik getroffen door een column in mijn krant van Welmoed Vlieger met als kop: *broodnodige innerlijkheid*. Als wapen tegen toenemende manipulatie van buitenaf, wat allemaal goed voor ons zou zijn. Maar wie weet wat goed is voor onze ziel? Ben jij dat niet zelf?

Collega Welmoed haalt de filosoof Kierkegaard aan die in de 19^{de} eeuw al inzag had hoe onze ziel wordt bedreigd. Hij zag ook haarscherp dat een verinnerlijkt geloof mensen zelfstandig maakt en vrij. Dat betekent willen inkeren en steeds weer de focus zoeken van wat er toe doet in jouw leven. Terugkeren naar waar het echt om gaat. Dat is voor ieder weer anders.

Voor mij is het een afstemmen op de Geest van het leven. Ik denk aan het ontroerende lied van Chris Verbruggen. Het refrein gaat zo: *Onhoorbaar, onzichtbaar, onstuitbaar aanwezig, ons hoedend en voedend en toch zo verheven. Jij, geest van het leven wie ben Jij dat Jij aan ons denkt!*

Geest van liefde overal ... Gaat dat niet over Pinksteren?

Tina Geels



Activiteiten

- Elke maandagavond **Open meditatie** 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, informatie j.veugelaers@gmail.com
- Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 15.45-17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, informatie cm.geels@planet.nl
- Dinsdag 11 juni **Pizzaclub 13- 16 jaar**, vanaf 17.30h Voorstraat 60
- Vrijdag 28 juni **Muziekmeditatie** met Dieke de Jong, 20- 21h Phoenixstraat 66, k. 105. info dgdejongste@gmail.com



Uit de kerkenraad

Uitslag en bespreking enquête

Zoals al eerder aangekondigd houden we op zondag 9 juni na afloop van de Pinkster viering een 3^e gemeenteberaad over de toekomst van Vrijzinnig Delft.

Aanvang ongeveer 11.45 tot ca. 13.15 uur.

Voor een drankje en broodje zal worden gezorgd.

Arjan de Vries zal vanuit de Commissie Toekomst de resultaten van de enquête presenteren. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Wat heeft prioriteit en waarmee gaan we aan de slag?

We kunnen alvast medelen dat de respons 48,4 % is en dat de spreiding over de leeftijdscategorieën, vrouwen en mannen overeenkomt met ons leden- en vriendenbestand. Daaruit kunnen we toch wel concluderen dat de resultaten representatief zijn. In de week voor Pinksteren ontvangt u de benodigde stukken per mail. Om vorm te geven aan een toekomstbestendig Vrijzinnig Gemeente te Delft hopen wij op uw aller komst.



Dank Arjan!

Vanuit zijn professionele achtergrond heeft Arjan, samen met Jac Veugelaers, de enquête opgesteld. Aan de technische uitvoering en verwerking van de resultaten heeft Arjan in de maand mei veel tijd en aandacht besteed. Heel veel dank Arjan voor je grote inzet, betrokkenheid en zorgvuldigheid waarmee je dit hele proces hebt begeleid en vormgegeven. We gaan je bij het gemeenteberaad ook nog bedanken.

Viering 50 jarig jubileum Vrijzinnig Hervormden Delft.

In oktober bestaat onze Buitengewone Wijkgemeente 50 jaar. Dat willen we met elkaar en andere Delftenaren vieren op donderdagavond 10 oktober in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4. **Zet datum en tijd vast in je agenda !!**

Het voorlopige programma tref je in de bijlage van deze Nieuwsbrief aan.

Geloven in Delft

We hebben bezoek gehad van twee leden van de PKD werkgroep "Geloven in Delft". Deze titel wordt op twee manieren uitgelegd. Enerzijds drukt het uit dat de PKN Delft gelooft in de stad en haar inwoners, anderzijds wil het de veelkleurigheid van de wijze waarop de Delftenaren geloven en zin geven in en aan hun leven uitdrukken. De PKD wil op beide fronten actief zijn.

Enerzijds door in gesprek te gaan met buurtbewoners van de kerken in de wijken om te horen wat er leeft om te bezien of leden van de kerkgemeenschap eventueel hulp kunnen bieden, een bijdrage kunnen leveren.

Anderzijds door te laten zien hoe groot de variëteit van geloven in Delft is en hoe de inwoners van Delft, die zoeken naar religieuze betekenis van hun leven, ook hier een weg naar zingeving kunnen vinden.



Nieuwsbrief juni 2019

In het gesprek hebben we vooral gefocust op het laatst genoemde en de vraag besproken op welke wijze Vrijzinnig Delft een eigen bijdrage kan leveren aan het project "City- Kerk zijn". We hopen dat het gesprek wordt voortgezet ook met de bijdrage van Vrijzinnig Delft waar ontmoeting, gesprek, openheid en verdieping centraal staat. Dat betekent ruimte voor jouw zoektocht misschien zonder direct een antwoord.

Meditatieve koffie- ochtenden, doe mee!

In de zomer van 2018 stonden op enkele zondagen geen vieringen ingepland. We hebben daar teleurgestelde reacties op gekregen. Dit jaar willen we geen zomerstop invoeren, maar een andere vorm van ontmoeting organiseren. Op de zondagen 4 en 11 augustus stellen we voor om in de Kapel van Abtswoude om 10.30 uur samen te komen voor een meditatieve koffieochtend. We denken aan een bijeenkomst van gebed, poëzie, stilte, muziek en zang. Na afloop: koffie met alle ruimte om elkaar te ontmoeten.

Uiteraard kan dit niet zonder jullie hulp. Als je op die data niet op vakantie bent en op de één of andere manier hieraan een bijdrage aan kan leveren, laat het ons weten.

Je kunt je aanmelden bij Jan H. Kroon om samen met anderen deze ochtenden voor te bereiden.

Tel. 06-53787674 / 015-8895937 of per mail: kroonned@casema.nl

Uit de Diaconie



Op zondag 9 juni collecteren en schrijven we voor Amnesty International.

Vanaf 1962 ging de organisatie *Appeal for Amnesty*, Amnesty International heten.

De afbeelding: de kaars met prikkeldraad kreeg het motto mee: het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

Het schrijven van brieven helpt en zet regeringen onder druk. Zoals bij Asia Bibi, de christelijke vrouw in Pakistan die vrijspraak kreeg van de doodstraf. We hopen dat zij een veilige plek kan krijgen in Europa. De autoriteiten van de Malediven hebben de chauffeur Lahiru Madhuskanha vrijgelaten. Hij werd vals beschuldigd.

Er is nog veel werk aan de winkel. Help mee 9 juni! Er zijn ook mooie kaarten te koop, allemaal voor het goede doel!

De diaconie

Nieuws van de Vrijzinnig Protestanteng Zuid- Holland

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 15 juni in de Oudshoornse kerk te Alphen aan de Rijn en begint om 10.30h. Wil je hier naar toe geef je dan op bij

essen48@kpnmail.nl

Op zondag 25 augustus in de jaarlijkse ontmoetingszondag, dit keer in de Houtrustkerk in Den Haag. Meer info hierover in de volgende Nieuwsbrief.



Donderdag 20 juni - Tafels van hoop voor vluchtelingen



Doe mee met Tafels van hoop (www.kerkinactie.nl/tafels-van-hoop) op Wereldvluchtelingen dag -donderdag 20 juni- en kom in actie tegen eenzaamheid en voor integratie.

Je bepaalt zelf hoeveel mensen kunnen mee-eten, wat het tijdstip is, welke bijdrage je vraagt en wat je kookt (of laat koken).

Meld nu jouw tafel aan door een email te sturen aan delftsebruggen@xs4all.nl en nodig vrienden en vluchtelingen uit. Doe mee en geef vluchtelingen het gevoel dat ze welkom zijn en erbij horen.



Nieuwe rubriek: Ik geef de pen door aan ...

Delen wat jou bezighoudt, wat je hebt gezien, gelezen of hebt gehoord.
Of iets over jezelf, in de vorm van een korte impressie.
Wil je iets schrijven lever dan je kopij in bij de redactie van de Nieuwsbrief.

Deze bijdrage is opnieuw van Gé de Joode vanuit zijn belangstelling voor de Joodse mystiek en de spirituele betekenis van de letters van het Hebreeuwse alfabet.

De diepte in

Deze keer de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de letter ALEPH.
Die letter ziet er als volgt uit: א, א ל א (van rechts naar links alleen medeklinkers).
De drie medeklinkers zijn dan: aleph, lamed en peh
Beeld betekenis: Kop van een stier *of* Hoofd van een rund
Als woord in cijfers: 1 – 30 – 80 (de getalswaarden van de medeklinkers)
Nederlandse schrijfwijze: A
Uitspraak (in het Hebreeuws): Feitelijk geen (net als de 'h' in het Engelse woord 'honour')
Feitelijk bestaat de vorm van deze letter uit twee 'jods' (=hand(en)) gescheiden
(als spiegel) door een 'waw' (=haak). Dezelfde 'waw' hoort ook bij de Onuitsprekelijke
Naam JHWH met totale getalswaarde 10+5+6+5 =26



Maar waarom die 'haak'? Wel, deze letter verbindt de eerste vier boeken van de Thora met elkaar omdat het 2^e, 3^e en 4^e boek met deze letter beginnen. Het 5^e boek staat los van de andere vier, net zoals de duim van de hand los staat van de andere vingers. De aard van deze letter heeft dus met 'verbinden' te maken. Daar waar wij 'en' zeggen, staat in het Hebreeuws dus de 'waw'.

Maar het heeft ook te maken met het verbond dat de Almachtige met Israel sloot. Zo is de 'bovenste Jod a.h.w. de hand die van bovenaf inhaakt in die van de mens om deze niet meer los te laten.

Maar nu terug naar de letter ALEPH als geheel, want er is meer!

Deze letter heeft als getalswaarde 1. Je moet dit niet direct als 'telwoord' opvatten maar als 'beginsel'.

In de kabbalistiek heeft elk woord een tegen-woord. Elk ding heeft een tegen-ding. Maar samen vormen ze een eenheid. Man-vrouw, goed-kwaad, links-rechts, licht-donker, vreugde-verdriet, recht-onrecht, leven-dood etc. hebben alleen betekenis in samenhang met de ander. Ze heffen elkaar niet op, maar vullen elkaar aan tot **een eenheid**.

Deze spiegeling is het fraaie van de letter ALEPH.

Daarmee is het beginsel "1" een beginsel dat wij hier (ons leven) niet kennen en voor ons onbegrijpelijk is.

Het is niet van deze wereld! En toch gaat het aan alles vooraf!

En daarmee is voor de kabbalist de Schepping een 'twee- making'. De Schepping begint met een tweeheid, die wel weer uitloopt naar een eenheid maar de Schepping zelf, de wereld en het verhaal van de wereld, is het verhaal van de tweeheid.

Daarom begint de Thora (Bijbel) met het Genesis-verhaal ook niet met de ALEPH, maar met de BETH (getalswaarde 2) van Bereshit (Hebreeuws: 'in een begin'). De Beth is overigens onze letter 'B'.

De volle waarde van de letter ALEPH is 111. Drie enen. Voor sommigen een aanduiding van een drie-eenheid. Dat kan zijn Vader, Zoon, Heilige Geest maar is voor een ander Wijsheid, Kracht, Schoonheid en voor weer een ander Osiris, Isis, Horus etc. Het is ook de 1, de 10 en de 100 (met als som 111), steeds op een ander/hoger niveau! Maar de ALEPH bestaat uit een Jod, Waw en Jod. Getalsmatig dus 10-6-10, samen 26 (de getalswaarde van JHWH). Één van de namen van de Almachtige blijkt dus verbonden met de eerste letter.



Nieuwsbrief juni 2019

Heeft de Almachtige dan meer namen? Ja, het z.g. Tetragrammaton (JHWH) bestaat uit een rangschikking van de letters JHWH als volgt: J, JH, JHW, JHWH.

Numeriek staat er: $10, 10+5, 10+5+6, 10+5+6+5 = 10, 15, 21, 26 = 72$ (som).

De Thora bevat zo feitelijk 72 'Godsnamen' (tegenover de Koran met 99), waarvan JHWH er één is.

Terug naar onze letter ALEPH. De 'waw' was de spiegel. We moeten beseffen dat alles in deze wereld zich spiegelt. Of het nu een schaduw werpt of dat het zich in het water weerspiegelt, het spiegelt altijd. Het menselijke móet zich spiegelen. Elk ding behoort hier een schaduw te hebben. Een schaduw die zich uit in het plastische beeld hier, maar ook in die zin dat elk ding nog een andere kant, een tegenkant heeft.

Adam (naar verluidt), de oorspronkelijke mens, hééft dat dubbele gezicht. Oog voor de ene kant en tevens oog voor de andere kant. Vandaar dat ALEPH dus 'hoofd' betekent.

Maar waarom nu juist het hoofd van een rund (ook wel koe)? Het heeft te maken met de ontwikkeling van het schrift. Lang geleden (toen men nog hiëroglief/ beeld- schrift gebruikte) was het teken voor 'stierenkop' een teken dat sterk lijkt op onze hoofdletter 'A', maar dan ondersteboven geschreven. Feitelijk een 'kop' met daarop 'twee hoorns'. Dat beeld heeft dus ook die 'tweeheid' in zich.

'Koe' is in het Hebreeuws PHAR, en is verwant met PRI of PROE, het woord voor 'vruchtbaarheid'. Blijkbaar hebben zij met elkaar te maken (gematria!). Sterker nog, ook het woord **PHARAO** draagt de begrippen groei en vruchtbaarheid in zich. De eerste 'werkgever' van Jozef heette Poti-**PHAR** en is de vrouw van Jozef de dochter van iemand die Poti-**PHERA** heet. Maar ook de in Egypte geboren zoon van Jozef, genaamd Efraim heeft deze stam PHAR in zich.

Toeval of niet, de Koran begint na de eerste Soerah (hoofdstuk) met de tweede Soerah genaamd 'de Koe'. Het duidt ook op genoemde tweeheid en/of vruchtbaarheid.

De ALEPH beeldt dus een tweeheid uit die zich in elkaar spiegelt en toch een eenheid voorstelt die voor ons als mens niet (meer) begrijpelijk is.

Bronnen:

F. Weinreb

University of Jerusalem

Gé de Joode

Het Hebreeuwse Alfabet

Learning Modern Hebrew

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 25 juni 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 29 juni 2019. Deze nieuwsbrief zal voor de maanden juli en augustus 2019 zijn.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl