



Bij de diensten



Zaterdag 4 mei	De Raad van Kerken organiseert ook nu de jaarlijkse bijeenkomst voorafgaand aan de stille tocht in Delft aanvang 18.45 uur in de Nieuwe Kerk.
Zondag 12 mei	Amanda Lang, 10.30h in Abtswoude
Zondag 19 mei	Jan Klijnsma, 10.30h in Abtswoude
Zondag 26 mei	Marianne van den Broek, 9.30h Lutherse Kerk

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

Rond 4 en 5 mei

Zaterdagavond 4 mei is er dus **geen avonddienst** in de Lutherse kerk.

Voorgangers bij de herdenkingsdienst in de Nieuwe kerk zijn:

ds. Taco Smit en Moritz Pfähler, geestelijk verzorger Reinier de Graaf Gasthuis.

Na afloop kan ieder zich aansluiten bij de Stille Tocht die om 19.30 vanaf de Markt vertrekt naar met monument aan de Nieuwe Plantage.

De eerstvolgende dienst daarna is dus zondag 12 mei in Abtswoude.



Tafel van (gast)vrijheid op 5 mei

Vanaf 18h Voorstraat 60. Je kunt je nog opgeven bij Luitgard Verbiest voor zaterdag 4 mei:

luitgardverbiest@planet.nl

Vorbereiding Pinksterviering

Woensdag 29 mei om 16-17.30h ben je welkom om aan te schuiven bij de inhoudelijke voorbereiding van de Pinksterdienst op 9 juni, waarin Tina Geels voorgaat. Graag vooraf opgeven bij cm.geels@planet.nl



Activiteiten

- Elke maandagavond **Open meditatie** 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, informatie j.veugelaers@gmail.com
- Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 15.45-17h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, informatie cm.geels@planet.nl
- Woensdag 22 mei **Pizzaclub 13- 16 jaar**, vanaf 17.30h Voorstraat 60
- Vrijdag 24 mei **Muziekmeditatie** met Dieke de Jong, 20- 21h Phoenixstraat 66, k. 105. info dgdejongste@gmail.com
- Woensdag 29 mei **Vorbereiding Pinksterdienst** 16h Voorstraat 60



Bij de meditatie op dinsdagmiddag

Door vakantie is er géén meditatie op 7 en 14 mei. Daarna weer elke week. Vanaf 21 mei beneden in de kerkzaal van de Lutherse kerk.

Zondag 9 juni- Gemeenteberaad Save de date !

Derde gemeenteberaad - over de toekomst van Vrijzinnig Delft.

Na de Pinksterviering, 11.30h delen we de eerste uitkomsten van de enquête en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

In de kapel van Abtswoude, Aart vd. Leeuwlaan 332.

Uit de kerkenraad

Enquête

Velen van jullie hebben de enquête al ingevuld. Daarvoor onze dank. Ben je er nog niet aan toegekomen dan heb je tot en met **5 mei** nog de tijd. Uiteraard hopen we op een zo groot mogelijke respons, zodat we een goed beeld krijgen van datgene wat onder onze leden en vrienden leeft.



Zondag **9 juni** zullen we na de Pinksterviering in de Kapel van Abtswoude de resultaten van de enquête met elkaar bespreken tijdens een 3e Gemeenteraad. Uiteraard krijgen jullie vooraf de benodigde informatie.



Kringen

Voor komend seizoen zijn we druk bezig om weer een interessant, leerzaam en meditatief programma voor te bereiden. Alvast een indruk. Het thema voor het seizoen 2019 - 2020 luidt

In Gesprek met elkaar over.....

In Gesprek met..... Veel leden en vrienden putten naast of juist in samenhang met hun geloof in de Eeuwige Liefdevolle Hoop ook inspiratie uit filosofische, theologische en andere religieuze tradities. Alleen weten we dat nauwelijks van elkaar. Door hierover in gesprek te gaan ontmoeten we elkaar in onze bonte verzameling van inspirerende ideeën die ook kleur aan ons eigen leven kunnen geven.

We willen ook jou de mogelijkheid geven om je inspiratie met anderen te delen.

Wil je samen met ons één van deze avonden invullen dan kun je je aanmelden bij Jan H. Kroon.

Graag vóór 9 juni bij krooned@casema.nl

De avond duurt ongeveer anderhalf uur en zal samen met jou worden voorbereid en begeleid door Tina en/of Jan.

Je vertelt over datgene wat je inspireert, daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Wij zullen ook actief leden en vrienden benaderen, maar daar hoeft je niet op te wachten.

In Gesprek met elkaar over de broosheid van het leven. Een aantal spel- bijeenkomsten o.l.v. Marike van der Kramer n.a.v. de laatste publicaties van Christa Anbeek over een theologie van kwetsbaarheid is een andere mogelijkheid. (Zie ook de recensie van Marike in de Nieuwsbrief van april)

In Gesprek met elkaar over hoe we individueel en samen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het klimaat wordt een vervolg op de klimaatsgesprekken van afgelopen seizoen o.l.v. Piet van Lingen.

In Gesprek met elkaar over Compassievol leven. Dit willen we doen aan de hand van gedachten en stappen uit het boek *Compassie* van Karen Armstrong met Tina Geels.

Uiteraard is er komend seizoen ook weer ruimte voor meditatie en een retraite.

Heb je zelf een idee om een kring te organiseren en/of te leiden, dan kun je hierover contact opnemen met Tina Geels.

Meditatieve koffie- ochtenden

In de zomer van 2018 stonden op enkele zondagen geen vieringen ingepland. We hebben daar teleurgestelde reacties op gekregen.

Dit jaar willen we geen zomerstop invoeren, maar een andere vorm van ontmoeting organiseren. Op de zondagen 4 en 11 augustus stellen we voor om in de Kapel van Abtswoude om 10.30h samen te komen voor een meditatieve koffieochtend. We denken aan een bijeenkomst van gebed, poëzie, stilte, muziek en zang.

Na afloop: koffie met alle ruimte om elkaar te ontmoeten.

Uiteraard kan dit niet zonder jullie hulp. Als je op die data niet op vakantie bent en een bijdrage wilt leveren, laat het ons weten en geef je op bij Margot vóór 1 juli scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com



Uit de Diaconie



Deze maand is er weer een collecte voor het project in Moldavië. Hieronder een bemoedigend bericht van vrijdag 8 maart 2019:

In het dorp Varatic trokken steeds meer jonge mensen weg op zoek naar werk. Oudere en kinderen bleven achter. De predikant Ghennadi Pascal trok zich hun lot aan en vormde een vrijwilligersteam van gemeenteleden. Met elkaar hebben zij een dagcentrum opgezet, gevestigd in het ziekenhuis van Varatic. Met de nodige inspanning van het team kwamen er een paar rustkamers, met bedden en gelegenheid om te koken. In de hal is een zithoek en trainingsfiets

waar ouderen op kunnen oefenen. Twee naaimachines zijn in gebruik voor herstelwerkzaamheden.

Op dit moment runnen leden van het team een sociale kantine, wasserij, een jongerenclub en een dagcentrum voor ouderen. Jonge vrijwilligers verspreiden folders in het dorp en moedigen hiermee de inwoners aan om mee te gaan doen. Elke zondag na de kerkdienst wordt er met elkaar gegeten in de kantine. Wie niet kan komen krijgt de maaltijd thuis bezorgd.

Het dorp Varatic bloeit weer, ook dankzij onze donaties!

KerkinAktie. Modavië proj. Woo 922
NL 89 ABNA 0457 457 457

Van de Filmkring

Wil je meedoen met de filmkring, geef dan je mailadres door aan Els van der Laan. We wachten tot er weer een goeie film komt en dan ontvang je de uitnodiging vanzelf. Els, evdlaan@casema.nl



Uit de gemeente

Allereerst vermelden we graag dat Christien Broers vriendin is geworden. Velen van ons kennen Christien al langer vanuit de diensten in Abtswoude en de Lutherse kerk. Welkom, we hopen dat we elkaar nog beter gaan leren kennen.

Er zijn veel onderlinge contacten juist ook buiten de kerkdiensten om.

Nu was ik zelf van de week weer bij Joke Kooi in Rotterdam. Joke wil graag de hartelijke groeten overbrengen aan jullie allemaal. Zeg maar dat het goed met mij gaat hier in het mooie appartement met uitzicht nu op de Rotte! Samen met Jan nog maar zo kort geleden verhuisd vanaf het Jaagpad. De bewoners van Huize ter Donk zijn op elkaar betrokken en vormen ook voor Joke een gemeenschap waar zij zich thuis voelt. Daarnaast blijft de band met onze gemeente voor haar heel belangrijk. Mikke komt geregeld en neemt dan de overdenking van afgelopen zondag mee. Een klein gebaar wat veel betekent voor Joke. We hoeven niet alles te weten maar juist die kleine momenten versterken de onderlinge band.

Tina Geels



Van Vrijzinnig Hervormd naar Vrijzinnig Delft

De enquête vraagt ons na te denken over onze bronnen.

Dat brengt ons ook bij de eigen bronnen onze vrijzinnige gemeente.

Aan het begin van de 20^{ste} eeuw richtte ook in Delft een groep kritische vrijdenkers de Vereniging Vrijzinnig Hervormden op binnen de toenmalige Hervormde kerk (VVH). Later ontstond vanuit de VVHD onze buitengewone wijkgemeente. Dat is in oktober 2019 precies 50 jaar geleden.

Hierover meer in de volgende Nieuwsbrief!

Met het ontstaan van de PKN in 2004, is de VVH landelijk omgedoopt tot VVP. Vereniging Vrijzinnig Protestanten. Vandaar dat we liever spreken van Vrijzinnig Delft, eigenlijk dus Vrijzinnig Protestanten, ingeluid met de nieuwe website al voor mijn tijd. Zoals bij veel andere VP gemeenten was er niet echt een liturgie commissie. Er werd wel gedoopt en het avondmaal werd een paar keer per jaar gevierd. De predikant werd hierbij ondersteund door een ciele voor bijzondere diensten. Samenwerking met Remonstranten en Doopsgezinden lag toen meer voor de hand. Een andere traditie dus dan veel PKN gemeenten, ook in Delft, waar de oecumene zijn sporen naliet in een brede liturgische vernieuwing.

VD is ook vanuit haar eigen traditie een vrijplaats waar ruimte is voor jouw zoektocht, zonder al te veel regels van commissies en zo. Een plek waar we elkaar ontmoeten en waar we willen omzien naar elkaar. Een plek die je uitdaagt om na samen na te denken over alles wat je verontrust en bezighoudt.

Een plek van inkeer en stilte.

Tina Geels

Even weg ...

In de maand mei zijn wij weer een paar weken naar onze plek in Transsylvanië, de oude landstreek in Roemenië, waar we vooral verbonden zijn met de vrijzinnigen van de Hongaars Unitarische Kerk. Je begrijpt dat we daar ook spannende gesprekken hebben met onze vrienden over de rol van Hongarije niet alleen in de EU maar ook in de vaak kleine vrijzinnige gemeenten die nu helemaal op de wind staan. Ik ga er vast nog meer van vertellen.

Ds. Renske Oldenboom neemt waar tijdens mijn vakantie. Als je contact wilt, kun je een berichtje sturen naar Margot scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

Tina Geels

Op bezoek bij onze burens...

Zo'n acht leden/vrienden van Vrijzinnig Delft hebben aan de uitnodiging van Kerk aan het Noordeinde gehoor gegeven om hun Goede Vrijdag Viering bij te wonen. Ik neem aan dat zij daar geen spijt van hebben gehad.

De goed bezochte viering met als thema "*jezelf verliezen, God verliezen, jezelf godverlaten voelen*" was als project met een groep samen voorbereid. Een mooie harmonieuze devote afwisseling van teksten uit het lijdensverhaal van Lucas, samenzang, het voordragen van gedichten en de prachtige bijdragen van de cantorij versterkt met het Studentenkoor Zangschool Utrecht.

Bijna aan het einde van de viering werd iedereen uitgenodigd om vanuit het kruis, vanuit de gebrokenheid, het licht te laten schijnen door op het grote kruis een lichtgevend kaarsje te plaatsen. Zelf heb ik het opstaan, het lopen naar het kruis, het aansteken van het vuur als symbool van dood en vernietiging, en het plaatsen van het lichtende kaarsje op het kruis als een intense spirituele ervaring van menselijke hoop en liefde ervaren. Prachtig aansluitend zongen de mannen van de cantorij het gedicht "Mis on Inimene?" (Wat is de mens?) van Doris Kareva in de uitvoering van de Letse componist Uusberg.



Dank voor deze voor mij ontroerende en inspirerende Goede Vrijdagavond. Ik ben nieuwsgierig en zie uit naar meer samenwerking tussen KahN en Vrijzinnig Delft. Hoe we als kleine geloofsgemeenschappen elkaar kunnen inspireren en versterken.

Jan H. Kroon

Nieuwe rubriek: Ik geef de pen door aan ...

Delen wat jou bezighoudt, wat je hebt gezien, gelezen of hebt gehoord.

Of iets over jezelf, in de vorm van een korte impressie.

Wil je iets schrijven lever dan je kopij in bij de redactie van de Nieuwsbrief.

Deze bijdrage is van Hans van der Kramer.

Ik ben opgegroeid met een traditioneel Godsgeloof. Ik ben me er later ook zelf in gaan verdiepen. Maar ergens rond mijn 35^e groeide het besef dat tussen God en mij ook nog heel wat mensenwerk zat (Bijbel, theologie, dogmatiek, dominees en filosofen). Ergens in de jaren 90 kwam het boek van Harry Kuitert, 'Het algemeen betwijfeld Christelijk geloof', uit. Ik ben nooit verder gekomen dan de eerste 50 bladzijden, want ik las alleen maar vragen en twijfels die dezelfde waren als de mijne.

Veel van wat voor onwankelbaar was gehouden, verkrumelde. Ik had een jaar of wat nodig om vrede te hebben met het 'niet weten': liever leven met een eerlijke vraag naar het wie en hoe van God dan leven met een in beton gegoten idee over God.

Bij de Vrijzinnig Hervormden vond ik tochtgenoten, mensen met ruimte in hun opvattingen, de meesten geen dichtgetimmerde gelijkhebbers.

Voor mij is dat vrijzinnig zijn. Accepteren dat je leeft met een raadsel.

Nog gekker is dit we dat al uit het boek Exodus hadden kunnen weten:

U zult van de Heere uw God geen gesneden beeld maken

Zodra we denken iets te weten over God ligt arrogantie, geestelijke luiheid op de loer en onverdraagzaamheid naar hen die anders denken en geloven.

Ik heb de hoop opgegeven dat ik ooit zal weten 'hoe het zit met God'.

En ik hoop dat die instelling mij zal helpen om iets dichterbij het geheim te komen.

Ik geef de pen door aan ...

Hans van der Kramer

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 28 mei 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor Hemelvaart 2019.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl