



## Bij de diensten



**Zaterdag 3 november** ds. Tina Geels, 19h Lutherse Kerk (laatste avondviering)  
*Herdenken en verbinden.*

Diaconie collecte- Stichting Solar Cooking  
Muziek, Christo Lelie (piano) Nelleke Guequierre (zang)  
er is ook de Kleine Bieb

**Zondag 10 november** ds. Jan Klijnsma 10.30h Abtswoude  
Diaconie collecte- Voedselbank Delft

**Zondag 17 november** ds. Eric Cossee 10.30h Abtswoude  
Diaconie collecte- ISOFA

**Zondag 24 november** Ton Meijknecht, VD is te gast bij KahN, Lutherse Kerk 11.15h, er is ook kinderkring

**Zondag 1 december** Tina Geels, 9.30h Lutherse Kerk (ochtenddienst)  
1<sup>ste</sup> Advent, In deze dienst wordt Annalena Hoyer lid van Vrijzinnig Delft en daarmee ook bevestigd als lid van de Diaconie. Met een speciale opdracht voor haar werk als geestelijk verzorger bij de Pieter van Foreest Stichting.

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)

## 3 november Gedachtenis dienst Herdenken en Verbinden

We noemen de namen van hen die in onze geloofsgemeenschap het afgelopen jaar zijn overleden, we steken een licht voor hen aan en plaatsen een witte roos in een vaas. Daarna kan ieder die dat wil naar voren komen de naam van een dierbare noemen die recent is overleden en een lichtje aansteken.

Overleden in onze geloofsgemeenschap zijn:

Gerard Verschragen, overleden 11 februari 2019 (88 jaar)

Bep van Barneveld, overleden 17 maart 2019 (96 jaar)

Jan Kooi, overleden 22 januari (89 jaar)

Johanna Josina (Joke) Kooi- de Graaf, overleden 1 juli 2019 (87 jaar)



## Activiteiten

Het nieuwe programma kun je in zijn geheel vinden op de website [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)

Elke maandagavond **Open meditatie** 20.00- 21.00h in de Oud Katholieke kerk,  
Bagijnhof 21, info [j.veugelaers@gmail.com](mailto:j.veugelaers@gmail.com)

Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 16.00- 17.00h in de Lutherse kerk,  
Noordeinde 4, info [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)



## Nieuwsbrief november 2019

- Vrijdag 1 november **Muziekmeditatie** 20.00- 21.00h met Dieke de Jong  
Phoenixstraat 66, k. 105, Info en opgave [dgdejongste@gmail.com](mailto:dgdejongste@gmail.com)  
(meer: [www.stadskloosterdelft.nl](http://www.stadskloosterdelft.nl))
- Dinsdag 5 november **Open ruimte**, in gesprek over wat jou bezig houdt  
13.45- 15.00h Voorstraat 60, Info [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)
- Woensdag 6 en 20 nov. **Klimaatgesprekken** 20.00- 22.00h  
4 en 18 dec. Voorstraat 60, Info [piet.vanlingen@xs4all.nl](mailto:piet.vanlingen@xs4all.nl)
- Dinsdag 12 november **In gesprek met... Karen Armstrong over Compassie (2)** 19.30-21.00h  
Meedoen kan nog: [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)
- Woensdag 13, 28 nov **Cursus Attitudinal Healing** 10.00- 12.00h, Spreeuwenstraat 21; info en opgave  
12 dec bij Monique Toonen [myt@xs4all.nl](mailto:myt@xs4all.nl) (meer: [www.stadskloosterdelft.nl](http://www.stadskloosterdelft.nl))
- Woensdag 13 nov **In gesprek met... Henk Roosenboom over het Soefisme (2)**, 20.00-21.30h  
Voorstraat 60, meedoen kan nog: [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)
- Dinsdag 19 november **Dansmeditatie** met Tina Geels, Koorzolder Lutherse kerk, 10.00- 12.00h  
Info en opgave [jbruggeling@xs4all.nl](mailto:jbruggeling@xs4all.nl) (meer: [www.stadskloosterdelft.nl](http://www.stadskloosterdelft.nl))
- Dinsdag 19 november **Open ruimte**, in gesprek over wat jou bezig houdt  
13.45- 15.00h Voorstraat 60, Info [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)
- Dinsdag 19 november In gesprek met elkaar... **Benedictus leeskring** 20.00- 21.30h Lutherse Kerk  
Info en opgave [tacosmit@gmail.com](mailto:tacosmit@gmail.com)
- Woensdag 20 nov **Pizzaclub** 17.30h Voorstraat 60.  
Info [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)
- Vrijdag 29 november **In gesprek met elkaar bij Café Jans** Brabantse Turfmarkt 87  
Info [alicevisser29@yahoo.nl](mailto:alicevisser29@yahoo.nl)



## In gesprek met elkaar over... het Soefisme (2)

De eerste keer, 23 oktober, vertelde Arjan de Vries over zijn zoektocht. Van huis uit christelijk, was er een innerlijke drang naar een nog dieper verstaan van het leven en van de Bijbel. Leidraad was voor hem de tekst: *Zoek eerst het koninkrijk van God*. De non-dualiteit van de Advaita Vedanta, werd zijn kompas om de deur naar binnen verder te openen. Gebaseerd op de oude Hindoe traditie is dit een weg tot bevrijding om zachter, met meer compassie in het leven te staan. Dichtbij in je eigen kring en in steeds grotere cirkels van het leven. Dit eerste gesprek werd een bijzondere avond voor ons allemaal.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van het Soefisme. De Soefi beweging is in 1917 opgericht op initiatief van de mysticus Hazrat Inayat Khan, als tak van een eeuwenoude vorm van het Indiaase soefisme, met oude bronnen in Egypte en Iran. Bekend als de *religie van het hart*. Henk Roosenboom, eveneens vriend van Vrijzinnig Delft, neemt ons mee in zijn zoektocht en zal vertellen over de betekenis van het Soefisme voor zijn eigen leven en geloof. Na een korte dialoog met Henk gaan we met elkaar in gesprek. Ook je eigen zoeken kan en mag op tafel komen in al zijn kwetsbaarheid. De avonden zijn open. Je kunt je aanmelden en meedoen.

Tina Geels



## Uit de Kerkenraad

---

Na een intense voorbereiding en een geweldige jubileumviering met mooie publiciteit zoals in AD Delft en Stadsradio Delft, keren we terug naar de realiteit van alle dag. Dat betekent niet op onze lauweren rusten, maar met elkaar blijven bouwen aan een actief Vrijzinnig Delft voor leden, vrienden en alle Delftenaren op zoek naar zingeving in een open geloofsgemeenschap.

### Toch Vieringen in Lutherse Kerk

Zoals eerder aan jullie meegedeeld is, zullen vanaf januari 2020 de zaterdagavondvieringen komen te vervallen. Tegelijk werd besloten om de geschrapte vieringen van de zaterdag te verplaatsen naar de zondag in de Kapel Abtswoude. Hierdoor zouden er minder diensten in de Lutherse Kerk gehouden worden (ca. 12 minder per jaar). Daar VD al jaren de goede gewoonte heeft om ook in diensten zichtbaar te zijn in hart van de stad, hebben we een verzoek gericht aan de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente of er op de zondagen voor ons nog andere mogelijkheden zouden zijn. Gelukkig was van hun zijde de bereidheid om hierover na te denken. En kwam men met het voorstel om ook de tweede zondag van iedere maand de kerk eventueel voor onze vieringen om 9.30 uur beschikbaar te stellen. Hopelijk kunnen we u in de volgende Nieuwsbrief hierover definitief informeren.

### Gemeente Beraad

Voordat de Beroepingscommissie extern aan de slag kan en zal gaan, willen we op zondag 10 november de gemeentelieden horen over de opgestelde profielschets voor een te beroepen predikant. Het gemeenteberaad vindt plaats na afloop van de dienst, gehouden in de Kapel Abtswoude vanaf 11.45 uur. Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Uiteraard wordt de profielschets aan een ieder van te voren per mail toegezonden.

### Vrijwillige Bijdrage of Donatie

Om het vrijzinnige geluid in het Delftse ruimte te blijven geven wordt uw financiële bijdrage zeer op prijs gesteld. Wellicht heeft u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage al aan onze penningmeester overgemaakt of een gedeelte of bent u het per abuis vergeten. Om al onze activiteiten te kunnen blijven aanbieden als gastvrije gemeente, is dit alleen mogelijk met uw financiële hulp. Graag voor het eind van het kalenderjaar 2019 en voor de feestelijke maand december brengen we de financiële kant van het gemeente zijn nog even onder uw aandacht en hopelijk niet tevergeefs.

**Uw bijdrage kunt u overmaken op Bankrekening NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden Delft**

## Uit de Diaconie *Omzien naar elkaar*

---

De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar. Zeker nu het werk van de bezoek commissie is overgenomen door de diaconie. Elke zondag na de dienst wordt er een boeket bloemen bij een van de leden en vrienden van onze gemeente gebracht van wie we weten dat een extra steuntje in de rug fijn is en wordt gewaardeerd. Ook met het sturen van de verjaardagskaarten wordt de onderlinge verbondenheid gevoeld. Door een netwerk van onderlinge aandacht en betrokkenheid willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is, dat kan heel verschillend zijn. Er blijven uiteraard ook een aantal vaste bezoekcontacten die door de jaren zo zijn gegroeid.

Naast een bezoekje, is een keer bellen of mailen ook een vorm van meeleven met elkaar wat een ander goed doet. Daarnaast is de predikant uiteraard zelf ook actief betrokken bij het bezoekwerk. Wil je zelf actief mee den met dit netwerk, laat het ons weten. Je kunt de leden van de diaconie aanspreken. Je kunt ook een berichtje sturen naar [diaconie@vrijzinnigdelft.nl](mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl) dit is uiteraard vertrouwelijk. Een van ons neemt dan contact op.

*Marike van der Kramer, Monique Toonen en Alice Visser*

---





## Nieuw ! Welkom elke laatste vrijdagmiddag van de maand bij café Jans, ook hier in gesprek met elkaar ...

met een kop koffie en thee bij café Jans, Brabantse Turfmarkt 87  
Eke laatste vrijdag van de maand 16.00- 17.00 uur  
Een van de leden van de diaconie is er dan ook

Vrijdagmiddag 29 november met Alice Visser  
Vrijdagmiddag 27 december met Monique Toonen



## Uit de gemeente

We hebben het 50 jarig jubileum van onze gemeente met veel mensen, ook van buiten, uitbundig gevierd. De dialoog van Marike van der Kramer met de hoofdspreker van de avond, prof.dr. Christa Anbeek, bracht ons bij de kwetsbaarheid van ons eigen leven. Het mini-concert van Christo Lelie (orgel en piano) samen met Riëtte Beumer (dwarsfluit) had echt topkwaliteit. Albert Vlug sloot als voorzitter van de Vereniging af met een persoonlijk verhaal. Vrijzinnig Delft met de focus op jouw zoektocht. In het besef dat we deel uitmaken van de Protestantse gemeente in Delft. We willen daarbij zorgvuldig blijven in het omzien naar elkaar. Niet zozeer als taak, maar als iets vanzelfsprekends in een netwerk van onderlinge betrokkenheid.

Na de drukte nu dan een rustige november maand.

We staan stil, om te herdenken wie er uit ons midden afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en dragen hun beeld met ons mee. Gerard, maar kort in onze gemeente. Bep, Jan en Joke Kooi, in hun jonge jaren en lange leven hoorden zij tot de dragers van de Vrijzinnig Hervormden. In de viering van herdenken en verbinden, staan we ook stil bij diegenen van wie we in ons persoonlijk leven afscheid hebben moeten nemen en we noemen hun namen.

Juist in deze viering zijn we er niet alleen voor onszelf. Hoe fijn is het als er iemand naast je zit. Met elkaar verbonden, voorbij de vele woorden en vaak koude drukte van ons leven, staan we even stil bij de broosheid van ons eigen leven. Bij het mysterie, bij God die ons leven draagt bij dag en bij nacht.

*Tina Geels*

## Winter retraite in Chevetogne

Met elkaar de ruimte en diepte ervaren van het kloosterleven bij de Trappisten in Chevetogne, Belgische Ardennen.

Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypte van de Byzantijnse kerk.

Beide kerken horen tot het slotklooster van Chevetogne.

Vrijdagmiddag 14 februari- maandagmorgen 17 februari 2020

Kosten 105,- excl. reiskosten.

We rijden met elkaar mee en spreken dit van te voren goed af.

Voor meer informatie [www.monasteredechevetogne.com](http://www.monasteredechevetogne.com)

Opgave voor 1 december kan bij [cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)





## Uit de filmkring



Wil je meedoen met de filmkring, geef dan je mailadres door aan Els van der Laan.

Als er weer een goeie film komt in het filmhuis Lumen, krijg je bericht voor een uitnodiging, samen napraten hoort erbij. [eevdlaan@casema.nl](mailto:eevdlaan@casema.nl)

## Kerstspel

Kinderen vanuit Vrijzinnig Delft zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met het Kerstspel van Kerk ah Noordeinde op 25 december in de viering van 11.15 uur.

De repetities beginnen na de herfstvakantie. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de predikant

[cm.geels@planet.nl](mailto:cm.geels@planet.nl)



## Schrijf en deel wat je bezighoudt...

Wat jou bezig houdt voor de rubriek: *Ik geef de pen door aan ...*

Graag in leveren bij de redactie van de Nieuwsbrief voor eind november.

## Adres scriba

Het juiste adres is [scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com](mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 26 november 22h naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl) of [c.m.geels@planet.nl](mailto:c.m.geels@planet.nl).

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 30 november 2019.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)