



Veel licht en liefde voor het nieuwe jaar!

Bij de diensten



De diensten van Vrijzinnig Delft worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4 en in de kapel van Abtswoude, Aart vd Leeuwlaan 332.

Zondag 5 januari

ds. Tina Geels 10.30h Abtswoude
Thema: *want de meeste mensen deugen...*
Collecte- St. Because we Carry.
Er is ook **De Kleine Bieb**



Zondag 12 januari

ds. Reinhold Philipp 10.30h in Abtswoude
Collecte- Artsen zonder Grenzen.

Zondag 19 januari

ds. Tina Geels 10.30h in Abtswoude, Thema: *delen is vermenigvuldigen...*
Collecte- Vakantie bureau KIA. Dieke de Jong speelt gitaar
Nieuwjaarsontmoeting na de dienst.

Dinsdag 21 januari

Avondgebed, gebedsweek van de Eenheid, 19.30h
Raamstraat 78. Thema: *Hoop, de boodschap van Paulus*

Zondag 26 januari

ds. Martijn Junte 9.30h Lutherse Kerk.
Collecte- St. Gezinshereniging. Er is ook **Stiltehoek**

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

De Kleine Bieb

is verhuisd naar *Abtswoude*, elke eerste zondag van de maand.
Vrije inbreng en uitleen van boeken die je hebt gelezen en zou willen lezen.
Nieuwe boeken zijn welkom!

De stiltehoek

Bij alle diensten in de Lutherse Kerk. Vooraf en na de viering kun je een lichtje aansteken en een intentie opschrijven.
Wil je dat er een voorbede wordt gedaan, dan kun je dat zelf aangeven.

Nieuwjaarsontmoeting - zondag 19 januari

Na de dienst van 19 januari, in Abtswoude.

Het project Vakantie bureau van KIA (Kerk in Actie) wordt toegelicht.

We gaan in gesprek met elkaar, bedanken een aantal van ons die we in het zonnetje willen zetten en sluiten af met een eenvoudige lunch; tot ongeveer 13.15 uur.

Iedereen is van harte welkom! Vooraf opgeven hoeft niet.





Activiteiten

Het programma kun je in zijn geheel vinden op de website www.vrijzinnigdelft.nl



Elke maandagavond **Open meditatie** 20.00- 21.00h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 21, info j.veugelaers@gmail.com

Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 16.00- 17.00h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, info cm.geels@planet.nl

Maandag 13 januari **Dialogospel: Tussen Zon en Maan (1)** Voorstraat 60 19.30- 21.30h met Marike van der Kramer. (vervolg data- 20 jan. 3, 17 febr. 2, 16, 30 mrt.)

Woensdag 15 januari **Pizzaclub** samen met jongeren Kerk a/h Noordeinde 17.30h Voorstraat 60

Zondag 19 januari **Nieuwjaarsbijeenkomst** 11.30h na de dienst in Abtswoude

Dinsdag 21 januari **In gesprek met Karen Armstrong (4)** 19.30- 21.00h Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl

Woensdag 22 januari **In gesprek met ... Jan Kroon (voorzitter VD)** over de Kabbala (joodse mystiek) en zijn eigen geloof 20.00- 22.00h Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl

Vrijdag 24 januari **In gesprek met elkaar**; nu bij Bakkerij Van Maanen !! 16.00- 17.00h Hyppolytusbuurt 3.

Vrijdag 31 januari **Kloosterdag**, Stadsklooster Delft. 10.00- 16.30h info en opgave bij stadskloosterdelft@gmail.com

Vrijdag 31 januari **Muziekmeditatie** met Dieke de Jong, 20.00- 21.00h Phoenixstraat 66, 1^{ste} etage k.105 Info en opgave dgdejongste@gmail.com

In gesprek met ... Jan Kroon op woensdag 22 januari

Op woensdagavond 22 januari gaat Tina Geels samen met de aanwezigen in gesprek met Jan Kroon over hoe moderne joods- kabbalistische gedachten zijn geloof hebben ingekleurd. Het posttheïstische idee dat God, het goddelijke, niet gedacht wordt als een persoonlijke God spreekt hem erg aan. God als de oneindige levensstroom, Ajn Sof (Hebreeuws), als een eeuwigdurend universeel proces en tegelijk als het universele verband tussen alles. God alles in allen! Het goddelijke bestaat in alles wat bestaat. Het goddelijke dat zich tot in het oneindige uitstrekt. Geen dualiteit: de mens is doordrongen van het goddelijke. Wat betekent dit voor de zin van het bestaan, hoe te leven in deze bovenpersoonlijke verbondenheid? Hoe krijgen Bijbelse noties als schepping, zondeval, bekering, gerechtigheid, liefde, Jezus hier een plaats in? Nieuwsgierig geworden kom dan met Jan in gesprek woensdag 22 januari om 20.00 uur Voorstraat 60 Delft. Gratis voor leden en vrienden, voor anderen slechts € 6,- (koffie/thee inbegrepen).



Uit de Kerkenraad

Vieringen in de Lutherse Kerk

Zoals bekend heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 januari 2020 de zaterdag avond diensten in de Lutherse Kerk te schrappen. Om toch het aantal vieringen niet te verminderen zijn we in opnieuw in gesprek gegaan met de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Dankzij hun medewerking kunnen we nu verheugd mededelen dat Vrijzinnig Delft vanaf 9 februari 2020 iedere 2^e zondag van de maand haar vieringen kan houden in de Lutherse Kerk.

Er zijn wel enkele beperkingen: allereerst als de 2^e zondag van de maand een christelijke feestdag is dan zullen de Lutheranen zelf gebruik maken van de kerkruimte, voor 2020 geldt dit voor Pasen d.d. 12 april; ten tweede geldt de afspraak tot en met januari 2021. Dan wordt na evaluatie van hun eigen alternatieve huisvieringen bekeken of continuering van de afspraak mogelijk zal zijn.

Schema 2020: 2^e en 4^e zondag van de maand en indien er een 5^e zondag in een maand valt vieringen in de Lutherse Kerk aanvang 9.30 uur. De andere zondagen, 1^{ste} en 3^{de} in de kapel van Abtswoude.



Voor wat, hoort wat

De kerkenraad van de Lutheranen heeft ons gevraagd om menskracht te leveren voor de technisch beheercommissie van het kerkgebouw. We hebben Hans van der Kramer bereid gevonden om daarin zitting te nemen.

Externe vertegenwoordigingen

Het afgelopen jaar hebben we nog weer enkele gemeenteleden bereid gevonden om Vrijzinnig Delft extern te vertegenwoordigen. Dank daarvoor!

De zichtbaarheid en verantwoordelijkheid van Vrijzinnig Delft is nu als volgt:

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk Delft: Kees Hogervorst

Ad hoc adviescommissie inrichting Gebeds- en meditatiekamer Nieuwe Kerk (PGD): Jeanneke Bruggeling

Commissie 'Geloven in Delft- City Kerk' (PGD): Jac Veugelaers

Redactie Prot. Kerkblad Delft: Margot Mekkes (al vele jaren)

Raad van Kerken: Tina Geels (vanaf 2016)

Commissie Week Gebed voor de Eénheid (RvK) en Algemene Kerkenraad PGD: Jan H. Kroon

Technische commissie Lutherse Kerk: Hans van der Kramer.

Vrijwillige Bijdrage

In november hebben we aan alle leden en vrienden een brief gestuurd om te bedanken voor uw vrijwillige bijdrage 2020 en voor sommige als reminder om alsnog te overwegen om een financiële bijdrage te doneren. We zijn bijzonder verheugd dat velen aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Wij danken jullie hiervoor hartelijk. Door uw financiële steun konden al onze vieringen en bijeenkomsten ook in 2019 uitgevoerd worden zoals dit bij onze gemeente past.

Hopelijk kunnen we ook in 2020 weer op uw steun rekenen, zodat vieringen, kringen, meditatie- bijeenkomsten en jeugd – en jongerenwerk (o.l.v. Annalena Hoyer), beroepingswerk, afscheid Tina Geels en verwelcoming nieuwe predikant etc. op een verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden.

Kringen seizoen 2020 – 2021

Het is een goede gewoonte om ieder seizoen verschillende kringen en cursussen te organiseren, ter verdieping en verrijking van de eigen zoektocht voor leden, vrienden en andere belangstellenden. De regie en (mede)organisatie is tot heden in handen van Tina Geels. Nu Tina ons gaat verlaten en wij uiteraard dit aanbod in ons programma willen



Nieuwsbrief januari 2020

behouden, heeft de kerkenraad besloten om de regie voor het organiseren van de kringen van Tina over te nemen. Als er op korte termijn in 2020 zicht is op een nieuwe predikant, zullen we haar of hem uiteraard hierbij betrekken. We willen vooral van onze leden en vrienden zelf horen naar welke thema's, onderwerpen de belangstelling uit gaat. Hoe we dit willen en kunnen organiseren en of je bereid bent hier zelf een bijdrage aan te geven, of nog mooier zelf een kring of bijeenkomst aan wilt bieden.

Graag ontvangen wij suggesties en ideeën vóór half maart zodat de kerkenraad op haar vergadering eind maart zich een beeld kan vormen van een voorlopig programma. Ideeën en suggesties graag mailen naar Margot Mekkes (scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

Week van Gebed voor de Eénheid

Van 19 t/m 26 januari organiseert de Raad van Kerken de week van het gebed voor de Eénheid. Dit jaar zal Vrijzinnig Delft daar ook aan deelnemen. Samen met RK Franciscus en Clara parochie, de PGD wijkgemeente Hofkerk en de ABC-kerk verzorgen we op dinsdagavond 21 januari, aanvang 19.30 uur, in de RK aan de Raamstraat 78 de viering. Op die avond ligt het accent op het thema 'Hoop, de boodschap van Paulus'.

Onze bijdrage staat in de liturgie na de korte overdenking van Ton Nap, voorganger ABC-kerk, tot einde van de dienst. Overeenkomstig ons eigen jaarthema zullen met elkaar 'In Gesprek gaan over Hoop'. Waar haal jij je hoop vandaan? Of heb je geen hoopvolle verwachting? Heb je Hoop voor iemand of voor/op iets?

Na zo'n 10 minuten in groepjes met elkaar gesproken te hebben, krijgt ieder de gelegenheid om in 1 of 2 woorden zijn of haar teken van Hoop op een gevouwen bootje te schrijven/tekenen. Als teken van haar of zijn levensboot. Aan het eind van het stil gebed is er gelegenheid om het bootje op het liturgisch centrum te plaatsen. Je bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen en met anderen in gesprek te gaan over waarop jij hoopt.

Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend en gezond 2020 wensen; dat wij als leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap met elkaar en voor elkaar en voor anderen die op ons pad komen in 2020 tot zegen zijn.

Jan H. Kroon

Uit de Diaconie

Op zondag 19 januari a.s. collecteren we voor **Het Vakantiebureau**: een organisatie die 60 vakantieweken organiseren voor senioren en mensen met een zorgvraag en mantelzorgers. Het zijn vakanties met aandacht in Nederland. Vanaf 15 februari kunt u al op vakantie!



Na de dienst, tijdens de Nieuwjaarsontmoeting, komen twee vrijwilligers ons vertellen over deze vakantieweken. En aansluitend lunchen we met elkaar! We rekenen op uw/ jouw komst!

Je kunt ook rechtsreeks een gift overmaken naar:
Steunfonds Het vakantie bureau Doorn IBAN NL 28 RABO 03375 65 856



In gesprek met elkaar...

Vrijdag 24 januari - Nu bij bakkerij van Maanen!

Steeds op de laatste vrijdag van de maand drinken we koffie of thee, nu bij bakkerij van Maanen op de Hippolytusbuurt van 16.00- 17.00 uur. Je vind ons achterin waar het rustig is.

De start, eind vorig jaar, was gezellig en veelbelovend voor een vervolg. Fijn als je ook komt. Zet de data alvast in je agenda!!

24 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april

Wil je contact, een bezoekje of doorgeven dat iemand anders graag een bezoekje wil, neem dan contact op met de diaconie. diaconie@vrijzinnigdelft.nl

wij zijn er voor elkaar, ook in onze geloofsgemeenschap.



Van de predikant

Een nieuw jaar met veel veranderingen ook voor onze gemeente. Ik zie vol vertrouwen de toekomst van Vrijzinnig Delft tegemoet.

Wat mijzelf betreft gaat ander werk in het nieuwe jaar meer van mijn aandacht vragen dan voorheen. Ik begeleid al een aantal jaren een kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap in

Bussum, nu in een groter samenwerkingsverband. Dan is er mijn theologische en pastorale bijdrage in het team van voorgangers bij de Oecumenische basisgemeente van Werkhoven, vlakbij Bunnik. Met daarnaast de vele gastbeurten vooral bij de Remonstrantse en PKN

gemeenten, ik blijf dat graag doen. Bestuurswerk en eigen schrijven zal meer ruimte krijgen. Mijn afscheid zal ergens voor de zomer plaatsvinden, daar gaan we vooralsnog van uit. Een datum hebben we nog niet. Met toewijding en aandacht blijf ik tot dan jullie predikant. Je kunt een beroep op mij doen. Mijn werkdagen blijven dinsdag en woensdag, voornamelijk in Delft. Verder ben ik thuis bereikbaar.

Tina Geels





De bezoekencommissie draagt haar taak over

Per 1 januari 2020 stopt de bezoekencommissie; het laatste jaar bestaande uit Els de Schipper en ondergetekende. Wij hebben het afgelopen jaar samen de verjaardagsbezoekjes gedaan. Ik deed ook het andere bezoekwerk naast het bezoekwerk van de predikant.

Mikke Fritz steunde mij de afgelopen jaren omdat de ernstig zieke mensen soms meer bezoek nodig hebben en dit voor mij soms teveel was. Ook zij stopt hiermee.

De tijd is gekomen om dit werk op een andere manier te doen. Het bezoekwerk zal over meer mensen verdeeld worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de Diaconie.

Els heeft meer dan 20 jaar verjaardagsbezoekjes gebracht, toen vanaf 70 jaar. Er waren toen nog meer leden in de groep. Ook meer ouderen om op bezoek te gaan. Ik stop nu na 15 jaar. Het was soms heel intensief, maar ik heb het vooral met veel plezier gedaan. En vooral ook met aandacht.

Natuurlijk zaten mensen soms in moeilijke situaties, maar er was ook altijd ruimte voor humor en lachen met elkaar. Bezoekwerk is vooral goed kunnen luisteren naar de ander.

Els van der Laan

Bij de startzondag 8 september j.l. hebben we de dames van de bezoekencommissie hartelijk bedankt met een mooi boekje! Nogmaals veel dank voor de trouw en toewijding waarmee jullie zo zorgvuldig het bezoekwerk al die jaren hebben gedaan. Els heeft inmiddels het versturen van de verjaardagskaarten over genomen van Ton Keern.

Uit de filmkring



Wil je meedoen met de filmkring geef dan je mailadres door aan Els van der Laan. Als er weer een goeie film komt in het filmhuis Lumen, krijg je bericht voor een uitnodiging, samen napraten hoort erbij. eevdlaan@casema.nl

Zorgen om een hernieuwde wapenwedloop

Ook de kerken in Den Haag maken zich ernstige zorgen over de NUCLEAIRE herbewapening in de wereld, waar Nederland steeds meer bij betrokken dreigt te raken. Het is de hoogste tijd dat mensen zich bewust worden hoe fataal wij allemaal bedreigd worden door deze nieuwe wapenwedloop.

Nederland is tegen kernwapens maar wil wel investeren. Over dit dilemma volgt op 16 januari een (uitgesteld) debat. Tijdens dit debat zal door een delegatie van de Haagse Raad van Kerken een petitie overhandigd worden. Op initiatief van drs. Edy Korthals Altes, oud ambassadeur van Nederland, al jaren vredesactivist en inmiddels 95 jaar. Het opstellen van deze petitie ligt in het verlengde van een lezing die Korthals Altes 2 augustus j.l. hield in de Houtrustkerk in Den Haag.

Deze petitie omvat ook de oproep aan de Nederlandse regering om het VN-verdrag te tekenen dat een VERBOD OP KERNWAPENS behelst. Opdat dit verdrag daadwerkelijk in werking kan treden in 2020. Bij de delegatie zullen ook enkele leden van de Vrijzinnig Hervormde gemeente Delft aanwezig zijn, waaronder ondergetekende

Els van der Laan



Doe mee met de whatsapp van Vrijzinnig Delft

We delen informele berichten en nieuwtjes, bv. wat je gelezen hebt of waar je naar toe bent geweest. Je kunt je aanmelden door op de link te klikken in de mail waarmee je de Nieuwsbrief hebt ontvangen.

In de appgroep is ook gediscussieerd over het nieuwe boek van Rutger Brugman: *De meeste mensen deugen*, een nieuwe geschiedenis van de mens. De Correspondent 2019 (6^e druk) en daarom thema voor de dienst van 5 januari. Zo horen we van elkaar wat je bezighoudt.



Vaste rubriek aan het eind van elke Nieuwsbrief: Omzien naar elkaar

De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar.

Elke zondag na de viering wordt er een boeket gebracht bij een van de leden en vrienden waarmee wij onze betrokkenheid kenbaar willen maken.

Het sturen van verjaardagskaarten wordt sterk gewaardeerd, ook door diegenen die wat meer op afstand meeleven. Door een netwerk van onderlinge aandacht willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is. Dat kan heel verschillend zijn.

Naast een bezoektje, is een keer bellen of mailen ook een vorm van meeleven met elkaar wat een ander goed doet. Daarnaast is de predikant uiteraard zelf ook actief betrokken bij het bezoekwerk.

Wil je zelf actief zijn in dit netwerk? Laat het ons weten.

Via diaconie@vrijzinnigdelft.nl kun je contact met ons opnemen of een van ons aanspreken na een dienst.

Marike van der Kramer, Monique Toonen en Alice Visser

Adres scriba

Het mailadres van de scriba is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 28 januari naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 februari 2020.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl