



Bij de diensten



Zondag 31 mei Pinksteren, ds. Tina Geels, **Lutherse Kerk 10.30h**

Veerkracht, geestkracht...

De dienst kan *ook digitaal* via *Zoom* gevolgd worden met een link die vooraf weer wordt toegestuurd

Muziek: Christo Lelie orgel/ piano en Ton Severijnen- zang

Collecte- ISF/ ISOFA NL 14 INGB 000 6729 143

Zondag 7 juni Günther Sturms (KahN) gastpredikant, audio - de link wordt tijdig doorgestuurd; dus geen fysieke dienst

Collecte- Jessehof, Delft NL93 TRIO 0254 754120

Zondag 14 juni

ds. Len Lafeber, Lutherse Kerk 10.30h, live/ Zoom?

Collecte- Amnesty International

Zondag 21 juni

ds. Wim Jansen, Abtswoude 10.30h, live/ geen Zoom

Thema: *Lichtjaren en centimeters* (Geen internet in Abtswoude)

Collecte- St. Exodus NL68 INGB 000 4324 414

Zondag 28 juni

ds. Karl van Klaveren, Lutherse Kerk 10.30h, live/ Zoom?

Collecte- st. Gezinshereniging Vluchtelingen

Zondag 5 juli

ds. Martijn Junte, Abtswoude 10.30h

Zondag 12 juli afscheid ds. Tina Geels 15h, Nieuwe Kerk

Zoals bij elke dienst kun je ook nu een bijdrage overmaken voor de eigen gemeente t.n.v. Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden, NL 21 INGB 0000 1163 33

Elkaar weer ontmoeten bij de dienst

Met Pinksteren houden we weer de eerste dienst live in de Lutherse Kerk! Nog niet ieder durft het aan om weer ter kerke te gaan, daarom kun je de dienst ook via Zoom meemaken, inclusief napraten met Zoom. De liturgie wordt meegestuurd met de zoom link.

We zullen voorlopig geen viering van Brood en Wijn kunnen houden.

Voorheen was Pinksteren ook een Avondmaalsdienst.

De *Stilte hoek* bij de vieringen in de Lutherse Kerk en de *Kleine Bieb*, elke eerste zondag na de dienst in Abtswoude, houden we ook nog te goed.

Afscheid Tina Geels

De afscheidsviering voor Tina Geels zal op **zondag 12 juli om 15h worden gehouden in de Nieuwe Kerk, Markt Delft**. Helaas kunnen we vanwege het aantal leden, vrienden en de uit te nodigen gasten door de Corona maatregelen niet het maximale aantal van 100 personen in de Lutherse Kerk herbergen.



Pinksteren

Soms slaat me de angst om het hart: hoe kwetsbaar zijn we en wanneer gaan we elkaar weer terugzien, ook als gemeenschap? Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat we veel nieuwe spirit aan het mobiliseren zijn. Zo dubbel voelt het: onzeker en tegelijk vol hoop en vertrouwen op iets nieuws.

Steeds meer raakt ik ervan overtuigd dat we de bedding van een verhaal van hoop keihard hebben voor ons nieuwe, grote verhaal van Samen. Om te voorkomen dat Samen straks wegspoelt als een dun laagje vernis als alles misschien weer gewoon is ...

Hoe verlangen we daar niet naar, ikzelf ook.

Want ik mis de glimlach, zomaar even soms. De maaltijd en het gesprek. Digitaal met elkaar zoomen, houdt toch iets van: praten tegen elkaar in plaats van met elkaar, ondanks alle stoere taal van het nieuwe gewoon. Community wil voelen, wil aandachtig samen zijn, de stilte ingaan, met elkaar zingen. Maar ook elkaar uitdagen in een kritisch gesprek over de dingen van het leven.

Pinksteren, kern van verbinding, raakt mij aan met de woorden van lied 700:

Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait als vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur...

Ik houd van dit lied, zij kruipt met haar speelse melodie onder mijn huid en geeft vertrouwen in de dingen die gaan komen, hoe dan ook.

Tina Geels

Günther Sturms is studentenpastor bij MoTiv. Hier begeleidt hij studenten, studie- en studentenverenigingen met trainingen, life-coaching en vormingsactiviteiten. Daarnaast is hij voorganger bij de Kerk aan het Noordeinde.

Hij gaat voor in het kader van uitwisseling en verdere kennismaking met KahN, Kerk aan het Noordeinde.



Vanuit de Kerkenraad

Beroeping

Dinsdagmorgen heeft de kerkenraad officieel het beroep op Ds. Martijn Junte uitgebracht, nadat geconstateerd was dat er geen bezwaren door leden en vrienden binnengekomen waren. Martijn heeft ons toegezegd om zo spoedig mogelijk zijn besluit aan ons kenbaar te maken, opdat daarna nog een aantal formele zaken kunnen worden afgerond. Als alles volgens plan verloopt kan hij vanaf 1 september 2020 voor Vrijzinnig Delft werkzaam zijn. De bevestiging door Tina Geels zal dan plaatsvinden op 13 september in de Lutherse Kerk aanvang 9.30h. Laten we hopen dat Martijn er voor kiest om vanaf september onze nieuwe predikant, voorganger te willen zijn. We kunnen ons, mede door het goede werk van de Beroepingscommissie, dan gelukkig prijzen geen predikantloze periode te moeten overbruggen.

Vieringen live en digitaal

Vanuit de overheid mogen er vanaf 1 juni weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden voor maximaal 30



personen plus medewerkers. Alhoewel kerkgenootschappen dat ook al voor die datum mochten, hebben de kerken in Delft dat niet gedaan. Nu adviseert de PKN om in juni de diensten met kerkgangers weer op te starten. We hebben uitvoerig met elkaar en met 'deskundigen' van buiten onze gemeente overleg gehad. Na alle voors en tegens overwogen te hebben, heeft de kerkenraad besloten om het advies van de PKN op te volgen. We gaan weer starten met de 'gewone' vieringen. De Pinksterdienst zal de eerste fysieke dienst zijn in de Lutherse Kerk. Om tegemoet te komen aan hen die dit nog te vroeg vinden, is besloten om gebruik te blijven maken van onze digitale mogelijkheden. Dat kan door de grote inzet en beschikbaarheid van Dieke de Jong. Met *Zoom* zal de Pinksterdienst, op zondagmorgen, rechtsreeks ook digitaal thuis te volgen zijn via PC, Laptop en telefoon. Dus geen opname vooraf. Het is een experiment. Als de kwaliteit goed is, zullen er in juni nog een aantal live vieringen ook via *Zoom* uitgezonden worden. *Zoom* is voor intern gebruik, de opnames worden niet bewaard op het You Tube kanaal van Vrijzinnig Delft. Hierboven bij kerkdiensten- staat het volledige overzicht voor de maand juni. Uiteraard geldt voor alle vieringen de voorwaarden van het opgestelde protocol -zie bijlage en voor de Lutherse Kerk ook de plattegrond met in blauw de aangeduide plaatsen.

Vanuit de kerkenraad,
Jan Kroon, voorzitter

Van Wim ontvingen we alvast een toelichting bij de viering van 21 juni.

Lichtjaren en centimeters

We leven in een raadselachtig universum. Niets is voorspelbaar, zo bleek maar weer de afgelopen maanden. Onzichtbare krachten regelen en ontregelen ons leven. We leven in één groot mysterie. Ook God is een mysterie. Als we het begrijpen is het niet God, zei Augustinus. En Gerard Reve zei: 'Gij hebt uw lichtjaar, ik mijn centimeter.' Het is een van de lezingen op 21 juni, naast de opsomming van raadselachtige dieren in Job - en zijn zwijgen voor God. En toch komen we in die verwarrende werkelijkheid iets als een rode draad op het spoor. Iets wat zin en richting geeft aan ons leven, ook al begrijpen we het niet. Wat de Duitse theoloog Rudolf Otto noemde: het heilige dat ons fascineert en doet huiveren.

Wim Jansen, Veere

Activiteiten

Vanaf 1 juni gaan we de draad weer oppakken! Dat betekent dat we m.b.t. het programma nog een aantal afsluitende activiteiten te goed hebben, niet met Zoom maar nu weer live. We gebruiken zoveel mogelijk de royale Tuinkamer, de grote zaal achterin aan de Voorstraat 60. De openslaande deuren geven bovendien een uitloop naar de tuin. Uiteraard nemen we de voorschriften m.b.t. de hygiëne en ontsmetting in acht.



- | | |
|---------------------------------|--|
| Elke dinsdagmiddag | Open meditatie 16-17h in de Lutherse kerk
Noordeinde 4, info cm.geels@planet.nl |
| Dinsdag 2 juni | In gesprek met Karen Armstrong (6) 19.30- 21.00h
Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl |
| Vrijdag 5 juni | Jongeren VD in gesprek met elkaar over de nieuwe betekenis van de Bijbel,
o.l.v. Tina Geels. Info hoyer.aml@gmail.com |
| Maandag 8, 22 juni
en 6 juli | In gesprek over de broosheid van het leven, Tussen Zon en Maan ,
Afronding met Marike vd Kramer, Voorstraat 60, 19.30h |



Woensdag 17 juni **In gesprek met Karen Armstrong (7)** 19.30- 21.00h
Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl

Vrijdag 26 juni **Muziekmeditatie** met Dieke de Jong. 20.00- 21.00h
Phoenixstraat 66, 1^{ste} etage k. 105
Info en opgave bij dgdejongste@gmail.com

Jongeren in gesprek met elkaar

Aan de Voorstraat 60- hoe lees jij: het genezingsverhaal uit Marcus 6, waar Jezus de man met de zieke hand uitnodigt om naar het midden te komen?

De oude verhalen blijken verrassend actueel te zijn, juist nu we ons gaan herstellen en herpakken- na de corona crisis. Doe mee en meld je aan bij Annalena.

Gnostische geneescirkel -je kunt elke week inhaken

verkenning met Anja Schaafsma

Wereldwijd besteden veel mensen in dit Coronatijdperk intuïtief meer tijd aan gebed en meditatie vanuit de zorg voor het emotionele, lichamelijke en spirituele welzijn van geliefden en deze planeet. Men is ook bezig om balans en rust in zichzelf te vinden, zeg maar te werken aan het spirituele immuunsysteem. Vanuit mijn ervaring bied ik een praktijk van Gnostische genezing aan, in de vorm van een Gnostische geneescirkel.

We zijn op 23 april begonnen en elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 13.40 voeren we een nieuw ritueel uit, want er zijn veel prachtige meditaties en rituelen doorgegeven in deze eeuwenoude Gnostisch- Christelijke traditie.

Heb je zin om deel te nemen aan deze sessies, stuur dan een berichtje naar schaafanja@gmail.com .
Kijk ook eens bij www.sophiaspirit.nl



Vooraankondiging: *De Zwarte Madonna van Oer-tot Eindtijd*

Drie sessies: 14, 21 en 28 oktober. Info: schaafanja@gmail.com

Volledig aanbod kun je vinden in het zomerprogramma van Vrijzinnig Beraad. Deze brochure is vanaf 15 juni digitaal beschikbaar en wordt meegestuurd met de Nieuwsbrief, zomernummer (juli/ augustus).

Uit de Diaconie

Via collectes ondersteunen we verschillende doelen. Een aantal daarvan kunnen in deze tijd vanwege de gevolgen van Corona extra financiële ondersteuning goed gebruiken.

Misschien is het er niet van gekomen om collectegeld over te maken. En misschien wilt u graag iets extra's geven in deze tijd.

We hopen dat je bij wilt dragen aan de drie doelen die we hier extra willen belichten.

De voedselbank

De Stichting Voedselbank Delft is een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de bestrijding van armoede. Zij doet dit door voedselpakketten uit te delen aan mensen, die dat tijdelijk nodig hebben.



Je kunt het werk van de Stichting Voedselbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op **NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft**

Interkerkelijk Sociaal Fonds

Het ISF is een samenwerkingsverband van elf Delftse geloofsgemeenschappen (tien kerken en één moskee), die het als hun taak zien om de medemens in financiële nood de helpende hand te bieden.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Delft die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die plotseling tijdelijk, geen of te weinig inkomen/uitkering ontvangen.

Je kunt het werk van het ISF financieel steunen door een bijdrage te storten op **NL14 INGB 0006 7291 43 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds**

Because we Carry

De vrijwilligers van Because we Carry werken in vluchtelingenkampen op Lesbos. Op dit moment kunnen er geen vrijwilligersteams vanuit allerlei landen naar toe. Het vaste team is er wel. Zij bieden nog steeds hulp in de kampen. Een paar van hun laatste acties zijn: zeep uitdelen, rugzakjes met speelgoed voor de kinderen uit Nederland laten overkomen en draagzakken uitdelen aan ouders met kleine kinderen.

Je kunt het werk van Because we Carry financieel steunen door een bijdrage te storten op **NL85 TRIO 0391 0737 96 t.n.v. st. Because we Carry**

Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?
email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Uit de gemeente

Het vooruitzicht dat we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten doet ons goed. Ook al is het nog beperkt, geen koffiedrinken na afloop van de zondagse viering, het gaat weer stromen, zo voelt het. Dat betekent dat ik gelukkig nog een aantal, laatste, bezoeken kan brengen. Want het is zomaar 12 juli, en dan sluiten we echt af. Je kunt zelf aangeven of je nog een gesprekje met mij wilt. Een aantal van ons heeft dit al kenbaar gemaakt.

Dan kunnen we bij Motiv aan de Voorstraat afspreken of kom ik bij je thuis langs.

Onvoorzien zijn de laatste weken nog druk. Afhechten en afronden ...

Voor ieder die (nog) niet de deur uit kan, een warme groet van huis tot huis.

Tina Geels



Van de predikant

Dit is de laatste Nieuwsbrief die ik in nauwe samenwerking met Jenny heb samengesteld. Met een breed lezerspubliek, ook buiten de eigen gemeente, is de Nieuwsbrief een belangrijk middel voor verbinding met elkaar, juist ook als geloofsgemeenschap. Wat is er veel gebeurd, als we terugkijken op de periode van de afgelopen jaren. Vooral het verlaten van de Waalse Kerk, heeft diepe sporen getrokken. Juist bij diegenen die al vele jaren bij de Vrijzinnig Hervormden een warm thuis hadden gevonden. Gelukkig bleef de kapel van Abtswoude een belangrijke plek voor ontmoeting en viering. Een open ruimte- zonder pretenties, waar veel kan- kenmerkend voor de Vrijzinnigen van Delft. Onze intrek in de Lutherse kerk opende weer nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor samenwerking. De koorzolder werd een geliefde plek voor o.a. de wekelijkse meditatie naast de warme en oude sfeer van de kerk zelf. Aan de Voorstraat kreeg ik mijn flexkantoor voor de dagen dat ik in Delft aanwezig was. De kleine kamer aan de straatkant werd mijn anker, - we hebben hier heel wat gesprekken gevoerd en er is veel gedeeld. Tussendoor waren de gesprekjes in de wandelgangen met mijn collega's van het studentenpastoraat, inspirerend en gaven mij het gevoel van thuis- zijn. De gesprekskringen- vergaderingen in de avond, kortom de Voorstraat werd onze huiskamer.

Straks scheiden onze wegen zich weer. We laten elkaar los na een intensieve periode samen te zijn opgetrokken. Met een aantal van jullie zal er contact blijven.

Jullie tocht door het leven gaat verder- alleen en met elkaar als geloofsgemeenschap in verbinding met de Ene die ons leven draagt. Ook mijn weg gaat verder met een nieuwe horizon met ook weer nieuwe mogelijkheden samen met mijn lief Florus.

Vrede en alle goeds op jullie weg.

Tina Geels





Retraite Zundert



We hebben nu definitief bericht ontvangen dat de voorgenomen retraite eind juni niet door kan gaan. De winkel is wel open maar het gastenverblijf blijft voorlopig nog gesloten. De retraite wordt wellicht opgenomen in het nieuwe programma van Vrijinnig Delft.

Corona bulletin 9 komt uit in week 24

Adres scriba

Het mailadres van de scriba is scriba.vrijinnigdelft@gmail.com

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 30 juni naar info@vrijinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 4 juli 2020.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijinnigdelft.nl