



Bij de diensten



Zondag 3 mei ds. Renske Oldenboom
Deze viering is vooraf digitaal beschikbaar -de link voor de viering en de link voor het koffiedrinken via zoom wordt zaterdag toegestuurd
1^{ste} Collecte: St. Vluchteling. NL48 INGB 000 0009 99

Zondag 10 mei ds. Koen Holtzapffel
De link voor deze viering wordt vooraf toegestuurd
1^{ste} Collecte: Moldavië, Kerk in Actie PKN. NL 89 ABNA 0457 457 457

Zondag 17 mei ds. Jan Klijnsma
De link voor deze viering wordt vooraf toegestuurd
1^{ste} Collecte: St. Exodus. NL68 INGB 00043 244 14

Zondag 24 mei ds. Marijke Kwant –de link voor deze viering wordt vooraf toegestuurd
1^{ste} collecte: St. Solar Cooking. NL06 TRIO 0254 705 643

Zondag 31 mei ds. Tina Geels -Pinksteren
Waarschijnlijk wordt ook voor deze feestelijke dienst vooraf de opname gemaakt
Muziek: Christo Lelie orgel/ piano en Ton Severijnen- zang
1^{ste} collecte: ISF/ ISOFA Interkerkelijk sociaal fonds. NL 14 INGB 000 6729 143

Zoals bij elke dienst kun je ook nu een bijdrage overmaken voor de eigen gemeente t.n.v. Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden, NL 21 INGB 0000 1163 33

Pinksteren

Gij, de adem
van mijn bidden,
ziel van al
wat mij beweegt-

Maak mij drager
van uw zegen,
maak mij voertuig
van uw Geest.
(Sytse de Vries)





Tussen Pasen en Pinksteren ...

We zijn vol goede moed nu de maatregelen iets versoepeld zijn. De kerken blijven uiteraard de richtlijnen van de overheid volgen. Dat betekent dat we voorlopig, ook wat Vrijzinnig Delft betreft, gebonden zijn aan de grote beperkingen voor de vieringen. Ik merk dat het digitaal communiceren met elkaar ook een nieuwe dynamiek op gang brengt. Meer en anders, zijn we misschien wel directer met elkaar in gesprek. Dat geldt ook voor de zoom koffiedrinken op zondag morgen, op een moment meestal 11.15 – dat de dienst, voor wie dat wil, op zondagmorgen is bezocht. We realiseren ons dat er in onze gemeente mensen zijn die deze digitale diensten niet mee kunnen maken. Aan hen sturen wij, vanuit de Diaconie, de dienst met liturgie op schrift. Heeft u deze niet ontvangen, dan graag even een seintje naar de diaconie.

Verder houden we zoveel mogelijk ook telefonisch contact.

Het is fijn en bemoedigend dat we zo met elkaar deze vreemde, bijzondere weken in verbinding blijven. Dat betekent dat we de veerkracht en inspiratie die er onder ons leeft ook willen delen.

Zo gaan we op weg naar Pinksteren. Een volgende moment waardoor we nieuwe kracht ontvangen, symbolisch 50 dagen na Pasen. In ons eigen leven gelukkig niet alleen met dat ene moment verbonden.

Tina Geels

Activiteiten

Niet alle activiteiten zijn geannuleerd:

De bijeenkomst van **jongeren in gesprek met Annalena Hoyer** gaat online -met Zoom- door op donderdag 11 mei, 19.30h. We gaan nog een keer in gesprek met Tina over de betekenis van de Bijbel voor jou. Info hoyer.aml@gmail.com



Van de **wekelijkse meditatie** op de dinsdagmiddag is oon online –met Zoom.

Ieder kan hieraan meedoen door een berichtje aan Tina te sturen. Je ontvangt dan tijdig de link met de uitnodiging om deel te nemen. Info cm.geels@planet.nl

Uit de kerkenraad

Nogmaals enquête

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête kregen we nog een aantal reacties binnen. Sommigen reageerden teleurgesteld op het resultaat over de waardering van Goede Vrijdag. Uit de weinig positieve reacties en een tiental met “geen waardering” trok men de conclusie dat de Goede Vrijdagviering niet in goede aarde was gevallen.

Volgens ons is dit een verkeerde interpretatie van de getoonde cijfers. Van de 21 antwoorden waren er 9 goed/ uitstekend en slechts 2 matig en 10 personen hebben geen antwoord gegeven.

Sommigen van de niet-antwoorders hebben hiervoor een verklaring gegeven: geen tijd gehad, ik heb als vrijzinnige niet zo veel met Goede Vrijdag; een vorm van verzoenend lijden heb ik niets mee.

Het gaat hier dus om persoonlijke overwegingen, los van de waardering over het al dan niet bijwonen van de digitale viering. Als je deze reacties meetelt dan wordt de digitale viering van Goede Vrijdag overwegend positief gewaardeerd.

Hoe verder met de digitale vieringen?

In de maand mei vragen we aan onze gastpredikanten om de vieringen in audiovorm bij ons aan te leveren, zodat er met de muziek een mooi geheel van kan worden gemaakt. Denk hierbij aan de audioviering van zondag 26 april.

U ontvangt dan per mail een link en de liturgie + de tekst van de overweging.



De Pinksterdienst 31 mei, willen we weer via ons You Tube kanaal Vrijzinnig Delft uitzenden. Uiteraard ontvangt u t.z.t de link. Je kunt voor alle vieringen ook verbinding krijgen via onze website zowel voor de audio als video. Afhankelijk van de eventuele nieuwe overheidsmaatregelen zullen we na 21 mei bepalen hoe we in juni verder zullen gaan met de vieringen.

Beroepingswerk

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 30 april 2020 de aanbeveling van de Beroepingscommissie besproken. We hebben besloten om in principe de aanbeveling over te nemen. Maar voordat we de naam van de te beroepen predikant bekend maken en u vragen om daarmee in te stemmen, moeten we nog wachten op 'groen licht' van de PKN.

Zodra alle formaliteiten afgehandeld zijn, zullen we u direct op de hoogte stellen en u vragen in te stemmen met het uitbrengen van het beroep op daarin voorgestelde kandidaat. (Zie toelichting procedure Corona Bulletin van vorige week, nummer 5).

Verlenging ambtstermijn

Marika van den Kramer heeft de kerkenraad gevraagd om haar ambtstermijn nog met één jaar te verlengen (tot en met september 2021). Uiteraard hebben we hiermee ingestemd. In een periode van wisseling van predikant, is het belangrijk om ervaren krachten, in dit geval de verbinding met kerkenraad, diaconie en liturgiecommissie in de kerkenraad te behouden.

Jan H. Kroon, voorzitter

Uit de Diaconie

Gelukkig hebben we het ergste gehad met de Corona Crisis, dat is hoopvol voor iedereen.

De maatregelen worden soepeler, dat geeft lucht en ruimte. En nieuwe energie om hoe dan ook de draad weer op te pakken. We zijn echt met elkaar ergens doorheen gegaan en we blijven elkaar vasthouden, omzien naar elkaar. Ook vanuit de Diaconie- dichtbij en verder weg, met de keuze van de projecten die we de komende maand willen steunen. Over St. Vluchteling deze keer meer:

Stichting Vluchteling

Dit jaar staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is en we sindsdien in vrijheid leven. We danken dit leven in vrede aan de offers die onze verzetshelden hebben gebracht.

Door het besef dat vrijheid kostbaar is, niet vanzelf komt en onderhoud nodig heeft, erkennen we datgene wat onze voorouders voor ons hebben gedaan.

Stichting Vluchteling besteedt tijdens het herdenkingsjaar 2020 extra aandacht aan al die mannen, vrouwen en kinderen die nu nog steeds in oorlogsgebieden leven of op de vlucht zijn.

Lees verder op <https://www.vluchteling.nl/75jaarvrijheid> Uitgelicht:

Een hoopvolle toekomst voor kinderen in Niger...

Niger is een van de armste landen ter wereld. In de regio Diffa liggen ondervoeding en besmettelijke ziektes constant op de loer. Door het geweld van Boko Haram zijn in dit kwetsbare gebied honderdduizenden vluchtelingen uit Nigeria en ontheemden uit Niger aangekomen. Ze zoeken opvang en bescherming.



Stichting Vluchteling ondersteunt scholen in Niger, zo ook in Diffa, een klein stadje in het oosten van Niger, vaak het doelwit van de terreur groep Boko Haram. Op een van die scholen portretteerde fotograaf Chris de Bode een aantal kinderen.

Voor de serie *A Mind of their Own* liet hij hen nadenken over alledaagse dingen. De antwoorden zijn vaak ontwapenend. Waar gaan hun gedachten heen? Wat voelen zij? Kun je iets van hun gezichten aflezen?

Hassana Amadou is 13 jaar wil later onderwijzeres worden

Hassana sloeg met haar familie op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Ook zij raakte haar huis en beste vriendin kwijt. Uiteindelijk kwam Hassana in Diffa terecht. Al gauw ging ze naar school. Het was niet altijd makkelijk. Middenin het schooljaar kwam ze in de klas. Ze kende niemand. Inmiddels heeft ze een nieuwe beste vriendin. Hassana wil later graag onderwijzeres worden.



Vraag: Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

“Het allerbelangrijkste voor mij is een thuis hebben. Ik weet hoe het voelt om dat kwijt te raken. Het gelukkigst word ik van school. Want daar voel ik me veilig tussen mijn vrienden.”

Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?
email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Uit de gemeente

Blij verrast waren Els Wallenburg en haar partner Joost Scholtz, beiden lid van Vrijzinnig Delft, toen zijn vlak voor Koningsdag een lintje kregen. Later zullen zij deze zichtbare waardering voor hun werk ook werkelijk ontvangen. De reden is hun jarenlange inzet voor de vrijwilligers organisatie *Meet the Dutch*. Els vertelt over hun betrokkenheid in haar bijdrage voor deze Nieuwsbrief.

Een warme groet voor diegene voor wie het thuiszitten zwaar valt. Laten we elkaar blijven opzoeken met een kaartje of even bellen.

Het initiatief vanuit de Raad van kerken doet zichtbaar goed.

De Nieuwe Kerk is open van maandag tot en met woensdag van 12h - 15h.

Van donderdag tot en met zaterdag, 12h - 17h, is de Maria van Jessekerk open.

Je bent welkom voor een gesprekje, op afstand- of zomaar voor een moment van stilte, waarbij je misschien ook een lichtje wilt aansteken of een gebed wilt achterlaten in de stilte hoek die we hebben ingericht. Ikzelf ben meestal op de woensdag in de Nieuwe Kerk.

Een groet van verbinding voor ons allemaal!

Tina Geels





Meet the Dutch

Op verzoek van Tina Geels schrijven we dit stukje over het Programma "Meet the Dutch" van het IHE, Institute for Water Education Delft. Dit internationale instituut is opgericht in 1957. Helaas bleek toen ook al dat het voor studenten, afkomstig uit het buitenland, niet gemakkelijk was om in contact te komen met Nederlanders. Dat was de aanleiding om het programma *Meet the Dutch* op te richten.

In 1990 ontvingen wij onze eerste buitenlandse student, n.a.v. een kerkdienst. Er ging een wereld voor ons open. Wat bijzonder om met iemand van de andere kant van de wereld aan tafel te zitten. Het bracht ons in contact met mensen en culturen van over heel de wereld.

Vanaf 2009 zijn wij de coördinator van *Meet the Dutch*. De vrijwilligers, die "Dutch Friends" worden genoemd, geven zelf invulling aan het contact.

Het programma is niet echt veranderd maar de wereld wel. Als we denken aan onze eerste student uit Pakistan, hoe lang hij op post van zijn vrouw moest wachten en de dure telefoongesprekken. Wat lijkt dit lang geleden. De sociale media hebben veel van die problemen weggenomen. Toch merken we nog steeds hoe het persoonlijke contact door de studenten wordt gewaardeerd.

Een student verwoordde het als volgt: "I would like to appreciate the *Meet the Dutch* family program. It makes a lot of us feel home as we are in our home country".

Elke keer zijn we weer onder de indruk van de dankbaarheid van de studenten. Ook juist nu, in deze Coronatijd, blijkt hoe de telefoontjes en app contacten van de *Dutch Friends* met de studenten op prijs worden gesteld.

Nieuwe *Dutch Friends* zijn altijd van harte welkom!

Meer informatie vind je op de website. Even bellen kan altijd.

Els Wallenburg en Joost Scholtz

<https://meetthedutch.un-ihe.org/>

mtd600@gmail.com

015 2622086



Zomer retraite Zundert



We hopen dat het klooster in Zundert eind juni weer open is voor gasten.

Je kunt je in ieder geval opgeven als je mee wilt. We houden je op de hoogte.

Samen de stilte beleven bij de Trappisten in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert
25/26 juni- 28 juni

Je kunt je nog aanmelden om mee te gaan. Kosten 105,- (vanaf do. 25 juni 45,- extra)

Info en opgave bij Margot Mekkes: mamekkes@kpnmail.nl



Een tekst uit de religieuze gemeenschap van Iona

The Iona Community is a dispersed Christian ecumenical community working for peace and social justice, rebuilding of community and the renewal of worship.

Er is geen religieuze of morele regel om aan de eisen van liefde te voldoen.

Wat mensen van ons zullen onthouden, zijn niet aan welke regels we ons hielden, welk geloof of overtuiging wij koesterden, of welke leer wij achterna liepen...

maar wel de momenten dat we aardig waren, toen we ons hart en onze geest openden voor het verdriet, de vreugde en de angst van anderen en iets van onze eigen zwakheden lieten zien ...

toen we ons verheugden met hen die vol vreugde waren en ineens te maken kregen met groot verdriet...

toen we naar adem snakten bij een zonsondergang, of geraakt waren door de schoonheid van een bloem...

toen we gastvrij waren en gemakkelijk konden vergeven ...

toen we open stonden voor de gaven van degenen die ook onze gaven hoogachtten...

toen we mensen het gevoel gaven dat ze als betrokken en bevlogen medemensen gewaardeerd werden, zowel persoonlijk als politiek...

Met andere woorden: hoe we ons verbonden met anderen in een specifiek moment...

Joy Mead in *A Way of Knowing*

<https://iona.org.uk/>

Adres scriba

Het mailadres van de scriba is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 26 mei naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 30 mei 2020.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl