



Bij de diensten

- Zondag 4 oktober** **Ds. P.H.H.M. Galama**, Organist Sabine Geerlof
Collecte: Because we Carry* en de eigen gemeente
Aanvang 10.30 uur Kapel Abtswoude
- Zondag 11 oktober** **‘Jezelf leren kennen, jezelf kunnen zijn.
Voor mensen van dichtbij en ver weg’**
Ds. Marianne van den Broek, Organist Christo Lelie
Collecte: Artsen zonder Grenzen en de eigen gemeente
Aanvang 9.30 uur Lutherse Kerk
- Zondag 18 oktober** **‘De spanning tussen realisme en visioen’**
Ds. Peter Wilbrink, Organist Harmen Kooistra
Collecte: Moldavan Christian Aid* en de eigen gemeente
Aanvang 10.30 uur Kapel Abtswoude



‘Aan Jezus wordt in een debat de precare vraag gesteld over de houding tot de overheid: belasting betalen aan de keizer. Zijn antwoord: Geef terug aan de keizer wat van de keizer is en geef wat van God is aan God. Die uitspraak is in de loop van de geschiedenis vaak gebruikt en misbruikt. Geld, God en geweten: wat is ons antwoord?’

- Zondag 25 oktober** **‘Regels om aan vast te houden’**
Ds. Martine Wassenaar, Organist Arjan de Vries
Collecte Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft en de eigen gemeente
Aanvang 9.30 uur Lutherse Kerk
- Zondag 1 november** **‘Allerzielen’** -viering met brood en wijn
Ds. Martijn Junte, Organist Arjan de Vries
Collecte: Solar Cooking en de eigen gemeente
Aanvang: 10:30 Kapel Abtswoude

De collectedoelen gemerkt met * staan beschreven bij ‘Vanuit de Diaconie’.

Ongebaande wegen in de liturgie



Op 27 september wisselden we na de kerkdienst met ongeveer 15 mensen van gedachten over experimentele diensten. Die term vonden veel mensen ongelukkig: ‘experimenteel’ is geen label voor een kerkdienst.

Een centrale gedachte daarbij was de vertrouwdheid met de weg van de liturgie. Herkenning en herhaling zijn kostbaar. Verder werd aangegeven dat belangrijk is dat wat er gebeurt echt voelt, dat wat we doen authentiek is. Verder zouden maar weinig mensen een goede preek willen missen.

Zo gezegd klinkt het of iedereen het wel goed vond. Dat is te kort door de bocht. Binnen de lijnen van genoemde zaken kunnen ongebaande paden gegaan worden. Zolang de weg maar zichtbaar blijft en het doel helder is.

Zo mag er aandacht zijn in de dienst voor het lichaam en mag dat een uitdrukking krijgen in de liturgie. Verder is er in de liturgie ook ruimte voor rituelen, mag er met rituelen gespeeld

worden. Ten slotte werd meditatie genoemd, in het bijzonder als het om jongeren gaat. Zij staan open voor meditatie, hebben het nodig.



Daarmee kwam ook de vraag 'voor wie gaan we eigenlijk experimenteren?' op tafel. Geen gemakkelijke vraag. Ook geen vraag om aan voorbij te gaan.

Nu kent de bekende liturgie een afgewogen opbouw. Tegelijk is er binnen de klassieke orde van dienst na de overdenking een open ruimte. Daar wordt gecollecteerd. Daar worden klassiek de doop, de maaltijd, of een huwelijk gevierd. Daar worden ambtsdragers bevestigd. We kunnen die ruimte ook benutten om te onderzoeken voor welke nieuwe vormen plaats is in de dienst.

We gaan onderzoeken hoe dit kan, op een manier die past bij onze gemeente. Jac Veugelaers en Martijn Junte coördineren dit. Hierover volgt later meer informatie.

Martijn Junte, september 2020

Activiteiten oktober

Kennismaking met ds. Martijn Junte

Donderdagavond 8 oktober gaan we in gesprek met Martijn Junte over de relatie tussen geloven en de/zijn/jouw/onze postchristelijke spiritualiteit.

Locatie MoTiV Voorstraat 60 Delft van 20 tot 22 uur.

Aanmelden uiterlijk 5 oktober bij Martijn: martijnjunte@xs4all.nl Toegang gratis.



Meditatie

Maandagavonden 5, 12, 19, 26 oktober 20 -21 uur Oudkatholiek kerk Bagijnhof 21, informatie j.veugelaers@gmail.com

Dinsdagmiddagen 6, 13, 20, 27 oktober Open Meditatie 16 -17 uur Martijn Junte Lutherse Kerk Noordeinde 4, informatie martijnjunte@xs4all.nl

Vanaf oktober op de koorzolder en online (link volgt in de uitnodiging).

Benefietconcert

Zaterdag 10 oktober

Onze Lutherse vrienden organiseren een concert om fase twee van de restauratie van het orgel mogelijk te maken (verderop in deze Nieuwsbrief meer info). Onze organist Christo Lelie bestijgt het orgel, bijgestaan door Riëtte Beumer (fluit) en Quirine Kingma (altviool). Er zal muziek uitgevoerd worden die bijzonder goed tot zijn recht komt op het monumentale van Oeckelen-orgel.

Plaats en tijd: de Lutherse Kerk aan het Noordeinde. Aanvang 16 uur. Aanmelden bij wmcroodbergen@hetnet.nl
De toegangsprijs is €15 met korting voor jongeren tot 12 jaar en voor de Vrienden van de Lutherse Kerk.

Poëzie als spiegel van de ziel

Maandagavonden 12 en 26 oktober Een poëziekring met Marianne van den Broek.

Wat er in je leeft is soms moeilijk in woorden uit te drukken. Toch is het leuk om te proberen. Zoeken naar een woord, klank of beeld dat verrast, dat je op een ander been zet, dat je door een andere bril doet kijken. Deze zoektocht en de gevonden schatten met elkaar delen, maakt het nog leuker, en spannender. Vanuit een persoonlijke interesse in poëzie heb ik als geestelijk verzorger ervaring opgedaan in het 'spelen met taal', in het bijzonder met ouderen en óók met mensen met dementie. Dat heeft me geleerd dat ontvankelijkheid en speelsheid belangrijker zijn dan woordenschat en kennis van poëzie.

Plaats en Tijd: Lutherse Kerk Noordeinde 4, 20 -21.30 uur. Info bij mcvdenbroek@gmail.com of bel of app naar 06-14049756. Kosten: leden en vrienden VD: Geen. Anderen per avond € 6,00



De Zwarte Madonna van oer- tot eindtijd



Woensdagmiddagen 14, 21 en 28 oktober (IN ZOOM). Online Kring met Anja Schaafsma. In *De zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd* volgt Annine van der Meer de weg van de donkere moeder van de oertijd naar de christelijke manifestaties. Haar beelden zijn gevonden bij oude krachtplaatsen als bronnen, een grotten of bomen. Maria Magdalena is verbonden met de zwarte Madonna. In Frankrijk, waar de meeste beelden van de zwarte madonna zijn gevonden, bracht zij een verborgen en vrouwvriendelijk Christendom. Door de eeuwen is dit bestreden. Wij maken nu de terugkeer van de donkere moeder mee. Zo worden we ons weer bewust worden van de bijzondere band met Moeder Aarde.

Plaats en tijd: 13-14 uur in ZOOM. Aanmelding via schaafanja@gmail.com

Vrijzinnige jongeren ontmoeten

Vrijdag 23 oktober 19:30-21:30 uur Een gesprekskring met Annalena Hoyer

Vrijzinnig: wat is dat? Dagelijkse spiritualiteit: hoe houd je je waarden en geloof levende in je dagelijks leven?

Locatie volgt na aanmelding. Info en aanmelden Annalena Hoyer: hoyer.aml@gmail.com

In gesprek met Gé de Joode

Woensdagavond 4 november gaat Tina Geels in gesprek met Gé de Joode

Gelukkig kan deze door corona uitgestelde bijeenkomst alsnog doorgaan. Gé de Joode zal in een open gesprek vertellen over zijn geloof in verbinding met de Vrijmetselarij. Uiteraard kunnen de deelnemers aan het gesprek deelnemen. Kosten: gratis voor leden en vrienden, voor andere belangstellenden €5,00

U kunt zich opgeven bij Gé, uiterlijk tot en met 31 oktober: gjwdejoode@hotmail.com

Filmkring

Wijziging coördinatie en contactpersoon: Els van der Laan moet wegens gezondheidsredenen stoppen als contactpersoon van de Filmkring. We bedanken haar hartelijk voor het bijeenbrengen van leden en vrienden. Samen bekeken we interessante, boeiende, leerzame en (soms) grappige films in het Delftse filmhuis Lumen en we spraken er na afloop over. We zijn erg blij dat **Tirza Drisi** bereid is om Els op te volgen en de Filmkring gaat coördineren. Berichten en aankondigingen kunt u als geregistreerde deelnemer van haar verwachten. Voor informatie: drisi_tirza@hotmail.com



Chevetogne



Er staat weer een winter retraite gepland naar het Benedictijnse klooster van Chevetogne in de Belgische Ardennen, ontmoetingsplaats van Oosters- en Westers Christendom. Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypte van het stille klooster in Chevetogne. We verblijven ook nu in het gastenhuis Bethanie. Het weekend is gereserveerd. We kijken t.z.t. of het vanwege Corona ook door kan gaan.

Data- 19 februari (vrijdag namiddag) tot 22 februari (maandagmorgen).

Kosten €135,- voor verblijf met maaltijden inbegrepen. Vervoer regelen we weer onderling.

Je kunt je voor 1 november opgeven bij Tina Geels: cm.geels@planet.nl

Seizoensprogramma

Hierboven is een selectie opgenomen en zijn de beschrijvingen ingekort. Zie voor het volledige seizoenprogramma: Website www.vrijzinnigdelft.nl en de Inspiratiegids 2020-2021.



Vanuit de Kerkenraad

Financiën en Vrijwillige Bijdrage

Wellicht is de Coronacrisis er mede de oorzaak van dat in vergelijking met voorgaande jaren de inkomsten vrijwillige bijdragen sterk achterblijven. Ten opzichte van de begroting constateren we tot het derde kwartaal inmiddels een negatief verschil van ca. 20%. We hebben elkaar in de afgelopen tijd misschien minder kunnen ontmoeten en spreken, maar dit betekent niet dat er ook minder uitgaven zijn geweest.

We hebben met digitale middelen vieringen in de huiskamer weten te brengen, met bijbehorende materiaalkosten en extra kosten voor de locatie en medewerkers. Door de anderhalve meter maatregel waren er minder plaatsen beschikbaar in de Lutherse Kerk. Daarom hebben we voor de afscheidsviering van Ds. Tina Geels de Nieuwe Kerk gehuurd. (totaal 115 bezoekers). Bij de bevestigingsdienst van Ds. Martijn Junte hielden we een beperkt aantal uitnodigingen aan. Ook hebben we extra druk- en portokosten gemaakt voor de weken dat we het Corona-Bulletin hebben laten verschijnen. Daarmee zijn de kosten van de eerste drie kwartalen 2020 niet lager dan in voorgaande jaren.

Conclusie: de inkomsten blijven behoorlijk achter bij de uitgaven. We zullen dus aan alle leden en vrienden in oktober een brief sturen met als vraag: **Draagt u uw steentje (weer) bij om als gemeente te kunnen bouwen aan een zinnebeeldige tempel, lees de wereld?**

U hoeft niet op de brief te wachten, maar u kunt uw steentje nu al storten op bankrekening NL21 INGB 0000 116333 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden Delft.

Avondmaalsviering

In de kerkenraad is gesproken over de mogelijkheden om een maaltijdviering te houden. 'IJs en corona dienende' is besloten om dat, uiteraard op verantwoorde wijze, te gaan doen. Om alle ruimte te bieden aan de ervaring van een spiritueel gemeenschapsgevoel moeten we dit in de Kapel van Abtswoude doen. Daar kunnen we immers in een kring zitten.



Omdat het niet mogelijk is om brood en wijn aan elkaar door te geven, zullen we een manier zoeken om het aan ieder persoonlijk te overhandigen. De viering zal plaatsvinden op zondag 1 november aanvang 10.30 uur en wordt voorbereid door de liturgiekring. Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich melden bij ds. Martijn Junte. Hij is ook de voorganger.

Restauratie orgel Lutherse Kerk

De Lutherse kerk zet zich in om de tweede fase van de restauratie van het van Oeckelen-orgel mogelijk te maken. Als vrienden van de Lutherse gemeente zijn wij natuurlijk bereid om iedereen van Vrijzinnig Delft te wijzen op de mogelijkheid om een orgelpijp te adopteren.

Een bijdrage is welkom op NL36INGB0000173778 t.n.v. Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.



Vanuit de Diaconie

Because we carry

Komende maanden collecteren we nog een paar keer voor BWC. Extra aanbevelingen hiervoor hoeven we denk ik niet te doen want de beelden in kranten en op televisie spreken voor zich. 'Because We Carry' werkt steeds samen met andere organisaties in de verschillende kampen op Lesbos. Zij organiseren o.a. de teams van vrijwilligers die een aantal weken hand en spandiensten verrichten in de kampen. Deze vrijwilligers (veel uit Nederland) zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt op de juiste plek. Zolang er nog geen oplossing is voor de vluchtelingen worden de kampen weer van de grond af opgebouwd en daar is geld voor nodig heel veel geld. Naast de donaties tijdens de kerkdiensten is er natuurlijk ook de mogelijkheid om rechtstreeks een gift overmaken.



Stichting Because We Carry
IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96

Moldovan Christian Aid

MCA is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Men biedt hulp met name aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. De economische situatie is slecht, veel jongeren trekken weg en de ouderen blijven achter, waarvan de meesten nauwelijks een pensioentje hebben om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. MCA biedt hulp in dagcentra, het wassen van kleding, een 'tafeltje-dekje' service, thuiszorg etc. Deze zorg is vaak levensreddend.

Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?
email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl



Uit de Gemeente

In memoriam: Dirk van Santen

Op 7 september viel bij mij een rouwkaart op de mat: na een kort ziekbed is Dirk van Santen overleden. Ik schrok, een paar weken geleden had ik hem nog gesproken. Hij was op de fiets in de binnenstad toen ik hem sprak. 'Hij was actief bij de Hofkerk en Waalse kerk en in het 4-mei comité', staat op de kaart.

Jarenlang was hij secretaris van de kerkenraad van de Waalse kerk. Zodoende heb ik hem ontmoet. Toen ik, in 2017, voorzitter was van de kerkenraad kwam het kerken van Vrijzinnig Delft onder druk te staan. De Waalse kerk zou uitsluitend nog een museale bestemming krijgen voor museum het Prinsenhof. Ik benaderde de heer van Santen, als vertegenwoordiger van de vorige eigenaar, de Eglise Wallonne-Delft. Voorwaarde bij de schenking aan de gemeente Delft, in 2014, was namelijk dat er nog wel gekerkt zou kunnen worden.

Ik ontmoette een zeer correct en aimabel persoon, die meteen bereid was om ons te ondersteunen. Hij kon direct putten uit zijn archief omtrent de gang van zaken rond het gebruik door de Vrijzinnigen van de Waalse kerk. Bovendien bleek dat ik, als kind, bij zijn vader in de klas had gezeten en dat gaf meteen wel iets vertrouwds aan onze gesprekken.

Hij schreef een mooie brief naar de burgemeester waarin hij betoogde dat de kerk toch wel door ons gebruikt moest blijven worden. Hoe het verder afliep weten we. Wanneer ik hem daarna ontmoette was hij altijd belangstellend over de gang van zaken bij de Vrijzinnigen. Zo vroeg hij mij de laatste keer of we al een nieuwe dominee hadden en of deze een beetje jong was, dat zou zo stimulerend zijn voor de gemeenschap. Ik kon dat bevestigend beantwoorden. We hebben er toen samen nog even om gelachen dat, in mijn ogen, maar dus zeker in die van hem, iedereen tegenwoordig jong was.

Op de rouwkaart staat: **'Hij leefde vooral voor anderen'**.
Dat hebben wij Vrijzinnigen zeker mogen ervaren.

Gerdien ter Veen-Visser

Adres scriba

Het mailadres van de scriba is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 27 oktober naar info@vrijzinnigdelft.nl of martijnjunte@xs4all.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 31 oktober 2020.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl