



## Bij de diensten



### Bevestigingsdienst Martijn Junte Zondag 13 September 15h Lutherse Kerk

**Zondag 13 september** hopen we onze nieuwe predikant, Martijn Junte, welkom te mogen heten in onze gemeente. Hij zal door Tina Geels worden bevestigd. De viering wordt gehouden in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4 Delft, aanvang 15h. De kerk is open vanaf 14.30h.

Collecte: Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft; organist: Christo Lelie.

In verband met de Corona maatregelen is het aantal beschikbare plaatsen nog steeds beperkt. Indien u bij de bevestigingsdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich hiervoor aan te melden.

Aanmelding: Margot Mekkes: [scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com](mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com) of per telefoon 06-51522099 of 06-53787674 (Jan Kroon). Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

**Zondag 6 september** Ds. Maaike Rosen-Jacobson, Abtswoude, 10.30h  
Collecte: Jessehof; organist: Sabine Geerlof

**Zondag 20 september** Ds. Ivo de Jong, Abtswoude, 10.30h; collecte: Stichting Pax; organist: Karin Jense  
Thema: Vrede verbindt verschil  
Elke derde week van september is de nationale Vredesweek. Normaal komen duizenden mensen samen in actie. In het hele land worden er dan activiteiten georganiseerd. Maar door Corona zijn we in 'Nieuw Normaal' beland. Toch kan iedereen iets voor de vrede doen!

**Zondag 27 September** Ds. Martijn Junte, Lutherse Kerk, 9.30h  
Collecte: Amnesty International; organist: Harmen Kooistra.

**Let op! De diensten in de Lutherse Kerk beginnen weer om 9.30 uur.**

Zie voor toelichting collectes onder: Uit de Diaconie.

## Twée bijzondere vieringen door en voor leden en vrienden

Zoals al een zomerse gewoonte blijkt te worden, hebben we twee midzomerse vieringen gehad, georganiseerd door en voor onze leden en vrienden.

### Meditatieve Wandeling

Zondag 2 augustus troffen we elkaar bij en in het Wilhelminapark, alwaar Marike van der Kramer voor ons een meditatieve wandeling uitgezet had. In groepjes van drie of vier personen gingen we in stilte en een rustig tempo van start. Tijdens de wandeling zagen we aan takken van bomen verschillende teksten hangen. Iemand uit het groepje las de tekst hardop voor. Daarna verspreidde de groep zich, zodat ieder individueel zich op een stille plek kon reflecteren, mediteren op de tekst.

Een zinvolle en spirituele ervaring!

Na ruim een half uur stond Marike ons op ons te wachten met een heerlijk kopje koffie of thee en iets lekkers, terwijl we onze ervaringen deelden.





## Poëziedienst 9 augustus in de Lutherse Kerk

Op een warme zondagochtend zijn mensen met een poëtische ziel van hart tot hart bijeengekomen in de Lutherse Kerk. Niet letterlijk, want het hart van de ander voelen slaan blijft gereserveerd voor geliefden en medici.

Figuurlijk echter, konden we elkaar raken.

Harmen Kooistra en Annalena Hoyer vertaalden dit op de vleugel(s) van de muziek, onder andere door het lied "Ken je mij" van Huub en Trijntje Oosterhuis voor te dragen, op het einde van de dienst begeleid door neuriën van iedereen. De muziek is terug te zien op het YouTube-kanaal van Vrijzinnig Delft. <https://www.youtube.com/watch?v=8C7yGnE1jSg>

Gedichten klonken door de koele kerk en openden onze harten: van hard tot hart. Gedichten van en over overledenen, gedichten over de dood, gedichten over samenzijn, elkaar kennen, elkaar raken. Twee gedichten zijn zo aangrijpend dat we ze u niet kunnen onthouden. Wellicht raken zij u. Ze zijn geschreven door twee tieners die 13 jaar eerder hun vader aan zelfdoding verloren. Op school moest iedereen een gedicht over de dood maken, zij hadden een voorsprong.

### Vlieg niet weg

Als een vlinder was je gevlogen  
Maar beneden word je gemist  
Vooral de eerste paar jaar vielen zwaar  
nachten wakker  
Maar het verdriet vindt zijn plaats  
langzaam vervaagt het beeld  
Wat ik nog weet van jou  
meer dan een foto weet ik niet  
omdat je mij zo vroeg verliet.  
Na dertien jaar krijgt alles een plek  
en het beeld van een vlinder  
zal altijd zweven in mijn gedachten  
want deze symboliseert jou  
hoog in de hemel  
onbereikbaar  
maar nog altijd mooi en in gedachten.

### De dood

Een familielid dat overlijdt  
geeft een pijnlijk gevoel  
en als je begrijpt wat ik bedoel  
want je wil een dierbare nooit kwijt

bij bomen is dat een ander verhaal  
het is een stukje natuur dat je niet meer ziet  
maar je voelt geen diep verdriet  
het is meer iets waar ik van baal

het leven kon je niet bestellen  
de dood overkomt ons allemaal  
maar een ding kan ik je vertellen

ooit weer terugkomen op aarde is ons ideaal  
we kunnen ons dan opnieuw openstellen  
voor een nieuw levensverhaal.

De poëzieochtend ging heus niet alleen maar over de dood, maar in de dood vonden wij blijkbaar troost, verandering, vernieuwing. Ogen die door de zon heen kijken...

### Hymne van de dood

Wat was, hervormt zich: alles stroomt als water  
En niets onder de zon ziet zichzelf ooit weer:  
Maar vormen veranderen voortdurend in nieuwe,  
En die vernieuwing, die Leven genoemd wordt op aarde,  
Heet Dood, wanneer de vorm in een andere verdwijnt.  
*Pierre de Ronsard*



## Activiteiten

Maandag 7 sept  
14, 21, 28 sept      **Meditatie** 20-21h, Oudkatholiek Kerk Bagijnhof 21  
informatie [j.veugelaers@gmail.com](mailto:j.veugelaers@gmail.com)



Maandag 14 sept      **Kring 'Poëzie als Spiegel van de Ziel'** Marianne van den Broek  
Wat er in je leeft is soms moeilijk in woorden uit te drukken. Toch is het leuk om te proberen. Zoeken naar een woord, klank of beeld dat verrast, dat je op een andere been zet, dat je door een andere bril doet kijken. Deze zoektocht en de gevonden schatten met elkaar delen, maakt het nog leuker, en spannender. Vanuit een persoonlijke interesse in poëzie heb ik als geestelijk verzorger ervaring opgedaan in het 'spelen met taal', in het bijzonder met ouderen en óók met mensen met dementie. Dat heeft me geleerd dat ontvankelijkheid en speelsheid belangrijker zijn dan woordenschat en kennis van poëzie.  
Plaats en Tijd: Voorstraat 60 (MoTiv) 20-21.30h, data: 14 en 28 sept, 12 en 26 okt.  
Aanmelden voor 10 september bij [mcvdenbroek@gmail.com](mailto:mcvdenbroek@gmail.com) of bel of app naar 06-14049756.  
Kosten: voor leden en vrienden VD geen. Anderen: €25,00

Dinsdag 15 sept  
22, 29 sept      **Wekelijkse Meditatie** 16-17h, Martijn Junte, Lutherse Kerk Noordeinde 4  
informatie [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)

Vrijdag 25 sept      **Vrijzinnige jongeren ontmoeten...** 19.30-21.30h, MoTiv Voorstraat 60  
Mystiek III: hoe heeft oude joods-christelijke mystiek invloed in onze tijd ?  
De locatie is in principe bij MoTiv, maar bij weinig aanmeldingen ontmoeten we elkaar vaak elders of digitaal. Daarom bij interesse graag aanmelden bij Annalena Hoyer: [hoyer.aml@gmail.com](mailto:hoyer.aml@gmail.com) of 0639645157

Dinsdag 29 sept      **'Over de broosheid van ons leven'**  
 Spel Tussen zon en maan, het Dialogospel, ontworpen door Christa Anbeek o.l.v. Marike van der Kramer.  
Zij heeft het vorige seizoen dit intensieve gespreksspel op de avonden gehouden. Dit seizoen wil zij het nogmaals aanbieden, maar dan voor degenen die liever **overdag** willen en kunnen deelnemen. Met 5-8 personen gaan we een veilig gesprek aan over 'contrastervaringen'. Dat zijn ervaringen die je leven op zijn kop hebben gezet: een verhuizing, een hevige verliefdheid, de dood van een naaste, de geboorte van een kind, ziekte... Wat is de betekenis van dit soort ervaringen voor ons (geloofs-)leven? Wat kan je leren van andere deelnemers en hun contrastervaringen? Geef je op en ga mee op reis!  
Zeven dinsdagochtenden delen en leren we van elkaar!  
29 september; 13 oktober; 27 oktober; 10 november; 24 november; 8 december; 22 december.  
Kosten: gratis voor leden en vrienden; anderen €30,00 voor de hele serie.  
Plaats en tijd: Voorstraat 60 (MoTiv) 9.30-11h  
Opgeven graag voor uiterlijk 20 september bij Marike van der Kramer: [mvdkramer@ziggo.nl](mailto:mvdkramer@ziggo.nl)

Donderdag 1 okt      uiterste datum opgave Kring  
**'Gesprek over relatie tussen geloven en postchristelijke spiritualiteit'**  
Datum: donderdag 8 oktober, Plaats en tijd: MoTiv Voorstraat 60 Delft, 20-22h  
Opgeven bij Martijn Junte: [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)  
Kosten voor leden en vrienden gratis. Voor belangstellenden €5,00

Zie voor het volledige seizoenprogramma: Website [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl) Inspiratie gids 2020-2021.



## Heel veel dank!

Voor het afscheid van 12 juli en voor het prachtige cadeau wat ik van jullie mocht ontvangen. We hadden het er vooraf natuurlijk over gehad, ik leverde een aantal overdenkingen aan. Toch was de mooi verzorgde uitgave een grote verrassing. Dank voor jullie kaarten, brieven, e-mails en persoonlijke cadeautjes.

Ook als was het niet op een van onze vertrouwde kerkplekken, het afscheid van jullie op deze bijzondere manier in de Nieuwe Kerk was hartverwarmend. Veel dank ook aan de kerkenraad die dit mogelijk maakte midden in de Corona crisis en fijn dat zo ook familie, naaste collega's en vriendinnen aanwezig konden zijn. Ook al realiseer ik mij dat niet ieder in staat was te komen of ervan afzag vanwege eigen kwetsbaarheid.

Het plan was om bij het verlaten van de Nieuwe Kerk ieder een exemplaar van het boek mee te geven. Ook omdat we elkaar niet fysiek konden groeten was dat voor mij een gebaar waarbij we toch even persoonlijk contact hadden.

De bundel met overdenkingen is nog beschikbaar voor wie er 12 juli niet bij kon zijn.

Je kunt eenvoudig contact opnemen met Marike van der Kramer [mvdkramer@ziggo.nl](mailto:mvdkramer@ziggo.nl)



Ik wens jullie een mooie tijd met Martijn als de nieuwe predikant van Vrijzinnig Delft.

Mijn overige werk loopt door in het ondersteunen van twee kleinere gemeenten dichterbij huis met veel gastbeurten elders. Daarnaast komt er eindelijk tijd om te gaan schrijven. Er liggen een paar projecten klaar in mijn gedachten. En gaan we wat rustiger aandoen, zeker als Florus volgend jaar ook met emeritaat gaat. Een nieuwe horizon en nieuwe plannen.

Wij zien elkaar nog weer bij de bevestiging van Martijn Junte, zondag 13 september.

*Hartelijke groet Tina Geels*

Een interview met Tina voor stadsradio Delft wordt zaterdag 5 september tussen 12-13h uitgezonden via Stadsradio Delft en is daarna te beluisteren via [raadvankerkendelft.nl](http://raadvankerkendelft.nl).

## Vanuit de Kerkenraad

Vanaf zondag 6 september zal Kerk aan het Noordeinde de diensten na maandenlange stopzetting weer starten in de Lutherse Kerk. In verband met de Coronamaatregelen (goede ventilering tussen de diensten, ontsmetting van gebruikte zitplaatsen, liturgisch centrum e.d.) dienen onze diensten ca. 10.30h te zijn beëindigd, zodat alle aanwezigen uiterlijk 10.45h de kerk hebben verlaten. Gezien deze maatregel is het niet mogelijk om na afloop van de viering in de LK gezellig samen koffie/ thee te drinken.

In Abtswoude zullen we het koffie en thee drinken weer gaan opstarten. Wel Coronaproof: d.w.z. handhaven anderhalve meter afstand en zittend op vaste plaatsen.

Samen met de Lutheranen en de Kerk aan het Noordeinde willen we onderzoeken op welke wijze de vieringen in beeld live mee te beleven zijn (Livestream).

Ook gaan we bekijken of we op een verantwoorde wijze in het najaar een Avondmaalsviering kunnen organiseren. Verantwoord is tweeledig. Enerzijds conform de corona-eisen en anderzijds dat het Avondmaal de voor ons zo kenmerkende uitvoering kan hebben van het gevoel van samenzijn. In de Nieuwsbrief van oktober zult u geïnformeerd worden over de wijze waarop en de datum.



Op vrijdag 25 september zullen we samen met de Lutheranen en Kerk aan het Noordeinde meedoen aan de vlaggenactie Sustainable Development Goals Day.

De SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.



## Vanuit de Diaconie



We collecteren deze tijd voor Pax Christi. Het is in deze tijd heel belangrijk om hen te ondersteunen.

Vredesorganisatie PAX combineert haar werk in conflictgebieden met nationale en internationale politieke lobby en publiekscampagnes.

### Programma's in conflictgebieden

In gebieden met conflict initiëren en ondersteunt PAX lokale vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan tussen conflicterende groepen, onderling begrip te kweken en verstoorde relaties te verbeteren.

Naast het werk met lokale partners in conflictgebieden doet PAX onderzoek op het gebied van ontwapening.

### Politieke lobby

PAX spoort nationale en internationale politici en beleidsmakers actief aan om vrede, veiligheid en mensenrechten als uitgangspunten te nemen voor hun beleid en politieke keuzes.

### Publiekscampagnes

Voorbeelden van publiekscampagnes zijn de campagne Stop bloedkolen, het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens, de nationale Vredesweek met de Ambassades van Vrede, de internationale campagnes tegen clustermunition, landmijnen en killer robots. Met deze campagnes probeert PAX te laten zien waarom vrede in de wereld ons allemaal aangaat en wat mensen zélf kunnen doen aan een veilig bestaan voor mensen in bijvoorbeeld Congo, Syrië of Zuid-Soedan.

[www.paxvoorvrede.nl](http://www.paxvoorvrede.nl)

Bankrekeningnummer voor donaties: NL03 TRIO 0390 5150 00

## Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?

email: [diaconie@vrijzinnigdelft.nl](mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl)



## Wist je dat...?

Het zal begin zestiger jaren van de vorige eeuw geweest zijn dat Jantje (en anderen) trouw naar zondagschool gingen. De juf had de gewoonte om vragen te stellen aan de kinderen om te kijken hoe het met hun kennis van de Statenvertaling gesteld was.

Op een keer vroeg zij: 'Waarom zijn Adam en Eva uit het paradijs verdreven?'. Marietje stak haar vinger op en zei: 'Omdat Eva (en later ook Adam) een appel hadden gegeten van die ENE boom waarvan dat niet mocht (Gen. 3:2)'.

'Heel goed Marietje! En weet je ook hoe die boom heette?' 'Ja, die heette de boom van Kennis van Goed en Kwaad'. De juf glunderde: dat had zij de kinderen toch maar mooi geleerd!

Maar Jantje had zijn huiswerk gedaan, stak zijn vinger op en zei: 'Juf, dit klopt niet. Er staat nergens dat Eva van een appel gegeten had, maar van een vrucht. Bovendien is dat niet de reden waarom Adam en Eva uit het paradijs

verdreven zijn. Wel kregen zij straf: Adam zou in het zweet zijns aanschijns voor voedsel moeten zorgen en Eva zou met pijn kinderen baren. Dat staat in Gen. 3:16-19. Daarnaast kreeg ook de slang een straf: die moest voorgoed zich op zijn buik voortbewegen (Gen. 3:14). Waarschijnlijk heeft die voorheen kennelijk pootjes gehad'.

De juf verschoot van kleur, terwijl Jantje vervolgde: 'Nee juf, de werkelijke reden staat in Gen. 3: 22-23, namelijk dat God wilde voorkomen dat Adam en Eva OOK van de boom des Levens zouden eten en daarmee het eeuwige leven zouden hebben.

Derhalve stonden er dus TWEE bijzondere bomen in de hof van Eden. In kabbalistische zin zouden beide bomen ondergronds ook nog met elkaar verbonden zijn, maar dat terzijde'.

De juf was verbijsterd, dat wist ze niet. Had zij haar kindertjes al die jaren slechts een halve (on)waarheid voorgehouden?.

Een andere keer was de juf benieuwd wat er was blijven hangen van het verhaal van Noach. Ze memoreerde dat er acht mensen aan boord van de Ark gingen, nl. Noach en zijn drie zonen alsmede hun vrouwen en verder kruipende en vliegende dieren. Vissen natuurlijk niet want die konden zwemmen. Maar hoe ging het in zijn werk? Ze was benieuwd wat de kindertjes daar nog van wisten en dat vroeg ze dan ook.

Eefje antwoordde: 'Van alle genoemde dieren twee stuks, namelijk een mannetje en een vrouwtje (Gen. 6:19)'. Klopt dacht de juf, zo had zij het ook geleerd en gaf Eefje een compliment. Tot haar ergernis stak Jantje zijn vinger op. Wat zou die nou weer te vertellen hebben?

'Juf, in Gen. 7:2 staat iets anders. Van alle reine dieren zeven en zeven, steeds een mannetje en vrouwtje en van alle onreine dieren slechts twee, ook een mannetje en een vrouwtje'. De juf had haar bijbeltje bij zich en keek het vlug na. Verrek dacht ze: hij heeft gelijk. Maar dat laat onverlet wat is rein en wat is onrein? Ze dacht Jantje daarmee voor het blok gezet te hebben, want dat zou Jantje toch echt niet weten (ik ook niet dacht ze gelijktijd).

Maar Jantje was niet uit het veld geslagen en citeerde uit Leviticus 11:3 e.v.:

'Je mag reine beesten eten als hun klauw (hoef) door een kloof in tweeën is gespleten en die bovendien herkauwend zijn. Alle andere beesten zijn dus onrein en mag je niet eten. Een koe voldoet hieraan, maar een varken weer niet, die heeft wel een gespleten hoof, maar is niet herkauwend. Een konijntje herkauwd wel, maar de 'hoef' is niet gespleten. Wat de vissen betreft: vissen met vinnen en schubben zijn rein, alle andere onrein.

Het gevogelte is rein als het zich op vier voeten voortbeweegt en niet kruipend is, zoals de sprinkhaan, de solham(?) en de hargol (?). Van het onreine gevogelte bestaat een enorme waslijst: arend, havik, gier, kraai, raaf, kauw,

roerdomp, pelikaan, ooievaar, vleermuis etc.' Jantje vroeg zich overigens wel af waarom (los van de voorschriften) een varken onrein is. Een varkenscarbonaatje is toch niet te versmaden.

De juf gaf het op. Allemaal zaken die zij niet wist.

Tenslotte een intrigerende tekst die Jantje voorlegde aan juf jaren later op zondagschool voor gevorderden.

Natuurlijk had Jantje geleerd dat er maar één hemel is. Maar is dat zo? Was Juf er zich van bewust dat in de Bijbel vaak, weliswaar rudimentair, er veel zaken afkomstig zijn uit de antieke wereld?

In die antieke wereld bestond de kosmos uit 7 sferen (hemelen). Dus meer dan 1 hemel?

Paulus dacht waarschijnlijk van wel. In zijn brief aan de Corinthiërs schrijft hij:

'Veertien jaar geleden kende ik een mens die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel (2 Kor. 12:2)'.

Daar had juf geen antwoord op. Ze zou het de dominee vragen. Maar of die het wist?

Juf nam zich voor de Bijbel wat nauwkeuriger te lezen en niet alles wat zij geleerd had gekregen voor zoete koek aan te nemen.



## Altijd al een Matchmaker willen zijn? Grijp je kans bij het Stadsdiakonaat Delft!

Onder het motto 'Delftenaren staan klaar voor elkaar' werkt de Stadsdiakonaat Delft al meer dan 49 jaar.

Een gesprek, een bezoek, een ommetje, een klusje. Een luisterend oor, een uitgestoken hand vormen vaak een troost voor mensen die, om wat voor reden dan ook, een geïsoleerd leven leiden. Inmiddels werkt de bezoegroep met meer dan 120 vrijwilligers, daarbij is het koppelen van vrijwilligers en zorgvragers zeer belangrijk. Bij een goede match wordt zowel aan de behoefte van de vrijwilliger als aan die van de zorgdrager voldaan. Voor het Stadsdiakonaat is het welzijn van beide even belangrijk.

Op dit moment zoeken we mensen die deel willen uitmaken van ons 'matchmakers-team'



### Wat vragen we?

Mensenkennis	Interesse in het welzijn van mensen
Organisatie talent	Zelfstandig kunnen werken
Enthousiasme	Goede communicatieve vaardigheden
Eigen vervoer binnen Delft	

### Taken

- Maken van matches tussen zorgvragers en vrijwilligers
- Begeleiden vrijwilligers
- Goed omgaan met zorgvragers
- Terugkoppelen aan algemeen coördinator

### Wat bieden we?

Zelfstandig werk 3 tot 6 uur per week	Flexibele werktijden
Deskundigheidsbevordering	Jaarlijks uitje en kerstbijeenkomst
Gedegen inwerkperiode	Vergoeding voor vervoer en telefoonkosten
Regelmatig overleg/sparren met de algemeen coördinator en de andere matchmakers	
Mogelijkheid tot meedenken over het beleid van het Stadsdiakonaat	

Voel je er iets voor, neem contact op met Joke Tummers, 015 2140551, [tumdelft@hotmail.com](mailto:tumdelft@hotmail.com)

Wil je meer weten over het Stadsdiakonaat, kijk op: [www.stadsdiakonaatdelft.nl](http://www.stadsdiakonaatdelft.nl)

## Adres scriba

Het mailadres van de scriba is [scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com](mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 29 september naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl) of [krooned@gmail.com](mailto:krooned@gmail.com).

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 3 oktober 2020.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)