



## Bij de diensten



### Afscheid ds. Tina Geels Zondag 12 juli 15h Nieuwe Kerk Markt

De afscheidsviering voor Tina Geels zal op zondag 12 juli om 15h worden gehouden in de Nieuwe Kerk, Markt Delft, daar we vanwege het aantal leden, vrienden en de uit te nodigen gasten door de Corona maatregelen niet voldoende personen in de Lutherse Kerk kunnen herbergen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij!

Aanmelden: [scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com](mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

De dienst is ook te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) → Delft → Nieuwe Kerk

Collecte: Voedselbank Delft

**Zondag 5 juli** ds. Martijn Junte, Abtswoude 10.30h, collecte Because We Carry

**Zondag 19 juli** ds. Amanda Lang, Abtswoude 10.30h, collecte St Exodus

**Zondag 26 juli** ds. Taco Smit, Lutherse Kerk -Muziekdienst 10.30h, collecte Solar Cooking

**Zondag 2 aug** Meditatieve wandeling, Marike van der Kramer

In plaats van samen te komen in de kapel van Abtswoude, nodig ik jullie uit om 10.30h te verzamelen bij het Sportfondsenbad bij het Wilhelminapark. Er is een meditatieve wandeling uitgezet van 30 minuten. Het gaat ook door als het regent.

Wandelen in de natuur met beide benen stevig op de grond. In gezelschap van een ander. In gezelschap van de Ander. Opgeven hoeft niet, wel houden we de 1,5 meter afstand.  
collecte Stichting Vluchtelingen Hulp

**Zondag 9 aug** Zomer Poëzie en Muziek met Annalena Hoyer, Jac Veugelaers, Lutherse Kerk 10.30h, collecte Artsen Zonder Grenzen

**Zondag 16 aug** ds. Katrijne Bezemer, Abtswoude 10.30h, collecte Stichting Gezinshereniging

**Zondag 23 aug** ds. Amanda Lang, Lutherse Kerk 10.30h, collecte Vakantiebureau KIA

**Zondag 30 aug** ds. Karl van Klaveren, Lutherse Kerk 10.30h, collecte Stichting Exodus

Zie voor toelichting collectes onder: Uit de Diaconie.

## Steun jouw gemeente - Vrijzinnig Delft

We zijn bijzonder dankbaar, dat velen van jullie aan onze oproep d.d. 1 april (geen grap) om onze vrijzinnige geloofsgemeenschap financieel te ondersteunen gehoor geven hebben.

Nu zullen we samen met Ds. Martijn Junte een nieuw begin, een nieuwe start gaan maken. Een nieuw seizoen, EEN NIEUW BEGIN..., waar we op weg gaan met elkaar in vieringen, in gesprek, in verdere vernieuwing en uitbouw van onze gemeente in en voor Delft. Grote woorden, maar die zijn alleen maar waar te maken als er voldoende financiële armslag is. Laten we hopen dat we niet gehinderd worden door alle corona perikelen. Dat we de tijd van verwarring, angst en de vraag hoe zal het ons in deze pandemie vergaan langzamerhand achter ons kunnen laten. Weer vertrouwen krijgen in het geloof dat Eeuwige in ons de Liefde voor elkaar en met elkaar in onderlinge



verbondenheid in onze geloofsgemeenschap de angst zal overwinnen. Laten we elkaar daarin steunen door momenten van ontmoeting: vieringen, het meditatief-spiritueel samenzijn, gesprekken in kringen voor jong en oud - wel of geen lid, vriend, pastorale gesprekken en voor ons contacten met anderen binnen het Delftse. Ja, aan alles wat we willen doen hangt veelal wel een prijskaartje. We vertrouwen op jullie financiële steun, opdat we met elkaar een goed en liefdevol Nieuw Begin mogen en kunnen realiseren.

**Je kunt jouw bijdrage storten op NL21 INGB 0000 1163 33 tnv. Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormd Delft**

## Vanuit de Kerkenraad

---

### Waarneming Pastorale Zorg

In de periode na het afscheid van Tina en tot de bevestiging van Martijn hebben we Ds. Taco Smit bereid gevonden om, indien nodig, pastorale bijstand te verlenen. U kunt hiervoor terecht bij Jan Kroon als voorzitter van de kerkenraad (06-53787674). Hij zal dan Ds. Smit vragen om met u contact op te nemen.

### Bevestiging Ds. Martijn Junte

Op 22 juni j.l. hebben we de officiële toestemming van de PKN ontvangen om Ds. Martijn Junte als predikant te mogen bevestigen. Zijn bevestiging zal plaatsvinden d.d. 13 september in de Lutherse Kerk aanvang 15.00h. Hij zal in het begin van de dienst bevestigd worden door Ds. Tina Geels. Na de bevestiging zal Martijn de viering verder leiden.

### Jaarverslag 2019

De kerkenraad heeft in haar vergadering d.d. 2 juli het jaarverslag 2019 vastgesteld. Zie bijlage.

## Een groet

---

Graag had ik meer afscheidsbezoekjes willen brengen maar beperking van tijd en voorzichtigheid vanwege Corona hielden mij tegen, zeker waar het de ouderen van ons aangaat. Daarom van hieruit nog een groet aan jullie allemaal. Ik kijk dankbaar terug op een mooie en intensieve tijd bij de Vrijzinnigen van Delft. Daarover schreef ik in het juni nummer van de Nieuwsbrief meer. Het interview voor PKD 12 is als bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd. Daarom voor nu: vrede en alle goeds en graag tot 12 juli!

*Tina Geels*





## Uit de Diaconie

---

Via collectes ondersteunen we verschillende doelen. Een aantal daarvan kunnen in deze tijd vanwege de gevolgen van Corona extra financiële ondersteuning goed gebruiken. Misschien is het er niet van gekomen om collectegeld over te maken. En misschien wilt u graag iets extra's geven in deze tijd. We hopen dat je bij wilt dragen aan de collecte doelen van deze zomer die we hier extra willen belichten.

### Because we Carry

De vrijwilligers van Because we Carry werken in vluchtelingenkampen op Lesbos. Op dit moment kunnen er geen vrijwilligersteams vanuit allerlei landen naar toe. Het vaste team is er wel. Zij bieden nog steeds hulp in de kampen. Een paar van hun laatste acties zijn: zeep uitdelen, rugzakjes met speelgoed voor de kinderen uit Nederland laten overkomen en draagzakken uitdelen aan ouders met kleine kinderen.

Je kunt het werk van Because we Carry financieel steunen door een bijdrage te storten op

**NL85 TRIO 0391 0737 96 tnv. Because we Carry; collecte 5 juli**

### De voedselbank

De Stichting Voedselbank Delft is een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de bestrijding van armoede. Zij doet dit door voedselpakketten uit te delen aan mensen, die dat tijdelijk nodig hebben.

Je kunt het werk van de Stichting Voedselbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op

**NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft; collecte 12 juli**

### Solar Cooking

Deze Stichting levert een bijdrage aan de inkomens- gezondheidsverbetering van zeer arme vrouwen in Oost-Afrika door het introduceren van de zonnepaneel en hout besparende energiebronnen voor het koken van het dagelijks voedsel. Door een drastische vermindering van het gebruik van hout bij het koken wordt ernstige ontbossing tegengegaan.

**Solar Cooking Nederland NL 06TRIO 025470534; collecte 26 juli**

### Samenwerkingsverband Exodus

St. Exodus heeft opvanghuizen voor ex-gedetineerden. Binnen deze opvang wordt hen geleerd weer richting aan hun leven te geven, zodat ze niet terugvallen in hun oude gewoonten.

**NL 68 INGB 0004324412; collecte 19 juli en 30 augustus**

### Stichting Vluchteling

Bijna 80 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. We kunnen hen niet allemaal helpen, vooral niet in ons eentje. Wat we wel kunnen doen is geld geven aan de stichtingen die voor deze mensen proberen te zorgen, zodat zij een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Stichting Vluchteling geeft acute zorg en werkt aan veiligheid voor mensen op de vlucht, biedt onderwijs en kleine economische hulp zodat een menswaardige toekomst mogelijk is.

<https://stichtingvluchteling.nl/donatie>; **NL 48 INGB 0000000999 ; collecte 2 augustus**

### Artsen zonder Grenzen

AZG geeft wereldwijd medische zorg op plaatsen waar de lokale medische zorg niet meer toereikend is. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Door eigen teams te sturen kan AZG snel en effectief werken.

**NL13 INGB 000004054; collecte 9 augustus**





## Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft

Deze stichting helpt het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken. Vluchtelingen die als statushouders in Delft zijn komen te wonen en van de IND toestemming hebben gekregen hun gezin te laten overkomen. De stichting vergoedt de tickets

**NL 16 TRIO 0391222090; collecte 16 augustus**

## Vakantiebureau KIA

Het vakantiebureau organiseert zo'n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk op vakantie gaan zoals ouderen en mensen die enige zorg en begeleiding nodig hebben. Zij worden begeleid door vele vrijwilligers, die helpen bij activiteiten, persoonlijke verzorging en een luisterend oor. Samen met RCN-vakantieparken worden er gratis 100 vakantieweken beschikbaar gesteld aan gezinnen op bijstandsniveau. Iedere diaconie mag een gezin aandragen.

**NL89 ABNA 0457457457; collecte 23 augustus**

## Bericht van de diaconie

Helaas kunnen we de koffieochtend op vrijdagmiddag bij van Maanen, nog niet voortzetten.

## Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?  
email: [diaconie@vrijzinnigdelft.nl](mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl)

## Activiteiten in de Zomer

### Gnostische geneescirkel -je kunt inhaken

#### verkenning met Anja Schaafsma

Wereldwijd besteden veel mensen in dit Coronatijdperk intuïtief meer tijd aan gebed en meditatie vanuit de zorg voor het emotionele, lichamelijke en spirituele welzijn van geliefden en deze planeet. Men is ook bezig om balans en rust in zichzelf te vinden, zeg maar te werken aan het spirituele immuunsysteem. Vanuit mijn ervaring bied ik een praktijk van Gnostische genezing aan, in de vorm van een Gnostische geneescirkel.

We zijn op 23 april begonnen en op woensdagmiddag (om de week) tussen 13.00 en 14.00 voeren we een nieuw ritueel uit, want er zijn veel prachtige meditaties en rituelen doorgegeven in deze eeuwenoude Gnostisch- Christelijke traditie.

Heb je zin om deel te nemen aan deze sessies, stuur dan een berichtje naar [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com) .

Kijk ook eens bij [www.sophiaspirit.nl](http://www.sophiaspirit.nl)



### Vrijzinnige Zomerontmoetingen 2020

Meer informatie in de bijgevoegde Vrijzinnig Beraad Zomerfolder.

Met onder andere onderstaande bijdrage van Anja Schaafsma



### Zomerprogramma 2020 van het Vrijzinnig Beraad (Zoom)

#### **Gnostiek, een nieuw licht op de oude traditie van het innerlijk weten (Stephan A. Hoeller)**

Het Griekse woord Gnosis betekent kennis, de ware kennis van het hart. De gnostische wereldbeschouwing ontwikkelde zich 2000 jaar geleden naast de Joods-Christelijke traditie. Terwijl bij het orthodoxe Christendom de nadruk lag op het geloof ligt bij de Gnostiek de focus op het bereiken van een staat van bewustzijn, op een directe levende ervaring met de goddelijke wereld. Die visie op zich werd al snel ketters verklaard. In deze sessie wordt ingegaan op de Gnostiek als de oorspronkelijke mystieke traditie van het westen. We leren over:

- De Gnostische visie op de goddelijke en de materiële wereld, Goed en Kwaad, en de essentie van de menselijke ziel.
- De Gnostische Christus als een boodschapper van het licht, een gids op het pad van de heilige mysteriën. Sophia is het gnostisch archetype van de vrouwelijke wijsheid, van God de Moeder.
- De Gnostische geschriften, sacramenten en rituelen en stromingen als de Mandaeans, de Manicheeërs en de Katharen.
- De Gnostische literatuur die grote invloed had op culturele giganten als Voltaire, Blake Yeats en Yung.
- Gnostiek in het Oosten en het Westen en wat Gnostiek voor ons kan betekenen in de 21<sup>e</sup> eeuw.

Datum en tijd: vrijdagmiddag 7 augustus 2020 van 14-15.30 (Zoom)

Heb je zin om deel te nemen aan deze sessies, stuur dan een berichtje naar [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com)  
[www.sophiaspirit.nl](http://www.sophiaspirit.nl)



### Kringen Programma 2020-2021

#### **Een Nieuw Begin Samen met.....**

Ook komend seizoen organiseert Vrijzinnig Delft weer een aantal zeer interessante kringen voor leden, vrienden en andere belangstellenden. In deze Zomer Nieuwsbrief brengen we jullie al vast op de hoogte van een aantal kringen die plaats zullen vinden. Overdag, 's avonds en zelfs bij u thuis via Zoom. *Vanaf heden is het mogelijk je daarvoor in te schrijven.*

In de 'Inspiratie Gids 2020-2021', die bij al onze leden en vrienden in augustus thuis bezorgd zal worden, wordt het volledige programma gepubliceerd.

#### **Poëzie als Spiegel van de Ziel: Marianne van den Broek**

Wat er in je leeft is soms moeilijk in woorden uit te drukken. Toch is het leuk om te proberen. Zoeken naar een woord, klank of beeld dat verrast, dat je op een ander been zet, dat je door een andere bril doet kijken. Deze zoektocht en de gevonden schatten met elkaar delen, maakt het nog leuker, en spannender. Vanuit een persoonlijke interesse in poëzie heb ik als geestelijk verzorger ervaring opgedaan in het 'spelen met taal', in het bijzonder met ouderen en óók met mensen met dementie. Dat heeft me geleerd dat ontvankelijkheid en speelsheid belangrijker zijn dan woordenschat en kennis van poëzie.

Plaats en tijd: Voorstraat 60 (MoTiV) 20-21.30h Data: 14 en 28 sept, 12 en 26 okt

Aanmelden voor 10 september bij [mcvdenbroek@gmail.com](mailto:mcvdenbroek@gmail.com) of bel of app naar 06-14049756.

Kosten: voor leden en vrienden VD geen. Anderen: € 25,00 voor de hele serie; per avond € 6,00

#### **Samen met elkaar...**

#### **over de broosheid van ons leven: Marike van der Kramer**

Spel Tussen zon en maan, het Dialoogspel, ontworpen door Christa Anbeek o.l.v. Marike van der Kramer. Zij heeft het vorige seizoen dit intensieve gesprekspel op de avonden gehouden.



Dit seizoen wil zij het nogmaals aanbieden, maar dan voor degenen die liever overdag willen en kunnen deelnemen. Met 5-8 personen gaan we een veilig gesprek aan over 'contrastervaringen'. Dat zijn ervaringen die je leven op zijn kop hebben gezet: een verhuizing, een hevige verliefdheid, de dood van een naaste, de geboorte van een kind, ziekte... Wat is de betekenis van dit soort ervaring voor ons (geloofs-)leven? Wat kan je leren van andere deelnemers en hun contrastervaringen?



Geef je op en ga mee op reis! 7 dinsdag ochtenden delen en leren we van elkaar!

29 september; 13 oktober; 27 oktober; 10 november; 24 november; 8 december; 22 december

Kosten: gratis voor leden en vrienden, anderen: € 30,00 voor de hele serie.

Plaats en tijd: Voorstraat 60 (MoTiV) 9.30-11h

Opgeven graag voor uiterlijk 20 september bij Marike van der Kramer [mvdkramer@ziggo.nl](mailto:mvdkramer@ziggo.nl)

## In gesprek met...

**Tina Geels** gaat in gesprek met **Gé de Joode** over het geloof in verbinding met de **Vrijmetselarij**.

Het betreft de uitgestelde bijeenkomst van 18 maart, die vanwege de Corona niet is doorgegaan.

Datum 4 november; Plaats en tijd Voorstraat 60 (MoTiV), 20-21h

Opgeven graag uiterlijk voor 1 november. Kosten voor leden en vrienden gratis; anderen € 5,00

## De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd (in ZOOM)

In een serie van 3 sessies wordt de inhoud van het boek *'De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd'* van Annine van der Meer gepresenteerd. Waarom vindt men in Frankrijk meer beelden van de Zwarte Madonna dan in andere landen. Waarom is de figuur van de Zwarte Madonna hier nauw verbonden met Maria Magdalena? In het boek wordt de weg gevolgd van de Donkere Moeder vanaf de Zwarte Venus in de oertijd via de Keltische en Oosterse Zwarte godin naar haar Christelijke manifestaties in Maria Magdalena en de Zwarte Madonna. De Donkere Moeder is de kosmische baarmoeder van het licht, in haar spelen licht en donker samen. Ze is de Moeder van de bezielde Donkere aarde. Haar beelden werden vaak gevonden bij oude krachtplaatsen zoals een geneeskrachtige bron, een grot of een bijzondere boom. Maria Magdalena heeft een link met de Zwarte Madonna en ze brengt in Frankrijk een verborgen en vrouwvriendelijk Christendom. Door de eeuwen heen werden de zwarte beelden in Frankrijk vernietigd of witgewassen tot de blanke Maria. De Donkere Moeder keert wereldwijd terug in ons bewustzijn en daarmee wordt een nieuwe tijd van geestelijke evolutie aangekondigd waarin de mens zich weer bewust wordt van onze bijzondere band met Moeder Aarde.



Heb je zin om deel te nemen aan deze sessies, stuur dan een berichtje naar [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com)

[www.sophiaspirit.nl](http://www.sophiaspirit.nl); <https://www.annine-pansophia.nl/>

Tijden: Woensdagmiddagen van 13-14h

Data: 14 - 21 - 28 oktober 2020

## Ecologische crisis – Spirituele Boodschap



'Wees geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt' (tekst Zonnelied Franciscus van Assisi)

Dit is de begin tekst van de encycliek *Laudato Si'*, waarin de paus zijn zorg uitspreekt over de ecologische bedreigingen. In deze kring gaan we aan de hand van teksten uit de Bijbel en uit het boek *'Groene Theologie'* van Trees van Montfoort met elkaar nadenken en in gesprek over de vraag: komt de ecologische

crisis door de crisis van ons wereldbeeld? Zijn de ecologisch problemen alleen op te lossen met technisch-economisch oplossingen en veranderingen in ons gedrag? Is misschien onze spirituele levensvisie een blokkering of kan de spirituele boodschap ons tot bezinning brengen?





Plaats en tijd: MoTiV, Voorstraat 60 Delft, 20-21.30h

Data: wo 13 jan 2021; 3 febr.; 24 febr. en eventueel 17 maart

Opgeven graag voor uiterlijk 5 januari 2021 bij Jan H. Kroon: [krooned@casema.nl](mailto:krooned@casema.nl) of tel. 06-53787674

Kosten voor leden en vrienden gratis. Voor belangstellenden € 25,00

## A Book of Silence

Bij de schrijfster Sara Maitland kwam de stilte onverwacht haar leven binnen. Ze geeft zelf aan dat ze altijd geluid, drukte en debat had ervaren in haar leven. In haar ouderlijk huis, in een gezin met opgroeiende kinderen, in een huwelijk met een priester: het was nooit stil. Tot dat van de ene op de andere dag veranderde. In het boek *Stilte als antwoord* gaat ze op onderzoek naar de stilte. Ze trekt zich terug en zoekt de stilte op om te ervaren wat dat met haar doet. Maar ze vergelijkt ook haar eigen ervaring met die van anderen: van monniken tot avonturiers. Het resultaat van haar onderzoek is dit fascinerende boek. Het leest vlot weg. Het is inspirerend en eerlijk. In de leeskring bespreken we onze ervaringen met het lezen en denken we na over wat we er tegenkwamen. We lezen vier avonden met elkaar het boek *Stilte als Antwoord* van Sara Maitland en delen ervaringen met het lezen en gedachten over het gelezene.



Plaats en tijd: MoTiV Voorstraat 60 Delft 20-21.30h

Data: di 19 jan. 2021; 26 jan.; 9 febr.; 16 febr.

Opgeven graag voor uiterlijk 5 januari 2021 bij Martijn Junte: [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)

Kosten voor leden en vrienden gratis. Voor belangstellenden € 25,00

## Verschillende activiteiten olv Martijn Junte

**Wekelijkse Meditatie** iedere dinsdagmiddag van 16-17h in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4.

Start dinsdag 15 september. Informatie: [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)

Op **8 oktober 2020** gaan we in gesprek over de *relatie tussen geloven en postchristelijke spiritualiteit*.

Plaats en tijd: MoTiV Voorstraat 60 Delft, 20-22h

Opgeven graag voor uiterlijk 1 oktober 2020 bij Martijn Junte: [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)

Kosten voor leden en vrienden gratis. Voor belangstellenden € 5,00

## Seder Masochism



De Amerikaanse kunstenares Nina Paley creëerde in zes jaar een flamboyante herversing van het Exodes Pascha verhaal. Ze vertelt het verhaal vanuit het perspectief van vrouwelijke moedergodinnen die geconfronteerd worden met de mannelijke Hebreeuwse oppergod. Het resultaat is een verbluffende, vermakelijk en komische animatiefilm.

De rijkdom van het materiaal laat ruimte om tweemaal bijeen te komen. Eén keer om de verschillende thema's uit de film te bekijken en één keer om dit meesterwerk dat

door critici vergeleken wordt met de Marx brothers, Dario Fo and Monty Python te bekijken.

Op **19 november 2020** gaan we in gesprek over Nina Paleys kritiek op de dominantie van het masculiene godsbeeld (en Christendom). Tevens voorbereiding op de film: Seder Masochism

Op **3 december** gaan we naar de film kijken

Plaats en tijd: MoTiV Voorstraat 60 Delft 20-22h

Opgeven graag voor uiterlijk 15 november 2020 bij Martijn Junte: [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)

Kosten voor de twee avonden: leden en vrienden gratis. Voor belangstellenden € 10,00; voor 1 avond € 5,00



## Soefi Informele eredienst

Georganiseerd door Vrijzinnig Delft i.s.m. Soefi Beweging. Samenkomst in de **Lutherse kerk**.

Zondag 27 december 2020 om 9.30h

Teksten uit grote religieuze tradities, en teksten van Inayat Khan. Korte stilte, muziek.

**Overweging met als onderwerp Kerst.** Zie voor verdere info: [www.soefi.nl](http://www.soefi.nl)

## Vrijzinnige Jongeren ontmoeten...

28 aug Mystiek II: God: wat zijn onze godsbeelden?

25 sept Mystiek III: hoe heeft oude joods-christelijke mystiek invloed in onze tijd?

23 okt Vrijzinnig: wat is dat? Dagelijkse spiritualiteit: hoe houd je je waarden en geloof levende in je dagelijks leven?

27 nov **Millenial Malaise**: hoe willen we keuzes maken in deze tijd van overgang? Stress, digitale verslaving, druk om 'iets van je leven te maken', studie, werk, verwachtingen...

18 dec **Afsluiting**: hoe ziet onze spiritualiteit er nu uit? Wat nemen we mee uit dit jaar? Wat willen we volgend jaar?

2021 voorjaar: Thema's naar behoefte.

Data en thema's worden meegedeeld via de Nieuwsbrieven.

Locatie: MoTiV Voorstraat 60 Tijd: 19.30-21.30h

Informatie : **Annalena Hoyer**, [hoyer.aml@gmail.com](mailto:hoyer.aml@gmail.com)

## Adres scriba

---

Het mailadres van de scriba is [scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com](mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

---

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 1 september naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl) of [krooned@gmail.com](mailto:krooned@gmail.com) .

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 5 september 2020.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)