



Bij de diensten



Advent

Zondag 28 november ds. Jan Klijnsma, organist Arjan de Vries
Lutherse Kerk, 9.30 uur **1^e Adventszondag**
2^e Collecte voor Jessehof (zie bericht Peter Wilbrink verderop)

Themadienst: Stop Geweld tegen Vrouwen

Van 25 november tot en met 10 december wordt er wereldwijd aandacht gevraagd om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Ook in Delft zullen er onder aanvoering van Soroptimist Internationaal club Delft allerlei acties gevoerd worden. Ook Vrijzinnig Delft wil in haar viering de vraag van het thema Preventie stellen. Wouke Lam, lid van Soroptimist Club Delft en lid/vriend van Vrijzinnig Delft en Anja Schaafsma, Dieke de Jong en Jac Veugelaers zullen medewerking aan de dienst verlenen. De liturgie van deze dienst is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.

Ik ben medestander. Jij ook?

Tijdens de Orange the World campagne in 2021 willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Iedereen kan vanuit zijn of haar eigen rol een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door helder de norm te stellen dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is, waar dan ook. Door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken en zo het taboe te doorbreken. Of door als actieve omstander te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen bijvoorbeeld op het werk, op straat, in het OV of in het uitgaansleven. Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen in deze normstelling en bewustwording, door zich uit te spreken en hun burgers op te roepen ook medestander te worden in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Zondag 5 december ds. Reinhold Philipp, organist Sabine Geerlof
Kapel Abtswoude, 10.30 uur **2^e Adventzondag**

Zondag 12 december geestelijk verzorger Toon Vessies, organist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 9.30 uur **3^e Adventszondag**

Zondag 19 december ds. Arina Benschop, organist Arjan de Vries
Kapel Abtswoude, 10.30 uur **4^e Adventszondag**



Kerst

Vrijdag 24 december ds. Martijn Junte, organist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 19.30 uur **Kerstavond viering**
In de week voor kerst ontvangt u een weekbericht met nadere mededelingen over de liturgische vormgeving van de kerstnachtdienst.





Collecte bij de diensten in december

In de maand december is de eerste collecte voor het **Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft**.

Het Stadsdiakonaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt. Er zijn vele enthousiaste medewerkers. De hulp is gericht op mensen die om wat voor reden ook niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of burens. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. U kunt uw bijdrage overmaken op Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft NL 56 INGB 0003519045.



Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft; Delftenaren staan klaar voor elkaar!

Beste mensen,

Op 29 september 2021 overhandigde Margreet de Pater aan de burgemeester van Delft het eerste exemplaar van de lustrumbundel '50 jaar vrijwilligers werk in Delft'!

Ja, inmiddels bestaan we 50 jaar! De eerste 25 jaar als Jongeren Diaconaat Delft, in 1996 veranderden we onze naam in Stadsdiakonaat Delft en onder die naam werken we nu alweer 25 jaar.

We stelden de feestelijkheden uit in verband met de corona, maar wat in het vat zit verzuurd niet, volgend jaar gaat het vast door, we houden je op de hoogte.

Om ons 50 jarig bestaan ook al in 2021 toch wat luister mee te geven besloten we van het uitkomen van de lustrumbundel in september 2021 een feestje te maken. We waren zeer enthousiast dat onze burgemeester, Marja Bijleveld, een eerst exemplaar in ontvangst wilde nemen. De datum werd bepaald op woensdagmorgen 29 september. Het werd een heel feestelijke morgen bij Pavarotti, voor alle 75 aanwezigen was er natuurlijk een bundel.

Joke Tummers

De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor onze eigen gemeente. Een gift (vrijwillige bijdrage) wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000116333 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden Delft.



Vanuit de Kerkenraad

Kring Zin in ouderdom

Deze cursus van Marike van der Kramer kon niet doorgaan. Er was wel belangstelling, daarom wordt de kring in een aangepaste vorm opnieuw gepland.

De kring wordt begeleid door Marike, Jac Veugelaers en Martijn Junte.

Nadere informatie volgt, maar hierbij volgen alvast de data. Uiteraard is dit alles onder voorbehoud, want de coronamaatregelen nopen tot voorlopig plannen.

Data: 1 februari, 15 februari, 1 maart, 22 maart om 10:00 uur

Locatie: MoTiv, Voorstraat 60 te Delft



Protestants Kerkblad Delft kiest voor nieuw koers!

Per januari 2022 zal het Protestants Kerkblad Delft zowel inhoudelijk en als tweewekelijkse uitgave verandering ondergaan. Voortaan zal het blad éénmaal per maand verschijnen en wel halverwege de maand. U kunt het eerste nieuwe nummer rond 15 januari tegemoetzien. Inhoudelijk verdwijnen de pagina's van de afzonderlijke wijkgemeenten. Zie voor de redenen van deze redactionele wijziging PKD-nummer 20 pagina 5.

Voor Vrijzinnig Delft betekent dit dat onze berichtgeving op de eigen wijkpagina zal verdwijnen. Geen rubriek 'Bij de dienst'. De vieringen (met naam wijkgemeenten, kerkgebouw, adres, tijdstip en voorganger) worden vermeld op de laatste pagina's van het magazine. Nadere informatie over vieringen zoals collectiedoelen, organisten eventuele thema's worden voortaan in alle wijken via de eigen wijkmedia bekend gemaakt. Voor Vrijzinnig Delft is dat onze vertrouwde maandelijkse Nieuwsbrief. Onze activiteiten zullen onderdeel worden van de PGD Agenda en de tweewekelijkse column zal verdwijnen.

Is er dan geen plaats meer voor in breng vanuit VD? Ja, zeker wel! Daar de belangrijkste doelstelling van het nieuwe blad is om verbinding tot stand te brengen en de veelkleurigheid van de PGD uit te stralen. Als wij iets organiseren dat zeker interessant kan zijn voor een veel breder publiek dan alleen voor onze leden en vrienden krijgen we de gelegenheid om dat uitgebreider in een bericht of artikel onder de aandacht te brengen van alle lezers van het magazine. Ik denk bv. aan de thema's van onze kringen en/ of bepaalde themavieringen. Ook is er ruimte gereserveerd voor pastoralia, meebeleven e.d. Echter niet meer per wijk gerubriceerd, maar per onderdeel. Dus u leest dan pastorale berichten van alle wijken op dezelfde pagina's.

Onze interne berichten zullen alleen nog in de Nieuwsbrieven worden gepubliceerd en eventueel bij actueel en noodzakelijk nieuws d.m.v. een weekbericht.

We zullen ervoor zorgen dat bij al onze vieringen exemplaren van het PKD en papieren versies van de Nieuwsbrieven liggen om mee te nemen.

Paaswake zaterdagavond 16 april 2022

Bij de jaarplanning hebben we voor de Paasweek (vanaf Palmпасen tot en met 1^o Paasdag) voor het eerst opgenomen een Paaswake op zaterdagavond 16 april met als voorganger ds. Martijn Junte.

Collectief

Daar de preekvoorziening zeer arbeidsintensief is en helaas er dan toch nog open plaatsen blijven in het rooster, hebben we een aantal gemeenteleden/vrienden bereid gevonden om af en toe een beroep op hen te mogen doen om in diensten voor te gaan. De meeste leden van het Collectief hebben een theologische of religiewetenschappelijke opleiding. Het Collectief wordt bijgestaan door Martijn Junte en Jac Veugelaers.



Activiteiten in december

Meditatie

Maandag meditatie van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk, Bagijnhof 21, informatie: j.veugelaers@gmail.com



Kring Ecologie en Spiritualiteit

Woensdag 1 december 20.00 uur: godsdienst-filosofische invalshoek ('Gemeenschap en Andersheid' Ioannis Zizioulas). Informatie krooned@casema.nl ; 06 53787674
Locatie MoTiV Voorstraat 60 Delft

Filmkring



Eén keer in de zes weken bezoeken we het Filmhuis Lumen. De organisator doet een voorstel voor een film die we gaan bekijken. Een ander voorstel is altijd welkom. Het voorstel wordt per e-mail gestuurd naar diegenen die zich voor de filmkring hebben opgegeven.

Het is fijn wanneer we na afloop over de film kunnen napraten, onder genot van een kopje koffie/thee. Vrijdag 17 december staat er een filmkring op de planning. Of en hoe deze kring doorgang kan vinden, hangt af van de corona-ontwikkelingen. Tirza zal de deelnemers aan de filmkring per mail op de hoogte houden.

Aanmelden is mogelijk bij de organisator Tirza Drisi via drisi_tirza@hotmail.com

Tirza Drisi



Vanuit de Diaconie

Collectedoel december

In de maand december is de eerste collecte voor het **Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft**.



Het Stadsdiakonaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt. Er zijn vele enthousiaste medewerkers. De hulp is gericht op mensen die om wat voor reden ook niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of burens. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. U kunt uw bijdrage overmaken op Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft NL 56 INGB 0003519045.

Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?
email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Vertrouwen

Wanneer ik naar Op1 kijk, het praatprogramma op televisie waarin actualiteiten besproken worden, verlies ik bijna het vertrouwen. Het vertrouwen in onze regeerders. Vertrouwen dat het allemaal goed zal komen. Vertrouwen dat dit allemaal tijdelijk is: de pandemie, de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis. Vertrouwen dat we er weldegelijk iets aan kunnen doen.

Op één zet ik liever de dienst op zondag. Onze voorbede op zondag 14 november was ondermeer voor onze regeerders.

Op die Ene zal ik mijn vertrouwen stellen. Vertrouwen dat hij met zijn Heilige Geest onze regeerders zal Inspireren in hun overwegingen, zodat zij tot de beste beslissingen kunnen komen. 'Al gaan we door een dal van diepe duisternis...'

Zoals mijn kleinkind zijn hand vol vertrouwen in mijn hand legt, zo leg ik mijn hand vol vertrouwen in de hand van het Koningskind, in de hoop dat Hij licht zal brengen in de duisternis van nu.

Over een paar weken vieren we Zijn geboorte. Dat Zijn geboorte Licht en Vertrouwen mag brengen, dat wens ik eenieder toe.

Tirza Drisi



vertrouwen



Amnesty brieven in december. Schrijf je mee?

Wil je meeschrijven: de Amnesty brieven verstuur ik dan per e-mail aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Iedere maand kan ik je berichten over de Amnesty brieven van die maand.

Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand december – uiterlijk versturen 31 december- schrijven we een brief aan autoriteiten in Eritrea, VS en China. Portokosten €1,55

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Eritrea

journalist al 20 jaar op geheime plek vast

De Eritrees-Zweedse journalist Dawit Isaak zit sinds 2001 gevangen. De Eritrese autoriteiten pakten hem 20 jaar geleden op tijdens een klopjacht op onafhankelijke media. Maar hij is nooit ergens voor veroordeeld. Het is ook niet bekend waar hij wordt vastgehouden en hoe het met hem gaat. Op 18 september 2001 sloot de Eritrese overheid alle onafhankelijke media en arresteerde tientallen journalisten en politici, onder wie Isaak. In 2005 werd hij onverwachts een paar dagen vrijgelaten. Na dit teken van leven is er niets meer van hem vernomen. In uw brief roept u de president van Eritrea op Dawit Isaak onmiddellijk vrij te laten.

VS

geef Leonard Peltier gratie

De inheems-Amerikaanse activist Leonard Peltier zit nu al 44 jaar gevangen voor de moord op twee FBI-agenten. Na een oneerlijk proces kreeg hij levenslang. Bewijs werd daarbij achtergehouden en getuigen werden gemanipuleerd en geïntimideerd. Leonard Peltier is ernstig ziek en kan daardoor elk moment doodgaan. Peltier houdt vol onschuldig te zijn. Daarom hebben de autoriteiten altijd geweigerd hem vervroegd vrij te laten. Leonard Peltier komt pas in 2024 opnieuw in aanmerking voor een vervroegde vrijlating. Mogelijk is dat voor hem te laat. In uw brief roept u de autoriteiten van de Verenigde Staten op om Leonard Peltier onmiddellijk gratie te verlenen.

China

kritische Oeigoerse academicus al meer dan 7 jaar vast

De Oeigoerse kritische academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens 'separatisme'. Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, die in de regio Xinjiang ernstig worden onderdrukt. Maar hij is geen voorstander van afscheiding van China. Hij wilde juist de dialoog met de Chinese autoriteiten aangaan. Sinds maart 2017 nam de onderdrukking van de Oeigoeren in China ernstig toe. Er zitten vandaag de dag meer dan een miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden opgesloten in zogenaamde 'heropvoedingskampen'. Ze moeten daar trouw zweren aan de Communistische Partij en hun eigen cultuur verwerpen. Ze worden gehersenspoeld en zelfs gemarteld. In uw brief roept u president Xi Jinping op Ilham Tohti onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet,

Eline Goetheer

goetheer.e@gmail.com



Maak werk van de zorg voor we elkaar de hersens inslaan!

Column gepubliceerd op website *Nieuw Wij* 19 november 2021, met toestemming overgenomen. Emeritus predikant Vrijzinnig Delft Wim Jansen.



Ik maak me grote zorgen. Tja, wie niet? Behalve de gigantische klimaatproblemen en het mensonwaardige buitenstoten van vluchtelingen, en zo nog een paar dingetjes, lopen we hier in Nederland en overal ter wereld aan tegen een ernstige tweedeling in de samenleving. Zullen we de partijen gemakshalve opsplitsen in provaxxers en antivaxxers? In de steeds grimmiger sfeer van verwijten over en weer wordt een belangrijk ding over het hoofd gezien.

Om me heen zie ik vriendschappen sneuvelen en families worden uit elkaar gedreven. Voor de goede orde: ik ben een provaxxer, simpelweg omdat ik denk dat we daarmee die verschrikkelijke lockdowns buiten de deur houden. Want dat is het ergste. Dat de hele samenleving plat moet voor een betrekkelijk klein percentage zieken, die voor het grootste deel niet eens zo ziek worden van het virus. Het is nu al voor het derde jaar op rij dat dit het geval is. Hoe lang nog? Iedereen is er doodziek van. Van de maatregelen nog meer dan van het virus.

Ik ben een provaxxer, maar een die begrip heeft voor antivaxxers. Dat is omdat ik in mijn omgeving beide partijen aantref in een nogal onverzoenlijke gestalte. Spreek ik met de provaxxer, dan weet hij mij te overtuigen van het belang van vaccinatie. Over de argumenten daarvoor hoef ik hier niet uit te weiden. Ik kan niet anders dan hem gelijk geven.

Spreek ik met de antivaxxer - mits die zich niet laat leiden door complottheorieën en andere onzin! - dan moet ik ook hem gelijk geven. Het gaat niet aan om alle antivaxxers over één kam te scheren en tot wappie te verklaren. Ook op de argumenten van de antivaxxer ga ik hier niet in. Omdat er iets anders speelt.

De hele, steeds agressiever wordende discussie zou niet nodig zijn als er van één ding werk was gemaakt. Al vanaf het prilste begin van de pandemie wordt daaraan op een of andere vreemde manier voorbijgegaan. Dat is de capaciteit van de zorg. Daar wringt de schoen. Men heeft het telkens over het aantal besmettingen en lijkt te vergeten dat de meeste mensen - zeker nu, het betreft vooral kinderen - er niet echt ziek van worden. Het nijpende probleem is het aantal opnames in het ziekenhuis en dan vooral de bezetting van de IC's.

Nooit hoor ik daar iemand over van regeringswege! Men doet maar alsof het normaal is dat de zorg het niet aan kan. Denkt men niet na over een langer termijnstrategie? Ziet men niet dat meneer Corona zich heeft gevestigd en nooit meer van plan is te vertrekken? Dat we niet aan de gang kunnen blijven met het platleggen van samenlevingen, en dit ook nog elke keer sneller omdat de capaciteit door overbelasting eerder kleiner dan groter wordt? Elk jaar kleiner...

Zeker, vaccineren zal veel oplossen, vooral voor de ouderen en anderszins kwetsbaren, maar inmiddels zie ik ook steeds meer mensen om me heen die wel gevaccineerd zijn maar toch besmet. Blijkbaar biedt het vaccin geen 100 procent garantie, moet ik als nog steeds provaxxer constateren. We zullen hoe dan ook moeten dealen met meneer Corona.

Als de bliksem opschalen en gezond leven

Decennialang heeft men de capaciteit optimistisch afgeschaald. Moet kunnen. We leven immers in een maakbare samenleving en hebben steeds minder medische zorg nodig...

Nu zien we dat het leven zo niet werkt. Een virus duikt op en we zitten met de handen in het haar vanwege een structureel afgeknepen zorgsysteem. Je zou zeggen, dat was toch van het begin af aan duidelijk, maar er is nog geen begin gemaakt met opschalen. En nog steeds lijkt er niemand haast te hebben om dat probleem aan te pakken, zoals er ook niet echt een begin is gemaakt met een campagne gezond leven, behalve een paar slappe



spotjes die geen zoden aan de dijk zetten. Terwijl nu toch duidelijk is geworden dat gezond leven wel degelijk een belangrijke rol speelt in de strijd tegen corona.

Wat te doen? Als de bliksem opschalen. Natuurlijk weten we allemaal dat het nu vaak personeelstekort betreft, dat er weinig mensen bereid zijn in de zorg te gaan werken. Doe daar dan wat aan! Maak er een project van. Investeer erin. Maak het aantrekkelijk en dan bedoel ik: echt aantrekkelijk en stuur die harde werkers niet met een eenmalige fooi in het riet. Trek daar geld voor uit in plaats van, zoals het er nu uitziet, miljarden steun te moeten blijven uitkeren aan jaar op jaar gedupeerde winkeliers en horecamensen.

Daarnaast moet er - eveneens als de bliksem - geïnvesteerd worden in de promotie van gezond leven. Daar kan op scholen en op vele werkvloeren nog wel een tandje bij! We kunnen niet langer doorgaan met pappen en nathouden. De werkelijkheid dwingt ons om daar mensen in op te voeden: gezonde voeding, het vermijden van overgewicht, sporten. Het is met roken ook gelukt om dat stelselmatig terug te dringen.

Stel slimme mensen aan om hieraan keihard te werken. Geef ze een grote zak geld en kom niet meer aan met het smoesje dat er geen geld is, want dat gelooft niemand meer.

Maak werk van de zorg!

De Jessehof: dé huiskamer in de Delftse binnenstad

In november waren de opbrengsten van de diaconale collectes van onze gemeente in de diensten in Abtswoude en de Lutherse Kerk bestemd voor de Jessehof. Een mooie bestemming: graag wil ik als pastor van het inloophuis een kijkje van binnenuit geven. Al bijna tien jaar mag ik daar als vrijwilliger pastor zijn.

De Jessehof - het Interkerkelijk Diaconaal Centrum in de binnenstad van Delft - is voor steeds meer mensen een kostbare plek geworden, waar 'diaconaal gemeente zijn' is opgebloeid. De Jessehof, op de hoek van de Burgwal en de Oude Langendijk, tegenover de Nieuwe Kerk en het Blauwe Hart (het kunstwerk), bestaat volgend jaar 10 jaar. Het inloopcentrum de Jessehof heeft als doel om mensen met een klein sociaal netwerk een laagdrempelige huiskamer te bieden. De kern van de Jessehof: eenzaamheid te lijf. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje thee of koffie, om elkaar te ontmoeten, om hun eigen verhaal te vertellen (als zij daar behoefte aan hebben), een krantje te lezen, of gebruik te maken van een computer of de biljarttafel.

Eén keer per maand is er een korte viering door een groepje van gasten, vrijwilligers en voorganger voorbereid. Een moment om samen om te zingen, te luisteren naar een gedicht en naar een verhaal uit de bijbel en samen stil te zijn en samen te bidden.

En ook één keer per maand: 'Tafelgenoten'. Er wordt dan door vrijwilligers een warme maaltijd bereid voor bezoekers. Voor het functioneren van de Jessehof zijn veel vrijwilligers actief als gastheer, gastvrouw of pastor.

Het is ook mogelijk een gesprek te hebben met één van de bij de Jessehof betrokken Delftse pastores. Op de dinsdagen mag ik daar zelf vaak pastor zijn.

Door coronatijd waren en zijn er weer meer regels voor onze gasten. Een lastige tijd voor onze gasten en vrijwilligers. Door herfst en toenemend aantal besmettingen door corona, nu weer stapje terug: mondkapje en beperkt aantal gasten. Lockdown-achtige maatregelen.

Moeilijk voor onze gasten om dan hun 'welkom', 'fijn dat je er bent', kopje thee of koffie, een gesprek, een ontmoeting te moeten missen.

Ik loop, fiets, ben vaak in onze binnenstad: en ook daar is een 'hallo', of een gesprekje met onze gasten vaak welkom.

Voor mij is de Jessehof al bijna tien jaar een vertrouwde ontmoetingsplek, waar ik als pastor verdriet, mooie ervaringen, vreugde en sores mag delen met onze bezoekers. Ik spreek met de gasten over 'gewone'





Gebeurtenissen van de dag, ook over problemen en zorgen, die zij met mij willen delen. In de Jessehof is onze grote kracht gastvrijheid en 'er zijn'. Voor mij zijn ook de mooie momenten in de Jessehof vóór openingstijd in het gesprekje met de vrijwilligers naar aanleiding van een moment van bezinning: een gebed, een tekst uit de bijbel of een gedicht.

De Jessehof in de komende jaren? Ik ervaar de Jessehof als plek van christelijke gemeente zijn en vooral als pastorale en diaconale presentie in onze wijken en buurten van Delft.

*ds. Peter Wilbrink, emeritus predikant Vrijzinnig Delft
vrijwilliger pastor van de Jessehof*

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 28 december naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 januari 2022.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
