



Bij de diensten



Zondag 7 februari **ds. K. Bezemer**, Organist: Sabine Geerlof
Kapel Abtswoude, 10.30 uur
Collecte: Vakantiebureau KIA

Zondag 14 februari **ds. Reinhold Philipp**, Organist: Christo Lelie
Lutherse Kerk, 9.30 uur
Collecte: Stichting Vluchteling

Zondag 21 februari **ds. Ivo de Jong**, Organist: Harmen Kooistra
Kapel Abtswoude, 10.30 uur
Collecte: PKN Moldavië

Zondag 28 februari **ds. Martijn Junte**, Organist: Arjen de Vries
Lutherse Kerk, 9.30 uur
Collecte: Stadsdiaconaat

De collectedoelen staan beschreven bij 'Uit de Diaconie'.

In alle diensten is de 2^e collecte voor eigen gemeente **NL21 INGB 00001163 33** t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.

Alle vieringen zijn online bij te wonen via ZOOM:

<https://us02web.zoom.us/j/7398960790?pwd=Qi92VmN1TG1ySEJpTE5QNWVIOVF2dz09>

Meeting ID: 739 896 0790

Passcode: VHD2020

Ook kunt u alle diensten (nog eens) bekijken op ons You Tube kanaal Vrijzinnig Delft.

Indien de vieringen in de loop van februari ook weer fysiek bij te wonen zijn, berichten wij u d.m.v. het weekbericht.

Activiteiten februari

Alle activiteiten onder voorbehoud coronamaatregelen.

Aangemelden ontvangen bericht over wijziging data, locatie, omzetting naar digitale kring (Zoom) of annulering.



Meditatie

Maandagavonden 1, 8, 15, 22 februari 20 -21 uur Oudkatholiek kerk Bagijnhof 21,
informatie j.veugelaers@gmail.com

Open Meditatie

Dinsdagmiddagen 2, 9, 16, 23 februari Open Meditatie 16 -17 uur

<https://us02web.zoom.us/j/87345758820?pwd=VE9Ra0NLVIR3Q0FqTIZWMDhTZm9wZz09>

Meeting ID: 873 4575 8820

Passcode: 992417

Informatie Martijn Junte martijnjunte@xs4all.nl



A book of silence

De leeskring onder leiding van Martijn Junte over de persoonlijke betekenis van en eigen ervaringen met de stilte is al van start gegaan. Komende maand zijn er twee bijeenkomsten en in maart sluiten we deze serie af. Wie belangstelling heeft kan nog mee doen.
Data: 9 en 23 februari, 9 maart.
Martijn Junte: martijnjunte@xs4all.nl of 06 2859121



Pastoraal wandelen



Het is wel een beetje mooi geweest met de coronazaken, vindt u ook niet? Ik begin het eigenlijk wel beu te worden. Het is in de praktijk ook lastig om goed kennis te maken. Om die reden nodig ik u uit voor een pastorale wandeling. In de gids stond Mindful wandelen aangekondigd. In plaats daarvan laat ik weten dat ik beschikbaar ben om een stuk te lopen: dat kan lang of kort zijn. We nemen een broodje mee en een thermoskan koffie.

Op stap met Martijn Junte: martijnjunte@xs4all.nl of 06 2859121

Pizzaclub

Iedere eerste dinsdag van de maand komt de pizzaclub bijeen bij MoTiV. We eten er samen een pizza, we bespreken de grote zaken van het leven, zoals school, studeren, de toekomst en wie je bent. Deze maand is de bijeenkomst op 2 februari. Je bent welkom vanaf 17:30 uur. Om 17:45 bestellen we de pizza en begint ons gesprek. We doen ook het spel: DIXIT ODYSSEE.
Opgave: martijnjunte@xs4all.nl of 0621859121

Filmkring

Coördinatie en contactpersoon: Tirza Drisi. Berichten en aankondigingen kunt u als geregistreerde deelnemer van haar verwachten. Wilt u ook geïnformeerd worden? Neem dan contact op met Tirza Drisi: drisi_tirza@hotmail.com



Opgave Zomerretraite 2021 Zundert



Samen met een groep de stilte beleven, het ritme van de getijden en de sfeer van het heilige ervaren bij de Trappisten van het klooster Abdij Maria Toevlucht in Zundert. www.abdijmaria-toevlucht.nl

Informatie en opgave bij Martijn Junte via martijnjunte@xs4all.nl of 06 21859121 of bij Margot Mekkes via scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com.
Kosten: € 105,- van vrijdag 25 juni - zondag 27 juni 2021
€ 150,- vanaf donderdag 24 juni - zondag 27 juni 2021

Seizoensprogramma

Hierboven is een selectie opgenomen en zijn de beschrijvingen ingekort. Zie voor het volledige seizoenprogramma: Website www.vrijzinnigdelft.nl en de Inspiratiegids 2020-2021.



Vanuit de Kerkenraad

Vrijwillige Bijdrage

In de maand februari zal er bij al onze leden en vrienden de jaarlijkse brief bezorgd worden met het verzoek om ook voor 2021 uw vrijwillige bijdrage te willen overmaken aan de Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft. Uw bijdrage wordt zeker dit jaar bijzonder op prijs gesteld, daar we in deze Coronatijd helaas hebben geconstateerd dat onze, uw, inkomsten, achter blijven in vergelijking met voorgaande jaren.

Het niet houden van fysieke kerkdiensten betekent niet dat daardoor onze kosten minder zijn dan voorheen. De Zoom-diensten (You-Tube) worden allemaal uitgezonden vanuit onze kerkgebouwen (Lutherse Kerk, kapel Abtswoude). Dit betekent dat onze kosten voor huur, voor gastpredikanten, voor organisten gewoon doorgaan. Om de digitale diensten mogelijk te maken hebben we moeten investeren in apparatuur en hebben we ook uitgaven aan onze "zang groep in Coronatijd", hetgeen beide niet begroot was. Daar staat tegenover dat een aantal kringen fysiek niet zijn doorgedaan. Dit levert slechts een kleine kostenbesparing op.

Totaal begrote inkomsten 2020 uit bijdragen leden/vrienden was € 18.000,--. Ontvangen € 15.421,77 (min € 2578,23). Dankzij de donatie van de Vereniging Vrijzinnig Protestantenv Delft, hebben we 2020 niet met een nadelig saldo afgesloten. Maar de te doneren bedragen van de VVP Delft worden wel ieder jaar meer, hetgeen in deze tijd met nauwelijks rente een gestage vermindering van het vermogen van de VVP tot gevolg heeft. Ondanks het ongeveer gelijk blijven van ons leden- en vriendenbestand zien we qua inkomsten de laatste twee jaren een vermindering: in 2018 € 20.500,-- naar 2020 € 15.421, --

De kerkenraad heeft zich bezonnen op de teruglopende inkomsten met de vraag: op welke wijze kunnen we de inkomsten verhogen? Gedacht kan worden bepaalde activiteiten op te starten bv. een veiling voor diensten door en aan gemeenteleden bv musiceren bij iemand thuis, een diner bij iemand verzorgen, schildercursus etc. Behalve dat er geld binnenkomt, heeft het ook nog een sociale, gemeente bindende functie.

Als u ideeën kan aandragen, zouden we dat bijzonder op prijsstellen!

We doen dus een dringend beroep om binnen uw financiële mogelijkheden onze Vrijzinnige Gemeenschap royaal te steunen.

Wel of Niet Zingen



Na het afkondigen van de Lockdown heeft de PKN het dringende advies gegeven om ook bij Zoomvieringen en/of het uitzenden van opgenomen vieren geen zangers, zangeressen de liederen te laten zingen. Tot nu toe hebben we het advies niet opgevolgd, daar wij ervan uit gaan dat onze vieringen verantwoord digitaal worden opgenomen. Tijdens de opnamen zijn er uitsluitend leden van het streamteam, de predikant, de ouderling van dienst, de voorzanger, de organist aanwezig, die tijdens de viering meer dan voldoende afstand ten opzichte van elkaar houden en als ze geen actieve inbreng hebben

veelal een mondkapje dragen. We hebben de maatregelen wel aangescherpt: afstand minstens 2,5 tot 3 meter van elkaar zitten. In principe laten we geen andere kerkgangers toe. Bij sommige andere kerkelijke gemeenten worden er nog wel maximum 30 kerkgangers toegelaten, medewerkers niet meegeteld. Uiteraard verplichten we niets. Als iemand uit het voorzangersteam aangeeft niet te willen zingen, respecteren we zijn of haar opstelling. Dan kan aan hem of haar gevraagd worden om de tekst voor te dragen met als achtergrondmuziek het laten spelen van de melodie.



Uitbreiding aantal Zoom-kerkgangers

Helaas bereiken we niet al onze leden om hen de Zoomlink wekelijks te doen toekomen wegens het ontbreken van mailadressen in ons bestand. Als u leden of vrienden kent die wel een mailadres hebben, maar waarvan het adres bij ons niet bekend is, geef dat aan ons door. Wij zullen dan contact met hen opnemen en vragen of we het mailadres in ons bestand mogen invoeren.

We hebben vernomen van thuiszorgmedewerkers dat er toch heel wat ouderen een iPad of/en mobiele telefoon hebben, maar weinig gebruikmaken van bv. mail en andere sociale media. Als u een lid/vriend kent, probeer hem/haar te helpen om een mailadres aan te maken, zodat we als kerkgemeenschap ook met hen in contact kunnen komen. Vraag ernaar als u een bezoeker brengt of een telefoontje pleegt.

Leuke reacties

Naar aanleiding van onze advents-Kerstactie, georganiseerd door de Diaconie, om bij al onze leden en vrienden een attentie thuis te bezorgen hebben we vele leuke bedankjes ontvangen. Bij het overhandigen van de attentie, maar ook via de mail en de post. Zo kunnen we toch voor elkaar en met elkaar in gemeenschap zijn.

Vanuit de Diaconie

Collectedoelen

In de tijd dat er geen reguliere kerkdiensten plaatsvinden, lijden talloze diaconale doelen onder teruglopende inkomsten uit collectes. Hieronder vindt u de doelen van de maand februari. De diaconie nodigt u van harte uit om direct aan de doelen over te maken of anderszins uw hulp aan te bieden. Uiteraard kan dat ook via het rekeningnummer van de diaconie.

Vakantiebureau KIA

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

<https://www.hetvakantiebureau.nl/steunfonds/>

NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie



Stichting Vluchteling



Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen zij gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. De hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Stichting Vluchteling verleent hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

<https://stichtingvluchteling.nl/donatie>

NL48 INGB 0000000999



PKN Moldavië

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Opvang Moldavië' of via <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken/>

Stadsdiakonaat Delft

Het stadsdiakonaat is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Stadsdiakonaat Delft werkt geheel zelfstandig en uitsluitend met vrijwilligers. Op dit moment zijn dat ruim 150 enthousiaste medewerkers, die allemaal EEN ding gemeen hebben: zich in willen zetten voor de medemens. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of burens. Iedereen kan meehelpen, iedereen kan hulp ontvangen. <https://www.stadsdiakonaatdelft.nl/donaties/>

NL56 INGB 0003519045



Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Overdenking

De toeslagenaffaire, met een negatieve hoofdrol voor de Belastingdienst, staan in een slecht daglicht. Deze affaire heeft aan het licht gebracht dat de overheid niet steeds, maar slechts rond de verkiezingen oog heeft voor de burger. Gé de Joode stuurde een verontrustende, persoonlijke reactie in. Herkenbaar, vraagt hij?

Manipulatie - wat is dat eigenlijk?

Wat kunnen wij nu onder het begrip 'manipulatie' verstaan? Ik kon het niet nalaten om er eerst eens een etymologisch woordenboek op na te slaan. Dan blijkt het woord afgeleid te zijn van de latijnse woorden 'manus' (=hand) en 'implens' (=vullend). Dus: 'handvullend'.

Ook vindt u een uitleg als: 'het aanwenden van handgrepen' en 'het in een bepaalde richting beïnvloeden'.

En 'bepert worden door de verplichtingen jegens de gemeenschap...' is dan duidelijk een invloed in een bepaalde richting, namelijk áf van de individuele vrijheid en dat kan uitermate frustrerend en benauwend zijn, zoals een volgende anekdote ons vertelt:

Een belasting-betaler schrijft naar aanleiding van een ontvangen aangifte-biljet de volgende brief naar de inspecteur der belastingen:

"Geachte heer inspecteur,

Heden ontving ik ter invulling een achterstallig aangifte-biljet voor de inkomstenbelasting.



Helaas moet ik u echter mededelen dat ik daar niet meer aan kan voldoen en wel om de volgende redenen: sinds jaar en dag betaal ik reeds loonbelasting, inkomstenbelasting, onroerendgoedbelasting, personeelsbelasting, weeldebelasting, straatbelasting, huurbelasting, ontlastingsbelasting, motorrijtuigenbelasting, grondbelasting, hondenbelasting, alcoholbelasting, benzine-accijns, invoerrechten, btw, leges, overdrachtskosten etc. Daarnaast wordt van mij regelmatig een bijdrage verlangd t.b.v. het leprafonds, het anjerfonds, het bedrijfsfonds, het pensioenfonds, het ziekenfonds, alsmede de vakvereniging, sportvereniging, kruisvereniging en natuurlijk Jantje Bet-on en de Vara-speelgoedactie.

Van mijn bescheiden loon draag ik tevens bij aan de WW, WAO, AOW en nog veel meer weenen. Ook komt men regelmatig collecteren voor het Rode Kruis en andere kruizen.

Ik heb mij altijd zorgvuldig gehouden aan de wettelijke regelingen inzake de grondwet, de vreemdelingenwet, de bedrijfspensioenwet, de weduwen- en wezenwet, de belastingwet, de ziektewet, de hinderwet, de verkeerswet, de kinderbijslagwet, de bijstandswet en de werklozenwet.

Door dit alles weet ik niet meer waar ik leef, hoe ik leef en of ik überhaupt nog leef. Gedurende mijn hele leven ben ik beboet, bestraft, bediend, begeleid, beoordeeld, behandeld, bekeurd, belast, berooft, berecht, berispt, alsmede uitgekozen, uitgemaakt, uitgebeend, uitgezonderd, uitgeloot, uitgebuit, uitgezocht, uitgekeerd, uitgescholden en uitgekafferd.

Het is nu zelfs zover gekomen dat ik zoveel schulden heb dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Mijn hele leven heb ik doorgebracht met het invullen van formulieren.

Ik heb ontelbare keren verklaard dat ik geboren ben en zo ja, waarom niet.

Ik heb al meer dan honderdmaal ingevuld dat ik getrouwd ben en wel steeds met dezelfde vrouw, maar dat wil men blijkbaar niet geloven.

Al met al zie ik het momenteel niet meer zitten. Ik ben volledig uitgeput en zoals ik reeds in de aanhef van deze brief verklaarde, kan ik dat aangiftebiljet echt niet meer invullen.

Ik hoop dat u begrip op kunt brengen voor mijn situatie."

Herkenbaar?
Gé de Joode

Is de bevrijdingstheologie nog relevant in 2021?

Gespreksgroep in Zoom

De Bevrijdingstheologie was groot in de 'linkse' jaren zestig en zeventig en is oorspronkelijk ontstaan in Latijns Amerika. Het had toen een sterke uitstraling naar het Westen en heeft grote groepen binnen en buiten de kerk geïnspireerd.

Het is niet meer bekend bij de huidige generaties. Wat is de oorsprong, wat was het gedachtengoed en wat waren de effecten op de samenleving? Wie van ons heeft ervaring met deze beweging? Is deze vorm van theologie nog relevant in onze tijd ofwel heeft het nog bestaanrecht? Hoe kan je het begrip 'bevrijding' verstaan vanuit een religieus perspectief? Bevrijdt God nog steeds of is religie meer persoonlijk geworden, iets tussen het individu en de Eeuwige? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we samen deze ooit bloeiende spirituele beweging en haar betekenis voor onze tijd.

Datum: Donderdagmiddag 11 februari 2021 van 13.00 - 14.30 in Zoom
(tenzij de situatie rond Covid verandert)

Aangeboden via Stads klooster Delft

Aanmelden schaafanja@gmail.com (het zijn gratis sessies)

Zie ook www.sophiaspirit.nl





Adres scriba

Het mailadres van de scriba is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

Kopijdata 2021 voor de nieuwsbrief

Maandag 25 januari
Maandag 22 februari
Maandag 22 maart
Maandag 26 april
Maandag 24 mei
Maandag 28 juni
Maandag 23 augustus
Maandag 27 september
Maandag 25 oktober
Maandag 22 november
Maandag 20 december

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 23 februari- naar info@vrijzinnigdelft.nl of martijnjunte@xs4all.nl .

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 27 februari 2021.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
