



## Bij de diensten



**Zondag 30 mei**

**ds. Marijke Kwant**

Organist Harmen Kooistra  
Lutherse Kerk, 9.30 uur

### **Covid-19: Samen in actie tegen corona**

Miljoenen mensen in armere landen, zoals India, hebben geen zicht op vaccinaties tegen corona. Medische noodhulp en sneller wereldwijd vaccineren is van levensbelang. *Geef nu!* De eerste collectie tijdens de viering van zondag 30 mei is voor de actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties, waarvan Kerk in Actie ook deel van uitmaakt. U kunt uw donatie overmaken aan SHO NL08 INGB 0000 0005 55.

**Zondag 6 juni**

**pastor Gunther Sturms**

Organist Arjan de Vries  
Kapel Abtswoude, 10.30 uur

**Zondag 13 juni**

**ds. Esther van der Panne**

Organist Harmen Kooistra  
Lutherse Kerk, 9.30 uur

**Zondag 20 juni**

**ds. Peter Wilbrink**

Organist Harmen Kooistra  
Kapel Abtswoude, 10.30 uur

**Zondag 27 juni**

**ds. Amanda Lang**

Organist Christo Lelie  
Lutherse Kerk, 9.30 uur

In de maand juni is de collecte voor **Artsen zonder Grenzen**. AZG geeft wereldwijde medische zorg waar lokale zorg niet meer toereikend is. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën.

U kunt uw donatie overmaken op NL 13 INGB 0000004054 t.n.v. Ver. Artsen zonder Grenzen MSF Nederland.

In alle diensten is de 2<sup>e</sup> collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.

Alle vieringen zijn online bij te wonen via ZOOM:

<https://us02web.zoom.us/j/7398960790?pwd=Qi92VmN1TG1ySEJpTE5QNWVlOVF2dz09>

Meeting ID: 739 896 0790

Passcode: VHD2020

Na afloop van de dienst wordt een opname op YouTube geplaatst en is daar te bekijken. De volgende link brengt u naar de YouTube-pagina van Vrijzinnig Delft: <https://www.youtube.com/channel/UCYQ81AqqCITlqrO6ByWnbGw>



## Uit de gemeente

---

### In Memoriam Lenie Heemskerk

Naaldwijk, 6 oktober 1932 - Delft 10 mei 2021

Geschokt lazen we het bericht in 'Delft op Zondag' van het overlijden van Lenie Heemskerk-Verhagen. We hadden net gehoord, dat ze eindelijk een plek had gekregen in Zorgcentrum de Buytenweye en het erg naar haar zin had. Ze kende dit zorgcentrum heel goed, want ze was er jarenlang een paar keer per week voor de dagrecreatie. Ze woonde voor die tijd in de Congregatiehof. Een leuk plekje en sinds die tijd was zij ook lid van onze gemeente. Ze was na korte tijd ook een van de gastvrouwen bij de kerkdiensten. Tot het niet meer ging vanwege haar gezondheid. Lenie was al jong weduwe (sinds 1998), altijd een sterke vrouw die van aanpakken wist, maar de laatste jaren heeft ze veel problemen gehad met haar gezondheid.

De familie schrijft 'een welbewogen leven' en dat was het. Ze heeft veel moeilijke tijden gekend. Wij kennen haar als een vriendelijke bescheiden vrouw. Maar ook behulpzaam, we bewaren goede herinneringen aan haar.

*Els van der Laan*

## Activiteiten juni

---

Alle activiteiten onder voorbehoud coronamaatregelen.

Aangemelden ontvangen bericht over wijziging data, locatie, omzetting naar digitale kring (Zoom) of annulering.



### Pizzaclub

Iedere eerste dinsdag van de maand komt de pizzaclub bijeen bij MoTiV. We eten er samen een pizza, we bespreken de grote zaken van het leven, zoals school, studeren, de toekomst en wie je bent. De volgende bijeenkomst is op 1 juni. Je bent welkom vanaf 17:30 uur. Om 17:45 bestellen we de pizza en begint ons gesprek. Wees welkom.

Opgave: [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl) of 0621859121

### Mantra zingen en bewegen in Zoom

Donderdag 3 juni, 20.00-21.00 uur, aanmelden: [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com)

### Muziekmeditatie

Vrijdag 4 juni om 20.00 uur. Informatie en aanmelding [Dieke de Jong dgdejongste@gmail.com](mailto:Dieke de Jong dgdejongste@gmail.com) .

### Zomerretraite Zundert



De zomerretraite in het klooster van Abdij Maria Toevlucht te Zundert, d.d. 24/25 juni tot en met zondag 27 juni, is inmiddels volgeboekt.



## Zomeractiviteiten

### Is de bevrijdingstheologie nog relevant in 2021?

De Bevrijdingstheologie was groot in de 'linkse' jaren zestig en zeventig en is oorspronkelijk ontstaan in Latijns Amerika. De beweging had toen een sterke uitstraling naar het Westen en heeft grote groepen binnen en buiten de kerk geïnspireerd tot actie. Het is niet meer bekend bij de huidige generaties. Wat was het gedachtengoed en wat waren de effecten op de samenleving? Wie van ons heeft ervaring met deze beweging? Is deze vorm van theologie nog relevant in onze tijd ofwel heeft het nog bestaanrecht? Hoe kan je het begrip 'bevrijding' verstaan vanuit een religieus perspectief? Bevrijdt God nog steeds of is religie meer persoonlijk geworden, iets tussen het individu en de Eeuwige? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we samen deze ooit bloeiende spirituele beweging en haar betekenis voor onze tijd.



Datum, tijd	Donderdagmiddag 19 augustus 2021 van 14.00 - 16.00
Locatie	Lutherse kerk, Noordeinde 4 in Delft; door het hek en bellen aan de deur
Kosten	5 euro (geen kosten voor leden Vrijzinnig Delft)
Aangeboden door	Vrijzinnig Delft
Aanmelden	Anja Schaafsma / <a href="mailto:schaafanja@gmail.com">schaafanja@gmail.com</a>

### Mantra zingen en bewegen

Houd je ook van (mantra) zingen en bewegen?

Er zijn zoveel mooie liederen en mantra's om samen te zingen, liederen vanuit de grote wereldreligies en van de oorspronkelijke volkeren zoals die van Hawaï of de Amerikaanse Indianen. Bij een aantal van deze liederen wordt ook gedanst, denk aan de liederen van de internationale beweging Dances for Universal Peace.

Ik bied een zomersessie Mantra zingen en bewegen aan op 26 augustus 2021.

Na aanmelding stuur ik vooraf de liederen en de teksten op.

In Corona-tijd hebben we het in Zoom gedaan maar het is zoveel fijner om het (hopelijk) weer live te kunnen doen. Je kunt ervoor kiezen om te luisteren en mee te zingen en als het prettig voelt kan je met een paar liederen meedansen. De dans wordt eerst rustig voorgedaan.

Datum, tijd	Donderdagmiddag 26 augustus 2021 van 14.00 - 16.00
Locatie	Lutherse kerk, Noordeinde 4 in Delft; door het hek en bellen aan de deur
Kosten	5 euro (geen kosten voor leden Vrijzinnig Delft)
Aangeboden door	Vrijzinnig Delft
Aanmelden	Anja Schaafsma / <a href="mailto:schaafanja@gmail.com">schaafanja@gmail.com</a>





## Vanuit de Kerkenraad

Sinds Pinksteren, aanwezig 19 personen, kunnen we gelukkig weer fysiek samenkomen in onze vieringen. Toch dienen we ons nog wel aan een aantal regels te houden:

- maximaal 30 kerkgangers
- bij binnenkomst handen ontsmetten
- geen corona gerelateerde klachten
- afstand houden, anderhalve meter;
- in Abtswoude staan de stoelen op de juiste afstand van elkaar (anderhalve meter); in de Lutherse kerk mag je alleen plaatsnemen bij de groene stickers
- bij lopen: mondkapje dragen;
- geen samenzang

## Toekomst

In 2019 hebben we tijdens een aantal gemeenteberaden de resultaten en conclusies, Toekomst Vrijzinnig Delft, besproken van de gehouden enquête onder de leden en vrienden van Vrijzinnig Delft. Afgesproken werd dat we in 2020 de verschillende onderdelen op gemeenteberaden in gesprek met elkaar verder zouden concretiseren en uitwerken. Echter corona heeft roet in het eten gegooid. We willen en hopen vanaf nu de draad weer op te pakken. In het seizoen 2021 - 2022 plannen we een aantal gemeenteberaden om met elkaar te spreken over 'Wat en hoe willen vorm en inhoud geven aan Vrijzinnig Delft in de komende tijd?' Om de gemeenteberaden goed voor te bereiden belegt de kerkenraad op donderdagavond 24 juni een voorbereidingsgesprek, waarbij al een aantal leden/vrienden op onze uitnodiging toegezegd heeft er aan te zullen deelnemen. Heeft u ook interesse? Laat het de scriba weten ([scriba@vrijzinnigdelft.nl](mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl)), zodat Marike u een uitnodiging en een notitie kan doen toekomen.



## Pastorale Zorg

Zoals inmiddels bij u bekend is, zullen we onze predikant Martijn Junte enige tijd wegens ziekte moeten missen. De kerkenraad heeft onze emeritus predikant Peter Wilbrink bereid gevonden om in en na overleg met het lid van de diaconie, Annalena Hoyer, waar nodig pastorale bijstand te verlenen zoals bij crisissituaties, relatieproblemen, ernstige ziekten zowel fysiek als psychisch, sterven en begrafenissen en andere ernstige zorgvragen. Schroom niet om uw pastorale zorgvraag voor uzelf, huisgenoot, kennis of vriend te melden bij Annalena Hoyer mail: [hoyer.aml@gmail.com](mailto:hoyer.aml@gmail.com) of per telefoon: 06-39645157. U kunt ervanuit gaan dat uw vragen vertrouwelijk worden behandeld.

## Meditatie

Tot nu toe hebben Anja en Jeanneke de dinsdagmiddag meditatie van Martijn overgenomen. We zijn blij en dankbaar dat zij dat hebben willen doen. Nu blijkt dat het ziekteverzuim van Martijn langer zal gaan duren dan verwacht, hebben beiden besloten om na de zomervakantie, gezien hun eigen bezigheden, met de vervanging te stoppen. We zijn in gesprek met een echtpaar om de mediatie toch ook in het nieuwe seizoen te kunnen aanbieden. Waarschijnlijk wordt dat dan eenmaal per maand. In de Zomer Nieuwsbrief zullen we u concreet informeren over data, tijdstip en locatie.



## Zomervakantie Zoomvieringen

Nu de fysieke diensten weer mogelijk zijn, hebben we besloten om in ieder geval tijdens de zomermaanden juli en augustus geen zoomvieringen uit te zenden. U bent harte welkom bij onze zomerdiensten in Kapel Abtswoude en de Lutherse Kerk. Of we na de vakantieperiode de diensten weer zullen uitzenden via Zoom en YouTube zal mede afhangen van de adviezen van de PKN en de overheidsmaatregelen betreffende Covid-19.

Tevens heeft de kerkenraad besloten om voor beide kerkgebouwen Gé de Joode aan te stellen als hoofdkoster. Indien hij hulp nodig heeft, zal hij daar zelf in voorzien. We bedanken eenieder die tot nu toe een bijdrage geleverd heeft aan het kosten.

## Vanuit de Diaconie

### Collectedoel juni

In de maand juni is de collecte voor **Artsen zonder Grenzen**. AZG geeft wereldwijde medische zorg waar lokale zorg niet meer toereikend is. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën.



U kunt uw donatie overmaken op NL 13 INGB 0000004054 t.n.v. Ver. Artsen zonder Grenzen MSF Nederland.

### Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?  
email: [diaconie@vrijzinnigdelft.nl](mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl)

## Erfzonde - Een erfenis: wel of niet?

Lange tijd ben ik opgezaald geweest met de idee dat de mens erfelijk belast zou zijn met een zondig gedrag, ingegeven door leerstellingen van de orthodoxe kerk.

Ik vroeg me af hoe het kwaad in de wereld is gekomen en of dat strookt met hetgeen de Bijbel daarover zegt, maar ook of er niet een andere uitleg gegeven kan worden dan de uitleg die mij werd 'opgedrongen'.

Zondigen kan gedefinieerd worden als een vrijwillige overtreding van zedelijke geboden.

Het heeft alles te maken met goed en kwaad: het nalaten van het goede en het doen, meewerken aan en instandhouden van het kwade. Vanuit Bijbels perspectief is de mens in staat te onderscheiden tussen goed en kwaad, symbolisch uitgedrukt door het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.

Daardoor is de mens – en alleen de mens! – verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld.

Volgens Genesis 1 zijn zowel de schepping als het geschapene goed. Zelfs zeer goed!

Dit geldt ook voor de mens, zij het dat hij van nature de mogelijkheid in zich heeft het kwade te doen. Dit wordt in het Paradijsverhaal (Genesis 2-3) tot uitdrukking gebracht: de mens, gedreven door hebzuchtig begeren, laat zich



verleiden om te doen wat God heeft verboden. Dát is de wortel van alle kwaad.

Dit diepzinnig verhaal is veelal misverstaan, als zou het gaan om het zondigen van de stamouders van de mensheid, dat als onontkoombaar lot alle mensen ten deel valt.

Een historische 'zondeval' in de zin van een gebeurtenis in de oertijd waardoor de hele mensheid erfelijk 'besmet' zou zijn geraakt en waarvan alle mensen het slachtoffer zouden zijn geworden, valt uit dit verhaal niet af te leiden.

Dit idee vinden we pas in het latere niet-canonieke boek IV Ezra (7:48): 'O Adam, wat hebt u gedaan? Toen u zondigde, was uw val niet alleen de uwe, maar ook de onze, uw nakomelingen.'

Daar sluit Paulus zich bij aan (Romeinen 5:12): 'door één mens is de zonde de wereld binnengekomen'.

Op basis hiervan is, met name door Augustinus, de ongelukkige leer van de 'erfzonde' ontwikkeld: 'dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn'.

De bedoeling van het Paradijsverhaal is om ons, mensen, een spiegel voor te houden.

Het verhaal van Adam ('mens') en Eva ('moeder van allen') is óns verhaal.

Zo zijn wij en zo doen wij: geneigd te zwichten voor de verleiding en Gods gebod naast ons neer te leggen. Zo vallen wij in zonde.

De Bijbelse visie op zonde is dat het niet alleen door een genadige God vergeven kan worden, maar dat het ook daadwerkelijk voorkomen kan worden. Hoe?

Dat heeft Jezus ons laten zien. In het verhaal over zijn verzoeking in de woestijn doet hij niet wat alle Adams en Eva's plegen te doen (Mattheus 4:1-11 en Lucas 4: 1-13). Door vast te houden aan Gods woord, zwicht hij niet voor de verleiding en voorkomt daardoor de zonde. Op deze wijze is Jezus degene die mensen van zonde bevrijdt en vergeving schenkt.

Ergo: Wees waakzaam en kritisch op wat de clericus u meent te moeten wijsmaken.

Wil je meer weten over vergeving? Aanbevolen literatuur:

"Het wonder van vergeving" – Willem Glaudemans

"Een cursus in Wonderen" – Helen Schuckman

*Gé de Joode*

## Joods commentaar: zonde - zegen (geluk)

Volgens Rabbijn Jonathan Sacks dient de nadruk in ons leven niet te liggen op hoe zwaar de zonden ons 'benauwen', maar op de weg naar geluk en zegen (in het Hebreeuws zijn beide termen inwisselbaar), hetgeen betekent leven in overeenstemming met het goddelijke: goeddoen, leven in harmonie met de elementaire waarden die in het universum zijn verweven door de Eeuwige (pagina 119 "Moraal"). Sjema Israël, Hoor Israël om in overeenstemming te leven naar het woord (= daad, Dabar) van de Eeuwige. Thora = Hoe te leven!

Psalm 1:1 : 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doet.'

Psalm 106: 3: 'Gelukkig wie zich houden aan het recht en rechtvaardig zijn.'

Psalm 119:1 : 'Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de woorden van de Eeuwige.'

De mens is iemand met een vrije keus, zo benadrukt Sachs de joodse visie op de mens. De mens kan het goede of het kwade kiezen. Hij wordt geacht in het dilemma een keuze te doen. Het jodendom wil dat mensen kunnen kiezen. Zonder alternatieven is er geen keuze mogelijk. **Het jodendom kent daarom geen erfzonde.**

*Jan H. Kroon*



## Amnesty brieven in juni - schrijf je mee?

AMNESTY  
INTERNATIONAL



Omdat Amnesty brieven schrijven na de diensten niet meer kan, kan ik de brieven per e-mail versturen aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Iedere maand kan ik je berichten over de Amnesty brieven van die maand.

Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een email met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand juni -uiterlijk versturen 30 juni- schrijven we een brief aan autoriteiten in Colombia en Iran. Portokosten €1,55.

### **Colombia Bescherm milieuactivisten**

María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen met inheemse en boeren-gemeenschappen komen ze op voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk worden ze vervolgd en bedreigd en lopen ze iedere dag het risico om vermoord te worden. Colombia is qua biodiversiteit het op één na grootste land ter wereld. Maar het is ook het gevaarlijkste land ter wereld voor milieuactivisten. Het Colombiaanse Congres moet daarom de Commissie ter Controle van Garanties in het leven roepen. Die moet ervoor zorgen dat milieuactivisten en mensenrechtenverdedigers als María, Jani, Joel en Danelly worden beschermd. In uw brief aan het Colombiaanse Congres roept u congresleden op om hen te beschermen.

### **Iran Laat Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij**

De Iraanse autoriteiten houden de Iraans-Duitse Jamshid Sharmahd (66) al 8 maanden vast op een onbekende plek, zonder toegang tot een advocaat. Hij krijgt geen eerlijk proces en mogelijk niet de medische zorg die hij nodig heeft. Sharmahd was de woordvoerder van de oppositiegroep Kingdom Assembly of Iran, die het huidige regime omver wil werpen. Sharmahd woont in de VS, waar de oppositiegroep ook gevestigd is. Toen hij in de Verenigde Arabische Emiraten was, werd Sharmahd hoogstwaarschijnlijk ontvoerd door de Iraanse geheime dienst. De Iraanse regering beschuldigt hem van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag in Iran in 2008. Hij loopt gevaar om ter dood veroordeeld te worden. In uw brief roept u de Iraanse autoriteiten op om Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij te laten vanwege zijn kwetsbare gezondheid. Als hij wordt aangeklaagd voor een internationaal erkend misdrijf, moet hij een eerlijk proces krijgen.

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet, *Eline Goetheer* [goetheer.e@gmail.com](mailto:goetheer.e@gmail.com)

## Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is [scriba@vrijzinnigdelft.nl](mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl)

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.  
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 29 juni naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 3 juli 2021 en is voor de maanden juli en augustus.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)