



Bij de diensten



Zondag 3 oktober	geestelijk verzorger Toon Vessies, organist Harmen Kooistra Kapel Abtswoude 10.30 uur
Zondag 10 oktober	ds. Martijn Junte, organist Christo Lelie Lutherse Kerk 9.30 uur
Zondag 17 oktober	ds. Martine Wassenaar, organist Sabine Geerlof Kapel Abtswoude 10.30 uur
Zondag 24 oktober	ds. Amanda Lang, organist Arjan de Vries Lutherse Kerk 9.30 uur
Zondag 31 oktober	ds. Len Lafeber, organist Harmen Kooistra Lutherse Kerk 9.30 uur

In de maand oktober is de eerste collecte voor **de Voedselbank Delft**. De doelstelling van de Stichting Voedselbank Delft is tweeledig: een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die (tijdelijk) in financiële nood verkeren. En het zoveel mogelijk voorkomen van het weggooien c.q. vernietigen van goed bruikbaar voedsel. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 62 INGB 0006276992 t.n.v Stichting Voedselbank Delft.

De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor onze eigen gemeente. Een gift (vrijwillige bijdrage) wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000116333 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden Delft.

Vanuit de Kerkenraad

Vanaf 25 september j.l. gelden er andere toegangsregels voor bezoek aan restaurants, theaters etc. Hoe gaan de kerken hiermee om? De PKN heeft geadviseerd om voor toelating bij kerkdiensten geen controle d.m.v. een coronapas of testbewijs uit te voeren. Ook behoeft de anderhalf meter maatregel niet meer gehandhaafd te worden, maar wel wordt geadviseerd om voldoende afstand in acht te nemen. Op grond van deze gegevens heeft de kerkenraad besloten om geen wijzigingen door te voeren. We handhaven dus de anderhalve meter maatregel. Voor de Lutherse Kerk betekent dit, dat eenieder kan plaatsnemen bij een groene sticker en mogen leden uit één huishouden wel naast elkaar zitten. Voor Kapel Abtswoude staan de stoelen op anderhalve meter van elkaar. Gemeentezang blijft toegestaan en ook het koffie/thee drinken na afloop van de viering blijft gehandhaafd. De beide collectes vinden plaats aan het einde van de viering bij de uitgang.

De kerkenraad heeft ingestemd om in samenwerking met de andere wijkgemeenten die onder de Algemene Kerkenraad van de PGD ressorteren deel te nemen aan het opzetten van een beleidsplan 'De Veilige Gemeente'. In het beleidsplan worden de volgende punten benoemd: bewustwording, preventie, gedragscode PGD, vormen van interventie (taak en profiel Vertrouwenspersonen, meldprotocol, zorg voor elkaar/pastorale zorg, communicatie).

In de wandelgangen wordt er gesproken dat de kerkenraad actief op zoek zou zijn naar mogelijk een andere kerk locatie voor Kapel Abtswoude. Inderdaad hebben we gezien de onzekere situatie 'gebouw Abtswoude' onze



voelhorens uitgestoken en verkennende gesprekken gevoerd. We kunnen u meedelen dat deze gesprekken niet tot concrete wijzigingsvoorstellen in de huisvesting hebben geleid en we vooralsnog de komende jaren (hoe lang? blijft onzeker, afhankelijk van beleid Pieter van Foreest) de 1e en 3e zondag onze vieringen houden in de Kapel van Abtswoude.

Een Kernteam bestaande uit ca. 6/7 gemeenteleden zal onder leiding van de diaconie de komende periode proberen zoveel mogelijk gemeenteleden te benaderen om naar hun ervaringen, gevoelens, belevingen en wensen t.a.v. het vrijzinnig gemeente-zijn te vragen en te luisteren. We vinden het belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van het vrijzinnige geloofsleven in Delft om goed te luisteren en aan te kunnen sluiten bij wat er onder ons leeft.

Jan H. Kroon, voorzitter

Activiteiten in oktober



Meditatie

Maandag 4, 11, 18, 25 oktober meditatie van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk, Bagijnhof 21,
informatie: j.veugelaers@gmail.com

Pizzaclub

Dinsdag 5 oktober: Pizzaclub (jongeren 13 -17 jaar) aanvang 17.00 uur Voorstraat 60 MoTIV,
informatie martijnjunte@xs4all.nl kosten € 5,00

Kring Ecologie - Spiritualiteit

Wegens de herfstvakantie zal de aangekondigde datum 20 oktober komen te vervallen.

De juiste data:

6 oktober Agapè maaltijd 19.00 uur: Liefde en Zorg voor de Schepping (Kingsnorth 'de afvallige milieuactivist');
3 november 20.00 uur: Bijbels theologisch benadering ('Groene theologie' Trees van Montfoort);
17 november 20.00 uur: godsdienst-filosofische invalshoek ('Gemeenschap en Andersheid' Ioannis Zizioulas).
Informatie krooned@casema.nl ; 06 53787674

Locatie MoTIV Voorstraat 60 Delft

Kosten voor leden en vrienden € 5.- en overige belangstellenden € 15,-

Filmkring



Eén keer in de zes weken bezoeken we het Filmhuis Lumen.

De organisator doet een voorstel voor een film die we gaan bekijken.

Een ander voorstel is altijd welkom.

Het voorstel wordt per e-mail gestuurd naar diegenen die zich voor de filmkring hebben opgegeven.

Het is fijn wanneer we na afloop over de film kunnen napraten, onder genot van een kopje koffie/thee.

De laatste keer, 25 september, was de keuze gevallen op de film 'The Father' van Anthony Hopkins.



Een aantal personen heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een matinee. De eerste week van November komt er een voorstel voor een matinee, zodra de informatie over het filmprogramma ontvangen is.

Gang van zaken

Eenieder maakt zelf een reservering, omdat sommigen een voordeelpas hebben. Het Filmhuis hanteert de laatste coronamaatregelen, zoals de overheid vereist. Dat betekent dat bij de kassa naar de coronapas gevraagd wordt. Hierdoor is het voor Lumen mogelijk de zalen weer volledig te bezetten.

Aanmelden is mogelijk bij de organisator Tirza Drisi via drisi_tirza@hotmail.com

Tirza Drisi

Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders

Janneke Stegeman, voormalig Theoloog des Vaderlands, geeft in haar essay uit 2017 een aanzet tot de bevrijdingstheologie die haar voor ogen staat: een theologie die nodig en relevant is voor witte Nederlanders.

In haar nawoord schrijft ze *'Een grote deugd voor mensen met veel privileges is leren zwijgen en luisteren, ook in de theologie. Daarbij hoort ongemak aanvaarden. De dingen die je al zwigend hoort, zijn lastig te verteren en voelen soms als een aanval. Draag het ongemak, je bent aan het leren'*.



In de gespreksgroep gaan we na een presentatie van het boek met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

Datum woensdagmiddag 13 oktober 2021

14.00 - 16.00 (live en als de situatie rond Covid erom vraagt in Zoom)

Locatie Lutherse kerk, Noordeinde 4, door het hek lopen en achter in de poort is de ingang

Kosten € 5,00

Aanmelden schaafanja@gmail.com of www.sophiaspirit.nl

Aangeboden via Stads klooster Delft

Winterretraite 2022 Chevetogne



Ervaar de ruimte en geestelijke diepte van het kloosterleven van de monniken in Chevetogne (Belgische Ardennen), internationaal Benedictijns Klooster toegewijd aan de éénheid van Christenen. Ontmoetingsplaats van Oosters- en Westers christendom. Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk, roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypte van de Byzantijnse kerk van het klooster in Chevetogne.

Tina Geels is bereid gevonden deze retraite nog een keer te leiden.

Vrijdag namiddag 14 januari 2022 – maandagochtend 17 januari 2022

Kosten € 135,- voor drie nachten (exclusief reiskosten (met eigen vervoer))

Er kunnen 8 deelnemers mee. Opgeven voor 1 november bij Tina Geels cm.geels@planet.nl

www.monasteredechevetogne.com

Rue de Monastère 65, B-5590, Chevetogne, België



Opvoeden in geloof

Dinsdag 12 oktober wordt door en voor de verschillende PKN-wijkgemeenten van Delft een avond georganiseerd met als thema 'opvoeden in geloof'. Een mooie gelegenheid om elkaar bij een inspirerende presentatie te ontmoeten.

Een interactief programma over:

- De rol van ouders en van de school
- Wanneer is jouw kind geslaagd in het leven?
- De christelijke bubbel: koesteren of niet?
- Richtingaanwijzers en gidsen in deze maatschappij

Locatie: Betlehemkerk, Floresstraat 2 Delft

Tijd: 20:00-22:00 uur

Eventueel aanmelden: Erna Kluiwingh erna@kluiwingh.nl of Maaïke Bal bal@plompweb.nl

Vanuit de Diaconie

Collectedoel oktober

In de maand oktober is de eerste collecte bij iedere dienst voor **de Stichting Voedselbank Delft**. Deze stichting is in maart 2007 opgericht. De Stichting Voedselbank Delft volgt in haar werk zoveel mogelijk de richtlijnen van de landelijke Vereniging van Voedselbanken in Nederland die in 2008 is opgericht.

De Voedselbank verstrekt het verkregen voedsel gratis aan mensen en is daarbij neutraal en onafhankelijk. Het motto daarbij is 'burgers voor burgers'. Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Het voedsel wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld.

De Voedselbank hanteert twee hoofddoelstellingen:

- Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk echt niet redden.
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Er wordt voedsel gedoneerd door bedrijven en verder ontvangt de stichting financiële donaties. Ook de Diaconie van de Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Delft biedt met de opbrengsten van de collectes in oktober een financiële ondersteuning door middel van een gift.

U kunt ook zelf uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 62 INGB 0006276992 t.n.v Stichting Voedselbank Delft.



Contact diaconie



Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl



Amnesty brieven in oktober - schrijf je mee?

Wil je meeschrijven: de Amnesty brieven verstuur ik dan per e-mail aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Iedere maand kan ik je berichten over de Amnesty brieven van die maand.

Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand oktober -uiterlijk versturen 31 oktober- schrijven we een brief aan autoriteiten in Cambodja, Burundi en Egypte. Portokosten €1,55

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Cambodja

milieuactivisten achter de tralies

Zes jonge leden van de milieubeweging Mother Nature Cambodja worden vervolgd omdat ze zich inzetten voor de natuur en de rechten van inheemse volken. De aanklachten tegen hen zijn complete onzin, zoals 'het samenzweren tegen en het beledigen van de koning'. Drie van hen kregen al tot 20 maanden cel. Zij worden nu ook beschuldigd van 'opruiming'. Daar staat een celstraf van maximaal 10 jaar op.

De milieuactivisten voerden actie tegen de privatisering van een meer, en deden onderzoek naar de vervuiling van een rivier. De regering zou hen daarvoor moeten bedanken in plaats van in de gevangenis gooien. In uw brief roept u de autoriteiten van Cambodja op om alle aanklachten tegen de zes milieuactivisten te laten vallen en hen onmiddellijk vrij te laten.

Burundi

advocaat krijgt onterecht 5 jaar cel

Advocaat Tony Germain Nkina uit Burundi is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij zou de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht. Alles wijst erop dat hij alleen maar is gestraft vanwege zijn voormalige mensenrechtenwerk en connecties met APRODH, Burundi's bekendste mensenrechtenorganisatie. De meeste Burundese maatschappelijke organisaties en mediabedrijven werden in 2015 door de regering gesloten. Dat geldt ook voor APRODH. Nkina vertegenwoordigde de organisatie in de provincie Kayanza. In Burundi is het recht op vrijheid van meningsuiting ernstig ingeperkt. Onlangs kwamen er versoepelingen, maar de meeste onafhankelijke mensenrechtenorganisaties kunnen hun werk nog steeds niet uitvoeren omdat er arrestatiebevelen openstaan tegen hun activisten.

In uw brief roept u de autoriteiten van Burundi op om alle aanklachten tegen Tony Germain Nkina te laten vallen en hem onmiddellijk vrij te laten.

Egypte

absurde aanklachten tegen oppositieleiden

De Egyptische oppositieleiden en activisten Hisham Fouad, Hossam Moanis en Zyad el-Elaimy zijn in juli 2021 voor een speciale noodrechtbank gebracht vanwege absurde aanklachten zoals 'het verspreiden van nepnieuws en paniek onder de bevolking'. De drie mannen zitten al meer dan 2 jaar in voorarrest. Ze kunnen niet in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank.

Volgens Amnesty worden de drie mannen vervolgd omdat ze de seculiere partijen wilden verenigen, voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van april-mei 2020. Op 14 juli 2021 oordeelde een rechtbank dat Zyad el-Elaimy op de terroristenlijst moet staan. El-Elaimy mag nu vijf jaar lang geen politieke activiteiten ondernemen of reizen. In uw brief roept u de Egyptische president op om Fouad, Moanis en el-Elaimy onmiddellijk vrij te laten.



Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet,

Eline Goetheer, goetheer.e@gmail.com

Wist je dat ...4

Jantje heeft vele jaren de kerk bezocht, al dan niet gedwongen en/of met tegenzin. Het viel hem op dat de prediking zelden vanuit de zogenaamde 'kleine profeten' plaatsvond, een enkele uitgezonderd. Het zijn er twaalf te beginnen met Hoséa en eindigend met Maleáchi. Het waarom heeft hij nooit begrepen. Daarom zelf maar eens op onderzoek gegaan. Om ze allemaal aan de orde te laten komen vond hij overdreven. Daarom beperkte hij zich tot de in lengte kleinste profeten. Aan bod komen resp. Joël, Obadja, Habakuk en Maleáchi.

Terzijde: Haggai, Zacharia en Maleáchi waren tijdgenoten; zij leefden aan het einde van de 6^e eeuw v.Chr. en traden dus op na de terugkeer van de Joden uit de Babylonische Ballingschap.

JOËL – Over de profeet Joël is alleen bekend dat hij 'de zoon van Petuël was (hfdst. 1:1), de laatste komt verder in de Bijbel nergens meer voor.

Uit zijn boek kan worden afgeleid dat Joël in ieder geval na de Babylonische Ballingschap in Juda is opgetreden - tussen 538 en 351 v.Chr.- maar over een nauwkeuriger datering zijn de geleerden het niet eens. Het boek Joël bestaat uit twee delen: eerst komt een oproep tot weeklucht en berouw wegens een rampzalige droogte en een sprinkhanenplaag die hier de ondergang van het volk symboliseren (hfdst 2: 2-27), gevolgd door de belofte van volledig herstel na een oorlog met andere volken die aan het einde van de wereld doet denken (hfdst 2: 28-32). (verg. Openb.). Joël maakt duidelijk dat Gods oordeel en beloften gelden voor alle tijden en plaatsen. Al in het begin van zijn boek blijkt dat hij zich richt tot een universeel gehoor: 'Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen, het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht' (hfdst. 1:3).

Zo'n inleiding geeft ook aan dat de boodschap van Joël veel belangrijker is dan biografische bijzonderheden over zijn persoon. Zijn naam betekent overigens: 'Jahwe is God' (hebr. Yoel).

OBADJA – Over de schrijver *zelf* van dit bijbelboek, het kortste van het Oude Testament, is niets bekend, behalve dat hij vermoedelijk de hofmeester was van de afvallige koning Achab en desondanks trouw bleef aan God. Daarom kan hij moeilijk de auteur zijn van het gelijknamige bijbelboek, omdat er drie eeuwen liggen tussen de hofmeester van koning Achab en de verwoesting van Jeruzalem (587 v.Chr.) – de tijd waarin Obadja optrad. Vermoedelijk is Obadja, net als Maleáchi, een schuilnaam van een profeet die anoniem wilde blijven.

Het boek Obadja klaagt Edom, ten zuiden van Juda, en de Edomieten aan omdat ze zich hadden verlustigd over de nederlaag van Juda en dit land hadden geplunderd. Op een goede dag zou dit worden gewroken, aldus Obadja, en zou Juda herrijzen. Dit profetische bijbelboek hoort tot de groep die zich ook bezighouden met het lot van niet-joden.

De joden beschouwden de Edomieten destijds als vijandige bloedverwanten -een relatie die teruggaat tot de ruzie tussen de broers Esau en Jakob, de bijbelse stamvaders van beide volken. De eeuwen door stonden de Edomieten -bewoners van de onvruchtbare contreien ten zuiden van de Dode Zee- en de Israëlieten tegenover elkaar.

Het verhaal is niet van Obadja zelf, maar komt tot ons als mededeling van God via Obadja, zoals staat in Obadja hfdst 1:1. De naam betekent 'dienaar van Jahwe' (hebr. Obadyahu).

HABAKUK – Net als de profeet Jeremia en de door God zo zwaar beproefde Job, worstelde Habakuk met de aloude religieuze vraag, waarom kan het kwaad gedijen? Habakuk stelde God de vraag: 'waarom aanschouwt Gij de



trouwelozen en zwijgt Gij, als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij'. Bijbelexegeten hebben allerlei interpretaties bedacht voor Habakuks poging Gods ondoorgroendelijke wegen te rechtvaardigen, maar alle bijbelcommentatoren zijn het erover eens dat met 'de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk (Hab. 1:6)' worden bedoeld de Nieuw-Babyloniërs die de Assyriërs hadden overwonnen en van 612 tot 539 v.Chr. in het Midden-Oosten oppermachtig waren.

Aan de hand van deze identificatie kan Habakuk, over wie verder niets bekend is, gedateerd worden op het einde van de 7^e eeuw v.Chr., een tijd waarin het koninkrijk Juda te lijden had onder de ene na de andere onderdrukker. Al telt het boek slechts 56 verzen, één daarvan -'de rechtvaardige zal door zijn geloof leven' (Hab. 2:4)- vormt volgens een oude Talmoedische wijsheid de grondslag van alle geboden in de bijbel. Paulus citeert dit vers in Romeinen 1:17 en in Galaten 3:11. Het boek Habakuk kent drie onderdelen. Ten eerste klaagt de profeet over het kwaad van zijn tijd en over de triomf van de slechten op de goeden. De diepbewogen jammerklacht is vervat in een dialoog met God.

Daarna (ten tweede) geeft Habakuk zijn visie op de vergelding die de boosdoeners eens staat te wachten. Hij verkondigt vijf 'weeën' die ze moeten ondergaan.

Ten derde, het laatste onderdeel van het boek, bevat een gebed dat doet denken aan de psalmen die tijdens de tempel-eredienst werden gezongen. Aan het slot staat zelfs 'Voor de koorleider: met snarenspeel (Hab. 3:19)'. In dit gebed, misschien een latere toevoeging, wordt God voorgesteld als een krijgsman in een strijdswagen, gewapend met pijl en boog en met een blinkende speer die in glans zon en maan overtreft.

Tenslotte: Habakuk komt ook voor in het (apocriefe) veertiende hoofdstuk van het boek Daniël. Daar geeft een engel hem de opdracht brood en een kom soep te brengen naar de profeet in de leeuwenkuil. De naam Habakuk betekent 'omarming' of 'omhelzing' (hebr. Habakkuk).

MALEÁCHI – Over Maleáchi zelf is niets bekend, maar geleerden hebben zijn boek wel vrij nauwkeurig kunnen dateren – onder meer omdat hierin sprake is van een joodse inval in Edom die aan het einde van de 6^e eeuw v.Chr. moet hebben plaatsgevonden, daarover schrijven ook profeten als Jeremia en Ezechiël. Maleáchi schrijft over een opleving van de eredienst in de tempel die van na 515 v.Chr. moet zijn, het jaar waarin de ballingen uit Babylon naar Jeruzalem mochten terugkeren. Zijn optreden is te plaatsen tussen 515-450 v.Chr. in de tijd dat Jeruzalem door een Perzische gouverneur werd bestuurd. Al was de tempel destijds herbouwd, de eredienst was nog lang niet op orde. Maleáchi hield de tempelpriesters goed in de gaten, want sommigen offerden dieren aan God die bij de wet van Mozes waren verboden -'het geroofde, het kreupele en het zieke' (Mal. 1:13)-terwijl op offerdieren juist niets aan te merken mocht zijn. Ook ging hij te keer tegen degenen die hun voorgeschreven religieuze belasting van de tienden (van hun inkomen) niet wilden betalen. Na Maleáchi's bittere woorden kwam het inderdaad tot de hervorming van de eredienst zoals hij die had voorgesteld. Dit was voornamelijk het werk van Nehemia die de wet van Mozes en de afdracht van tienden in ere herstelde.

Maleáchi is misschien eerder een titel dan een persoonsnaam. Voor de christenen heeft hij altijd gegolden als de boodschapper van het Nieuwe Verbond van het Evangelie. Dit wordt nog versterkt door de plaatsing van zijn boek als afsluiting van het Oude Testament en vlak vóór de Evangelieën. 'Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal' (Mal. 3:1). (We weten allemaal dat dat ook in vervulling is gegaan met Johannes de Doper !!!). In ieder geval is de schrijver ook door zijn universele, voor alle tijden geldende prediking een boodschapper van de toekomst. 'Hebben wij niet allen één Vader', aldus Maleáchi, 'Heeft niet één God ons geschapen?' zo lezen we in Mal. 2:10. Zijn naam betekent: 'mijn boodschapper (engel)' (hebr. Malaki).

Jantje had de smaak te pakken gekregen. Er zit achter namen in de Bijbel ontzettend veel informatie. Vaak wordt die informatie in de kerk achterwege gelaten en soms wordt in de wandelgangen informatie compleet verkeerd geïnterpreteerd. Neem bijvoorbeeld één van de zonen van Noach nl. Cham. Is door hem het negroïde ras minderwaardig?



Jantje gaat het uitzoeken in de volgende aflevering van **WIST JE DAT ... 5**. Die zal gaan over de Zonen van Noach.
Gé de Joode

De nieuwe kleren van de kerk

Een nieuw boek van Henk Groenewegen

Geloof zoekt gelijkgestemden. Maakt van mensen kuddes. Zoals in christendom, islam en andere religies. Zo ook in nationalisme, populisme, Trumpisme. Het leidt ertoe dat we met de aarde en de mens aan het doen zijn wat niemand wil.

Dat wij mensen gevaarlijk zijn, niet alleen voor elkaar en voor de aarde maar ook voor onszelf, komt niet doordat wij wel of niet zouden deugen. Het ligt aan de verbeeldingen die wij ons zijn gaan maken sinds we als sapiens ons taalvermogen hebben ontwikkeld. Alles wat we geloven is verbeelding, inclusief het gewone geloof van de kerk waarin we opgegroeid zijn en die we intussen veelal verlaten hebben.

Na veertig jaar predikant te zijn geweest stelt Henk Groenewegen het geloof van de kerk onder kritiek. En zet tegenover de goedgelovigheid van religie en alles wat we ons kunnen verbeelden de profetische ernst die in de Bijbel aan het woord is. Met ironie en zelfspot beschrijft de auteur voorbeelden van maatschappelijke en kerkelijke geloofsschade en voegt daar het alternatieve van bijbelverhalen aan toe. Die stellen ons vragen, geven geen antwoord, en hebben een open einde.



'De nieuwe kleren van de kerk' (266 pagina's, ISBN: 9789464357387) is gepubliceerd via het self-publishing platform Brave New Books. Het boek is te koop bij <https://www.bol.com/nl/b/brave-new-books/8892641/>. Prijs: €17,95

Over Henk Groenewegen

Henk Groenewegen was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, later PKN. Hij diende de gemeenten Oosterland (ZL), Schiedam, Rotterdam (jeugdpredikant), Eindhoven en Rijswijk (Z-H). Na zijn emeritaat heeft hij nog enkele jaren een bijbelkring geleid in de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente te Delft. In 2017 werden bij uitgeverij Narratio twee autobiografische boeken van hem gepubliceerd, 'Kijk mij nou' (over zijn jeugd als domineeszoon) en 'DOMINEE ach, God ..' (over zijn ervaringen als gemeentepredikant).

Email: hjgroenewegen@ziggo.nl

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft. Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 26 oktober naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 november 2021.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl