



Kerst 2022 - je kind bij de hand nemen



Het is maar zelden dat ik al vroeg een goed idee heb voor de periode van advent en kerst. Dit jaar wel. Afgelopen april was ik met het gezin in Spanje. We waren op Madrid gevlogen en bleven daar een paar dagen. Natuurlijk bezochten we toen het Prado. Daar hangt dit enorme schilderij van Rubens: De aanbedding door de magiërs.

Het is een overweldigende ervaring om daar al die enorme schilderijen te zien, maar deze trok de aandacht. Ik liep na te denken over mijn eindpaper voor de systemische leergang contextueel pastoraat. De kerngedachte van die benadering is dat je, door een goed kind te willen zijn voor je ouders, in je jeugd gedragspatronen ontwikkelt, die je in de loop van je leven met je meeneemt.

Het kan echter zo zijn dat deze gedragspatronen in de loop van je leven niet langer passend blijken. In de contextuele bewoordingen: het kind in jezelf stapt naar voren om de volwassene te beschermen. Dat kind doet dit echter door zich groter te maken, dan het is. In de contextuele benadering is de inzet dat je eraan werkt om het kind in jezelf bij de hand te nemen.

Ik stond hierover na te denken toen me plotseling opviel dat alle drie de magiërs een kind bij zich hebben. De drie mannen, die het licht volgden en uitkwamen bij het kerstkind, namen het kind in zichzelf bij de hand. Door dat kind bij de hand te nemen, namen ze dat kleintje de verantwoordelijkheid uit handen. Ze herstelden de verhoudingen: niet het kind draagt de verantwoordelijkheid voor het goede leven, maar de volwassene. Zo maakten ze in zichzelf ruimte voor de spontaniteit, de onbevangenheid van hun kindertijd.

Martijn Junte



Bij de vieringen

Zondag 27 november 1^o advent -Martijn Junte, organist Karin Jensen
Lutherse Kerk, 9:30 uur

Themadienst:
Orange the World – Stop Geweld tegen niet-mannen

Zondag 4 december 2e advent -Toon Vessies, organist Arjan de Vries
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 11 december 3e advent -Martijn Junte, organist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 9:30 uur

Zondag 18 december 4e advent -Amanda Lang, organist Harmen Kooistra
Abtswoude, 10:30 uur

Zaterdag 24 december Kerstnacht -Martijn Junte, organist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 19:30 uur; kerk open vanaf 18:30 uur

Kwartet: Nelleke Guequière, Annalena Hoyer, Dieke de Jong, Ton Severijnen

Zondag 8 januari Epifanie -Toon Vessies, organist Harmen Kooistra
Lutherse Kerk, 9:30 uur



Vanuit de Diaconie - collectedoel december



In de maand december collecteren we voor Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling, gevestigd in Den Haag, richt zich primair op het verlenen van directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, komt op voor hun belangen en geeft voorlichting over hen. 80% van de fondsen wordt besteed om vluchtelingen en ontheemden ter plaatse te helpen. Dit betreft in de meeste gevallen het geven van levensreddende noodhulp zoals water, onderdak en medische zorg. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op Stichting Vluchteling rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Bovendien collecteren we na de dienst bij de uitgang gedurende de Adventsperiode (27 november t/m 18 december) voor de actie "Strijd tegen eenzaamheid" van het Leger des Heils. 1 op de 10 Nederlanders is sterk eenzaam. Eenzaamheid en armoede gaan vaak hand in hand. Velen schamen zich voor hun situatie. Eenzaamheid is een onzichtbaar probleem, dat veel mensen raakt, maar weinig wordt bestreden. Het Leger des Heils bestrijdt eenzaamheid door buurthuis kamers in te richten door heel Nederland. De opbrengst van deze collecte wordt besteed aan het in stand houden van deze plekken, want de overheid financiert dit soort buurtwerk helaas niet.



In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.



Activiteiten in november en december

Viering zondag 27 november -

Orange the world, stop geweld tegen niet-mannen

Het is inmiddels een goed gebruik om in de laatste week van november de actie Orange the World te steunen. Wij doen dat door in de dienst stil te staan bij het thema van de actie: stop geweld tegen vrouwen. Tot nog toe zijn we er in de diensten vanuit gegaan dat duidelijk is wat vrouwen zijn.



Dit jaar willen we het wat scherper stellen door daarover na te denken: Wat maakt iemand tot een man? Wat maakt iemand tot een vrouw? Wat bepaalt wie je bent? Daar heb je zelf een grote stem in. Je kunt je zo laten zien, dat jij denkt dat het beste tot uitdrukking komt, wie je bent. Dat dit niet bepaald wordt door wat er verwacht wordt.

Gaat het om mannen en vrouwen, dan heb je het over spanningsvelden. Tegenstellingen: hoe zie en voel ik mijzelf en hoe zien anderen mij. Maar ook aantrekkingskracht: tot wie voel ik mij aangetrokken.

Het gaat alleen niet over dit onderwerp, over de verschillende kanten die aan man en vrouw zijn zitten. Het gaat erom dat veel, dat teveel vrouwen in hun leven te maken krijgen met geweld. En, dat dit geweld van mannen komt, vaak mannen die dichtbij staan (<https://orangetheworld.nl/over-de-campagne/cijfers-en-feiten/>).

Als we echter nog wat beter naar dit gegeven kijken, dan wordt zichtbaar dat dit geweld niet alleen vrouwen treft, maar ook andere groepen. Daarom willen we met elkaar nadenken over de stelling dat het misschien wel beter zou zijn om te spreken van geweld tegen niet-mannen.

Als je dat gesprek wilt voeren, dan moet je eerst met elkaar spreken over wat bepaalt wie man is en wie niet? En, hoe handhaaft die mannelijkheid zich? De cijfers laten een grimmig beeld zien: door geweld. Door geweld tegen vrouwen, maar ook tegen wie zich onttrekt aan de tegenstelling man-vrouw, of tegen wie mannelijk zou moeten zijn.



De dienst werd voorbereid door Wouke Lam, Anja Schaafsma, Jeanique Romeijnders en Martijn Junte.

Medewerking wordt verleend door Karin Jense (piano), Martijn Ek-Becking (o.a. zang) en Puck de Keyser.

We werken samen met DWH-Outside en de Soroptimisten, die dit initiatief onvermoeibaar promoten, waarvoor hulde.

Boekpresentatie 'Mensen & God - samen één' van Jan Kroon

Op 29 november is er de feestelijke presentatie van Jan Kroons ode aan zijn leermeester Atilla Szekeres, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Faculteit Brussel.

Het programma:

1. Opening - welkom en zover we elkaar (nog) niet kennen: kennismaking
2. Korte toelichting op het onderwerp van het gesprek: Is er slechts één werkelijkheid? De zichtbare, zintuiglijke werkelijkheid of zijn er meerdere mogelijk, naast de materialistische? Of is de materialistische werkelijkheid slechts verbeelding van onze geest (denk aan de allegorie van de grot - Plato)? Een idealistische Werkelijkheid? Of..... Hoe kunnen we werkelijkheid ervaren als de bezieling van het leven?



3. Inleiding op het boek:

- a. achtergronden van waaruit geschreven.
- b. presentatie inhoud

4. Aanbieding eerste exemplaar aan ds. Tina Geels, (emeritus predikant Vrijzinnig Delft en tevens zoals ondergetekende afgestudeerd theoloog aan de theologische faculteit te Brussel).

5. Uitreiken aan ieder van jullie een gesigneerd exemplaar van het boek als dank voor jullie aanwezigheid.

6. Sluiting

Datum: dinsdag 29 november om 20:00 uur

MoTiV Voorstraat 60 Delft

Aanmelding: Jan Kroon krooned@gmail.com



15 december - Kick off Klooster in de Cloud Delft



In samenwerking met 'Getijdengemeenschap de Binnenkamer' is er het initiatief om in Delft aan de slag te gaan met 'Klooster in de Cloud'. Het is een klooster in de cloud omdat het digitaal te volgen is. Het is een laagdrempelig initiatief, waaraan je vanuit

je eigen huiskamer mee kunt doen. Het initiatief is een samenwerking tussen Vrijzinnig Delft, het Stads klooster Delft en de CityKerk Delft.

Op 15 december zullen we op de Koorzolder van de Lutherse Kerk een proefuitzending vormgeven. De opname begint om 21.00 uur met een voorbereiding en vanaf om 21.30 uur kun je meedoen met het avondgebed, zoals gebruikelijk is in de kloostertradities.

Voorafgaand aan de uitzending organiseren we een tweetal andere activiteiten. We beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd met soep. In de geest van de liefdesmaaltijd, die aan de basis ligt van de christelijke samenkomsten, brengt iedereen iets mee om te delen. Vanaf 19.00 tot 21.00 uur is er de mogelijkheid om deel te nemen aan bibliodrama met Neely de Ronde.

Vooruitlopend op een vervolg voor deze samenwerking kun je nu al zelf aansluiten bij het 'Klooster in de Cloud' door digitaal deel te nemen aan het getijdengebed op werkdagen om halftien: 's morgens en 's avonds. Verder biedt Klooster in de Cloud ook online cursussen aan. Voor meer informatie: Zie de website: [Klooster in de Cloud](#) . Deelnemen aan getijdengebed via link: [Kapel Klooster in de Cloud](#)

De ambitie van ons initiatief is om in Delft een of meerdere keren per maand een actieve bijdrage te leveren aan het morgen en avondgebed van Klooster in de Cloud. Op een vaste plek in Delft gaan we een gebedsdienst van een half uur verzorgen en uitzenden via Zoom. Heb je interesse om mee te doen, op 15 december of op een ander moment, laat het weten: mail naar Jac Veugelaers via: stadskloosterdelft@gmail.com of bel met hem op telefoonnummer: 06-1094 2504.



Uit het aanbod van het Stadsklooster Delft



Dansmeditatie

'Vanuit de stilte kom ik los en spreek ik bijna alle afzonderlijke spiergroepen in een les aan. Oefenen en nog eens oefenen om vervolgens weer terug te keren naar het 'stiltepunt', waar toch ook van alles in beweging is. Sacrale dans laat moed en deemoed, passie en compassie hand in hand gaan, wat mij veerkracht geeft en stil maakt'.

Dansdocente Roos Crama volgde de post-HBO opleiding Dans- en bewegingsexpressie therapie bij de Fontys Hogeschool (1995) en de opleiding docent Sacrale Dans bij Esclarmonde Tuk (2007).

Eén van de Dansmeditatie cursisten zegt over dansen bij Roos: 'Roos geeft bevoegen en energiek les met *verrassende ritmes, *vernieuwende uitstapjes, *verkennen van ruimte -in de dans -in jezelf -in elkaar en dit alles in een ontspannen en opgewekte sfeer.'

Om mee te doen is danservaring niet noodzakelijk. Trek iets aan waar jij gemakkelijk in kunt bewegen. Zolang covid rond gaat dansen we in een kring met de handen los.

Plaats en tijd: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a, 10:00-12:00 uur. Vanaf 10 uur ontvangst met koffie en thee. We dansen van 10:30 - 12:00 uur.

Datum: dinsdag 13 december

Kosten: € 15,- of € 10 voor krappe beurs (naar eigen inzicht)

Informatie en opgave: Jeanneke Bruggeling, jbruggeling@xs4all.nl

Gnostische geneescirkel 2022



Sinds 2020 komen we vanuit het Stadsklooster Delft in een groep bij elkaar om samen een gnostische geneescirkel te vormen. Deze praktijk van genezen met haar specifieke rituelen is voortgekomen uit een eeuwenoude Gnostisch- Christelijke traditie.

De basishandelingen zijn het gebed, handen opleggen en zalven met olie. Het reciteren van de heilige namen voor God in het Hebreeuws is een belangrijk onderdeel evenals het visualiseren van heilige wezens zoals Jezus/ Yeshua en Maria Magdalena.

Gemiddeld een keer per maand komen we een middag samen. We ontmoeten elkaar op de mooie koorzolder van de Lutherse kerk in Delft. Na een check -in vormen we de geneescirkel en we sluiten de sessie af met het zingen van een mantra van de Dance of Universal Peace. Regelmatig dansen we bij de gekozen mantra.

Plaats: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a (door het hek lopen en achterin de poort aanbellen).

Tijd: 13:00-14:30 uur

Datum: woensdag 14 december

Kosten: € 5,- per keer

Informatie en opgave: Anja Schaafsma schaafanja@gmail.com graag per keer aanmelden en vanaf twee aanmeldingen gaat de sessie door



Uit de Kerkenraad

Er is inmiddels het nodige geschreven op deze plaats over de fase waarin onze gemeente zich bevindt. Hier volgt een korte update over de stand van zaken voorafgegaan door een korte toelichting. In het begin van het komende jaar zullen we een vergadering beleggen, waarin we een aantal besluiten over de toekomst zullen nemen.

Het klinkt wat onbestemd zo en misschien zelfs wat onheilspellend. Dat is niet de inzet. We nemen afscheid van de vertrouwde structuur, die jarenlang als een warme jas was voor onze gemeente. In die jas was Vrijzinnig Delft een fijne gemeenschap met een prettig, informeel karakter waar alles goed geregeld was. Dit karakter is tot wasdom gekomen in een tijd dat, als iemand afscheid nam in een commissie of de kerkenraad, het betrekkelijk makkelijk was om een vervanger te vinden. De meeste mensen kenden elkaar goed en vaak niet alleen van Vrijzinnig Delft.

Dat is een robuuste basis voor een geloofsgemeenschap die persoonlijk geloven, keuzevrijheid en zelfbeschikking hoog in het vaandel heeft. In het geloof is geen dwang, dus heeft de samenhang een andere basis. Die basis is in de afgelopen jaren geërodeerd. Het is gemakkelijk om daar oorzaken voor aan te wijzen of schuldigen voor te zoeken. De realiteit is echter dat dit verschijnsel overal aan de orde is waar verenigingen het sociale leven dragen.

Het voert nu te ver om een diagnose te stellen van deze kritieke toestand. Het levert ook weinig op: het is een beweging, een getij waar niet tegenin te zwemmen valt. Daarom hebben we als kerkenraad de beslissing genomen om te onderzoeken hoe we met het tij mee kunnen bewegen. Dat is onwennig. Het is zoeken naar vastigheid vooral. Aan ideeën en enthousiasme ontbreekt het niet, maar hoe geef je dat een basis. Daar werken we aan. In het nieuwe jaar hopen we daar duidelijkheid over te geven.

Aan enthousiasme geen gebrek zei ik: in het komende jaar gaan we werken vanuit de mogelijkheden van mensen die zich inzetten voor Vrijzinnig Delft. De basis is bedoeld om mensen met bijzondere kwaliteiten, waar we rijk mee zijn gezegend, de ruimte te geven om activiteiten namens onze gemeente te organiseren. Er zijn op dit moment vier richtingen waarin we zoeken: muziek & liturgie, het betrekken van millennials, Klooster in de Cloud en het nieuw leven in blazen van de aandacht en zorg voor elkaar binnen de gemeente.

Uiteraard wordt u als gemeenteleden op de hoogte gehouden van deze activiteiten. We hopen ook dat u actief mee wilt doen, een niet te onderschatten impuls. Ik dank op deze plaats Harm Jan Reijntjes voor zijn enthousiasme tijdens een brainstormsessie, toen hij zei: 'Ik ben erbij. Ik doe mee.' In dat opzicht vergt een nieuwe manier van gemeentevorming een mentaliteitsverandering. Wij organiseren als Vrijzinnig Delft niet langer zaken voor vrijzinnigen, maar wij dragen in onze activiteiten dat gedachtegoed uit voor ieder die mee wil doen.

Ten slotte nog een opmerking over de plaats waar wij kerken. In september hebben we aangekondigd te onderzoeken of het Voorhuis geschikt is als kerkplek. Op dat voornemen zijn we terug gekomen. Niet zozeer, of tenminste niet alleen omdat er nadelen kleven aan de locatie, maar vooral ook omdat we daarmee onze vrienden van de Lutherse Gemeente teleurstelden. Zij zijn actief aan het onderzoeken hoe hun kerkgebouw als plek voor inspiratie behouden kan worden. Wij zijn enthousiast over die wens en onderzoeken graag hoe wij daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren.

Het is een heel verhaal, dat niet erg concreet is. Zo ver zijn we gewoon nog niet, helaas. We dachten echter op de laatste kerkenraadsvergadering dat we alleen verder konden op de ingeslagen weg als we onze leden mee zouden nemen in onze inzet en onze afwegingen. Reacties zijn welkom bij ondergetekende: martijnjunte@xs4all.nl.

Martijn Junte



Inspiratie

Een interessante vraag staat er op het labeltje van mijn theezakje.

Wel, ik word geïnspireerd door de woorden en daden van een jongeman, een dertiger die te vroeg stierf.

De verhalen die over hem zijn opgeschreven, zijn al ongeveer tweeduizend jaar oud, maar zijn nog steeds toepasbaar op de actualiteit.

Helaas is zijn levensverhaal vaak misbruikt en zijn hele volkstammen gemanipuleerd en onderdrukt uit zijn naam.

Voor mij is het de kunst om verder te kijken dan die manipulatie en mij alleen op zijn boodschap van Liefde te richten.

Over een paar weken vieren we kerstfeest, zijn geboortedag. Eenieder wens ik een fijn, liefdevol kerstfeest toe!

Tirza Drisi



Vier het kerstfeest samen met ons!



Al jaren vieren de bijbelkring voor mensen met een verstandelijke beperking in de Vierhovenkerk en het kerkclubje op de locatie van Ipse de Bruggen aan de Roland Holstlaan samen het kerstFEEST. Het is echt een FEEST met hoofdletters. Het hoogtepunt van het jaar voor onze vrienden. Dit jaar mogen we weer, na corona. Daarom zijn we éxtra blij! Een feest met veel muziek gespeeld door Samenspel, veel samenzang met oude vertrouwde kerstliederen en natuurlijk het verhaal van kerst. De geboorte van onze Heer en Verlosser. En we vertellen wáárom Hij naar ons toe moest komen.

Het is een heel laagdrempelige kerkdienst, dus schroom niet om vrienden, kennissen, burens, ooms en tantes, neven en nichten uit te nodigen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We hopen jou en u te ontmoeten op dv zondag 18 december 2022 in de Vierhovenkerk. We beginnen om 15.00 uur. Na afloop is er koffie, thee of limonade! Voor vragen of informatie: Pieter en Mirjam van der Brugge brugveen@gmail.com 06 42476521 (M)

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft. Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 9 januari naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 15 januari 2023.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl