



## Vrijzinnig

Vrijzinnig, wat is dat eigenlijk? Soms helpt het om naar de betekenis van verwante woorden te kijken. Vrij-zinnig is een samentrekking, waarbij het eerste lid 'vrij' iets zegt over het tweede 'zinnig'.

Zinnig betekent op zichzelf zoiets als to the point, verstandig of betekenisvol, maar in vrijzinnig ligt dat anders. Daar zegt het iets over de zinnen, het is vrij van zinnen zijn, in tegenstelling tot recht van zinnen: rechtzinnig. Zinnig heeft in deze samenstellingen met de zintuigen te maken, maar breder dan alleen de vijf bekende. Het staat voor met een stijl van denken, doen en voelen.

Die betekenis deelt het met samenstellingen als (on)zachtzinnig, fijnzinnig, kunstzinnig, scherpzinnig, diepzinnig, lichtzinnig, uitzinnig, waan- of krankzinnig, stompzinnig, of zwakzinnig. Een leuke vond ik in de Van Dale, eenzinnig, een variant van eensgezind. Daar het gaat om gezamenlijkheid: samen ergens de zinnen op gericht hebben.

In de vrijzinnigheid heeft vrijzinnig zijn 'gestalte' gekregen in een aantal maatschappelijke organisaties, vooral religieus en politiek van aard. Aan het ontstaan van deze organisaties ligt een specifiek negentiende-eeuwse duiding van het begrip vrijzinnig ten grondslag. Optimisme over de mogelijkheden van de moderne wetenschap beïnvloedde historisch georiënteerde disciplines. Historici, letterkundigen en filosofen, die het bevrijdende effect van onafhankelijke wetenschapsbeoefening aan den lijve ervoeren, projecteerden die ervaring op de toekomst van God, mens en wereld. De reflectie op de ontwikkeling van de vrijzinnigheid als geestesstroming heeft aandacht opgeleverd voor denkers en stromingen uit de tijd voor het ontstaan van de vrijzinnigheid.

Over vrijzinnigheid valt dus van alles diepzinnigs te zeggen. Het is ook de moeite waard om dat aan bod te laten komen. Maar belangrijker is misschien nog wel om met elkaar na te denken wat vrijzinnigheid nu betekent. Wat is nu het bevrijdende element? Hoe wordt dat beleefd? Welke toekomst heeft de actuele vrijzinnigheid?

In een volgende nieuwsbrief volgt de aankondiging van een cursus vrijzinnigheid. Het zal geen collegereeks worden, maar drie avonden met een actief programma. Daarin is aandacht voor de wortels van de vrijzinnigheid, de gelaagde betekenis van het woord en we nemen de ruimte voor stilte, bezinning en het zoeken naar uitingen van vrij denken, doen en voelen.

Om de versnippering van mijn werkzaamheden tegen te gaan, zijn vanaf heden maandag en dinsdag mijn vaste werkdagen in Delft.

*Martijn Junte*



## Bij de vieringen



**Zondag 27 februari**

Ivo de Jong, organist Arjan de Vries  
Lutherse Kerk, 9.30 uur

**Zondag 6 maart**

Martijn Junte, organist Sabine Geerlof  
Abtswoude, 10.30 uur

Piet van Lingen en Monique Toonen zullen in de dienst hun enthousiasme voor de Stichting Solar Cooking met ons delen. In maart collecteren we voor deze stichting.

**Zondag 13 maart**

Madelief Brok, organist Christo Lelie  
Lutherse Kerk, 9.30 uur



**Zondag 20 maart** Suzanne van der Sluijs, organist Harmen Kooistra  
Abtswoude, 10.30 uur

**Zondag 27 maart** Martijn Junte, organist: Arjan de Vries  
Lutherse Kerk, 9.30 uur

## Collectedoelen

### Stichting Clean Up All

Op 27 februari collecteren we nog één keer voor Stichting Clean Up All. Op 13 februari vertelden de initiatiefnemers Angelique en Mira over hun inzet, inspiratie en de manier waarop ze hun doelen willen bereiken. Ze ruimen op een leuke & leerzame manier zwerfafval op. Liever nog willen ze het probleem bij de bron aanpakken en de hoeveelheid zwerfafval terugdringen. Op een inspirerende manier betrekken ze allerlei mensen bij hun burgerinitiatief: vrijwilligers, sponsors, ondernemers en de gemeente Delft. Inmiddels zijn ze ook actief buiten Delft en hebben ze hun ambitie bijgesteld: van Clean Up Delft naar Clean Up All. Niet alleen Delft schoner, maar alles. Voor Vrijzinnig Delft hebben zij een mooi concreet doel: hesjes voor kinderen, die aan hun activiteiten deelnemen, met hun nieuwe logo bedrukken. Een hesje kost tien euro. Laten we hen steunen en aan een mooi aantal hesjes helpen.



### Stichting Solar Cooking



Voor de maand maart heeft de diaconie gekozen voor de Stichting Solar Cooking. Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen nog op hout of houtskool. Een inefficiënte manier van koken die bovendien erg slecht is voor het milieu en de gezondheid. Elk jaar overlijden ongeveer vier miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, aan longziekten gerelateerd aan koken op een houtvuur. De stichting Solar Cooking KoZon heeft als missie het gebruik van hout en houtskool als brandstof om te koken te verminderen door de zon als warmtebron te gebruiken.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Solar Cooking.

In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.

## Herhaalde oproep van de werkgroep Vrijzinnig Delft

In de afgelopen weken hebben deelnemers aan de werkgroep contact gezocht met een gemeenteleden om met hen (af) te spreken. De inzet was: horen hoe ze de coronaperiode zijn doorgekomen. Ook de vraag wat zij van Vrijzinnig Delft verwachtten kwam aan de orde. Zij vonden het allen inspirerend om gemeenteleden te spreken, die ze nog niet kenden.

Zij geven het stokje graag door! Hun en onze vraag is: wie heeft tijd om kennis te maken met leden en vrienden van Vrijzinnig Delft, die zij nog niet kennen. Aan de tijdsbesteding hoeft het niet te liggen. Het gaat om de uitgestoken hand. Eén ander lid of vriend benaderen is genoeg. Opgeven kan bij Martijn Junte ([martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)) of 06 21859121) of Jaap Verbeek ([jaap.verbeek@ideanuova.nl](mailto:jaap.verbeek@ideanuova.nl)).

Zodra er een groepje is, organiseren we een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst wordt het idee nader toegelicht en zal Martijn wat handvatten bieden voor het leggen van het contact en het maken van een afspraak. De eerste bijeenkomst, in de vorm van een workshop, was geanimeerd en gezellig.



## Roept u maar

Associërend kwamen twee Bijbelteksten onmiddellijk boven. De eerste heeft te maken met het beeld dat ik gekozen heb voor de komende periode. Het is de Watzmann, een van de hogere pieken in de Beierse Alpen. Een ongenaakbare, weinig vergevingsgezinde top, die hier prachtig oprijst.

Ik moest denken aan de eerste regel van Psalm 121: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?' Met het beeld van de Watzmann voor ogen is dit geen vraag, maar eerder een uiting van wanhoop. We moeten eerlijk zijn: zo kan het soms voelen. Als we het niet zien zitten, tegenover zo'n massieve, ongenaakbare werkelijkheid, hebben we nauwelijks nog oog voor wat er óók is. Het wist het leed niet uit, maar balanceert ergens iets.



De andere, en eigenlijk de eerste associatie die ik had bij het thema is van geheel andere aard. Het is de roeping van Samuël. De jonge Samuël woont onder de hoede van de oude hogepriester Eli in de tempel in Jeruzalem. 's Nachts hoort hij meermaals een stem, die hem roept. Hij spoedt zich naar Eli. Die verzekert hem dat hij hem niet geroepen heeft. De derde keer dat de jongen komt, gaat hem een licht op. Hij zegt tegen hem: als je straks opnieuw de stem hoort, sta dan op en zeg: spreek Heer, uw knecht hoort.

Bijzonder is dat Samuel de vrucht is van het wanhopig roepen van zijn moeder. Kinderloos, mikpunt van spot voor de andere vrouw van haar man, wendde ze zich in de tempel, geluidloos sprekend tot God.

Op 6 maart zullen we in de kerkdienst nadenken over deze thematiek. Het beeld van de Watzmann reist met ons mee door de veertigdagentijd.

*Martijn Junte*

## Activiteiten in maart

### Meditatie

Maandag-meditatie

Op 28 februari, 7, 14, 21, en 28 maart van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk (Bagijnhof 21). Informatie en contactpersoon: [j.veugelaers@gmail.com](mailto:j.veugelaers@gmail.com)

Dinsdag-meditatie

We beginnen weer met de meditatie op de dinsdagmiddag. Op 8, 15, 22 maart en 1 april van 16:00-17:00 uur bij Motiv in de tuinzaal.



### Kring Zin in ouderdom

De eerste twee bijeenkomsten van de kring zijn goed ontvangen. Wie mee wil doen met de laatste twee bijeenkomsten is welkom. Het is een combinatie van inleiding, gesprek en inzet van de deelnemers. De begeleiding is in handen van Marike van der Kramer, Jac Veugelaers en Martijn Junte.



Op 1 maart leidt Martijn de bijeenkomst. Hij zal het thema identiteit en de oudere levensfase behandelen. We zullen een aantal verhalen over ouderdom lezen en door introspectie op zoek gaan naar herkenning. De creatieve verwerking houdt in dat we een periode of moment in ons leven herschrijven aan de hand van een gekozen verhaal.

De laatste bijeenkomst blikken we terug. De drie inleiders zullen deze bijeenkomst samen voorbereiden.

Data: 1 maart, 22 maart om 10:00 uur

Locatie: MoTiv, Voorstraat 60 te Delft

Informatie en aanmelden Marike [mvdkramer@ziggo.nl](mailto:mvdkramer@ziggo.nl)

## Zommerretraite 2022 Zundert

Ook dit jaar gaan we weer naar Zundert. Samen de stilte beleven, het ritme van de getijden meemaken in de sfeer van het heilige bij de Trappisten van het klooster Abdij Maria Toevlucht. Er zijn twee mogelijkheden: vanaf donderdag 30 juni tot zondag 3 juli (kosten € 150) of vanaf vrijdag 1 juli tot zondag 3 juli (kosten € 95). Opgeven bij Margot Mekkes ([mamekkes@kpnmail.nl](mailto:mamekkes@kpnmail.nl)).

*Margot Mekkes & Martijn Junte*



## Stadsklooster - Humus: Spiritualiteit van beneden



In het boek 'Spiritualiteit van beneden' van Anselm Grun worden de spiritualiteit van boven en die van beneden beschreven. Die van boven, het verticale, patriarchale model waar we de aarde, de problemen, ons ego en ons lichaam achterlaten en opgaan in een eenheidsbewustzijn. En die van beneden, de horizontale spiritualiteit waar we lichaam, hart, geest en ziel integreren en transformeren en verbinden met de lijdende mensheid en de aarde. Jeff Brown kiest in zijn boek Grounded spirituality voor de spiritualiteit van beneden, nadat hij jaren met guru's had doorgebracht.

Wat verstaan we precies onder spiritualiteit van boven en beneden en wat zijn de kenmerken van de patriarchale spiritualiteit? Is er ook een vrouwelijke spiritualiteit en ziet die eruit? Welke modellen biedt men aan in de New Age en wat zijn de schaduwkanten daarvan? Hoe passen compassie en mededogen in deze vormen van spiritualiteit?

Na een presentatie van deze begrippen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we waar ze zelf staan in deze zoektocht naar zingeving en naar gegronde en inspirerende modellen voor onze religieuze en spirituele praktijk.

Hopelijk kunnen we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten op de mooie koorzolder van de Lutherse kerk in Delft. Ik kijk er naar uit om samen in gesprek te gaan.

Datum: dinsdagmiddag 1 maart 2022, 13.00 - 15.00

Locatie: Lutherse kerk, Noordeinde 4

Bijdrage: € 5,00

Aanmelden: [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com) (graag vooraf aanmelden)

## Stadsklooster - Gnostische geneescirkel 2022

Veel mensen besteden tijd aan gebed of meditatie vanuit de zorg voor het emotionele en spirituele welzijn van hun geliefden of henzelf. Sinds het begin van de Coronacrisis komen we vanuit het Stadsklooster Delft in een groep bij elkaar om samen een gnostische geneescirkel te vormen.

Deze praktijk van genezen is voortgekomen uit een eeuwenoude Gnostisch- Christelijke traditie. De



basishandelingen zijn het gebed, handen opleggen en zalven met olie. Het reciteren van de heilige namen voor God in het Hebreeuws is een belangrijk onderdeel evenals het visualiseren van heilige wezens zoals Jezus/ Yeshua en Maria Magdalena. Soms sluiten we af met het zingen van een mooie mantra.

Gemiddeld een keer per maand komen we een middag (14.00 - 15.30) bij elkaar. In 2021 deden we het voor onze veiligheid soms in Zoom. Hopelijk kunnen we vanaf februari 2022 elkaar weer in levenden lijve ontmoeten op de mooie koorzolder van de Lutherse kerk in Delft.

Data: Woensdagmiddag, 16 maart, 13 april, 18 mei en 15 juni

Locatie: Lutherse kerk, Noordeinde 4

Kosten: € 5,00

Aanmelden: [schaafanja@gmail.com](mailto:schaafanja@gmail.com)

## Stille Zaterdag 16 april 2022 Delft

Noteer deze avond in uw agenda!

De dramagroep 'de achterkant' neemt u mee in het verhaal van Judas en Maria. Zij kijken terug op het leven met Jezus.

Verder zal de avond omlijst worden met mooie muziek verzorgd door een aantal muzikale gemeenteleden. Drama wordt vertolkt door Marike vd Kramer en ds. Hein Vaartjes (auteur).

Hartelijk welkom. We beginnen om 19.30 uur in de Lutherse Kerk.

## Vanuit de Kerkenraad

### Vrijwillige bijdrage

In februari ontving u het verzoek om uw vrijwillige bijdrage te schenken. Daarmee kunnen we ons hele palet aan activiteiten voor en door onze geloofsgemeenschap op een verantwoorde en heilzame wijze in en voor de Delftse samenleving vormgeven. Inmiddels hebben veel mensen gereageerd door een bijdrage over te maken. Wij danken hen namens ons allen. Mocht u nog niet hebben gereageerd, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd dit alsnog te doen.

### Heidag

Begin april komen de werkgroep Vrijzinnig Delft en de kerkenraad samen op een heidag. Daar gaan we in gesprek. Om te voorkomen dat het een gesloten gezelschap wordt, zijn ook een aantal leden en vrienden welkom.

### Oproep: de Passion Delft

Op zaterdag 9 april is er in de Nieuwe Kerk de Passion Delft. We laten het verhaal van de laatste uren van Jezus horen en zien met foto's. De rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas en Pilatus en de volgelingen worden vertolkt door Delftenaren. We zijn nog op zoek naar (m.n. mannelijke) spelers/zangers.

<https://hofkerk-delft.nl/speel-mee-in-de-passion-delft/>

Wil jij meedoen of weet je mensen die willen meedoen? Een reactie kan naar René Strengholt ([rene.strengholt@gmail.com](mailto:rene.strengholt@gmail.com)), Fred van Helden ([favanhelden@gmail.com](mailto:favanhelden@gmail.com)) of Martijn Junte ([martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl)).





## Vanuit de Diaconie

---

### Museumkring

Voor het organiseren van een museumkring heeft de diaconie een berichtje ontvangen van Ton Severijnen. Belangstellenden voor deze kring kunnen zich bij hem aanmelden op het volgende e-mailadres: [aj\\_severijnen@planet.nl](mailto:aj_severijnen@planet.nl) (een lage streep tussen aj en severijnen).

### Filmkring

Voor de organisatie van de filmkring is nog geen opvolging voor Tirza Drisi gevonden. Zij zal deze kring nog organiseren tot de zomerstop. De kring van 4 februari bestond uit een klein maar select gezelschap. De keuze was gevallen op de film *Olga*. Over deze film heeft ook een goede recensie gestaan in *Trouw*. Het was fijn om na afloop onder het genot van een kopje koffie over de film te kunnen napraten.

Op vrijdag 18 maart is er weer een filmkring en deze keer kiezen we voor een avondvoorstelling, omdat het voor een aantal film liefhebbers niet mogelijk is een matinee te bezoeken. Zoals gewoonlijk zal Tirza, zodra het filmprogramma van die week bekend is (de filmweek loopt van donderdag tot donderdag) een voorstel mailen naar iedereen die op de filmkringlijst staat.



### Collectedoel



Voor de maand maart heeft de diaconie gekozen voor de Stichting Solar Cooking. Deze stichting levert een bijdrage aan de inkomens- en gezondheidsverbetering van de doelgroep zeer arme vrouwen in Oost-Afrika door het introduceren van de zon als hout besparende energiebron voor het koken van dagelijks voedsel. Door een drastische vermindering van het gebruik van hout bij het koken wordt ernstige ontbossing tegengegaan.

### Contact diaconie

Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie? email: [diaconie@vrijzinnigdelft.nl](mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl)

## Johanniter Broodmaaltijd in de Hofkerk

---

Al sinds 2014 organiseren wij elke twee maanden een broodmaaltijd in de Hofkerk.

Vanaf vrijdag 11 maart bent u weer van harte welkom in de foyer van de Hofkerk vanaf 17.00 uur. Neemt u gerust uw buurman of vriendin mee, er is plek genoeg.

Gemiddeld komen er zo'n 50 gasten in deze gezellige ambiance. We beginnen met koffie en iets lekkers erbij, daarna een drankje. Om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Voor de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als u minder mobiel bent wordt u van huis opgehaald en weer thuisgebracht. Wel graag van tevoren telefonisch opgeven: 06 48051519. Uiteraard nemen we de RIVM-regels in acht.

Tot dan,

*Peter Beuman, coördinator Johanniter Hulpgroep Delft*

---



## Bid om vrede

---

Zolang er oorlog is in Oekraïne willen wij tijdens 'Open Kerk' in de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4 op donderdag van 12:30 tot 13:30 uur bidden om een einde van het geweld en bescherming van allen die niet om deze oorlog gevraagd hebben. Tussendoor zal er muziek zijn en het lezen van teksten en gedichten. Iedereen is welkom.

*Taco Smit*

### God van vrede,

De telefoon werd niet meer opgenomen,  
de verbinding werd verbroken.

Twee burens zijn in oorlog.

En waarom?

De redelijkheid van diplomatie,  
de wil om elkaar te leren begrijpen,  
de harde woorden om niet te ver te gaan  
van beide kanten, ze maken plaats voor de taal van staal:  
tanks en raketten op plaatsen waar het gisteren nog vrede was.

We hadden het ergens verwacht en ergens ook niet,  
want zijn dit niet beelden uit het verleden?  
Beelden die we in zwart-wit kennen uit een koude oorlog?  
Was het nog voorstelbaar dat iemand  
alle waarheid naar zijn hand zet  
en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem deden?

We zien het nu gebeuren, erger dan erg.  
Niet binnen de grens die er eigenlijk al was,  
niet binnen de grens die aangekondigd was,  
maar in het hele land om burens te verlammen.

We bidden, God, om vrede.

We bidden voor de kinderen die gisteren nog buiten speelden,  
de mannen en vrouwen die gisteren nog naar hun werk gingen,  
hun boodschappen deden, hun leven leefden.

We bidden in de schijnbaar onvermijdelijke confrontatie  
voor slachtoffers die zullen vallen,  
nabestaanden die troost zullen nodig hebben.

Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer,  
dat dit geen weg naar vrede is,  
dat burens elkaar nodig hebben,  
dat de vrijheid van de één slechts bestaan kan  
als de ander ook vrij is.

Geef moed de weg van vrede te gaan,  
aan iedereen die iets kan doen.

En laat ons vertrouwen op uw vrede,  
die komt.

Geef vrede, Heer, geef vrede.

Amen

---



## Amnesty brieven in maart - schrijf je mee?

Wil je meeschrijven: de Amnesty brieven verstuur ik dan per e-mail aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Iedere maand kan ik je berichten over de Amnesty brieven van die maand.

Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst

als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand maart - uiterlijk versturen 31 maart- schrijven we een brief aan autoriteiten van Pakistan, Nigeria en Filippijnen. Portokosten €1,55

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



### Pakistan -onderzoeker in het geheim veroordeeld

Pakistan houdt mensenrechtenverdediger Idris Khattak sinds november 2019 vast op een onbekende plek. Volgens berichten zou een militaire rechtbank hem in het geheim hebben veroordeeld voor 'verraad', waarvoor hij 14 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Zijn familie en advocaat weten van niets. Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen verdwijningen van mensenrechtenverdedigers en andere critici van de regering. Hij is nu zelf al ruim 2 jaar 'verdwenen'. Zijn familie weet nog altijd niet waar hij wordt vastgehouden.

In uw brief roept u de Pakistaanse autoriteiten op Idris Khattak een eerlijk proces te geven voor een gewone rechtbank.

### Nigeria -activist vervolgd vanwege vreedzaam protest

Op 3 augustus 2019 pakte de Nigeriaanse veiligheidsdienst oppositie-activist Omoyele Sowore op voor het organiseren van een vreedzaam protest (#RevolutionNow). Sowore riep de Nigeriaanse regering op respect te hebben voor mensenrechten en de rechtsstaat. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij wordt onder meer beschuldigd van terrorisme en verraad. Op deze misdrijven staat in Nigeria de doodstraf.

Sowore schrijft ook voor de online nieuwssite Sahara Reporters, dat is gevestigd in de Verenigde Staten, waar Sowore met zijn familie woont. Sowore werd in december 2020 op borg vrijgelaten maar het werd hem verboden met de pers te praten en de hoofdstad Abuja te verlaten. Zijn rechtszaak werd al meerdere keren uitgesteld en staat nu voor maart op de rol. In uw brief roept u de autoriteiten in Nigeria op de aanklachten tegen Omoyele Sowore onmiddellijk in te trekken.

### Filippijnen -waar is activist Steve Abua?

Op 6 november 2021 werd de Filipijnse activist Steve Abua ontvoerd. Zijn ontvoerders hebben mogelijk banden met de overheid. Ze belden zijn vrouw Johanna op om te zeggen dat de overheid hem een kans gaf 'zijn leven te beteren'.

De ontvoerders vroegen Johanna om Steve over te halen om toe te geven dat hij lid is van de New People's Army, een gewapende communistische groepering. In de Filippijnen worden critici door de autoriteiten vaak opzettelijk bestempeld als 'communist' of 'terrorist' om ze de mond te snoeren. Dit wordt red-tagging genoemd. Hierdoor worden activisten, journalisten, advocaten en vakbondslieden vogelvrij verklaard.

In uw brief roept u de Filipijnse autoriteiten op Steve Abua onmiddellijk en veilig met zijn familie te herenigen.

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet,

*Eline Goetheer*

[goetheer.e@gmail.com](mailto:goetheer.e@gmail.com)





## Controle

---

Ik  
Ik mens  
Ik mens wil  
Ik mens wil de controle  
Over alles  
Jij  
Jij mens  
Jij mens wilt  
Jij mens wilt de controle?  
Jij mens, at je daarom van die boom?



*Tirza Drisi*

---

## Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is [scriba@vrijzinnigdelft.nl](mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl)

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.  
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

---

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 28 maart naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 april 2022.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)

---