



Kloppend hart

Zondag 18 september ontstond een ingewikkelde situatie rond de kerkdienst in Abtswoude. Er manifesteerde zich een crisis die al lang sluimert. Die vraagt om actie.

Daarom is een aantal mensen, die de afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij het nadenken over onze gemeente, benaderd om op 9 oktober na de kerkdienst bij elkaar te komen. Ze ontvingen een uitnodiging om na te denken over wat onze gemeente nodig heeft en daarvoor mede verantwoordelijkheid te nemen.

Als toelichting bij de uitnodiging het volgende: Vrijzinnig Delft is een bijzondere gemeente. Wat opvalt, zijn de informele organisatie en de ruimte voor eigen initiatief. Dat onderscheidt ons van andere kerkelijke gemeenten. Deze zijn vaak zwaar georganiseerd en hebben een ambtelijk karakter. Dat wij dit anders doen, biedt kansen. Er is echter ook een keerzijde. Het is lastig om een lijn te ontdekken in de activiteiten. De communicatielijnen zijn onduidelijk. Het ontbreekt kort gezegd aan structuur.

Martijn Junte, Hans van der Kramer en Jac Veugelaers, zijn afgelopen zondag bij elkaar gaan zitten om dit te bespreken. We stelden vast dat er behoefte is aan een Kloppend Hart: een gecommiteerde groep die onze gemeente wil dragen. Niet in de vorm van een kerkenraad 'oude stijl' met agenda's, langdurige vergaderingen, etc., maar wel een groep mensen die met elkaar wil zorgen dat dingen geregeld zijn.

De brief is langer. Wie mee wil doen met het Kloppend Hart is van harte welkom na de dienst in het Voorhuis. Aanschuiven mag, een verzoek om meer informatie kan naar Martijn (martijnjunte@xs4all.nl).

Bij de vieringen

- | | |
|--------------------------|--|
| Zondag 9 oktober | Martijn Junte, organist Christo Lelie Voorhuis (Voortsraat 64), 10.30 uur Vooraf: 9.30 uur <i>Moment van bezinning</i> |
| Zondag 16 oktober | Annalena Hoyer, organist Harmen Kooistra Abtswoude, 10.30 uur |
| Zondag 23 oktober | Karl van Klaveren, organist Karin Jense Lutherse Kerk, 9.30 uur |
| Zondag 30 oktober | informatie voorganger volgt later, organist Harmen Kooistra Lutherse Kerk, 9.30 uur |
| Zondag 6 november | Martijn Junte, organist Arjan de Vries Abtswoude, 10.30 uur |





Terugblik 11 september - op zoek naar gedeelde grond

Wanneer voelt een geloofsgemeenschap voor jou als een thuis? En: welke voor jou belangrijke waarden vind je terug binnen Vrijzinnig Delft? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de startzondag, na afloop van de dienst.

In groepjes van twee gingen we hierover in gesprek, waarbij het de bedoeling was dat je goed luisterde, doorvroeg en samenvatte. Dat was nog best lastig voor sommigen; het past ook bij vrijzinnigen om zelf na te blijven denken en je eigen standpunt te vormen. Dan kan het een uitdaging zijn om dat even los te laten en je mening uit te stellen.

De oefening borduurde voort op de dienst, waarin het ging over het zoeken naar gedeelde grond als antwoord op de toegenomen polarisatie. Of, anders gezegd: over de vijftig tinten grijs tussen de uitersten van zwart en wit in.

Het werden mooie gesprekken, over openheid, omzien naar elkaar, je eigen weg kunnen gaan, over vrijzinnige inhoud in een traditionele vorm en over verrassend nieuwe vormen.

Mooi om elkaar op deze manier een beetje beter te leren kennen en de gedeelde grond te zien.

Thuis

Ik was eens onderweg
naar het einde van de wereld.

Ik wilde weten hoe het was
heel ver van huis.

Maar toen ik eenmaal aankwam
aan het einde van de wereld
was daar niemand thuis.

Ik draaide me om
en begon terug te lopen
tot ik me bedacht
en bleef waar ik was.
Op deze groene plek
lag alles voor me open:
de wereld in de lucht
en de hemel in het gras.

Van bomen die er stonden,
van dingen die ik droomde,
van alles wat ik vond
bouwde ik een huis.

Er was groente en die groeide,
er was water en het stroomde,
en de zon die scheen
te zeggen: Welkom thuis.

Erik van Os, uit: Applaus voor mijn vinger, 2022

Marianne van den Broek



Vanuit de Diaconie - collectiedoelen oktober en november

Voorleesexpress



In de maand oktober wordt gecollecteerd voor de Voorleesexpress.

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim.

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te

voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

Speelgoedbank Delft

In de maand november wordt gecollecteerd voor de Stichting Speelgoedbank Delft.

De Stichting Speelgoedbank Delft heeft als doelstelling om goed speelgoed bereikbaar te maken voor alle kinderen.

Speelgoed is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van kinderen. Ze zijn actief bezig en kunnen zich ermee ontspannen en leren zo spelenderwijs. Voor gezinnen die onder de armoedegrens leven is het vaak te duur om voor hun kinderen goed speelgoed te kopen. De Speelgoedbank wil ze daarbij helpen en zorgt voor nieuw en gebruikt speelgoed. Daarvoor wordt goed gebruikt speelgoed ingezameld, zodat het weer kan worden uitgegeven aan kinderen die het graag een tweede leven geven.

Via de Voedselbank krijgen kinderen t/m 12 jaar rond hun verjaardag een speelgoedbon om speelgoed te komen uitzoeken bij de Speelgoedbank. Afhankelijk van beschikbaarheid van speelgoed mogen ze samen met hun ouder(s) een groot stuk speelgoed en een klein stuk speelgoed uitzoeken en altijd een boekje uit de bibliotheek.

Afhankelijk van ontvangen giften wil de Speelgoedbank de kinderen vaker per jaar uitnodigen om extra speelgoed uit te komen zoeken. Giften worden besteed aan het opknappen van gebruikt speelgoed (zoals voorzien van nieuwe batterijen) en de aanschaf van nieuw (educatief) speelgoed.



We bieden leden en vrienden van VD de gelegenheid om (gebruikt) speelgoed te doneren. We zijn bezig met het organiseren van deze inzamelactie. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.



Activiteiten in oktober

Kring Zin in ouderdom

De kring *Zin in ouderdom* is vorig jaar gestart als een serie van drie bijeenkomsten. Inmiddels komen we met een zekere regelmaat bij elkaar. Wie mee wil doen is van harte welkom.



Aan de hand van een onderwerp gaan we met elkaar in gesprek. Deze keer is het onderwerp 'de dialoog'. Wat is een dialoog? Het is een stijl van met elkaar in gesprek gaan. Kun je met jezelf in gesprek? Of noem je dat een monoloog? Omkijken of verder vooruitkijken en met jezelf in gesprek: wat levert dat op? De begeleiding is in handen van Marike van der Kramer en Martijn Junte.

Datum: 17 oktober om 10:00 uur

Locatie: MoTiv, Voorstraat 60 te Delft

Informatie en aanmelden Marike mvdkramer@ziggo.nl

Contrastervaringen

Contrastervaringen zijn momenten in je leven dat alles wat gewoon was op zijn kop staat. Dat is bedreigend, je houvast valt weg, vanzelfsprekendheden blijken onhoudbaar. Wie zou dit nu voor zichzelf wensen? Toch worden we er mee geconfronteerd, allemaal, in heviger of minder hevige mate. Voor veel mensen blijken deze ervaringen ook een belofte te zijn geweest. Terugkijkend zijn ze door de moeilijke periode heen gegaan en erdoor veranderd. Daardoor is hun leven in een ander licht komen te staan. Hebben ze andere keuzes gemaakt.

Zo word in contrastervaringen de kwetsbaarheid van het leven zichtbaar. Ze confronteren ons met heelheid & verwondering of verscheurdheid & uit elkaar vallen. Het kunnen betekenisvolle momenten zijn, al is dat lang niet altijd meteen duidelijk. Op deze avond delen we onze ervaringen en welke betekenis ze voor ons hebben (gehad).

Datum: 1 november om 20:00 uur (Inloop: 19:30)

Locatie: Motiv

Aanmelding: Martijn Junte (martijnjunte@xs4all.nl)

Museumkring

Op dinsdag 20 september reisde de museumkring naar Rotterdam voor een avontuurlijk bezoek aan het nieuwe Depot van museum Boijmans, de grote 'pot' met spiegelwanden naast het (wegens restauratie gesloten) oude museumgebouw. Na een introductie-rondleiding, gehuld in witte jassen ter bescherming van het klimaat waarin de collectie van 150.000 voorwerpen bewaard wordt, konden we zelf rondkijken in een aantal zalen en vitrines met topstukken uit de enorme collectie: dat was zowel een feest der herkenning als een verrassende ontmoeting met onbekende stukken. We lunchten in het restaurant op de bovenste etage, met een fantastisch uitzicht over Rotterdam en wijde omgeving – de spiegelwanden van het terras maakten het mogelijk om een groeps-'selfie' met uitzicht te maken.



Dinsdag 8 november gaan we naar het Mauritshuis voor de 'Manhattan Masters': tien 17e-eeuwse Nederlandse topstukken, die voor het eerst in 100 jaar weer terug zijn in Nederland.



Filmkring



Op vrijdag 7 oktober wordt een avondfilm bezocht.

De volgende datum is vrijdag 18 november. Dan wordt het weer een middagfilm. Zet de datum alvast in je agenda! Een paar dagen van tevoren zal Marianne doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring?

Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com.

Uit het aanbod van het Stadsklooster Delft

Dansmeditatie

'Vanuit de stilte kom ik los en spreek ik bijna alle afzonderlijke spiergroepen in een les aan. Oefenen en nog eens oefenen om vervolgens weer terug te keren naar het 'stiltepunt', waar toch ook van alles in beweging is. Sacrale dans laat moed en deemoed, passie en compassie hand in hand gaan, wat mij veerkracht geeft en stil maakt'.



Dansdocente Roos Crama volgde de post-HBO opleiding Dans- en bewegingsexpressie therapie bij de Fontys Hogeschool (1995) en de opleiding docent Sacrale Dans bij Esclarmonde Tuk (2007).

Eén van de Dansmeditatie cursisten zegt over dansen bij Roos: 'Roos geeft bevolgen en energiek les met *verrassende ritmes, *vernieuwende uitstapjes, *verkennen van ruimte -in de dans -in jezelf -in elkaar en dit alles in een ontspannen en opgewekte sfeer.'

Om mee te doen is danservaring niet noodzakelijk. Trek iets aan waar jij gemakkelijk in kunt bewegen. Zolang covid rond gaat dansen we in een kring met de handen los.

Plaats en tijd: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a, 10 - 12h. Vanaf 10h ontvangst met koffie en thee.

We dansen van 10.30 - 12.00h

Data: dinsdagen 11 oktober, 15 november, 13 december 2022

Kosten: € 15,- of € 10 voor krappe beurs (naar eigen inzicht)

Informatie en opgave: Jeanneke Bruggeling, jbruggeling@xs4all.nl

Gnostische geneescirkel 2022



Sinds 2020 komen we vanuit het Stadsklooster Delft in een groep bij elkaar om samen een gnostische geneescirkel te vormen. Deze praktijk van genezen met haar specifieke rituelen is voortgekomen uit een eeuwenoude Gnostisch- Christelijke traditie.

De basishandelingen zijn het gebed, handen opleggen en zalven met olie. Het reciteren van de heilige namen voor God in het Hebreeuws is een belangrijk onderdeel evenals het visualiseren van heilige wezens zoals Jezus/ Yeshua en Maria Magdalena.

Gemiddeld een keer per maand komen we een middag samen. We ontmoeten elkaar op de mooie koorzolder van de Lutherse kerk in Delft. Na een check -in vormen we de geneescirkel en we sluiten de sessie af met het zingen van een mantra van de Dance of Universal Peace. Regelmatig dansen we bij de gekozen mantra.



Plaats: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a (door het hek lopen en achterin de poort aanbellen).

Tijd: 13.00-14.30

Data: woensdagen 12 oktober, 16 november, 14 december 2022

Kosten: € 5,- per keer

Informatie en opgave: Anja Schaafsma schaafanja@gmail.com graag per keer aanmelden en vanaf twee aanmeldingen gaat de sessie door

Vanuit de Kerkenraad

In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond vermeld is niet Marike van der Kramer voorzitter, maar, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen uit de kerkorde, de predikant. Deze onwenselijke situatie houdt stand tot er uitzicht is op een meer structurele oplossing.

Uitgangspunt van deze oplossing is een scheiding van de uitvoerende taken voor wat betreft de zakelijke en bestuurlijke kant enerzijds en de inhoudelijke en uitvoerende kant anderzijds. De keuze voor dit onderscheid is ingegeven door twee zaken.

In onze gemeente is een buitengewoon groot aantal creatieve en inspirerende leden en vrienden actief. Zij zijn goed in het voorgaan in kerkdiensten of het leiden van bijeenkomsten. Daar ligt hun hart. Dat doen ze graag. Ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de gemeente, maar zien voor zichzelf geen rol bij het bestuurlijke handwerk. Een andere groep mensen wil deze taken op zich nemen en o zoeken naar een andere, gestructureerde manier van leiding geven aan onze gemeente.

De hoop is om op deze manier afscheid te nemen van het klassieke bestuurlijke model met een kerkenraad die namens de gemeente acteert. De wens is dat de nadruk verschuift naar de inhoud. Waar staan we voor? Wie zijn onze vrienden? Met wie kunnen we samenwerken? Hoe geven we uitdrukking aan onze betekenis?

Ik ga op reis

Ik ga op reis en neem mee

Ik ga op reis en neem mee de warme omhelzingen van mijn kinderen en kleinkind

Ik ga op reis en neem mee de warme omhelzingen van mijn kinderen en kleinkind en de hartelijke wensen van de burens

Ik ga op reis en neem mee de warme omhelzingen van mijn kinderen en kleinkind, de hartelijke wensen van de burens en de lieve reishwensen van vrienden

Ik ga op reis en neem mee de warme omhelzingen van mijn kinderen en kleinkind, de hartelijke wensen van de burens, de lieve reishwensen van vrienden en het besef van geluk

Wat een geluk dat ik deze reis kan maken

Wat een geluk dat ik deze reis kan maken naar de andere kant van de wereld

Wat een geluk dat ik deze reis kan maken naar een andere wereld daar aan de andere kant van de wereld

Maar laat ik niet vergeten ook een reis naar binnen te maken.

Tirza Drisi



Amnesty brieven in september - schrijf je mee?

Wil je meeschrijven? De Amnesty brieven verstuur ik dan per e-mail aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste brieffschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand oktober schrijven we een brief aan autoriteiten in Chili, Saoedi-Arabië en VS. Portokosten €1,55

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Chili - blind door politiegeweld

De 22-jarige Chileense psychologiestudent Gustavo Gatica nam eind 2019 deel aan massaprotesten. De oproerpolitie gebruikte rubberen kogels om de demonstranten uiteen te drijven. Een regen van kogels trof Gustavo in zijn gezicht. Hij raakte blind aan beide ogen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel de verantwoordelijkheid van de politiecommandanten voor deze gebeurtenissen. In september worden deze commandanten en andere hoge ambtenaren hopelijk formeel aangeklaagd. Dat zou een historische stap zijn op weg naar gerechtigheid en het afleggen van verantwoording voor politiegeweld. In uw brief roept u de procureur-generaal van Chili op om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor Gustavo's verwondingen worden vervolgd.

Saoedi Arabie - Libanese man verdwenen

Ali Maziad uit Libanon werkte sinds 2004 met tussenpozen in Saudi-Arabië. In augustus 2021 werd hij uit zijn huis in de hoofdstad Riyad ontvoerd door een groep mannen in burgerkleding. Na drie maanden vertelde de Libanese ambassade in Riyadh aan Ali's familie dat hij werd vastgehouden door de staatsveiligheidsdienst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn familie weet niet waarom hij is opgepakt en of hij nog leeft. Ali heeft ernstige problemen met zijn gezondheid, waaronder kanker, diabetes en hartritmestoornissen. Voor al die ziektes en aandoeningen heeft hij medicijnen nodig. In uw brief roept u de koning van Saudi-Arabië op om Ali Maziad onmiddellijk vrij te laten.

VS - al 19 jaar vast in Guantánamo

Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 jaar in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. Ze zitten daar in verband met de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Maar niemand van hen is aangeklaagd, niemand is voor de rechter gekomen, velen zijn gemarteld. Toffiq en alle andere 35 gevangenen moeten weggehaald worden uit Guantánamo Bay. Ze moeten óf naar een ander land gebracht worden waar hun rechten beschermd zijn, óf een eerlijk gerechtelijke procedure krijgen. Daarna moet Guantánamo dicht. Voorgoed. In uw brief roept u de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten op om Toffiq al-Bihani en alle andere gevangenen uit Guantánamo Bay weg te halen en de gevangenis te sluiten.

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet, Eline Goetheer
goetheer.e@gmail.com



Jessehof zoekt bestuursleden

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof in de binnenstad van Delft is een 'huiskamer' voor mensen die ontmoeting, inspiratie, bezinning of stilte zoeken. Persoonlijke aandacht is ons belangrijkste aanbod. In het hart van de stad worden bezoekers met koffie en thee ontvangen door onze enthousiaste vrijwilligers. Veel van onze bezoekers behoren tot de groep sociaal kwetsbare mensen. Zij vinden in de Jessehof een plaats waar niets hoeft en waar naar behoefte vrij kan worden gesproken over lief en leed, levensvragen en geloof.

Wij zoeken twee nieuwe leden voor ons bestuur

De functies in het bestuur zijn onbezoldigd. Tot de verantwoordelijkheden van het Bestuur van de Jessehof behoren o.a. de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en actieplannen, het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen, en het vaststellen van de begroting en jaarrekening, fondsenwerving en het gevoerde financiële beleid.

Tijdsbesteding is gemiddeld twee uur per week, maar rondom de begroting en jaarrekening kan dit meer zijn. Een keer in de maand is er een vergadering. Voor 2023 is nog niet besloten of deze overdag of 's avonds zal plaatsvinden.

Profiel voor bestuursleden: affiniteit met de doelstelling van de Jessehof, HBO niveau, in teamverband kunnen werken, bij voorkeur bestuurlijke vaardigheden.

Taken voor de nieuwe bestuurders:

*Publiciteit voor de Jessehof in kerkelijke bladen en andere media voor activiteiten en werving van vrijwilligers.
Meeschrijven van aanvragen en verantwoordingen bij fondsen.*

De Jessehof is opgericht door de samenwerkende kerken in Delft. Het bestuur bestaat uit tenminste een lid van de RK kerk, een lid van de Protestantse Kerk in Nederland en twee leden van twee andere participerende kerken in Delft. Wij vragen met name leden van de RK kerk om bij geschiktheid te reflecteren op de oproep.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van het bestuur, Saskia Bolten tel. 0610564208



**Interkerkelijk
Diaconaal
Centrum**

JESSEHOF

Burgwal 50
2611 GJ Delft

015 - 8871539

www.jessehof.nl
info@jessehof.nl

K.v.k. Haaglanden
27184367



De musical 'Vis-à-vis' gaat eindelijk van start!



Nog even en dan is het eindelijk zover....., de uitvoeringen van de musical **'Vis-à-vis'**.

Er is heel wat aan vooraf gegaan. We begonnen in 2019 met 4 improvisatieavonden rond het thema **'Kijken en Zien'**.

Er kwamen veel enthousiaste mensen op af. Met de bedachte personages, situaties, sketches en woordspelingen werd uiteindelijk het verhaal **'Vis-à-vis'** geschreven. Een mooi, herkenbaar en soms grappig verhaal. Een verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te staan; 'Vis-à-vis' dus. Dat kan verlamdend werken, is er dan een uitweg, is er wel een oplossing? Komen nog meer mensen tegenover elkaar te staan, of komt de oplossing uit onverwachte hoek?

U kunt het allemaal gaan zien in onze musical.

Ook de liederen en de muziek zijn door onszelf geschreven en gecomponeerd.

Het mooie aan dit project is dat er mensen van binnen en buiten de kerken in Rijswijk en omgeving aan meedoen!

De uitvoeringen zijn op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober a.s. Aanvang vrijdag en zaterdag 20.00 uur en zondag 15.00 uur. De entreprijzen zijn: volwassenen €10,00 en kinderen tot 15 jaar € 5,00, beiden inclusief pauzedrankje. U kunt de kaartjes ook via online bestellen: musicalprojectnk@gmail.com

Wij zien u graag op een van onze uitvoeringen in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 Rijswijk.

Heel graag tot ziens.

Namens de organisatie, *Marianne Kamphuis*

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 24 oktober naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 november 2022.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
