



Speelruimte

Vrijzinnig Delft heeft in de afgelopen jaren het nodige doorgemaakt. Het hoeft hier niet allemaal benoemd te worden, maar iedereen lijkt er wel door geraakt. Daardoor is onze kracht, onze weerbaarheid, onze openheid op de achtergrond geraakt. We hebben speelruimte nodig om dat opnieuw te ontdekken.

In het Voorhuis hebben we Speelruimte voor Stilte en Licht gevonden om te zoeken naar eigen wegen in de liturgie, die passen bij wie we willen zijn.

Bestuurlijk zoeken we naar manieren om de dingen zakelijk goed te regelen, maar ook om inspiratie en verbondenheid centraal te stellen. Onderdeel van dat proces is dat we de taken zo verdelen dat ieder vanuit zijn kracht speelt.

Een haast ontroerend toeval wil dat de Diaconie als collectiedoel voor november de Speelgoedbank heeft gekozen. Kinderen moeten spelen om mens te worden. Mensen moeten spelen om mens te blijven.

Het lijkt misschien vrijblijvend: kiezen voor speelruimte. Het is het niet. Spelen is de weg van het hart gaan. Aandacht voor medespelers, een respectvolle omgang en een besef van kwetsbaarheid zijn bepalend. Om te kunnen spelen zijn begrenzing en regels nodig. Eigen aan het vrijzinnige spelen is echter dat die niet onwrikbaar zijn. Er is geen boekje dat ons spelregels voorschrijft, we stellen die met elkaar vast ... voorlopig.

Begin volgende week ontvangt u het najaarsprogramma, dat in de plaats komt van het jaarboekje. Het markeert de drempel die we met elkaar over gaan. Weg uit de routine, het speelveld in van heiliging en ontheiliging. We hopen dat u zich uitgedaagd voelt om te ontdekken welke regels we nodig hebben voor het spel van onze gemeenschap.

Een laatste opmerking: een logo vervang je niet gemakkelijk. Het beeldmerk dat bovenaan deze pagina staat, wil dat niet zijn. Het is een logo fantasie: gebaseerd op de vorm van ons logo, met een twist. Het is de bedoeling dat die vaker mee verandert als er een nieuwe programmaproject uitkomt.

Martijn Junte



Bij de vieringen



Zondag 4 september Amanda Lang, organist Harmen Kooistra
Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 11 september Marianne van den Broek, organist Arjan de Vries
Voorhuis (Voorstraat 64), 10.30 uur
Vanaf 9.30 bent u welkom voor een moment van inkeer

Zondag 18 september Martijn Junte, organist Christo Lelie
Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 25 september Reinhold Philipp, organist Harmen Kooistra
Lutherse Kerk, 9.30 uur

Zondag 2 oktober Len Lafeber, organist Arjan de Vries, Abtswoude, 10.30 uur



Zondag 11 september - op zoek naar nuances

Op 11 september is het startzondag. De dienst heeft als thema: 'Vijftig tinten grijs: over het zoeken naar nuance in een tijd van zwart-wit denken'. Na afloop is er tijdens de koffie de mogelijkheid om mee te doen aan een oefening in geweldloze communicatie.

Marianne van den Broek

Vanuit de Diaconie - collectiedoelen september en oktober

PAX

In de maand september collecteren we voor PAX.

PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in vijftien conflictgebieden en samen met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.



Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats.

Deze editie van de Vredesweek staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede - over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Voorleesexpress



In de maand oktober wordt gecollecteerd voor de Voorleesexpress.

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim.

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in

preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.



Terugblik - meditatieve wandeling

Op zondag 7 augustus was er een speciale viering: meditatief wandelen vanaf de Papaver.
Voorafgaand aan het wandelen lazen we een gedicht:

Wandelen...
in de natuur met beide benen stevig op de grond
in gezelschap van een ander
in het teken van de Ander

Wandelen...
met open ogen
met open oren
met een ontvankelijk hart

Wandelen...
is vertragen
is vereenvoudigen
is verdichten van ervaringen

Wandelen...
is loslaten
is verstillen
is vertrouwen

Wandelen...
leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering en dankbaarheid
leidt tot het besef van verbondenheid met alle schepselen en de Schepper
leidt tot het activeren van jouw verbeelding

Wandelen...
is de haast uit je hoofd halen
is het natuurlijke tempo van de ziel volgen
is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient
... en als het ons gegeven wordt onderweg misschien iets van de Ander ervaren

Een wens voor jou in drie dimensies:
Vrede met wat was
Vreugde met wat is
Alle goeds voor de toekomst.

Bij de koffie hebben we gedeeld wat we onderweg tegenkwamen.
Herkenning, verwondering, verbondenheid.





Een Homo Eucharistus

In het voorjaar van 2018 werd ik door Tina Geels benaderd met de vraag of ik voorzitter van onze geloofsgemeenschap Vrijzinnig Delft wilde worden. Het verzoek overviel me enigszins, daar ik -gezien mijn leeftijd- eigenlijk had besloten om geen bestuurlijke functies meer te aanvaarden. Toch heb ik het verzoek in overweging genomen. Alvorens een besluit te nemen heb ik me afgevraagd op welke wijze het voorzitterschap ingevuld zou kunnen worden. Wordt er verwacht dat het zo goed mogelijk op de 'winkel passen' zou zijn. Dus niet veel meer dan een beheersfunctie, de kerkelijke gemeente organisatorisch managen. Gezien mijn eerdere functies zowel op het beroepsmatig als het vrijwilligers vlak zou zo'n functieomschrijving niet bij mij passen. Ik heb voordien in dergelijke functies altijd meer als leider opgetreden in de zin van het ontwikkelen en vormgeven van beleid in samenspraak met anderen. Zou dat ook hier mogelijk zijn? Is er een gedeelde visie van waaruit de lijnen kunnen worden uitgezet?

In de Inspiratie Gids las ik onder het kopje 'Wie zijn Wij?' de visie van Vrijzinnig Delft. 'Een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma's ruimte is voor ieders zoektocht. Wij laten ons inspireren door Joodse en Christelijke overlevering naast andere tradities. We zien geloven als een open ruimte, waar plaats is voor levensvragen zonder misschien een direct antwoord.'

Ja, met deze visie wilde ik wel aan de slag in samenspraak met onze leden en vrienden om te bezien op welke wijze dat binnen onze geloofsgemeenschap vorm zou kunnen krijgen. September 2018 heb ik het voorzitterschap op me genomen. Terugkijkend heb ik er veel vreugde aan beleefd en ben ik een dankbaar mens (homo eucharistus). Dankbaar dat onder leiding van een werkgroep naar aanleiding van de uitkomsten van de uitgezette enquête onder onze leden en vrienden een beleidsvisie in operationele doelen is omgezet, vertaald in 'Bouwstenen en Richtinggevers' (zie onze website sub pagina <https://vrijzinnigdelft.nl/wie-zijn-wij/over-ons-informatie-over-buitengewone-wijkgemeente/>, bestand 'Onze Toekomst'). Helaas werd de realisatie ernstig verstoord door de Coronapandemie. Toen kwam de nadruk te liggen op het managen om de gemeente als gemeenschap toch zo goed mogelijk te laten functioneren. Dat hebben we gedaan door het inzetten van digitale middelen. Maar ook door toch met leden en vrienden fysiek contact te onderhouden die erg onder al de Coronamaatregelen hebben geleden (depressiviteit, eenzaamheid). Speciaal wil ik de leden van de diaconie en andere vrijwilligers bedanken voor de aandacht die zij hebben geschonken aan hen die dat nodig hadden.

Ondanks en misschien dankzij Corona hebben we op bescheiden schaal toch wel iets van onze plannen kunnen uitvoeren/ starten. Diverse kringen zijn toch doorgegaan zowel digitaal als fysiek. Voor mij was de topper 'In Gesprek met... leden en vrienden over hun inspiratiebronnen'. Juist door de digitale vieringen hebben we ook liturgisch kunnen experimenteren en zien we sinds het opstarten van de fysieke vieringen vernieuwingen ontstaan. Dat is mooi, maar ik bespeur ook bij leden en vrienden bedenkingen. De uitdaging voor de toekomst is op welke wijze kunnen we de verbinding (onder)houden en juist sterker maken. Daar onze gemeente slechts een kleine geloofsgemeenschap is, is het belangrijk om samenwerking te zoeken (één van de richtinggevers uit het beleidsplan). We hebben de samenwerking met de PGD geïntensiveerd door onze plaats in de Algemene Kerkenraad weer in te nemen. Door het wegvallen van de Remonstrantse gemeente in Delft werden we teruggeworpen op onszelf en was de mooie gedachte van de Grachtengordel kerken voorbij. Door het nauwere contact met PGD hebben nu wel kunnen aanhaken bij de 'City Kerk', een initiatief van de PGD. Om onze gemeente voldoende toekomstbestendig te kunnen laten zijn zal er toch onderzocht moeten worden naar ook andere vormen van samenwerkingen, die passen binnen de regelgeving van de PKN. Een mogelijkheid is om een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere (vrijzinnige) gemeente met behoud van eigen "kleur" binnen het Delftse.

Tenslotte wil ik mijn dank uitspreken aan onze gastvrouwen en -mannen, kosters, voorgangers uit eigen gemeente, organisten/pianisten, redacties Nieuwsbrief en Wijkberichten PKD en collega's kerkenraadsleden (Marika, Jac, Margot, Martijn, Hans en ook voor de ex-kerkenraadsleden Tina en Gé en niet te vergeten onze notulant Annemarie) voor de goede samenwerking en allen die oog hadden voor een ander. En aan het bestuur van VVH Delft, die het



financieel mogelijk maakt dat het Vrijzinnige geluid in Delft voor een ieder, die daar belangstelling voor heeft, gehoord kan worden.

Een dankbaar mens groet u
Sjalôm,
Jan H. Kroon, uw ex-preses

Activiteiten in september

Meditatie

Maandag-meditatie

Op 5, 12, 19 en 26 september van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk (Bagijnhof 21). Informatie en contactpersoon: j.veugelaers@gmail.com



Intieme vreemden 16-18 september



Intieme Vreemden verwijst naar allerlei sporen in de cultuurgeschiedenis. De uitdrukking roept een beeld op van ons mensen als hartstochtelijke zoekers naar verbinding, en tegelijk als wezens die vooral het authentieke van zichzelf koesteren.

De activiteiten staan in het teken van recht te doen aan het spanningsveld tussen afstand en toenadering, zoeken en loslaten, nabijheid en vreemdheid, eigen aan het menselijk leven.

In het weekend van 16 - 18 september is er een drie daagse workshop met de mogelijkheid tot deelname aan zijdeschilderen, bibliodrama en bewegen vanuit improvisatie waaraan meewerken Neely de Ronde, Amanda Lang, Toon Vessies en Jac Veugelaers. www.intiemevreemden.com

De Binnenkamer 20 september

De Getijdengemeenschap de Binnenkamer wil een gemeenschap zijn waar op de adem van de getijden gebeden en gedankt wordt en de schriften opengaan. Ze zoekt de vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude monastieke traditie.

De getijdengemeenschap is grotendeels 'virtueel', dat wil zeggen

dat veel activiteiten zich afspelen op het internet, in het 'klooster in de cloud'. Het klooster in de cloud biedt een vertrouwelijke omgeving waarbinnen participanten met elkaar een gemeenschap vormen, zonder de noodzaak van een fysieke locatie. Iedereen kan op een eigen wijze, eigen plaats en eigen tijd participeren in dit klooster. Uiteraard wordt er ook ruimte geboden voor ontmoeting. Deze ontmoetingen vinden plaats op Nieuw Hydepark in Doorn, van waaruit ook de dagelijkse getijdengebeden worden uitgezonden.

De stichting is actief sinds 2018. Stap voor stap worden de mogelijkheden uitgebreid en groeit de gemeenschap.

www.kloosterindecloud.nl





Boekenkring

Midden september komt er een boek uit van Prof. Dr. Rick Benjamins, met de titel *Boven is onder ons*. Hij is bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie.

In dit boek bespreekt hij de mogelijkheden van een theologie 'na Kuitert'.

Kuitert geldt in het theologisch landschap als een theoloog die afstand nam van een God als zelfstandig wezen bestaat daarboven. Daarmee heeft het woord God zijn betekenis echter nog niet verloren. Er wordt 'na God' nog steeds 'over God' gedacht. Dit gebeurt op heel verschillende manieren, die Rick Benjamins indeelt in een drietal stromingen.

Hij onderscheidt een interpreterende, een kritische en een constructieve stroming.

Een theologisch overzicht van het liberale denken over God in de eenentwintigste eeuw.

Het leek ons een interessant boek, om met elkaar te lezen en te delen.

Wat ook leuk is: hij komt op zaterdag 18 februari 2023 in de Houtrustkerk in Den Haag om 15.00 uur een lezing geven.

Kosten zijn hieraan 8 euro, inclusief hapjes en drankjes.

Als je interesse hebt, laat het ons weten.

We willen starten in november a.s.

Hans en Marika van der Kramer (mvdkramer@ziggo.nl)



Filmkring



Op vrijdag 26 augustus is een middagfilm bezocht. Vrijdag 7 oktober, in de avond is de volgende keer. Zet de datum alvast in je agenda! Een paar dagen van tevoren zal Marianne doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring?

Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com.

Uit het aanbod van het Stads klooster Delft

Zie ook het bijgevoegde complete programma van het Stads klooster.



Benedictuskring 2022-2023

In het komend seizoen lezen en bespreken we met elkaar teksten en columns van Maria van Mierlo, eindredacteur van het blad Klooster. Van Mierlo leeft en werkt vanuit spiritualiteit van de cisterciënzers. Binnen deze traditie is zij opgeleid tot geestelijk begeleider van nieuwe leden van de lekengroep waar zij lid van is.

Plaats: consistorie Lutherse kerk, Noordeinde 4a, Delft.

Tijd: 20:00 uur tot 21:30 uur.

Data: De gespreksavonden vinden in de regel plaats op de derde dinsdag van de maand, om te beginnen op 20 september. Deelnemers krijgen de teksten per avond toegestuurd.

Informatie en opgave: ds. T.S. Smit, tel.: 06-51640302, email: tacosiccosmit@gmail.com



Gnostische geneescirkel 2022

Sinds 2020 komen we vanuit het Stadsklooster Delft in een groep bij elkaar om samen een gnostische geneescirkel te vormen. Deze praktijk van genezen met haar specifieke rituelen is voortgekomen uit een eeuwenoude Gnostisch-Christelijke traditie.

De basishandelingen zijn het gebed, handen opleggen en zalven met olie. Het reciteren van de heilige namen voor God in het Hebreeuws is een belangrijk onderdeel evenals het visualiseren van heilige wezens zoals Jezus/ Yeshua en Maria Magdalena.

Gemiddeld een keer per maand komen we een middag samen. We ontmoeten elkaar op de mooie koorzolder van de Lutherse kerk in Delft. Na een check -in vormen we de geneescirkel en we sluiten de sessie af met het zingen van een mantra van de Dance of Universal Peace. Regelmatig dansen we bij de gekozen mantra.



Plaats: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a (door het hek lopen en achterin de poort aanbellen).

Tijd: 13.00-14.30

Data: woensdagen 14 sept, 12 oktober, 16 november, 14 december 2022

Kosten: € 5,- per keer

Informatie en opgave: Anja Schaafsma schaafanja@gmail.com graag per keer aanmelden en vanaf twee aanmeldingen gaat de sessie door

Attitudinal Healing

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen 'het helen van je innerlijke houding of instelling.' Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. We werken met de 12 principes van Attitudinal Healing en de 10 richtlijnen voor het werken in groepen.

Uitgangspunten zijn dat we delen wat er in ons leeft, we luisteren, elkaar laten uitspreken, stilte nemen, geen advies of goede raad geven en erop vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen antwoorden kent. Werken met de principes & richtlijnen kan ons op een nieuw spoor zetten.

Dit is een doorlopende groep. Een keer kennis komen maken kan altijd en is gratis. Wel graag even aanmelden. De bijeenkomsten vinden plaats via Zoom.

Plaats en tijd: via Zoom, 10.00 - 12.00u

Data: 9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december 2022

Kosten: € 7,50 per keer

Informatie en opgave: Monique Toonen, tel. 06-14313479 of myt@xs4all.nl



Vanuit de Kerkenraad

Samenwerking

De kerkenraad heeft contact gezocht met de Vrijzinnig gemeente van de Houtrustkerk te Den Haag om eens na te gaan of beide gemeenten meer samen zouden kunnen werken. De PKN Regelingen geven hiervoor mogelijkheden aan, waarbij de identiteit van beide geloofsgemeenschap in stand gehouden kunnen blijven. Een samenwerkingsverband zal voornamelijk de bestuurlijke kant kunnen versterken. De kerkenraad van de HRK heeft positief op ons voorstel gereageerd. We hopen op gesprekken in de loop van het najaar. Uiteraard houden we jullie op de hoogte en zullen er pas beslissingen genomen worden, nadat we de gemeente gehoord hebben. Martijn Junte zal contact opnemen met zijn Haagse collega Karl van Klaveren en Jan Kroon zal ons bij de gesprekken vertegenwoordigen. Wordt vervolgd!



Overdracht taken

Nu Jan afscheid heeft genomen als voorzitter van de kerkenraad is een aantal van zijn taken nu als volgt ondergebracht: contact Raad van Kerken Delft -Martijn Junte; Wijkredactie PKD -Martijn i.s.m. Els vd Brugge; lid Algemene Kerkenraad PGD (PKN) -Martijn Junte; verzorgen communicatie en onderhouden contact met afdeling Onroerend Goed van PvF i.v.m. Kapel Abtswoude -scriba Marike van der Kramer; voorzitten kerkenraadsvergaderingen -Marike; indien nodig zal Jan de contacten met kerkenraad Evangelisch Lutherse kerk wat betreft huur en gesprekken over de toekomst van het kerkgebouw i.v.m. fusie Lutherse gemeente met PKN (Hofkerk) en het beheerder zijn van het PKN LRP (ledenregistratie persoonsgegevens) continueren.

Voorhuis en andere kerkgebouwen

Vanaf september tot en met december zullen op de 2^e zondag van de maand de vieringen gehouden worden in het Voorhuis, Voorstraat 64 aanvang 10.30 uur. Ook de kerstnachtdiens, d.d. 24 December, aanvang 20:30 uur, zal hier worden gehouden.

Vanaf 1 januari 2023 is het schema als volgt:

1^e en 3^e zondag van de maand Kapel Abtswoude aanvang 10.30 uur;

2^e en 4^e zondag van de maand Het Voorhuis aanvang 10.30 uur

Bij 5^e zondag van de maand Lutherse Kerk aanvang 9.30 uur

Financiën

In de maand september kunt u een herinneringsbrief ontvangen om de gemeente financieel te ondersteunen met uw vrijwillige bijdrage. We doen een beroep op zowel de leden/vrienden die de brief aan het begin van het jaar over het hoofd hebben gezien als een ieder die de afgelopen maanden al een bijdrage geschonken heeft om toch misschien –ondanks deze dure tijd– nog een extra gift te kunnen en willen geven.

Bevestiging

Tijdens de viering van zondag 9 oktober in het Voorhuis aanvang 10.30 uur zullen de volgende personen bevestigd worden als diaken: Tonneke Van der Kooij, Marijke Boer en Jaap Verbeek en Hans van der Kramer als kerkrentmeester.

Jan H. Kroon

Amnesty brieven in september - schrijf je mee?

Wil je meeschrijven? De Amnesty brieven verstuur ik dan per e mail aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen.

Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand september -uiterlijk versturen 30 september- schrijven we een brief aan autoriteiten in Marokko, Belarus en Iran. Portokosten €1,55



Marokko -geen eerlijk proces voor journalist

De Marokkaanse kritische onderzoeksjournalist Omar Radi kreeg in maart 2022 in hoger beroep te horen dat zijn celstraf van 6 jaar blijft staan. Eerder kreeg hij die straf opgelegd op beschuldiging van verkrachting en spionage. Dat gebeurde na een buitengewoon oneerlijk proces waarbij belangrijke getuigenissen en bewijsmateriaal voor Radi's verdediging werden verworpen.



Volgens de Marokkaanse autoriteiten zou Radi geld van buitenlandse inlichtingendiensten hebben ontvangen. Maar het ging om onderzoeksbeurzen voor zijn journalistieke werk. Hij werd ook beschuldigd van 'verkrachting', maar Radi ontkent dat dit gebeurd is. Beschuldigingen van seksueel geweld moeten goed worden onderzocht en daders moeten voor de rechter worden gebracht. Dat moet wel in een eerlijk proces gebeuren.

In uw brief roept u de minister van Justitie van Marokko op Radi's veroordeling vanwege spionage te vernietigen. De aanklacht van verkrachting moet in een eerlijk proces worden onderzocht.

Belarus -8 jaar cel voor tiener na klein drugsdelict

Vladislav Sharkovsky uit Belarus zit inmiddels 3 jaar gevangen voor een klein drugsdelict. Hij kreeg daarvoor 8 jaar cel opgelegd. Hij was 17 jaar oud toen hij werd gearresteerd. Na zijn arrestatie werd hij gedwongen tot een 'bekentenis'.

Het Kinderrechtenverdrag, waarbij Belarus partij is, bepaalt dat kinderen een zo kort mogelijke straf moeten krijgen. Toch hebben naar schatting duizenden kinderen in Belarus lange gevangenisstraffen gekregen voor kleine druggerelateerde delicten. Actie voor Vladislav Sharkovsky en deze andere kinderen is daarom nog steeds hard nodig!

In uw brief roept u het hoofd van de presidentiële administratie van Belarus op Sharkovsky vrij te laten. Kinderen die veroordeeld zijn voor kleine drugsdelicten, moeten niet worden bestraft met lange celstraffen.

Iran -politieke activist mag geen contact met de buitenwereld

Politiek activist Abbas Vahedian kan sinds 5 mei geen contact meer krijgen met zijn familie of advocaat. De gevangenisautoriteiten zeggen dat hij wordt gestraft vanwege het 'verstoren van de orde in de gevangenis', omdat hij zich uitsprak tegen de verschrikkelijke gevangenisomstandigheden. Sindsdien heeft zijn familie niets meer van hem gehoord.

Abbas Vahedian heeft bijna een jaar in een eenzame cel op de grond moeten slapen. Hij krijgt geen frisse lucht of daglicht. De autoriteiten weigeren hem toegang tot medische zorg. Hij wordt gemarteld om hem te dwingen zijn politiek activisme op te geven. Vahedian streeft nog altijd naar een democratisch en seculier Iran.

In uw brief roept u de minister van Justitie van Iran op te garanderen dat Vahedian contact kan krijgen met zijn familie en advocaat, en Vahedian onmiddellijk vrij te laten en medische zorg te geven.

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet, Eline Goetheer

goetheer.e@gmail.com

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft. Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 26 september naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 oktober 2022.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
