



De Gave

Spreek!

Zegt de spreker tegen de Schrijver

Schrijf!

Schrijft de schrijver aan de spreker

De woorden rollen

van de lippen van de schrijver niet

De zinnen vloeien

uit de pen van de spreker niet

De een bedient de luisteraar

De ander bedient de lezer

Schrijf!

Zegt de spreker tegen de schrijver

Spreek!

Schrijft de schrijver aan de spreker

En de spreker sprak

En de schrijver schreef

Tirza Drisi

Bij de vieringen



Zondag 3 juli

Marianne van den Broek, organist Sabine Geerlof
Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 10 juli

Martijn Junte, organist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 10.00 uur

Zondag 17 juli

Wim Jansen, organist Sabine Geerlof
Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 24 juli

Annalena Hoyer, organist Sabine Geerlof
Lutherse Kerk, 10.30 uur

Zondag 31 juli

Taco Smit, organist Willemijn Roodbergen, Lutherse Kerk, 10.30 uur

Zondag 7 augustus

Creatieve viering met Marike van der Kramer, Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 14 augustus

Speelruimte voor Licht en Stilte met Amanda Lang en Jac Veugelaers,
organist Sabine Geerlof, Voorhuis (Voorstraat 64, Delft)
Aanvang 10.30 uur, er is gelegenheid voor meditatie vanaf 9.30/9.45 uur,



Zondag 21 augustus Toon Vessies, organist Harmen Kooistra, Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 28 augustus Martijn Junte, organist Arjan de Vries, Lutherse Kerk, 10.30 uur

Zondag 3 juli - Op reis, met alles in je rugzak

Op zondag 3 juli kun je een bijzondere viering verwachten. In plaats van de voorganger als enige zender en de toehoorders enkel als ontvangers, zal er tijdens de viering een moment zijn waarin ieder de ruimte krijgt om te reageren op de teksten die aangeboden worden. Het thema van deze viering is 'Op reis, met alles in je rugzak' en we kijken onder andere naar teksten van Henry David Thoreau.

Met orgelspel van Sabine Geerlof en gitaar en zang van Dieke de Jong wordt het ook een moment van bezinning en samen zingen, maar toch anders dan je gewend bent. Dus laat je verrassen, stap uit je comfort zone en kom om 10.30 uur naar Abtswoude.

Marianne van den Broek

Vanuit de Diaconie - collectedoelen juli en augustus

In de maand juli wordt gecollecteerd voor de Jessehof.

OVER DE JESSEHOF

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft. Het biedt een laagdrempelig huiskamer aan mensen in Delft met een klein sociaal netwerk, zoals eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Zij kunnen binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje maken, krantje lezen, een spelletje doen of meedoen diverse activiteiten, die door vrijwilligers georganiseerd worden.



Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.

De Jessehof ontvangt geen subsidie en is financieel afhankelijk van o.a. donaties en de steun van de diaconieën van de kerken in Delft. Zie voor meer informatie <https://www.jessehof.nl>

In de maand augustus wordt gecollecteerd voor het Stadsdiakonaat

OVER HET STADSDIAKONAAT

Het Stadsdiakonaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Op dit moment zijn zo'n 150 enthousiaste medewerkers actief. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of bureu.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Zowel om mee te helpen als om hulp te ontvangen.

Het Stadsdiakonaat werkt zonder overheidssubsidie en is financieel uitsluitend afhankelijk van een aantal donateurs en de opbrengst van collectes van de kerken in Delft. Zie voor meer informatie: <https://www.stadsdiakonaatdelft.nl>



**Interkerkelijk
Stadsdiakonaat
Delft**

Vrijwilligerswerk voor iedereen

In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.



Activiteiten in de zomer

Vrijzinnige Zomerontmoetingen 2022

Ook deze zomer zijn er tal van mooie en inspirerende bijeenkomsten: de Zomeractiviteiten van Vrijzinnig Beraad Haaglanden.

Beschrijvingen van de bijeenkomsten en meer informatie is terug te vinden in de bijgevoegde folder. Hieronder wordt één bijeenkomst uitgelicht:



Sacraal lichaamsgebed in 7 houdingen

Andrew Harvey is een bekende moderne mysticus, internationale spirituele leraar en auteur van vele boeken. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van het Tibetaanse boek van leven en sterven. Hij heeft zich een leven lang laten inspireren door de religieuze tradities van oost en west en een lichaamsgebed vormgegeven waar de sacrale lichaamshoudingen van deze tradities zijn gecombineerd tot een universeel gebed.

Elementen van transcendentie, dat zijn de ervaringen van een bovenzintuiglijke wereld, en transfiguratie, waarin de krachten worden geïntegreerd in geest, hart, ziel en de diepte van het lichaam zijn onderdeel van het gebed.

We gaan samen dit lichaamsgebed uitvoeren waarbij ik jullie stap voor stap zal begeleiden. Als het mogelijk is, zou je dan een matje of kleed of deken kunnen meenemen voor op de vloer. Er zullen een aantal matjes en kleden aanwezig zijn. Als het prettiger of meer comfortabel voelt, kan je het gebed ook op een stoel uitvoeren.



We sluiten de sessie af met het samen zingen van een mooie mantra met beweging. Ook daarvoor geldt dat wie wil kan meedoen maar toekijken is ook prima.

Datum en tijd

woensdag 3 augustus 14.00 – 15.30 uur

Locatie

Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag

Informatie en aanmelden

Anja Schaafsma 06- 24125671 schaafanja@gmail.com

Het Namaste gebaar is een van de 7 houdingen

Stadskloosterdag - Vrijdag 12 augustus - Spiritueel Beleven

Geef jezelf een bezinningsdag cadeau.

Vertel me, wat ben je van plan te doen met je ene geweldige en waardevolle leven? Hoe beleef je je eigen leven in alle jaargetijden en in de nazomer van je leven? Verken het met elkaar op deze zomerdag.

De Zomerdag

Wie heeft de wereld gemaakt. Wie heeft de zwanen gemaakt en de zwarte beer? Wie heeft de sprinkhaan gemaakt? Deze sprinkhaan bedoel ik - die uit het gras omhoog kwam gesprongen, die suiker eet uit mijn hand, die haar kaken heen en weer beweegt in plaats van op en neer, die rond kijkt met haar enorme facetogen. Nu licht ze haar bleke onderarmpjes op en wast grondig haar gezicht. Nu klapt ze haar vleugels open en zweeft weg. Ik weet niet precies wat een gebed is. Ik weet wel hoe je aandacht geeft, hoe je in het gras valt, hoe je in het gras knielt. Hoe gelukkig niets te doen, hoe door akkers te kuieren - wat ik allemaal vandaag gedaan heb.

Vertel me wat had ik anders moeten doen? Gaat niet alles dood uiteindelijk, en te vroeg?

Vertel me, wat ben je van plan te doen met je ene geweldige en waardevolle leven?

(gedicht van Mary Oliver)



Nieuwsbrief Vrijzinnig Delft - zomer 2022

Locatie Lutherse Kerk, Noordeinde 4a, Delft

Kosten vrijwillige bijdrage

Programma

09.30 - 10.00 : Deuren open

10.00 - 10.30 : Kennismaken en meditatie

10.30 - 12.00 : Eerste ronde workshops

- Benedictijnse kring (Taco Smit)

- Sacraal lichaamsgebed in zeven houdingen (Anja Schaafsma)

- Ouder worden met gratie (Wouke Lam)

12.00 - 13.00 : Lunch, gedeeltelijk in stilte

13.00 - 14.30 : Tweede ronde workshops

- Dansmeditatie (Roos Crama)

- Waarnemen ontvouwen (Jac Veugelaers)

- Ouder worden met gratie (Luitgard Verbiest)

14.45 - 15.00 : Afsluiting met bewegende meditatie



Aanmelden via: stadskloosterdelft@gmail.com; www.stadskloosterdelft.nl

Filmkring



De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek. Op vrijdag 10 juni is een avondfilm bezocht.

In verband met de zomervakantie zal de volgende filmkring pas op vrijdag 26 augustus zijn, in de middag. Zet de datum alvast in je agenda! Een paar dagen van tevoren zal Marianne doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com.

Vanuit de Kerkenraad

Het Voorhuis

Na een mooie Pinksterviering en een goed nagesprek in het Voorhuis hebben we als kerkenraad besloten om meermaals gebruik van deze locatie te maken. Zie hiervoor de berichtgeving over de vieringen, hieronder.

De Binnenkamer

De PKN heeft de digitale Getijdengemeenschap 'De Binnenkamer' in het leven geroepen. Ook wel genoemd "Klooster in the Cloud". We willen onderzoeken op welke manier wij als Vrijzinnig Delft daar aan deel kunnen nemen en wellicht ook andere Delftenaren daarin mee kunnen nemen. Onze eerste stap zal zijn om de initiatiefnemers uit te nodigen voor een gesprek om samen de mogelijkheden te onderzoeken. Wordt zeker vervolgd! Als u vast een kijkje wil nemen, ga dan naar: www.bidindebinnenkamer.nl

Bestuur

Daar we (nog) geen opvolger hebben kunnen vinden voor de eind augustus aftredende voorzitter van de kerkenraad, zullen we met een aantal leden en vrienden in gesprek gaan om te komen tot een meer flexibele bestuursvorm. Overigens heeft de huidige voorzitter aangegeven het resultaat van deze besprekingen niet af te wachten, hetgeen betekent dat hij (Jan H. Kroon) per 1 september a.s. zijn functie zal neerleggen.



Vieringen

Wat betreft de vieringen: besloten is dat er komend seizoen in ieder geval tijdens de volgende vieringen het avondmaal gevierd zal worden: Witte Donderdag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag. Naast deze twee vieringen zal Martijn nog een schema opstellen voor de overige avondmaalsvieringen.

Zoals hierboven aangegeven is, zullen we meer gebruik gaan maken van de locatie Voorhuis, waar dan vieringen zullen plaatsvinden met als thema 'Speelruimte voor Licht en Stilte' en voorafgaand kan men deelnemen aan bezinningsbijeenkomsten/retraitemomenten. Informatie wordt verstrekt onder de rubriek 'bij de vieringen' en/of toelichtingen van de voorgangers.

Zondag 18 september a.s. zal de viering in het teken staan van de Vredesweek.

De kerkenraad wenst jullie een mooie zomer!

Jan H. Kroon

Amnesty brieven in juli - schrijf je mee?

Wil je meeschrijven? De Amnesty brieven verstuur ik dan per e-mail aan wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze maand juli - uiterlijk versturen 31 juli - schrijven we een brief aan autoriteiten in Madagaskar, Venezuela en Gambia. Portokosten €1,55



Madagaskar -anticorruptie-activist vast voor laster

Mensenrechtenactivist en leraar Jeannot Randriamanana kreeg op 17 maart 2022 een celstraf van 2 jaar. Hij was onterecht aangeklaagd voor 'laster' en het 'beledigen van parlementsleden'. Randriamanana had op sociale media een bericht geplaatst dat lokale autoriteiten fondsen hadden verduisterd die bedoeld waren voor de slachtoffers van twee verwoestende orkanen. Randriamanana werkt voor een onafhankelijke lokale mensenrechtenorganisatie. Hij houdt zich vooral bezig met het recht op informatie en goed bestuur. In uw brief roept u de autoriteiten in Madagaskar op Jeannot Randriamanana onmiddellijk vrij te laten.

Venezuela -Madagasker, activisten aangeklaagd voor laster

Marino Alvarado en Alfredo Infante publiceerden in maart een rapport over mogelijke standrechtelijke executies door politieagenten in de Venezolaans staat Carabobo. In plaats van dit grondig uit te zoeken klaagt de gouverneur van Carabobo hen nu aan wegens laster. De gouverneur wordt zelf ook in het rapport genoemd als eindverantwoordelijke voor het politieoptreden.

Alvarado en Infante zijn prominente activisten die hun nek uitsteken om schendingen van mensenrechten aan de kaak te stellen. Onder president Maduro ondervinden mensenrechtenactivisten en -organisaties hevige tegenwerking. Venezuela verkeert in een diepe mensenrechtencrisis. In uw brief roept u gouverneur Rafael Lavaca op de aanklacht tegen Alvarado en Infante onmiddellijk in te trekken.

Gambia -activist met de dood bedreigd

De president van Gambia heeft de prominente mensenrechtenactivist Madi Jobarteh uitgemaakt voor onruststoker en aanstichter van geweld. Hij deed dit tijdens een jaarlijkse speech die op de televisie werd uitgezonden. Jobarteh plaatste kort ervoor, op 20 april 2022, een bericht op Facebook waarin hij een minister van corruptie beschuldigde. Sinds de president hem openlijk aanviel, ontvangt Jobarteh online dreigementen en zelfs doodsb bedreigingen. Zijn veiligheid is in gevaar. Jobarteh zet zich al jaren in voor meer democratie en bescherming van de mensenrechten in



Gambia. In 2020 werd Jobarteh opgepakt nadat hij tijdens een Black Lives Matter-demonstratie had gezegd dat de overheid tekortschoot in het onderzoek naar het doden van drie burgers door politieagenten. De aanklachten van 'verspreiding van valse informatie' werden later ingetrokken.

In uw brief roept u de president van Gambia op ervoor te zorgen dat Madi Jobarteh en andere mensenrechtenverdedigers hun werk veilig kunnen doen.

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty brieven dan naar je.

vriendelijke groet, Eline Goetheer

goetheer.e@gmail.com

Herdenking op 1 juli 'Keti Koti', de dag dat Nederland de slavernij afschafte in Suriname

Zwart-wit spiegel

Mijn rechts is jouw links
Mijn links is jouw rechts
Mijn boven is jouw onder
En andersom
Hoe kunnen we samen verder gaan?
Stap uit de Spiegel

Naast elkaar kijkend in de spiegel
Zien we elkaars links
Zien we elkaars rechts
Zien we elkaars onder
Zien we elkaars boven
Zien we elkaars pijn en voelen mededogen

Kijk eens aan deze kant
Aan deze kant is
Er iets aan de hand
Kom naast mij staan
Jouw wit is mijn zwart
Spiegel mijn hart en voel mijn pijn
Kom naast mij staan

Naast elkaar kijkend in de spiegel
Zo kunnen we samen verder gaan!

Tirza Drisi

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 29 augustus naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 3 september 2022.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl