



## Bij de vieringen

### Juli

- Zondag 7 juli** Martine Wassenaar, organist /pianist Harmen Kooistra  
Abtswoude, 10:30 uur
- Zondag 14 juli** Martijn Junte, organist Sabine Geerlof  
Lutherse Kerk, 10:00 uur
- Zondag 21 juli** Jenne de Haan, organist Karin Jense  
Abtswoude, 10:30 uur
- Zondag 28 juli** Geen dienst



### Augustus

- Zondag 4 augustus** Geen dienst
- Zondag 11 augustus** Geen dienst
- Zondag 18 augustus** Len Lafeber, organist /pianist Harmen Kooistra  
Abtswoude, 10:30 uur
- Zondag 25 augustus** Martijn Junte, organist Arjan de Vries  
Lutherse Kerk, 10:00 uur

### September

- Zondag 1 september** Alain Verheij, organist /pianist Harmen Kooistra  
Abtswoude, 10:30 uur
- Zondag 8 september** **Startzondag**  
  
Martijn Junte, organist Christo Lelie  
Lutherse Kerk, 10:00 uur

### Zomerstop

Helaas is het niet gelukt om net als voorgaande jaren drie bijzondere zomerdiensten te organiseren. Om die reden zijn er geen diensten gepland op 28 juli en 4 en 11 augustus. Mogelijk wordt er op deze zondagen toch iets georganiseerd. In dat geval ontvangt u via de mail en de app nadere informatie.



## Vanuit de Diaconie

### Collectedoel juli & augustus: Stadsdiakonaat Delft

In de maanden juli en augustus wordt gecollecteerd voor het Stadsdiakonaat Delft.

Het Stadsdiakonaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Op dit moment zijn dat zo'n 120 enthousiaste medewerkers.

Onder het motto 'Delftenaren staan klaar voor elkaar' richt het Stadsdiakonaat zich op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of burens.



Activiteiten zijn o.a. een bezoekgroep, een (digitale) karweitjesdienst en een jaarlijks zomeruitje. Daarbij is iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

### Collectedoel september: VoorleesExpress

In de maand september collecteren we weer voor de VoorleesExpress.



Stichting VoorleesExpress is de landelijke eigenaar van de programma's VoorleesExpress, DoorleesExpress en Prentenboeken in alle talen. Stichting VoorleesExpress zorgt onder andere voor doorontwikkeling, onderzoek, zichtbaarheid en ondersteuning van organisaties die de VoorleesExpress en de DoorleesExpress uitvoeren.

De organisaties die de VoorleesExpress en de DoorleesExpress uitvoeren zijn lokale bibliotheken en welzijnsorganisaties. In onze regio is dat de Bibliotheek Oostland met vestiging in Pijnacker, die het programma zelfstandig uitvoert en er zorg voor draagt dat het geborgd wordt in de lokale aanpak op gebied van onderwijsachterstanden,

laaggeletterdheid en leesbevordering. Ook zorgen zij ervoor dat de juiste gezinnen en vrijwilligers bereikt en gekoppeld worden.

Zo zorgen zij ervoor dat kinderen, die moeite hebben met taal, extra aandacht krijgen.

Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Ze ontmoeten elkaar thuis, zien elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan ze lekker aan de slag met taal en (voor)lezen.

### Opbrengst Collectes (januari t/m mei)

Voedselbank Delft:	€ 193,15
Amnesty International:	€ 212,17
St. Exodus:	€ 330,40
Cleanup All Delft:	€ 164,65
Solar Cooking:	€ 147,20



## Activiteiten

### Klooster in de Cloud vanaf Koorzolder Lutherse Kerk

donderdag 18 juli en donderdag 15 augustus



Maandelijks wordt een uitzending verzorgd voor 'Klooster in de Cloud'. Dit landelijke initiatief om digitaal een korte viering aan te bieden is door Jac Veugelaers ook in Delft gerealiseerd.

Iedere derde donderdag van de maand wordt op de koorzolder van de Lutherse Kerk een dagsluiting verzorgd. Deze is online te volgen via ZOOM.

De link [kloosterindecloud.nl/gebed/](http://kloosterindecloud.nl/gebed/) brengt je naar de webpagina die je naar het digitale getijdegebed brengt.

Voorafgaand aan de uitzending is er gelegenheid om met elkaar een eenvoudige maaltijd te delen.

Vanaf 20.30 uur start de gebedsdienst. Je kunt ook apart deelnemen aan een van beide.

Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Jac Veugelaers via: [stadskloosterdelft@gmail.com](mailto:stadskloosterdelft@gmail.com). Je kunt ook even bellen voor uitleg: 06-1094 2504.

## Filmkring

De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek.

Op vrijdag 21 juni werd een avondfilm bezocht: 'Here'. Volgens Trouw van 20 juni: 'een intuïtieve film (...) over de kracht van aandacht voor onze directe omgeving. Aandacht voor het nu, en hier.' Een film over mindfulness dus, waarbij het een mooi toeval is dat Here en Heere maar één letter verschillen.

De volgende filmkring is op vrijdag 19 juli; dan is er weer een middagfilm. Marianne zal steeds een paar dagen van tevoren doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via [mcvdenbroek@gmail.com](mailto:mcvdenbroek@gmail.com).



## Cursus Last Aid

Wegens de belangstelling voor de eerste cursus Laatste Hulp wordt deze herhaald op dinsdagmorgen 10 september.

Deze cursus Laatste Hulp is een pendant van de welbekende Eerste Hulp en is voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de zorg in de palliatieve fase. De cursus biedt concrete handvatten voor de ondersteuning van mensen in de deze levensfase. Daarnaast wordt een deel van de cursus besteed aan hoe je op een goede manier aanwezig kunt zijn in de situatie van een naaste die ernstig ziek is en gaat overlijden.





De palliatieve zorg is goeddeels het domein van de professionele zorgaanbieders, maar kan alleen goed tot zijn recht komen door de betrokkenheid van geliefden, naasten, vrienden, burens en kennissen. De gemiddelde Nederlander is zich daar niet van bewust en voelt zich vaak onvoldoende toegerust op het omgaan met ernstige ziekte, zorg, sterven, rouw en verlies.

De Laatste Hulp cursus, de Nederlandse variant van het internationale Last Aid, kan dan helpen.



Tijd: dinsdag 10 september van 9:30-13:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur)

Plaats: Motiv, Voorstraat 60 te Delft

Belangstellenden kunnen zich opgeven via [martijnjunte@xs4all.nl](mailto:martijnjunte@xs4all.nl). De cursus gaat door als acht deelnemers zijn. Voor leden en vrienden van Vrijzinnig Delft is de cursus gratis. Van anderen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 20 euro. Daarvan wordt de tweede trainer betaald.

Voor meer informatie: <https://www.letztehilfe.info/last-aid/>

## Aanbod in het nieuwe seizoen



### Alain Verheij

Op 1 september gaat Alain Verheij -theoloog, schrijver, spreker- voor in de kerkdienst.

Hij begon als Twitter theoloog en bouwde gestaag aan een status van publiek theoloog. 'Mijn werk,' zegt hij, 'bestaat uit het vertellen van Bijbelverhalen, overal waar ik dat mag doen. In de kerk, voor een zaaltje, op Zoom, in de krant, op Twitter, op radio en tv, in podcasts, op festivals, in tijdschriften, en in mijn boeken.'

Zijn laatste boek *De zin van ziekte* over levensvragen sluit aan op de cursussen die komend jaar gepland zijn.

## Cursussen

Deelnemers aan de cursus Laatste Hulp gaven aan dat ze graag door zouden praten over onderwerpen die aan de orde waren.

In het komende jaar wordt daarom een cursus 'Rouw en verlies' aangeboden. Deze cursus geef ik samen met rouwtherapeut Angelique de Jong. Verder organiseer ik samen met Jac Veugelaers een cursus 'Laatste wensen en vooruitplannen'. Een derde cursus is 'Dood, afscheid en rituelen' die geef ik met Petra Verschoor van Sereen Uitvaartverzorging uit Kralingen, Rotterdam. Verder heb ik plannen voor een vierde cursus 'Ziekte en spiritualiteit'. Naast deze cursussen is er een tweewekelijkse gespreksgroep over bijbelteksten: 'De bijbel?! Hoezo debijbel?'. Ten slotte zijn er de lopende groepen als de Museumkring en de Filmkring. Hopelijk krijgt ook de Amnesty Schrijfavond een vaste plaats in het activiteiten aanbod. Deze groepen plannen zelf hun dat, dus hou de nieuwsbrief in de gaten.

### Cursus Rouw en Verlies

Tijd: woensdagmorgen 30 oktober 2024 van 9:30-13:00 uur (onder voorbehoud)

### Cursus Laatste wensen en vooruit plannen

Tijd: woensdagmorgen 15 januari 2025 van 9:30 uur-13:00 uur (onder voorbehoud)



## **Cursus Dood, afscheid en rituelen**

Tijd: woensdagmorgen in april/mei

## **Cursus Ziekte, lijden en spiritualiteit**

Tijd: woensdagmorgen in juni/juli

## **De bijbel!? Hoezo de bijbel?**

Op de dinsdagmiddag een uurtje met elkaar teksten lezen, meestal uit de bijbel, en daarover met elkaar in gesprek. Meer informatie volgt.

Het gaat voorlopig om de volgende data: 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, en 3 december.

## **Startzondag**

Over het programma voor de startzondag wordt u in de loop van de zomer geïnformeerd. We zijn bezig met een programma met als thema Vrede. Daarmee lopen we wat vooruit op de Vredesweek vanaf 15 september. We hebben ook, net als vorig jaar, een mooie lokatie op het oog.





## Gedicht -Vertrek

---

Palestijnen, bewoners van Palestina, wie zijn jullie?

Maak plaats!  
Mijn volk is enorm leed aangedaan  
Maak plaats voor de overlevenden van Mijn volk  
Maak plaats voor de mensen van Mijn volk die uit de diaspora van eeuwen en eeuwen willen terugkeren.

Maak plaats!  
Verlaat uw huizen  
Verlaat uw olijfgaarden  
Verlaat uw dorpen en steden en velden  
Gaat, vertrek, gaat heen  
Neem uw bed op en wandel  
Neem uw lammeren op uw nek  
En vertrek  
Maak plaats!

Verzet?  
Vertrek!  
Verzet?  
Vertrek zeg Ik u!  
Ik, de God van het volk dat recht heeft op het land waar u nu woont, Ik zegt u:  
Vertrek!  
Ik, de God van dat volk zal Mijn volk steunen,  
met bommen en granaten.

Verzet?  
Vertrek!  
Staakt uw verzet!  
Vertrek!  
Gaat heen!  
U woont hier ten onrechte  
Dit land heb ik Mijn volk beloofd  
Vertrek  
Gaat heen

O God, bent U het die ons verjaagt?  
Neen!  
Onze God verjaagt ons niet!  
Welke God spreekt hier dan?  
Welke God is het, die ons wil verjagen?  
Is het de God van Hebzucht misschien?  
Is het de God van Hoogmoed misschien?



Wij vertrekken niet!  
Wij laten ons niet verjagen!  
Al eeuwen wonen wij hier!  
God, U bent ook onze God  
Al roepen wij U anders aan!  
Ook wij zijn Uw volk  
Ook wij stammen af van de man uit Ur.

*Tirza Drisi*

## Diaconie al doende...

Diaconaal predikant Fred van Helden zoekt in Delft waar mensen hulp nodig hebben en waar kerken en maatschappelijke organisaties hulp bieden. Hij probeert bruggen te leggen om samen de stad van dienst te zijn.

### Diaconaal nieuws op Citykerk-Delft.nl

Om het diaconale nieuws voor iedereen toegankelijk te maken, werk ik als diaconaal predikant samen met Citykerk-Delft. Samen met stadspredikant René Strengholt schrijven we blog berichten om u en jou een inzicht te geven van wat we doen en wat er op missionair en diaconaal gebied gebeurt in Delft.



De website [www.citykerk-delft.nl/](https://www.citykerk-delft.nl/) is officieel nog niet helemaal af, toch kunt u al in 'over ons' > 'diaconaal-predikant' een agenda vinden van ontmoetingsplekken, koffieochtenden en maaltijd in de kerken in Delft.  
<https://citykerk-delft.nl/over-ons/diaconaal-predikant/>

Heeft u tips, aanvullingen of wijzigingen? Mail [favanhelden@gmail.com](mailto:favanhelden@gmail.com) 0630221990  
Lees meer berichten op [citykerk-delft.nl/category/diaconie-in-delft/](https://citykerk-delft.nl/category/diaconie-in-delft/)

## Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is [scriba@vrijzinnigdelft.nl](mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl)

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.  
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 26 augustus naar [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 september 2024.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: [info@vrijzinnigdelft.nl](mailto:info@vrijzinnigdelft.nl)

Meer info? kijk op [www.vrijzinnigdelft.nl](http://www.vrijzinnigdelft.nl)