



Bij de vieringen

Januari

Zondag 19 januari Martijn Junte, organist /pianist Karin Jense
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 26 januari Arine Benschop, organist /pianist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Februari

Zondag 2 februari Len Lafeber, organist/ pianist n.n.b.t.m.
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 9 februari Mariska Kloppenburg, organist /pianist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Zondag 16 februari Martijn Junte, organist/ pianist n.n.b.t.m.
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 23 februari Sjerp van der Vaart, organist /pianist Arjan de Vries
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Maart

Zondag 2 maart Sara Dondorp, organist/ pianist Karin Jense
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 9 maart Martijn Junte, organist /pianist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Zondag 16 maart Martine Wassenaar, organist/ pianist n.n.b.t.m.
Abtswoude, 10:30 uur

Zondag 23 maart Karl van Klaveren, organist /pianist n.n.b.t.m.
Lutherse Kerk, 10:00 uur

Zondag 30 maart Martijn Junte, organist /pianist Arjan de Vries
Lutherse Kerk, 10:00 uur





Vanuit de Diaconie

Collectedoel januari: Voedselbank

In de maand januari collecteren we voor de Voedselbank.

In de tweede week van januari (van 5 tot 12 januari) doen we mee aan de actieweek voor de Voedselbank. De reden om een extra actieweek te houden is dat er in januari normaal gesproken minder binnenkomt bij de Voedselbank dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is. Om die rede zet Kerk in Actie zich in om met de plaatselijke gemeenten zoveel mogelijk voedsel in te zamelen.



Ten overvloede waarschijnlijk, maar de Voedselbank helpt zo'n 38.000 huishoudens. Als iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen zou vullen dan zijn al deze huishoudens een week lang van voedsel voorzien.



Via deze website is meer informatie te vinden over de actie en over de producten die nodig zijn: protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-aan-de-actieweek-voor-de-voedselbank/.

Op 5 en 12 januari kunt u producten meenemen. U kunt via de QR code hiernaast geld geven, waarmee we boodschappen doen om de 25 dozen te vullen.

De rest van de maand gaat de opbrengst van de collecte naar deze actie.

Collectedoel februari: Protect Ukraine

In de maand februari collecteren we voor Protect Ukraine.

“Toen de oorlog begon, realiseerden wij, de initiatiefnemers van Protect Ukraine, dat we de Oekraïners met alle mogelijke middelen moesten steunen. Met vrienden en familie, zamelden we geld in om essentiële eerste hulp en beschermende materialen te kopen voor het Oekraïense leger. Gaandeweg veranderde dit initiatief in een non-profitorganisatie. Deze wordt volledig gerund door vrijwilligers en valt onder Nederlands recht. De chauffeurs die voertuigen en goederen naar Oekraïne rijden vervullen een cruciale rol. Net als de andere vrijwilligers dekken zij hun eigen onkosten. Hierdoor blijven onze overheadkosten minimaal en komt zoveel mogelijk geld terecht op de plaats waar het nodig is.

Om te bepalen wat er nodig is, werken we nauw samen met onze Oekraïense partners, zoals legereenheden en de TRO, het Oekraïense Vrijwilligersleger. Zij vertellen ons wat ze nodig hebben. Wij kopen of financieren het, daarna verschepen of brengen we het.

Onze inzet komt voort uit de overtuiging dat de Russische bombardementen op Oekraïense steden, kleuterscholen, scholen, bibliotheken en ziekenhuizen zo snel mogelijk moet stoppen. Daarom steunen we de Oekraïense verdedigers. Zij zijn de enigen die deze misdaden, het doden, verkrachten en martelen van Oekraïense burgers, kunnen stoppen. Wij hebben ons gecommitteerd om door te gaan met ons werk tot de Russische agressie in Oekraïne is gestopt, de schade is hersteld en de mijnen zijn opgeruimd.”

Voor meer informatie: www.protectukraine.nl.





Collectedoel maart: Alzheimer Nederland

In de maand maart collecteren we voor Stichting Alzheimer Nederland.

Dementie raakt steeds meer mensen. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Op dit moment hebben 300.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar ruim een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich - samen met zoveel mogelijk anderen - voor hen inzetten.



#wevergetenjullieniet

Dementie is volksziekte nummer één. De missie van Alzheimer Nederland is dementie voorkomen of genezen. Tot die tijd maken zij zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Het realiseren van deze missie is een grote, complexe uitdaging. Alzheimer Nederland zet zich concreet in op de volgende manieren.

Ze zijn de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bieden ze voorlichting over de mogelijkheden om het risico op dementie te verkleinen. Als patiëntenorganisatie rapporteren zij over het welzijn en de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze jagen betere zorg aan, adviseren de overheid en bieden zelf landelijk en lokaal directe ondersteuning en informatie. Ook initiëren en financieren ze onderzoek dat zich richt op een betere kwaliteit van leven met dementie.

Om dit te werk voort te zetten is het nodig dat Alzheimer Nederland zo veel mogelijk mensen inspireert en middelen mobiliseert.

Voor meer informatie: <https://www.alzheimer-nederland.nl>.



Terugblik: eindejaarsbijeenkomst zondag 29 december

Op zondag 29 december kwamen we bij elkaar in het Stads-Koffyhuis op de Oude Delft. Na en tijdens koffie of thee met oliebal of appelbeignet bespraken we met elkaar in kleine groepjes het motto 'hoop, lef en trots' aan de hand van vragen en gedichten. Een zeer geslaagde ochtend met mooie gesprekken en ontmoetingen.

Dank, Marianne en Tonneke, voor de voorbereiding.

De gedichten:

Bij 'Lef':

Mijn neef draagt make-up

Mijn moeder vindt mijn neef maar gek.

'Make-up.
Welke jongen doet dat nou?
Foundation, bronzer, rouge.
En dan die nagels, veel te blauw!
Of die lipgloss, veel te licht.
Oogpotlood, oogschaduw, mascara.
Kijk dan,
Dat is toch geen gezicht?'

'Dag tante!
Zal ik jouw make-up eens doen?
Foundation, bronzer, rouge.
En voor je nagels, donkergroen!
Hier een lipgloss, lekker licht.
Oogpotlood, oogschaduw, mascara.
Kijk eens,
Wat een mooi gezicht!'

Mijn moeder vindt mijn neef te gek.

Pim Lammers (uit: Ik denk dat ik ontvoerd ben en andere gedichten)

Bij 'Trots':

Het stof van mijn trots

Een vrouw bij de kapper
denkt dat ik een dertiger ben
ze zet haar bril op
ja, zegt ze, je lijkt me niet ouder dan drieëndertig

zie je niet, vraag ik
mijn jarenlange ervaring
het stof van mijn trots
opgeslagen in de plooiën van mijn huid
de fermheid van mijn tred
van de miljoenen kilometers die ik heb afgelegd
de door schade en schande verkregen levenswijsheid
in mijn blik?



de kracht in mijn vingers
van de vele dingen die ik moeilijk kon loslaten
de spieren in mijn rug
van het tillen van kind en leven
de bolling van mijn buik
van het dragen van lief en leed
mijn tong gescherpt door de tijd?

zie je mijn leef-tijd niet weerspiegeld?
beledig me niet vrouw
maar hardop zeg ik
'dank je wel voor het compliment'

Babs Gons (uit: doe het toch maar, Atlas Contact 2021)

Bij 'Hoop':

Dat kan niet anders

Ze zeggen dat het te laat is
dat het later dan te laat is

dat we verdrinken in een zee
van plastic afval om vijf voor twaalf

nee twee voor twaalf of al twee over
dat de longen van de aarde vol fijnstof zitten

dat we zullen verbranden in een
verdroogde woestijn van weggooi

zooi gifbloemen en plofkippen
dat zeggen ze allemaal maar

als we met zijn allen willen
en doen en afspraken maken en

doen wat we beloven voortaan
nooit meer zeggen dat het te laat is

omdat we zeker weten dat het kan
dat de wereld weer beter wordt

de aarde ooit weer paradijs
– dat kan toch niet anders

Jos van Hest (verschenen in een uitgave van Dichter)



Nieuwjaar

Nieuw-thuis-jaar
Steeds minder thuis
in dit grijze land
grijze gebouwen
grijze wolkenluchten
grijze muizen
doe maar gewoon.

Grijze mannen
in grijze pakken
houden niet van
kleurrijk
kleur bekennen
kleurarm
in rijk Nederland
arm Nederland
armoede.

Moede van
zovele
grauwe daklozen
in grijze portieken
op grijze stoepen
van stenen gebouwen
harteloze stenen
stenen harten.

Voedselbanken
speelgoedbanken
voor steeds meer
grijze massa.

Grijze massa
ze gebruiken slechts
hun grijze massa
zij
die ons land besturen.

Wie helpt mij
hun harten te kleuren
van grijs naar rood
wie kleurt met mij
het nieuwe jaar
van grijs naar rood
de kleur van liefde
mensenliefde.

Ik wens u allen een Rood Nieuwjaar.



Activiteitenkalender

Meer informatie over de activiteiten in deze kalender is te vinden in de beschrijvingen hieronder.

- | | |
|------------------------------|--|
| Donderdag 16 januari | Klooster in de Cloud
Dagsluiting
Voorgangers: Jac Veugelaers & Martijn Junte
Lutherse Kerk (Koorzolder) aanvang 20:30 uur (ook online te volgen) |
| Woensdag 22 januari | De bijbel, hoezo de bijbel?
Samen bekijken we de documentaire The Work en gaan hierover in gesprek.
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur |
| Dinsdag 4 februari | De bijbel, hoezo de bijbel?
Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur |
| Woensdag 12 februari | Cursus Vooruit kijken en plannen
In de serie 'Op leven en dood' een cursus over plannen en wensen in de rijpe levensfase en hoe je die vormgeeft.
Onder leiding van Martijn Junte & Jac Veugelaers
MoTiv, 9:00-13:00 uur |
| Donderdag 13 februari | Museumkring
Stedelijk Museum Schiedam
Meer informatie bij Ton Severijnen (aj_severijnen@planet.nl) |
| Vrijdag 14 februari | Filmkring
Deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com . |
| Woensdag 19 februari | De bijbel, hoezo de bijbel?
Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur |
| Donderdag 20 februari | Klooster in de Cloud
Dagsluiting
Voorgangers: Jac Veugelaers & Martijn Junte
Lutherse Kerk (Koorzolder) aanvang 20:30 uur (ook online te volgen) |



Dinsdag 4 maart

De bijbel, hoezo de bijbel?

Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur

Woensdag 19 maart

Museumkring

Museum Gouda
Meer informatie bij Ton Severijnen (aj_severijnen@planet.nl)

Woensdag 19 maart

De bijbel, hoezo de bijbel?

Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur

Woensdag 19 maart

Amnesty Schrijfavond

MoTiv, 19:30-21:00 uur

Donderdag 20 maart

Klooster in de Cloud

Dagsluiting
Voorgangers: Jac Veugelaers & Martijn Junte
Lutherse Kerk (Koorzolder) aanvang 20:30 uur (ook online te volgen)

Vrijdag 28 maart

Filmkring

Deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com.
Zij geeft een paar dagen van tevoren door uit welke films gekozen kan worden.
Soms zijn het middagfilms, soms avond.

Woensdag 2 april

De bijbel, hoezo de bijbel?

Samen lezen en in gesprek over klassieke teksten
Onder leiding van Martijn Junte
MoTiv, 14:00 uur



Cursussen en kringen

De bijbel, hoezo de bijbel?

Op de dinsdag- of woensdagmiddag een uurtje samen een tekst lezen naar aanleiding van een onderwerp, meestal uit de bijbel, en daarover met elkaar in gesprek. Vanaf 22 januari komen we weer bij elkaar om te lezen. We beginnen het nieuwe jaar gaan met een film: The Work.



Twee filmmakers volgen in de documentaire drie mannen die zich vrijwillig laten opsluiten in Folsom State Prison in Californië. Daar ondergaan ze samen met de gedetineerden groepssessies waarin verslaving, verdriet, en verscheurde familieverbanden aan bod komen. Twee keer per jaar vindt deze bijzondere sessie plaats. Gedurende vier dagen maken mannen van buitenaf kennis met de mannen binnen, om samen de strijd aan te gaan met hun problemen. De gedetineerden, waaronder leden van spijkerharde bendes als The Aryan Brotherhood, treden tijdens de sessies op als geroutineerde empathische medetherapeuten. Hun deelname aan dit soort groepstherapie is niet zonder consequenties voor hun leven in de gevangenis; tegelijkertijd heeft de wijze waarop ze deelnemen invloed op hun mogelijkheden voor voorwaardelijke invrijheidstelling

In 2025 gaat het om de volgende data: 22 januari, 4 en 19 februari, 4 en 19 maart, 2 en 15 april. In mei stoppen we een maand voor de kring 'Laat maar waaien: Moderne gedachten over de Geest'. Daarna gaan we verder op 3 en 18 juni en op 1 juli. Wie weet volgt er nog een mooie afsluiter op 16 juli.

Cursus Vooruitkijken en plannen



Dit jaar wordt een serie cursussen aangeboden rond het thema ouder worden en het levenseinde. In het nieuwe jaar gaan we door met de cursus Vooruitkijken en Plannen. Deze cursus wordt gegeven op 12 februari door Martijn Junte en Jac Veugelaers.

In het voorjaar volgen nog de cursussen 'Dood, afscheid, en rituelen', en 'Ziekte, lijden en spiritualiteit'. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus Laatste Hulp nog herhaald. De bijeenkomst gaat door bij acht deelnemers of meer.

Aanmelden bij predikant@vrijzinnigdelft.nl
Tijd: woensdagmorgen 12 februari 2025 van 9:30-13:00 uur

Filmkring

De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek.

De filmkring is in deze periode op 14 februari en 28 maart. Marianne zal steeds een paar dagen van tevoren doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com.





Museumkring



Otto van Rees, Adam and Eva, ca. 1910 © Van Rees Stichting/Pictoright

Op donderdagmorgen 13 februari gaan we naar het Stedelijk Museum in Schiedam voor (o.a.) de tentoonstelling over het avantgardistische kunstenaarsechtpaar uit het begin van de 20e eeuw Ayda en Otto van Rees: stedelijkmuseumschiedam.nl/tentoonstelling/adya-en-otto/.

Op woensdagmorgen 19 maart gaan we naar Museum Gouda voor de tentoonstelling 'Susanna -Van middeleeuwen tot MeToo' over de bijbelse Susanna (apocrief: Daniël 13): www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/64/susanna-van-middeleeuwen-tot-metoo -vijf sterren in NRC en in Trouw.

Meer informatie bij Ton Severijnen (aj_severijnen@planet.nl).

Klooster in de Cloud vanaf Koorzolder Lutherse Kerk

donderdag 16 januari en 20 februari; 20:30 uur

Maandelijks wordt een uitzending verzorgd voor 'Klooster in de Cloud'. Dit landelijke initiatief om digitaal een korte viering aan te bieden is ook in Delft gerealiseerd.

Op een donderdag in de maand, meestal de derde donderdag van de maand, wordt op de koorzolder van de Lutherse Kerk een dagsluiting verzorgd door Martijn Junte en Jac Veugelaers. Deze is online te volgen via ZOOM.

De link kloosterindecloud.nl/gebed/ brengt je naar de webpagina die je naar het digitale getijdegebed brengt.

Voorafgaand aan de uitzending is er gelegenheid om met elkaar een eenvoudige maaltijd te delen.

Vanaf 20.30 uur start de gebedsdienst. Je kunt ook apart deelnemen aan een van beide.

Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Jac Veugelaers via: stadskloosterdelft@gmail.com. Je kunt ook even bellen voor uitleg: 06-1094 2504.





Vooraankondiging

Laat maar waaien

Vrijzinnig Delft organiseert in mei de kring: Laat maar waaien: Moderne gedachten over de Geest.

Wij gebruiken daarbij een uitgave van de Vereniging van Vrijzinnige Protestantent

De Heilige Geest heeft altijd al last gehad van een imago probleem. Dat komt omdat de geest waait waarheen ze wil. Ze is onvervangbaar, vrij, overal en nergens. Aan verschillende theologen van de VVP is gevraagd of zij hun beeld van de Geest willen opschrijven.

Wat is de Geest voor hen? Hoe ziet zij eruit? Wat doet zij? We willen ons laten voeden en inspireren en in gesprek gaan, zodat de Geest niet het stiefkindje blijft van de Drie-Eenheid, maar een zinvol onderdeel van ons geloof. Wat betekent de Geest voor jou?

Wanneer: woensdagochtend 9.30-11.30 uur in MoTiv

Data: 14, 21 en 28 mei

Iedereen is van harte welkom! Ook wie geen lid is van Vrijzinnig Delft, welkom!

Graag aanmelden via mail of telefoon:

Martijn Junte:

predikant@vrijzinnigdelft.nl - 06 21859121

Marika van der Kramer:

mvdkramer@ziggo.nl - 0624204984



Het PKD verandert

Vanaf dit jaar zal het Protestants Kerkblad Delft (PKD) voortaan 6 x per jaar verschijnen. Er komen minder edities, maar méér magazine: meer persoonlijke verhalen, getuigenissen, levensverhalen van gemeenteleden, (Bijbel) studies en mooie (achtergrond)verhalen bij wat er in de protestantse kerk van Delft gebeurt. En minder 'nieuwsberichtjes' of aankondigingen.

De redactie van het PKD heeft momenteel 2 oproepen:

Vast u wel eens?!

Zoals u wellicht weet, verschijnt het Protestants Kerkblad Delft (PKD) voortaan eens per twee maanden, met daarin mooie verhalen van en over gemeenteleden. De eerste editie verschijnt op 15 februari 2025, even voor de Lijdenstijd / Veertigdagentijd.

Hoe vult u die tijd in? Vast u of leeft u sober? Houdt u extra stille tijd, doet u iets extra's voor een ander of leest u een speciaal boek? Maakt u een 'bezinningshoekje' in de kamer? Als u in deze 40 dagen iets bijzonders doet, wilt u ons dit dan laten weten?

Uit alle reacties stellen we een mooi verhaal samen over hoe in de verschillende wijkgemeenten de Lijdenstijd / Veertigdagentijd wordt beleefd. Ter inspiratie voor anderen!

U kunt uw reactie per mail naar het PKD sturen.

Doe dit vóór 24 januari. Dan hebben we daarna vanzelf contact (E: pkbredactie@gmail.com).

Hartelijk dank alvast!



Iets te vieren of te melden? Plaats het in het PKD!

Vanwege de privacyregels kunnen we niet meer alle pastorale berichten plaatsen. Tenzij u dit zelf geen probleem vindt. Daarom deze oproep.

Heeft u iets te vieren? Een huwelijksjubileum, een 40-jarig dienstverband, een tiende kleinkind, een nieuw huis, een succesvol herstel?



Stuur een berichtje naar de redactie van het PKD (het liefst met foto). Dan kunnen andere gemeenteleden met u meeleven! U kunt uw mail sturen naar pkbredactie@gmail.com. Doe dit vóór 24 januari. Hartelijk dank alvast!
Redactie PKD

Activiteiten van anderen

Vrouwen thema-avond: Geloven in het dal

Evangeliegemeente Morgenstond Delft houdt een speciale vrouwenavond met als thema geloven in het dal, als je door verlies en rouw gaat. Ineke Marsman-Polhuijs spreekt dan (uit ervaring) over rouwverwerking, met name over het verlies van je kind. maar ook over verlies in bredere zin en dan vooral het aspect over geloven in die zware periode in je leven.

Wie belangstelling heeft, is hartelijk welkom.

Wel even aanmelden aub: informatie in de flyer die bijgesloten is.

Tijd: 17 februari 2025 19:30-21:30 uur

Plaats: Evangeliegemeente Morgenstond, Achterom 46 in Delft.



CityKerk Delft

Pioniersproject: appgroep voor praktische hulp in Delft

Talenten en voorkeuren van vrijwilligerswerk zijn voor iedereen anders, daarom willen we als CityKerk Delft dit jaar diverse projecten aanbieden. Ben jij praktisch ingesteld en wil je graag anderen helpen met kleine, concrete klusjes? Dan is deze nieuwe appgroep van CityKerk Delft iets voor jou! Sluit je aan bij een enthousiaste community van mensen die graag hun handen uit de mouwen steken en anderen ondersteunen bij praktische hulpvragen. Of het nu gaat om het verplaatsen van meubels, een lamp ophangen, of het opknappen van een tuintje – in deze groep kun jij je steentje bijdragen.

Hoe werkt het? Meld je aan via de QR-code of via onze website. Wanneer er een hulpvraag is, ontvang je een melding en kun jij beslissen of je kunt helpen. In de appgroep komen concrete, eenmalige hulpvragen langs. Jij bepaalt of je tijd hebt om een keer te helpen. In dat geval word je gekoppeld aan degene die hulp nodig heeft. Het is een makkelijke manier om je in te zetten voor anderen, terwijl je zelf ook nieuwe mensen ontmoet in Delft. Deelnemen aan de appgroep is vrijblijvend, je zit nergens aan vast.

Meer informatie op: citykerk-delft.nl/projecten/praktische-hulp-in-delft



Diaconale nieuwsbrief

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief ook Diaconie al Doende #14 met daarin deze keer:

- Studenten trakteren ouderen op High Tea en bezoekje
- Kom naar de kerk om elkaar te ontmoeten, stil te zijn of op adem te komen
- Bidden voor de stad
- Delftenaren verrast met Kerstgroet van de kerken
- 7 wijze lessen voor het Nieuwe Jaar

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft.
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 24 februari naar info@vrijzinnigdelft.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 maart 2025.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl
