



Pinksteren: klimmen tegen MS

Marianne van den Broek doet mee aan de actie 'Klimmen tegen MS'. Wij willen haar steunen. Door er hier op te wijzen. Door er in de Pinksterdienst aandacht aan te geven. Door geld op te halen voor de actie, maar dat is niet alles. Meedoen aan deze actie is één, maar we willen vooral laten merken dat we achter haar staan.

Op haar pagina (<https://klimmentegenms.moves.ms/fundraisers/marianne-van-den-broek>) schreef ze het volgende:

'Op 2 november 2025 was ik bij de Nationale MS-dag. Ik zag daar veel mensen die - net als ik - dagelijks begrensd worden door hun MS. En ik zag hoeveel wetenschappelijk onderzoek kan betekenen. Dit wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg van mensen met MS en op het vinden van de oorzaak en oplossing van MS. Daar is geld voor nodig.

Daarom doe ik mee met Klimmen tegen MS: Op 25 mei 2026 hoop ik een halve marathon te lopen: de Mont Ventoux op! Ik loop mee met het Team Mentaal Sterk; een team van mensen met MS, die ondersteund worden door vrijwillige professionals. Als team verleggen we samen onze grenzen. Ieder op diens eigen manier, maar met één doel voor ogen: een MS-vrije wereld!



Ik ga geven wat ik kan, op lichamelijk en geestelijk vlak, met als doel MS de wereld uit te helpen. Aan jou vraag ik of je een financiële bijdrage wil leveren aan deze missie. En of dat nou 5, 25, 50 of 100 euro is: met elk bedrag draag je bij aan belangrijk onderzoek naar MS, voor een toekomst zonder MS.'

Overzicht kerkdiensten 2026

3, 17, 24 en 31 mei
14 en 28 juni
12 en 26 juli
23 en 30 augustus
13 en 27 september
11 en 25 oktober
8, 22 en 29 november
13 en 24 december



Bij de vieringen

Mei

- Zondag 3 mei** Martijn Junte, organist Arjan de Vries
10.00 uur, Lutherse Kerk
- Zondag 17 mei** Tina Geels, muziek Dieke de Jong
10.00 uur, Lutherse Kerk
- Zondag 24 mei** **Pinksteren**
Toon Vessies, organist Arjan de Vries
10.00 uur, Lutherse Kerk
- Zondag 31 mei** Martijn Junte, organist Christo Lelie
10.00 uur, Lutherse Kerk



Juni

- Zondag 14 juni** Martijn Junte, organist Christo Lelie
10.00 uur, Lutherse Kerk

Diaconie

Collectedoel mei: Rumas

In de maand mei collecteren we voor Rumas.

Rumas is een Surinaamse stichting voor begeleiding van jongens en is in 2009 door Emmy Hart opgericht met als doel vroegtijdige schoolverlaters, risicojongens en jongens, in de leeftijd van 12-24 jaar, die in aanraking zijn gekomen met justitie een nieuw perspectief te bieden. Dit doet RUMAS door die jongens weer aan het onderwijsproces te laten deelnemen, te plaatsen in een baan of ondersteuning te bieden bij het opstarten van een eigen bedrijf.



De stichting richt zich tegenwoordig ook op tienermoeders. Door sociale begeleiding, voorlichting, scholing/training en stagebegeleiding wordt eraan gewerkt ze uit een afhankelijke positie te halen. Ze worden in staat gesteld aan een toekomst te werken voor zichzelf en hun kind.

De stichting is wat financiële middelen betreft volledig afhankelijk van donateurs.



Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Het jaarthema van Vrijzinnig Delft is Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Volgende bijeenkomsten:

LACH: Coexistence My Ass

De Israëlische comedian Noam Shuster-Eliassi (1986) was misschien ooit wel de perfecte diplomaat voor vrede in het Midden-Oosten, maar ze gaf haar carrière bij de Verenigde Naties op om via humor haar missie voort te zetten.

Noam is de dochter van een Iraanse Jodin en een Roemeense Jood en groeit op in het Israëlische dorp 'Oase van Vrede', waar Palestijnen en Israëliërs op vriendschappelijke basis samenleven. De plek groeit uit tot een voorbeeld: dat vreedzaam samenleven mogelijk is. Shuster-Eliassi komt als kind op televisie, schudt handen met Hillary Clinton, Jane Fonda en de Dalai Lama en wordt uitgenodigd door de VN om te komen spreken. Een carrière op het diplomatieke wereldtoneel ligt voor de hand, maar toch kiest ze voor het podium van comedyclubs.

In de documentaire volgt regisseur Amber Fares Shuster-Eliassi gedurende vijf jaar van dichtbij wanneer ze haar sterke én geestige onewomanshow *Coexistence, My Ass!* maakt over ongelijkheid en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Wat begint als een poging om polarisatie tegen te gaan, krijgt een wending wanneer op 7 oktober 2023 de oorlog uitbreekt. Is er nu nog wel ruimte voor grappen? Kun je een comedyshow maken als er doden vallen? *Coexistence, My Ass!* laat zien hoe humor een uitlaatklep kan zijn, maar ook houvast kan bieden in een moeilijke tijd.

Datum en plaats: nadere informatie volgt, maar het zal, als alle bijeenkomsten in deze serie, op een woensdagmiddag zijn (15:00-17:00 uur) in Motiv.



WERK: Zingen voor de vrede -Hagios zingen

Samen met de Citykerk gaan zingen voor de vrede in de Oude Kerk. Inspiratie voor dit project is *Hagios Zingen* van de Duitse componist Helge Burggrabe (1973). Vrede begint bij jezelf, met innerlijke vrede, is zijn overtuiging. In de dreiging van het moment in de wereldgeschiedenis voel je je gemakkelijk machteloos. Weet je uitgedaagd om je stem te laten horen.



Jac Veugelaers is de motor achter deze avond. “Mijn drijfveer is om verbinding tot stand te brengen door het ervaren van de muziek. Het doet misschien denken aan Taizéliederen, omdat het ook contemplatieve muziek is. Het is niet in de eerste plaats muziek om te luisteren, maar om te doen, om samen te zingen. Ik wil dan ook iedereen uitnodigen om zijn ding te komen doen op 19 mei. Het zingen is leuk en inspirerend, maar het gaat er uiteindelijk om uit je kringetje te stappen en je te laten verrassen door wie je tegenkomt op die avond.”

Iedereen is welkom om te komen zingen. Voorkennis, bladmuziek kunnen lezen of een geoefende stem is niet nodig. Het gaat om een stem die gehoord wil worden. Een stem waarbij andere stemmen zich voegen. Zo is in de afgelopen jaren Hagios Zingen ontstaan: in kleine groepjes, op massale zangavonden, in kerken en op festivalterreinen. In Duitstalige landen is het inmiddels een grote beweging. In Nederland wordt het nu ook ontdekt. Her en der in het land vinden ‘proeverijen’ plaats, zo ook in Delft op 19 mei.

Dinsdag 19 mei, aanvang 19:00 (inloop vanaf 18:30), locatie: Oude Kerk Delft
Aanmelden via hagioszingendelft@gmail.com
Zie ook de [flyer](#).

BEWONDER: een feestelijk publiekssymposium over mystiek rond het laatste boek van Wim Jansen in oktober. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrief.

Het voornemen is om in september een retraite te organiseren. Dat zal niet in Oostvoorne zijn. De plannen van Zout voor de financiering van het project lopen anders en minder voorspoedig dan gehoopt. Het plan is nog altijd om het jaarthema af te sluiten. Nadere informatie over de datum en de kosten volgt. In verband met het vastleggen van de reservering is opgave wel gewenst. Dat kan bij Marike van der Kramer (mvdkramer@ziggo.nl) of bij Martijn Junte (predikant@vrijzinnigdelft.nl). Bij beiden is ook informatie te krijgen over de andere bijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op de website: www.vrijzinnigdelft.nl



Cursussen en kringen

De bijbel, hoezo de bijbel?

Op **donderdagmiddag** een dik uurtje samen een tekst lezen, de komende keren uit het Evangelie van de Waarheid, en daarover met elkaar in gesprek.

De komende bijeenkomsten zijn op 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2 juli. Aanvang steeds: 14:30 uur in Motiv.

Klooster in de cloud op de koorzolder

Donderdag 14 mei 20:30 uur



Maandelijks wordt een uitzending verzorgd voor 'Klooster in de Cloud'. Dit landelijke initiatief om digitaal een korte viering aan te bieden is door Jac Veugelaers ook in Delft gerealiseerd.

Iedere tweede donderdag van de maand wordt op de koorzolder van de Lutherse Kerk een dagsluiting verzorgd. Deze is online te volgen via ZOOM. De link <https://kloosterindecloud.nl/gebed/> brengt je naar de webpagina die je naar het digitale getijdegebed brengt.

Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Jac Veugelaers via: stadskloosterdelft@gmail.com. Je kunt ook even bellen voor uitleg: 06-1094 2504.

Filmkring



De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek. De Filmkring is steeds op vrijdag, afwisselend in de middag en avond.

De eerstvolgende filmkring vindt plaats op vrijdagavond 29 mei: (late) middagfilm. Noteer daarnaast alvast in de agenda: 10 juli. Marianne steeds een paar dagen van tevoren doorgeven uit welke films gekozen kan worden.

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@proton.me.



Museumkring

Op dinsdag 7 april ging de Museumkring naar het Kunstmuseum Den Haag voor een overzichtstentoonstelling 'London Calling' te zien met hoogtepunten van de naoorlogse (figuratieve) Britse schilderkunst van o.a. Francis Bacon, Lucian Freud, Paula Rego en David Hockney.

Voor later dit voorjaar staat Museum Gouda weer op de rol: de tentoonstelling 'Geloof', presenteert schatten uit het Rijksmuseum, samengesteld door Arnon Grunberg, Neema Tahir en Stephan Sanders; zij delen aan de hand van kunstwerken hun persoonlijke visie op geloof.

Meer informatie bij Ton Severijnen, aj_seveijnen@planet.nl.

Extra activiteiten in mei

In de maand mei zijn er veel activiteiten waaraan je zou kunnen meedoen, of misschien kan je iemand in je omgeving hierover informeren.

Hieronder een korte impressie van de twee activiteiten, naast het Hagios zingen. De flyers: [Schoonheid van het Onverwachte](#) en [Kosmische Viering van de Aarde](#). Zie ook de websites van [Vrijzinnig Delft](#) en van [Stadsklooster Delft – Activiteiten](#)

9 mei: Schoonheid van het Onverwachte Franciscus en Clarakerk (hele dag)

Atelier Verhalen Vernieuwen



de Schoonheid van het Onverwachte

Schoonheid van het Onverwachte
St. Franciscus workshop
9 mei

Atelier Verhalen Vernieuwen ...

... heeft een nieuw programma voor de komende lente. Op 9 mei 2026 is het zover. Het thema is 'De Schoonheid van het Onverwachte'. Wij weten ons geïnspireerd door het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Achthonderd jaar geleden heeft hij dit lied gedicht. En nog steeds is het een sprankelende tekst. Door allerlei technieken en comfort missen we vaak de directe ervaring met de natuur. Onderlussen voelen we wel dat we iets zijn kwijtgeraakt. Wat betekent het als we (zinnig) als broeder en zuster leven met wind en water, vuur en aarde? Dat gaan we ontdekken op 9 mei. Verhalen, dans, beweging en spel zijn de methodes waarmee we werken. Steeds is daarbij ons lichaam het instrument en we spelen met 'De Schoonheid van het Onverwachte'. Hopelijk tot ziens op 9 mei aanstaande.

Datum: 9 mei 2026 van 09.45 tot 16.00 uur
Plaats: Franciscus en Clarakerk; Raamstraat 76, 2613 SE te Delft
Kosten: €35,00

Deelneme na inschrijving via neelyteronde@yahoo.com

Ton Vessies, Jac. Veugelaers, Neely de Ronde

12 mei: Kosmische Viering v/d Aarde Houtrustkerk Den Haag (avond)



Kosmische Viering van de Aarde

Welke spiritualiteit kan ons ondersteunen in deze overgangstijd van crisis en nieuwe mogelijkheden. In dit event richten we ons op verbinding met de kosmos en de Aarde, in haar uitbundige schoonheid en met al haar levensvormen. Het thema is Adem Vrede. De viering is universeel, vanuit de overtuiging dat we, wat we ook geloven, samen mens zijn op de planeet Aarde. We creëren ruimte voor muziek en dans, rouwen, danken en delen en laten in een ritueel de dieren spreken. Dit is de derde viering in de mooie Houtrustkerk in Den Haag. We kijken ernaar uit je te ontmoeten om samen met jou deze viering te co-creëren.

Datum: 12 mei 2026
Plaats: Houtrustkerk, Beekbaan 535 Den Haag
Tijd: 19.30 - 21.00 (deuren open vanaf 19.00)

Heel fijn als je je vooraf kan aanmelden via e-mail: schaafana@gmail.com

Aangeboden door: team Kosmische Viering van de Aarde, Dieke, Jac, Loes, Karl, Dick, An en Stadsklooster Delft.



Lieve Hemel -Joris Linssen -Theater Diligentia Den Haag

Samen met de landelijke Protestantse Kerk in Nederland reist Joris Linssen met de voorstelling 'Lieve Hemel' door het land. Op **1 en 2 juni** staan we met deze voorstelling in Theater Diligentia in Den Haag.

In *Lieve Hemel* duikt **presentator en zanger Joris Linssen** in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Ruth op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog verliezen.

De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Linssen toevallig binnenstapte bij het Kerkasiel in Kampen, waar de familie Babayants al maandenlang bescherming vindt in een kerk. De veerkracht van de familie en de betrokkenheid van de vrijwilligers raken Joris diep. Hun ervaringen echoën de kern van het verhaal van Ruth: loslaten, moed vinden en hoop zoeken én de vraag wie er welkom is. Uit die ontmoeting ontstond de centrale vraag die door de hele voorstelling heen klinkt: Is er nog plek onder de hemel voor iedereen?

Samen met **muzikanten Myrthe van de Weetering** (zang, viool en contrabas) en **Vera Marijt** (piano, toetsen en zang) brengt Joris een voorstelling vol kwetsbare verhalen en herkenbare muziek, verweven met persoonlijke reflecties.

Lieve Hemel is een ontroerende voorstelling over angst en overgave, over verliezen en opnieuw beginnen. Een voorstelling die uitnodigt om stil te staan bij wat ons verbindt en bij de kleine wonderen die kunnen ontstaan wanneer we ons hart openstellen.

We willen jullie en jullie gemeenteleden graag uitnodigen bij deze voorstelling met een kortingscode waarbij je €10 korting krijgt op een kaart. Deze kortingscode kan gedeeld worden onder jullie gemeenteleden. Kortingscode: **LHDenHaag1/206njci67ww**
Via www.theaterlievehemel.nl zijn de kaarten verkrijgbaar.

We hopen jullie te dan te mogen ontvangen!

Hartelijks,

Team Lieve Hemel





Theologische zomerschool juni 2026

Zomerschool rond Bijbel, cultuur en samenleving van 22-26 juni 2026

Opnieuw een theologische zomerschool! Een midweek theologie, waarin deelnemers kennis en inspiratie opdoen in een sfeervolle omgeving, met als meerwaarde de ontmoeting met andere geïnteresseerden.

Vakmensen met kennis van zaken en betrokkenheid op kerk en samenleving verzorgen de lesblokken: Freek Bakker, Martin Koster, Casper van Dongen, Hanna Rijken, Carel van der Meij, Ad van Nieuwpoort, Nico Riemersma en Gerco Lock. Het overkoepelend thema is **“Eb en vloed”**.

De vier zomerschooldagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Op een van de lesdagen is er een lunchconcert.

De locatie: de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag.

De kerk is goed te bereiken met bus 21 en tram 2 en er is gratis parkeergelegenheid. Het gebouw is toegankelijk voor minder validen; moderne middelen zorgen voor beeld en geluid.

De kosten voor deelname bedragen €95,- (inclusief koffie, thee, sap en een lekkernij, met na afloop van de week een dossier met de lessen). Voorkennis is niet vereist, affiniteit en nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten doen er wel toe. Intekenen op losse onderdelen is niet mogelijk.

Belangstelling? Bekijk dan de [flyer](#), onze website (www.theologischezomerschool.nl), bel met Ria Keijzer – Meeuwse, (06 50 22 82 50) of mail naar theologischezomerschool@gmail.com. Bij aanmelding ontvangt u betaalinformatie; na betaling staat u definitief ingeschreven.

Met dank en hartelijke groeten, mede namens de andere commissieleden Freek Bakker, Willy Dijkman, Rien de Jonge en Tom Vreugdenhil,

Ria Keijzer – Meeuwse, coördinator.





Piloot op de Riksja; het leukste vrijwilligerswerk dat er is!

Houd je van fietsen en vind je het leuk om mensen mee te nemen voor wie dit niet meer vanzelfsprekend is? Dan is fietsvrijwilliger bij Fietsen Alle Jaren Delft zeker iets voor jou! Meld je aan, dan kun je zelf ervaren hoe leuk en dankbaar het is om piloot te zijn bij Fietsen Alle Jaren.

We zijn een club enthousiaste vrijwilligers bij 'Fietsen Alle Jaren Delft', een initiatief aangesloten bij de landelijke stichting Fietsen Alle Jaren. Via een ritje met de riksja geven we mensen die dat zelf niet meer kunnen weer het bekende gevoel van 'wind door je haren'.

Als het even kan stoppen we onderweg voor een kopje koffie of thee. Als piloot ben je zelf lekker buiten en zijn bijzondere ontmoetingen en gesprekken gegarandeerd.

We rijden met een elektrisch ondersteunde (!) Riksja waarin plaats is voor twee personen. Onze passagiers zijn thuiswonende ouderen, bezoekers van ontmoetingscentra en verblijfgasten van GGZ. Als nieuwe Riksja-piloot krijg je een gedegen training voordat je zelf op pad gaat.

Heb je belangstelling om bij ons aan te sluiten? Stuur dan een mailtje aan delfland@fietsenallejaren.nl. Graag tot ziens!
www.fietsenallejaren.nl/delft Zie ook de [flyer](#)





Gezamenlijke 4 mei herdenking 2026

Op maandag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt.

Aanvang is 18.45 uur; de kerk is geopend vanaf 18.30 uur. De dienst duurt ongeveer een half uur.

Voorgangers zijn ds. Barbara Lamain (Protestantse Gemeente Delft) en ds. Maarten Groen (Christelijke Gereformeerde Kerk Delft).

Medewerking wordt verleend door het Nieuw Kamerkoor Delft. Organist is Peter Verhoeks.

Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19.30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

[Flyer](#)



RAAD VAN KERKEN DELFT

Adres scriba en ANBI

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

ANBI-gegevens RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft. Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente. Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan uiterlijk maandag 25 mei naar info@vrijzinnigdelft.nl De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 juni 2026.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen:

info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl

Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie? email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl
