

Vrijzinnig Delft

Inspiratiegids 2019- 2020

Jaarthema- *In gesprek met ...*

website: www.vrijzinnigdelft.nl

e-mail: info@vrijzinnigdelft.nl

- 3 Voorwoord en jaarthema
- 5 Wie zijn wij?
- 6 Wat doen we?
Vieringen
Activiteiten
- 7 Jubileum
- 9 Vieringen Vrijzinnig Delft
- 15 Programma: In gesprek met ...
- 22 Waar zijn we te vinden?
- 24 Praktische informatie

Voorwoord

Het afgelopen jaar werden nieuwe lijnen zichtbaar met een duidelijker positie binnen de PKN van Delft dan voorheen. Er kwamen mogelijkheden van samenwerking in beeld met o.a. partner en huisgenoot KahN (Kerk aan het Noordeinde, oecumenisch, verbonden aan PKN en RK). In het nieuwe beleid van de PKD: City kerk in Delft is dit een positieve ontwikkeling waar Vrijzinnig Delft volop in mee gaat doen en tegelijk met een eigen geluid zichtbaar zal blijven. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Vanuit de PGD komt er een gezamenlijk kalenderaanbod voor kringen en cursussen. Een eerste pilot hiervan gaat in de loop van komend seizoen van start.

Omdat het nog niet zover is vinden we het belangrijk om voor het komend seizoen opnieuw met een eigen inspiratie gids te komen. Het nieuwe jaarthema is geheel in lijn met de nieuwe ontwikkelingen binnen de Prot. Kerk van Delft. Onze gemeenschap wordt daarbij gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Nauw verbonden met de Vereniging maar duidelijk met een eigen beleid.

Voor de meest recente informatie over de diensten en het programma, zie www.vrijzinnigdelft.nl

In het Protestants Kerkblad van Delft (PKD) vind je steeds actuele informatie en het laatste nieuws uit onze gemeente. Meer praktische informatie staat achterin, pagina 24.

Wij hopen dat onze vieringen en activiteiten een houvast geven voor jouw zoektocht en wensen elkaar veel inspiratie voor het komend seizoen.

De kerkenraad

Jaarthema: In gesprek met ...

Het afgelopen seizoen hebben we als kerkenraad ingezet op onderling gesprek. In een drietal gemeenteberaden hebben we met elkaar gesproken over wat ons beweegt om lid of vriend(in) te zijn van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Er kwam een diversiteit aan antwoorden.

De grondtoon was toch wel de open blik, geen vaste antwoorden. Je mag en kunt je twijfel uitspreken en daarbij openstaan voor de zoektocht van de ander.

Er blijkt een behoefte om dit met elkaar te delen in momenten van gesprek en rust. Bij vieringen en daarbuiten samen na denken over elkaars inspiratiebronnen. Dat stimuleert de binding aan onze gemeenschap maar ook het onderlinge contact. *In Gesprek* gaan met elkaar en elkaar bevragen geeft verdieping, biedt steun en geeft houvast. Naast deze elementen van ontmoeting is er ook het zoeken en aangaan van verbindingen met andere gelijkgestemden in en om Delft. Iedereen die in vrijheid met ons wil meedenken over hetgeen haar, hem, ons bezig houdt is welkom om zich aan te sluiten en zo een bijdrage te geven aan de open ruimte van een warme gemeenschap.

Hoe kunnen deze gedachten vorm en inhoud krijgen ?

De commissie Toekomst heeft in het Dynamisch Brondocument een kompas aangereikt en dit verwerkt tot een enquête, die in het voorjaar van 2019 is gehouden.

Een belangrijke conclusie uit de enquête is dat ruim tweederde van onze gemeenteleden en vrienden de vieringen als spil ervaren voor eigen verbinding met de gemeenschap. Daarbij willen we ook meer betrokken raken bij voorbereiding van en deelname aan de vieringen.

Hoe we dit vorm zouden kunnen geven.

Daar gaan we met elkaar over **In gesprek ...**

Jan Kroon, voorzitter kerkenraad Vrijzinnig Delft.

Wie zijn wij?

Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma's ruimte is voor jouw zoektocht. Wij laten ons inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering naast andere grote religieuze tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam. Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God.

Bij ons is plaats voor jouw levensvragen zonder misschien een direct antwoord.

Omdat de zoektocht centraal staat, vinden wij het gesprek en de ontmoeting met elkaar belangrijk, naast de wekelijkse vieringen. Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en naar de wereld om ons heen.

Kernkwaliteiten van Vrijzinnig Delft:

- gemeenschap, ontmoeting, gastvrijheid, vriendschap, liefde.
- de stilte als leidraad in onze vieringen, meditaties en gesprek.

Vrijzinnig Delft wil, in nauwe samenwerking met andere partners binnen en buiten de kerk, van hieruit een eigen bijdrage geven aan een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in oprecht geloof en levensovertuiging.

Vrijzinnig Delft is de eigentijdse aanduiding voor de Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormden van de Protestantse gemeente Delft. Vrijzinnig Delft is voortgekomen uit de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Delft opgericht begin twintigste eeuw als kritisch geluid voor en naast de toenmalige Hervormde kerk Delft.

Wat doen we?

Vieringen

De vieringen zijn de belangrijkste momenten van inkeer, bezinning en ontmoeting. Wij houden onze diensten afwisselend in de Lutherse kerk en in de kapel van Abtswoude. De zaterdagavondvieringen gaan vanaf januari 2020 naar de zondagmorgen in Abtswoude uur. De eerste, tweede en derde zondag in Abtswoude om 10.30 uur en de vierde en eventueel vijfde zondag in de Lutherse kerk om 9.30 uur. Voor actuele informatie kun je altijd de website van Vrijzinnig Delft raadplegen www.vrijzinnigdelft.nl

Er is kinderkring, vanaf januari, elke eerste zondag van de maand in Abtswoude.

Na een gezamenlijk begin hebben de kinderen een eigen programma, meestal met een verhaal en creatieve verwerking. Een aantal keren per jaar is er een Viering van brood en wijn (Avondmaal). Bij deze vieringen is iedereen welkom of je tot een kerk behoort of niet.

Activiteiten

Ook in het nieuwe seizoen biedt Vrijzinnig Delft een aantal gesprekskringen en workshops aan waar ieder aan mee kan doen. Soms wordt er een bijdrage gevraagd, dit i.v.m. huren van extra ruimte. De bijeenkomsten worden aangeboden door de eigen predikant en door leden of vrienden van Vrijzinnig Delft.

Van tijd tot tijd in samenwerking met de Lutherse gemeente, Kerk aan het Noordeinde en het Stadsklooster Delft. Dit geldt ook voor de wekelijkse meditatie op de maandagavond en de dinsdagmiddag.

Jubileum 10 oktober

50 JAAR VRIJZINNIG HERVORMDE GEMEENTE DELFT

Samen met leden, vrienden en andere genodigden vieren we op donderdag 10 oktober 2019 het vijftig jarig bestaan van onze Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormd Delft in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar. Ieder is van harte uitgenodigd dit jubileum met ons mee te vieren.

PROGRAMMA

Op het programma staat een lezing van Prof. dr. Christa Anbeek over "De kwetsbaarheid en broosheid van het bestaan", een mini concert met Christo Lelie en Riëtte Beumer en een bijdrage van Albert Vlug: Waarom vieren wij? Het verhaal van de Vrijzinnig Hervormden/ Protestanten in Delft.

VAN 1969 TOT NU EN VERDER....

In oktober 1969 nam de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Kerk Delft de beslissing om de Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormd in wording officieel toelating te verlenen tot de Hervormde Kerk Delft. Het is niet overdreven om dit een historische gebeurtenis voor de Vrijzinnig Hervormden in Delft te noemen, daar tot dan toe alle eerdere pogingen tot toelating door de centrale kerkenraad in meerderheid afgewezen werden. Ook in oktober 1969 ging het nog niet van harte gezien de stemverhouding: zestien voor, dertien tegen en 1 onthouding. Maar het was wel een doorbraak omdat na tientallen jaren een eind was gekomen aan de situatie dat de orthodoxe richtingen toenadering tot de vrijzinnigen blokkeerden.

Tot oktober 1969 werden de kerkelijke zaken behartigd door de in 1912 opgerichte Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Delft. De vereniging bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar en heeft als voornaamste taak om in de kosten bij te springen voor de Vrijzinnige Wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Delft, naast de eigen bijdragen van de leden en vrienden. De vereniging staat ook garant voor de huur van kerkgebouwen, kosten vieringen en andere activiteiten, salaris predikant en vergoeding organisten en gastpredikanten.

Wij zijn erg blij dat er ondanks de secularisatie binnen het Delftse nog altijd en hopelijk nog heel lang een actieve vrijzinnige wijkgemeente onderdeel is van de pluriformiteit van de Protestantse Gemeente Delft. Wij bieden ruimte, ontmoeting, onderdak en gesprek aan wie op zoek naar zin en betekenis van zijn en haar leven.

Het nieuwe programma is hier op afgestemd.

Vrijzinnig Delft wil een geloofsgemeenschap zijn waar zonder voorbehoud van regels en dogma's ruimte is voor ieders zoektocht.

Als leden en vrienden van Vrijzinnig Delft anno 2019 hopen we in verbondenheid met alle Delftenaren - christenen, moslims, anders- of niet-gelovigen – ook in de toekomst een zingevende en spirituele bijdrage te kunnen leveren aan de menselijke zoektocht naar de vraag:

Waartoe ben ik, ben jij, zijn wij op aarde ?

De kerkenraad

Vieringen 2019-2020

September	Locatie	Voorganger	Opmerkingen
Zo. 8 sept. 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	Start nieuwe seizoen KK
Zo.15 sept. 10.30 uur	Abtswoude	Martijn Junte	
Zo. 22 sept. 9.30 uur	Lutherse kerk	Marianne van den Broek	Vredeszondag
Zo. 29 sept. 9.30 uur	Lutherse kerk	Karl van Klaveren	
Oktober			
Za. 5 okt. 19.00 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	Themaviering
Zo. 13 okt. 10.30 uur	Abtswoude	Reinhold Philipp	
Zo. 20 okt. 11.15 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	i.s.m. KahN Brood en Wijn KK
Zo. 27 okt. 9.30 uur	Lutherse kerk	Martine Wassenaar	

November	Locatie	Voorganger	Opmerkingen
Za. 2 nov. 19.00 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	Herdenken en verbinden
Zo. 10 nov. 10.30 uur	Abtswoude	Jan Klijnsma	
Zo. 17 nov. 10.30 uur	Abtswoude	Eric Cossee	
Zo. 24 nov. 9.30 uur	Lutherse Kerk	Hans van Drongelen	
December			
Zo. 1 dec.	Lutherse kerk	Tina Geels	1 ^{ste} Advent Thema dienst
Zo. 8 dec. 10.30 uur	Abtswoude	Peter Wilbrink	2 ^{de} Advent
Zo. 15 dec. 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	3 ^{de} Advent
Zo. 22 dec. 9.30 uur	Lutherse kerk	Amanda Lang	4 ^{de} Advent
Di. 24 dec. 19.30 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	Kerstavond dienst
Di. 25 dec. 11.15 uur	Lutherse kerk	Ton Meijknecht	1ste Kerstdag i.s.m. KahN KinderKring
Zo. 29 dec. 9.30 uur	Lutherse kerk	Marianne van den Broek	Eindejaarsdienst

Januari	Locatie	Voorganger	Opmerkingen
Zo. 5 jan. 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	Kleine Bieb en
Zo. 12 jan. 10.30 uur	Abtswoude	Reinhold Philipp	
Zo. 19 jan. 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	Nieuwjaars- ontmoeting KK
Zo. 26 jan. 9.30 uur	Lutherse kerk	Martijn Junte	
Februari			
Zo. 2 febr. 10.30 uur	Abtswoude	Wim Jansen	Kleine Bieb KK
Zo. 9 febr. 10.30 uur	Abtswoude	Carola Dahmen	KahN te gast
Zo. 16 febr. 10.30 uur	Abtswoude	Marianne van den Broek	
Zo. 23 febr. 9.30 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	Brood en wijn

Maart	Locatie	Voorganger	Opmerkingen
Zo. 1 maart 10.30 uur	Abtswoude	Nog in te vullen	Themaviering Kleine Bieb KK
Zo. 8 maart 10.30 uur	Abtswoude	Martine Wassenaar	
Zo.15 maart 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	
Zo.22 maart 9.30 uur	Lutherse kerk	Ivo de Jong	
Zo. 29 maart 9.30 uur	Lutherse kerk	Len Lafeber	
April			
Zo. 5 april 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	Palmzondag KK Kleine Bieb
Do. 9 april 19.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	Witte donderdag, Brood en Wijn
Vr. 10 april 19.30 uur	Lutherse kerk	Project	Goede Vrijdag i.s.m. KahN
Zo. 12 april 10.30 uur	Abtswoude	Tina Geels	Pasen KK
Zo. 19 april 9.30 uur	Abtswoude	Marianne van den Broek	
Zo. 26 april 9.30 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	

Mei	Locatie	Voorganger	Opmerkingen
Zo. 3 mei 10.30 uur	Abtswoude	nog in te vullen	Kleine Bieb
Zo. 10 mei 10.30 uur	Abtswoude	Koen Holtzapffel	
Zo. 17 mei 10.30 uur	Abtswoude	nog in te vullen	
Zo. 24 mei 9.30 uur	Lutherse kerk	Marijke Kwant	
Zo. 31 mei 9.30 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	Pinksteren Brood en Wijn KK
Juni			
Zo. 7 juni 10.30 uur	Abtswoude	Renske Oldenboom	Kleine Bieb KK
Zo. 14 juni 10.30 uur	Abtswoude	Len Lafeber	
Zo. 21 juni 10.30 uur	Abtswoude	Günther Stürms	
Zo. 28 juni 9.30 uur	Lutherse kerk	Karl van Klaveren	

Juli	Locatie	Voorganger	Opmerkingen
Zo. 5 juli 10.30 uur	Lutherse kerk	Tina Geels	afsluiting seizoen kleine Bieb KK
Zo. 12 juli 10.30 uur	Abtswoude	Joep de Valk	
Zo. 19 juli 10.30 uur	Abtswoude	Amanda Lang	
Zo. 26 juli 9.30 uur	Lutherse kerk	Nog in te vullen	
Augustus			
Zo. 2 aug. 10.30 uur	Abtswoude	Geen dienst	
Zo. 9 aug. 10.30 uur	Abtswoude	Geen dienst	
Zo. 16 aug. 10.30 uur	Abtswoude	nog in te vullen	
Zo. 23 aug. 9.30 uur	Lutherse kerk	Amanda Lang	
Zo. 30 aug. 9.30 uur	Lutherse kerk	Karl van Klaveren	

Brood en wijn- viering van Brood en Wijn (Avondmaal)
Iedereen is welkom of je tot een kerk behoort of niet.
KahN- Kerk aan het Noordeinde (studentengemeente)

KK- kinderkring (leeftijd basisschool) bij voldoende belangstelling, door de ouders zelf geleid.
Komend seizoen gedeeltelijk i.s.m. KahN.
Ouders kunnen hun kind(eren) hiervoor opgeven bij cm.geels@planet.nl
Spontaan meedoen zonder opgave vooraf kan altijd.

Programma 2019 – 2020

In gesprek met

1. Tina Geels gaat in gesprek met ...

leden en vrienden van Vrijzinnig Delft.

Arjan de Vries over zijn geloof en de **Advaita Vedanta** als directe bevrijdingsweg. (23 okt)

Henk Rooseboom over hoe het **Soefisme** zijn levensvisie inhoud geeft. (13 nov)

Jan Kroon over hoe **joods kabbalistische ideeën** zijn spiritualiteit- geloof heeft ingekleurd. (22 jan)

Albert Vlug over zijn vrijzinnige inspiratie vanuit de **Antroposofie**. (5 febr)

Gé de Joode over het geloof in verbinding met de **Vrijmetselarij**. (25 mrt)

Plaats en tijd: Voorstraat 60, 20.00- 21.30 uur

Data: zie hierboven, steeds op woensdagavond.

Opgeven: graag voor 1 okt. bij cm.geels@gmail.com

Kosten: Voor leden en vrienden VD geen.

Anderen 25,- (de hele serie) of 6,- per avond.

2. In gesprek met ... Karen Armstrong over Compassie

Karen Armstrong (1944) Vooraanstaand schrijver op het gebied van religie. Haar werk is vertaald in veertig talen en omvat bestsellers als: De strijd om God, en Islam.

Compassie schreef zij na oprichting van het internationaal *Charter of Compassion* (2009). Zij onderzoekt en laat zien hoe bij de grote religieuze tradities in Oost en West compassie/ empathie tot de grondlaag van filosofie en levensovertuiging behoort. In het boek Compassie reikt zij, heel praktisch, een 12 stappenplan aan om zelf de

mogelijkheid tot compassie te onderzoeken en te delen met elkaar. Compassie verbindt over grenzen heen van religie en levensbeschouwing. Omdat compassie raakt aan de broosheid van ons eigen leven.

Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.30- 21.00 uur.

Data: di. 22 okt. 12 nov. 10 dec. 21 jan. 18 febr. 17 mrt.

Opgeven: graag voor 1 okt. bij cm.geels@planet.nl

Kosten: geen voor leden en vrienden van VD.

Anderen: 30,- voor de hele serie. (6x)

3. In gesprek met elkaar...

Over de broosheid van ons leven.

In het voorjaar kun je meedoen met het Dialogospel

“Tussen zon en maan” ontworpen door Christa Anbeek.



Met 5 tot 8 personen gaan we een veilig gesprek aan over 'contrastervaringen'. Dat zijn ervaringen die je leven op zijn kop hebben gezet: een verhuizing, een hevige verliefdheid, de dood van een naaste, de geboorte van een kind, ziekte.... Wat is de betekenis van dit soort ervaring voor ons (geloofs)- leven? Wat kun je leren van ander deelnemers en hun contrastervaringen? Geef je op en ga mee op reis!

In 7 avonden om de week delen en leren we van elkaar!

Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.30- 21.30 uur

Data: ma. 13 en 20 jan. 3, 17 febr. 2, 16, 30 mrt.

Kosten: geen voor leden en vrienden van VD.

Anderen: 30,- voor de hele serie.

Opgeven graag voor 1 okt. bij Marike van der Kramer

mvdkramer@ziggo.nl

4. In gesprek met elkaar ... over de kwetsbaarheid van ons klimaat.

De ontwrichting van ons klimaat gaat door, inmiddels wordt hier en daar al van een noodtoestand gesproken. Om onvoorstelbare gevolgen te voorkomen moeten we op korte termijn ingrijpende veranderingen in onze levenswijze en onze economie doorvoeren. Hoe sta jij in de klimaatcrisis? Hoe praat je erover met je geliefden, je burens, je collega's? Wat kun je zelf doen om het tij te keren? Deze en andere vragen komen aan bod in een serie van zes bijeenkomsten onder begeleiding van coach (Rinske Wessels) van [Klimaatgesprekken.nl](http://klimaatgesprekken.nl). De serie wordt ondersteund door spelvormen, een tekstboek en een werkboek.

Meer informatie: <http://klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf/>

Plaats en tijd: Voorstraat 60, 20.00- 22.00 uur.

Data: wo. 11 en 25 sept. 9 en 24(!) okt. 6 en 20 nov.

Kosten: € 45 per persoon

(€ 30 voor de 6 bijkomsten en € 15 voor de 2 boeken)

Opgeven bij: Piet van Lingen, piet.vanlingen@xs4all.nl

5. In gesprek met elkaar bij de ...

Nieuwjaarsontmoeting en afsluiting van het seizoen.

In januari is er een informeel samenzijn na een dienst, vaak met een creatieve verwerking van een thema om elkaar (nog) beter te leren kennen. Eind juni sluiten we het seizoen met elkaar af. De beide data worden tijdig bekendgemaakt.

6. In gesprek met elkaar ... over een goeie film

Ongeveer elke zes weken met elkaar naar het filmhuis Lumen, Doelenplein 5 in Delft. We praten na bij een kop koffie en thee. Je kunt je opgeven bij contactpersoon Els van der Laan eevdlaan@casema.nl of 06.1112 2702

7. In gesprek met elkaar ... over school en zo.

Pizzaclub 13 - 16 jaar

Elke maand komen de jongeren van de Pizzaclub bij elkaar. Met leeftijdgenoten praat je over wat jou bezighoudt. Een aantal keer gaan we erop uit. Deelname aan de Iftar 1, tijdens de Ramandan, staat nog op het programma.

Inf. cm.geels@planet.nl

Plaats en tijd: woensdagmiddag 17.30 uur Voorstraat 60.

Kosten: €5,- per keer.

8. In gesprek met elkaar ...

Benedictus leeskring.

In het komend seizoen komen we bij onze zoektocht nog meer bomen, dieren, bloemen en planten tegen op onze weg, en houden we een stuk gereedschap vast in onze hand, zoals de bijl. Annie Heppenstall- West noemt dit oeroude gereedschap symbool van onze verantwoordelijkheid en macht. Al eerder hebben we ons een jaar verdiept in de Keltische spiritualiteit, dat willen we komend jaar opnieuw doen. Het boek 'Vraag het de vogels. Zeventig Keltisch - christelijke Bijbelstudies', uitgegeven bij Kok Kampen in 2008, is voor een gereduceerde prijs nog via internet te vinden. Ook zonder het boek is het mogelijk mee te doen aan het gesprek.

Plaats en tijd: Noordeinde 4, 20:00 uur tot 21:30 uur.

Data: In de regel op de derde dinsdag van de maand: 17 september, 15 oktober en 19 november. In het nieuwe jaar kan desgewenst een andere dinsdag worden vastgesteld.

Informatie en opgave: Taco Smit tel.: 06-51640302 of tacosiccosmit@gmail.com

9. In gesprek met ... het mysterie en met ons diepste zelf

-Open ruimte

In gesprek met Tina Geels over jouw zoektocht.

Vragen die mij de laatste tijd worden gesteld als:

Hoe leer ik God kennen, hoe krijg ik bodem in mijn leven?
zijn kostbaar en kwetsbaar.

Voor veel, juist ook jonge mensen, zijn dit nieuwe vragen.

Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Ieder is welkom, de ontmoetingen zijn informeel.

Data: elke 14 dagen op dinsdagmiddag 13.45- 15.00 uur.

Najaar 2019 10, 24 sept. 8, 22 okt. 5, 19 nov. 3, 17 dec.

Plaats: Voorstraat 60. Er zijn geen kosten.

Graag vooraf opgeven, per keer bij cm.geels@planet.nl

-Muziekmeditatie

De muziekmeditatie wordt gedragen door de stilte en muziek, zonder woorden of teksten met geïmproviseerde begeleiding op de klassieke gitaar. Wil je liggend meedoen dan graag een eigen matje meenemen. De meditatie duurt 45 minuten, na afloop wordt er thee aangeboden.

Plaats: MuzinMuziek, Gitaarschool Dieke de Jong,
Phoenixstraat 66, Delft. 1e etage, kamer 105.

Tijd: de laatste vrijdag van de maand, 20.00-21.00
van september t/m juni.

Voor de exacte data, kijk in de agenda!

Informatie: Dieke de Jong dgdejongste@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage

(ook aangeboden bij Stads klooster Delft)

Vanuit het Stadsklooster Delft worden in het najaar verder de volgende activiteiten aangeboden:

- Dansmeditatie met Tina Geels
- Sophiaanse Gnostiek met Anja Schaafsma
- Attitudinal Healing en Verbindende Communicatie met Monique Toonen. Voor meer informatie kijk je bij www.stadskloosterdelft.nl

-Wekelijkse meditatie

Elke maandagavond 20.00- 21.00 uur in de Oudkatholieke kerk, Bagijnhof 21. Informatie j.veugelaers@gmail.com

Elke dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur in de Lutherse kerk, Noordeinde 4. Informatie: cm.geels@planet.nl

-Vasten en mediteren voor Pasen

Hoe wil jij vasten als periode van inkeer en gebed? We komen samen in de tijd voor Pasen met teksten van de woestijnvader en gebruiken Anselm Grün, *Vasten, Je innerlijke bron vinden*, Kok Utrecht 2018.

Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.30-20.30 uur

Data: dinsdagmiddag voorafgaand aan de meditatie

Kosten: geen

10. Eigen initiatief

Wil je zelf een themagroep starten, neem dan contact op met cm.geels@planet.nl

Winter en zomerretraite

Winterretraite 2020 naar Chevetogne.
Ervaar de ruimte en geestelijke diepte van het kloosterleven van de monniken in Chevetogne (Belgische Ardennen), internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van christenen.



Ontmoetingsplaats van Oosters- en Westers christendom. Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk, roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypte van de Byzantijnse kerk van het klooster in Chevetogne. www.monasteredechevetogne.com
Plaats en tijd: Rue de Monastère 65, B- 5590 Chevetogne België.

Vrijdagmiddag 14 febr. maandagmorgen 17 febr. 2020.
Kosten: €105,- voor drie nachten, exclusief reiskosten (samen met eigen vervoer)
Opgeven: voor 1 november bij cm.geels@planet.nl

Zomerretraite 2020 naar Zundert.

Samen met een groep de stilte beleven, het ritme van de getijden en de sfeer van het heilig ervaren bij de Trappisten van het klooster Abdij Maria Toevlucht in Zundert.

Plaats: Abdij Maria Toevlucht, www.adbijmariatoevlucht.nl in Zundert.

Tijd: donderdag/ vrijdag 25/ 26 juni- zondag 28 juni 2020.
Kosten: €105, - (vanaf donderdag €45,- extra)
Opgeven: voor 1 januari 2020 bij Margot Mekkes, mamekkes@kpnmail.nl

Waar zijn we te vinden?

Vrijzinnig Delft komt bij elkaar op verschillende locaties. De vieringen worden gehouden in de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4 en in de Kapel van Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332. Voor de activiteiten maken we gebruik van de Voorstraat 60, de Lutherse Kerk en Pimpernelleke, Molenstraat 22 of in onderling overleg bij een van de deelnemers thuis.



Vrijzinnig Delft werkt samen

met onder andere het Stadsklooster Delft, een niet gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement in de samenleving.

Dit netwerk is ontstaan vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft, de Grachtengordelkerken.

Het Stadsklooster Delft brengt per kwartaal een eigen programma uit. Voor najaar 2019- zie pag. 19

Voor een volledig overzicht van dit programma kun je op de website van het stadsklooster kijken

www.stadskloosterdelft.nl

Daarnaast onderzoekt VD nieuwe vormen van samenwerking met KahN (oecumenisch)

www.kerkaanhetnoordeinde.nl

Contact kring Remonstranten Delft e.o.

Voor remonstranten die dat willen wordt er een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om contact met elkaar te houden en om het remonstrants gedachtegoed met elkaar te blijven delen.

Elke bijeenkomst zal bestaan uit een informeel deel om bij te praten en een inhoudelijk deel met een tekst of thema.

Voor informatie en opgave:

Willemien de Boer

willemien@marlothoeve.nl 015-2616356

Als buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Delft is Vrijzinnig Delft actief betrokken bij het kerkelijk werk in Delft www.pgdelft.nl

Ook bij diverse maatschappelijke organisaties is Vrijzinnig Delft actief, waaronder Bruggen bouwen Delft

www.delftsebruggen.nl

Door de Protestantse Gemeente Delft maakt Vrijzinnig Delft eveneens deel uit van de Raad van Kerken in Delft.

www.raadvankerkendelft.nl

Vrijzinnig Delft is opgenomen bij de VVP landelijk. Deze vereniging hoort bij de PKN (Protestantse Kerk Nederland).

Voor informatie: Vrijzinnig Protestanten www.vvp.nl

Praktische informatie

Voor informatie over Vrijzinnig Delft en de Vereniging zie www.vrijzinnigdelft.nl

Wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen stuur dan een berichtje naar scriba@vrijzinnigdelft.nl

Je kunt ook rechtsreeks contact opnemen met de predikant ds. Tina Geels cm.geels@planet.nl
telefoon: 06 16119206

Meer algemene informatie vind je in het kerkblad van de Protestantse gemeente Delft. Je kunt je hierop abonneren door een mail te sturen naar info@pgdelft.nl

Wil je lid of vriend(in) worden

Je kunt ook lid of vriend(in) worden van Vrijzinnig Delft. Neem hiervoor contact op met de predikant of stuur een berichtje naar scriba@vrijzinnigdelft.nl

Leden als vrienden dragen financieel bij binnen de grenzen van ieders persoonlijke mogelijkheden.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden te Delft (vrijwillige bijdragen en donaties)

NL24 INGB 000 1928 918 t.n.v. Diaconie Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden te Delft (giften voor diaconale projecten en eigen werk van de diaconie).

RSIN-nr. ANBI gegevens Wijkgemeente 823977341
groepsbeschikking Prot. Gemeente Delft