

**Liturgie 8 september Abtswoude
Vrijzinnig Delft**

Start van het nieuwe seizoen



Voorganger- ds. Tina Geels
Muziek- Arjan de Vries
samen voorbereid met Marike van der Kramer

Thema- In gesprek met ...

Orgelspel

Inkeer

Welkom

Het Licht wordt ontstoken

Moment van aandacht

Openingslied- NLB 215: 1, 3, 4, 5 (*staande*)



Liedboek Online

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
4. Wie van zich afloopt naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet u een bovenaardse glans.

Groet, hierna groeten wij elkaar
(en gaan we zitten)

Inkeer en stilte ...

Tekst

Waar wij ons toewenden naar elkaar
en afzien van macht over elkaar
daar kan iets van God gebeuren.

Waar wij niet meer geloven in
het recht van de sterkste-
daar kan iets van God gebeuren.

Waar wij elkaar gaan herkennen
net zo kwetsbaar als wijzelf
als reisgenoten onderweg,
daar kan iets van God gebeuren.

waar wij onszelf gaan zien als
broos en breekbaar
daar kan iets van God gebeuren.

Lied- 183, uit Zangen van zoeken en zien.
(mel. NLB ps. 146)

1. Wees de grond on-der mijn voe - ten,
wees het dak bo-ven mijn hoofd;
wijs mij rich-ting op de rou - te
naar de toe-komstons be-loofd.
Wees de bron waar-uit ik put
lief - de, vre - de en ge - luk.

2. Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat;
wees de warmte als de klite
onze liefde sterven laat.
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

Verdieping

Lezing- 1 Samuël 16: 4- 7

Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isai in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.

Samuël deed wat de Heer had gezegd. In Bethlehem kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: Uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde

Samuël, Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isai en zijn zonen nodigde hij uit. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij is vast en zeker diegene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuël: Ga niet af op zijn voorkomen, en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk maar de Heer kijkt naar het hart.

Lied: 156 uit Zingenderwijs 1, 2
(mel. Valerius 416 Liedboek voor de kerken)



Wie leeft van - uit het hart
staat o - pen voor Gods Geest
die waalt waer - heen zij wil
en mens en we - reld heeft.
Wie toe - gang tot Haar heeft
weet wat de hand te doen,
de voe - ten waar te gaan,
de mond te spre - ken heeft.

2. Eenvoudig zijn van hart
is puur zijn en oprecht.
Hen brengt Gods Geest als hulp
de wijsheid als geschenk.
Zij hebben niet de macht
eenvoudigen van hart,
zij trekken slechts een spoor
van licht de wereld door.

Tekst uit de Kleine Prins

En toen verscheen de vos...

- Goedemorgen, zei de vos.
- Goedemorgen, zei de kleine prins beleefd,
en hij draaide zich om maar zag niets.
- Hier ben ik, onder de appelboom, zei de stem.
- wie ben je? vroeg het prinsje. Je bent beeldig.
- ik ben een vos, zei de vos.
- Kom met me spelen, stelde het prinsje voor,
ik ben zo verdrietig...
- ik kan niet met je spelen, zei de vos.
Ik ben niet tam.
Het prinsje zei- wat is 'tam'?
- Dat is een vergeten woord,
zei de vos
- Het betekent 'verbonden'.
- Verbonden?
- De vos werd stil en keek het prinsje lang aan.
- alsjeblieft,...wil je me tam maken? Zei hij.
- ja , dat wil ik wel, antwoordde de kleine prins,
maar veel tijd heb ik niet. ik moet vrienden
ontdekken, allerlei dingen leren kennen.

- alleen de dingen die je tam maakt, leer je kennen, zei de vos. De mensen hebben geen tijd meer iets te leren kennen.
Ze kopen dingen klaar in de winkels.
Maar doordat er geen winkels zijn die vrienden verkopen, hebben de mensen geen vrienden meer.

Als je een vriend wilt, maak mij dan tam!

- Wat moet ik dan doen? zei het prinsje.

- je moet veel geduld hebben,
antwoordde de vos.

Kijk je gaat eerst een tijdje van mij af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets. Woorden geven maar misverstand, maar je kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten...

De volgende dag kwam het prinsje terug.
Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen, zei de vos. Als je bijvoorbeeld om 4 uur 's middags komt dan begin ik om 3 uur al gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te gelukkiger voel ik mij. En om 4 uur word ik al onrustig; zo zal ik de waarde van het geluk leren kennen! Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik mijn hart klaar moet maken...

Zo maakte de kleine prins de vos tam,
en het uur van vertrek naderde.

En hij ging terug naar de vos:

- vaarwel, zei hij...
- vaarwel, zei de vos.

Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig:
Alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar,
herhaalde de kleine prins om het goed te onthouden...

(Uit: *De Kleine Prins*, Antoine de Saint-Exupery)

Lied: 80 uit Zingenderwijs (*mel. NLB 653*)

Ik durf jouw Naam niet aan te raken
ben bang te breken wat ik weet.
Ik kan alleen maar kleiner maken
wat groter is dan ik nu weet.
Mijn woorden zijn altijd te klein
voor wat er is, voor wat zal zijn.

Ik durf de taal niet aan te raken,
het licht dat op het water viel.
Al zou het teerste woord ontwaken,
wat even was, is te fragiel.
Taal is te klein op nieuw te klein
voor wat er was, voor wat zal zijn.
(*t. Margreet Spoelstra*)

Overweging
Stilte....

canon

Zacht voelt jouw stem in mij. Zacht voelt jouw
geest door mij. Jij schenkt mij ruim - te tot
le - ven. Jij wacht dag en
nacht, jouw warm - te geeft mij
kracht ver - der te gaan, o - pen te
gaan, jouw lief - de te ver - staan.

Delen

Voorbeden, stil gebed

Afgesloten met Aramese Onze Vader

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam

opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig,

Vestig uw rijk van eenheid nu,

uw enige verlangen handelt dan

samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben

aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los

die ons vastbinden aan het verleden,

opdat wij ook anderen hun misstappen

kunnen vergeven

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:

de al werkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen

Collecten:

1. Diaconie, Vakantiebureau (project KIA)

2. Voor de eigen gemeente

Uitzending

Slotlied: Ga dan op weg (*mel. NLB 868*) (*staande*)

1. Ga dan op weg en laat hoop
en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door
geen mens te vermijden
wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.

2. Ga dan op weg en ontmoet
op je reis medemensen.
geef aan een ieder al wat jij
jezelf toe zou wensen.
Tijdens het gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijd je de grenzen.

Zegenbede

3. Ga dan op weg en schud af al twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht altijd je ogen gericht dat zal je kracht zijn voor morgen.

Orgelspel

Na afloop wordt het nieuwe programma gepresenteerd.

Je bent dan ook van harte uitgenodigd om samen na te praten bij een kop koffie en thee.

De **Nieuwsbrief van september 2019**

kun je meenemen als je deze (nog) niet digitaal ontvangt.

Je kunt ook rechtsreeks een gift overmaken naar:
Stichting Steunfonds het Vakantiebureau, Doorn
IBAN NL 28 RABO 0337 565 856

Komende vieringen:

- Zondag 15 sept. ds. Martijn Junte
Abtswoude 10.30 uur.
- Zondag 22 sept. ds. Marianne van den Broek
Lutherse kerk 9.30 uur.
- Zondag 29 sept. ds. Karl van Klaveren
Lutherse kerk 9.30 uur.
- Zaterdag 5 okt. ds. Tina Geels
Lutherse kerk, 19.00 uur.

Activiteiten:

- Elke maandagavond- Open meditatie in de Oud
Katholieke kerk, Bagijnhof 21,
20.00- 21.00h
- Elke dinsdagmiddag- Open meditatie Lutherse kerk
Noordeinde 16.00- 17.00h; info cm.geels@planet.nl
- Dinsdag 10 sept. Open ruimte, in gesprek (1)
13.45- 15.00, Voorstraat 60.
Info cm.geels@planet.nl
- Woensdag 11 sept. Start Klimaatsgesprekken (1)
20.00- 22.00, Voorstraat 60.
Info piet.vanlingen@xs4all.nl
- Woensdag 18 sept. Pizzaclub (1)
17.30- 19.00, Voorstraat 60
Info cm.geels@planet.nl

Vanuit stadsklooster Delft: www.stadsklooster.nl

Woensdag 5 sept. Cursus Attitudinal Healing (1)
10.00- 12.00, Spreeuwenstraat 21
Info en opgave myt@xs4all.nl

Dinsdag 17 sept. Benedictuskring (1)
20.00- 21.30h Lutherse Kerk.
Inf en opgave tacosmit@gmail.com

Dinsdag 24 sept. Dansmeditatie (1)
10.00- 12.00, Lutherse kerk.
Opgave jbruggeling@xs4all.nl

Dinsdag 24 sept. Verbindende communicatie (1)
13.15- 15.45, Molenstraat 22
Info en opgave myth@xs4all.nl

Woensdag 25 sept. Sophiaanse Gnostiek (2)
13.30- 16.00h Lutherse Kerk
Info en opgave schaafanja@gmail.com

Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma's ruimte is voor jouw zoektocht.

Meer weten kijk dan bij www.vrijzinnigdelft.nl voor informatie en ons programma.

Wil je de Digitale Nieuwsbrief ontvangen stuur dan een berichtje naar info@vrijzinnigdelft.nl

Wil je een gesprek of de overdenking nalezen dan kun je contact opnemen met de predikant cm.geels@planet.nl of bellen 06.16.119.206

Landelijke informatie bij www.vrijzinnig.nl

Vrijzinnig Delft is een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk Delft. Wil je een vrijwillige bijdrage of een donatie geven dan kun je dit overmaken naar: NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.

