



Bij de diensten

De diensten worden afwisselend gehouden in de Lutherse kerk, Noordeinde 4 en in de kapel van Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332

- Zaterdag 5 oktober** ds. Tina Geels, 19.00h in de Lutherse Kerk
Stiltehoek en *Kleine Bieb*, collecte Diaconie- Because We Carry
Themaviering: *Rots en Water*, voorbereid met Willemien de Boer en Marleen van Beek (Remonstrantse kring Delft).
- Zondag 13 oktober** ds. Reinhold Philipp, 10.30h in Abtswoude
collecte Diaconie- Artsen zonder Grenzen
- Zondag 20 oktober** ds. Tina Geels, **11.15h** in de Lutherse Kerk.
We zijn te gast bij Kerk aan het Noordeinde, Viering van brood en wijn, er is ook *Kinderkring*, samen met de kinderkring van KahN
- Zondag 27 oktober** ds. Martine Wassenaar, 9.30 uur in de Lutherse kerk
collecte Diaconie- Jessehof in Delft

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar 'Protestants Kerkblad Delft' of de site www.vrijzinnigdelft.nl

**Donderdag 10 oktober 20.00 uur in de
Lutherse Kerk
Noordeinde 4, Delft**

**Met Christa Anbeek
Spreken over wat ons raakt!
Muziek Christo Lelie en Riëtte Beumer**



50 jaar Vrijzinnig Hervormden

Herdenken is terugkijken met het oog op morgen, om het goed Bijbels te zeggen. Met het vieren van 50 jaar Vrijzinnig Hervormden kijken we terug, staan stil bij wat er nu speelt, met het oog op de toekomst, ook van Vrijzinnig Delft.

Er zijn veel dierbare herinneringen, aan de diensten in de Waals kerk, aan de herfstbijeenkomsten met een maaltijd, de z.g. vieringen van dankbaarheid in Abtswoude. De gemeenteweekenden, waar samen een creatieve invulling aan werd gegeven. De muziek, de kerstnachtdiensten... De predikanten ds. Los, ds. Horst, ds. van der Bilt, Hetty Zock, Peter Wilbrink, Wim Jansen en Tina Geels. De realisatie van Abtswoude- als vrijzinnig project van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Hervormden. De verschillende plekken, waar gekerkt werd tot aan het vertrek uit de Waalse kerk zomer 2018. Hoe kostbaar zijn de diepe gesprekken, die steeds weer in het verborgene hebben plaatsgevonden. Even bellen, een kaartje op de bus. Lieve vrienden, gemeenteleden van wie we afscheid moesten nemen; die zijn overleden maar ook zijn verhuisd.

Nieuwe mensen jong en ouder die aanlegden bij onze gemeente. Maar ook het groeiende besef dat we onderdeel zijn van de Protestantse Kerk in Delft. Dat geeft ruimte, dat we niet alles alleen moeten willen kunnen. Denken we



bijvoorbeeld aan het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad, commissie vanuit de Raad van Kerken). Maar ook aan het belangrijke werk van de Jessehof, waarmee we nauw verbonden zijn door de grote inzet en betrokkenheid van Peter Wilbrink. Denken we aan nieuwe verbindingen die in de plaats zijn gekomen van oude banden met vooral de Remonstranten en de Doopsgezinden.

De nieuwe ontwikkelingen, in een zoekende samenwerking met Kerk aan het Nooreinde, in vieringen en onderling overleg. Kortom: Verbinding en verbonden zijn hoort bij Vrijzinnig Delft.

De redactie koos voor één aparte bijdrage. Fragmenten uit een gesprek met Maartje den Ouden, vorige jaar gehouden i.v.m. het vertrek uit de Waalse Kerk. Vanaf begin jaren '60 hoort Maartje bij de Vrijzinnig Hervormden. Zij vertelt graag en ze neemt ons ook nu mee in haar dierbare herinneringen.

Van de redactie

Maartje vertelt...

Zij woont in een gezellig appartement met uitzicht op een van de grachten van de oude stad. De negentig al ruim voorbij is Maartje een van onze oudste gemeenteleden. Haar geheugen is nog glashelder, dat geeft ook dit gesprek een gouden randje.

Opgegroeid in de vrijzinnige gemeente Portugaal, kijkt Maartje terug op een mooie en blij jeugd: 'Het was heel open maar over het geloof had je het niet echt. Het was wel vanzelfsprekend dat je er was voor de ander. De VCJC tijd (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale) maakte mij bewust vrijzinnig. In de bundel: *Jong is ons hart* staat een lied over Goede Vrijdag, lied 71: *Onsterfelijk.*' Maartje zoekt de bundel op en begint met heldere stem spontaan te zingen: '... *Jezus gaat heen van aarde maar leeft voort in ons hart*, dat gaf me een blij gevoel.

Begin jaren zestig kwamen wij naar Delft. We kerkten eerst nog in *Ons gebouw* aan de Koornmarkt met ds. Los. Daarvoor was het alleen nog een Vereniging. Wij wilden graag bij de Hervormde Kerk horen. Dat heeft erg veel moeite gekost want het ketste steeds weer af. Toen we dan eindelijk in 1969 waren erkend, werd ds. Los als predikant bevestigd. Het gebouw aan de Koornmarkt werd verkocht. Korte tijd kerkten we in de *Hyppolytus kapel* en toen gingen we naar de *Waalse kerk*.

Daar kwam ik al gauw als diaken in de Kerkenraad. Dat heeft me veel gedaan. Ik hielp mee met avondmaal, zorgde voor het witte brood, korsten eraf en in repen snijden. We dekten de tafel in de kerk met een mooi wit kleed. Eerst hadden we één beker maar dat vond men niet hygiënisch. Toen kregen we allemaal een eigen beker.'

Wat deden jullie nog meer in de gemeente?

'We hadden een zangkoor, zongen ook veel in de kerkdienst. Er waren gespreksgroepen en natuurlijk de Nieuwjaarsontmoeting in januari. We waren ook toen een bloeiende gemeente, één keer in de maand dronken we samen koffie na de dienst, in de consistorie van de Waalse kerk, dat paste net.

Ik herinner me ook de herfsttafel, dat was in *Abtswoude*. Ik kookte altijd peertjes en bakte ook boterkoek en appeltaart. Dat werd allemaal verkocht. Ik heb veel om op terug te kijken, dat doet mij goed. Ik ben er echt gelukkig mee. Jammer dat ik niet meer kan komen maar ik leef wel erg mee.'

Wat zou jij mee willen geven voor de toekomst?

'Ik hoop dat het vrijzinnig verhaal blijft bestaan en wordt overgenomen door de jonge mensen. Het vrijzinnig geloof is niet makkelijk maar ik heb het als bevrijdend ervaren. Als je bidt komt er niet veel terug. Toch moet je het geloof wel ergens vandaan halen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 is nog steeds het kompas voor mijn leven. Ik wil er zelf ook voor anderen zijn. Jezus is mijn grote voorbeeld, hoe hij met de mensen omging.

Daarbij voel ik vaak dat God om mij heen is, dat geeft mij veel steun en troost ...'

Dank je Maartje voor je mooie herinneringen en wat je over je geloof hebt verteld. Dat willen we graag met de hele gemeente delen.

'Dat vind ik goed, hoor.'

Tina Geels





Het programma van Vrijzinnig Delft gaat van start!

Volledige informatie kun je altijd op de website vinden www.vrijzinnigdelft.nl

Activiteiten



- Elke maandagavond **Open meditatie** 20.00- 21.00h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2, info j.veugelaers@gmail.com
- Elke dinsdagmiddag **Open meditatie** 16.00- 17.00h in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, info cm.geels@planet.nl
- Vrijdag 4 oktober **Muziekmeditatie** (1) 20.00- 21.00h met Dieke de Jong Phoenixstraat 66, k. 105, Info en opgave dgdejongste@gmail.com (meer: www.stadskloosterdelft.nl)
- Dinsdag 8 en 22 okt. **Open ruimte, voorafgaand aan de meditatie** 13.45- 15.00h, In gesprek met Tina Geels over jouw zoektocht, Voorstraat 60
- Woensdag 9 oktober **Pizzaclub** 17.30 uur, Voorstraat 60
Info cm.geels@planet.nl
- Woensdag 9 en 24 okt. **Klimaatgesprekken** (1) 20.00-22.00h, Voorstraat 60
6 en 20 nov. Info en opgave piet.vanlingen@xs4all.nl
4 en 18 dec.
- Donderdag 10 oktober **Jubileum Vrijzinnig Delft**, 20.00- 22.00h, Lutherse kerk
Opgave scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
- Dinsdag 15 oktober **Benedictus leeskring** (2) 20.00-21.30h, Noordeinde 4
Info tacosiccosmit@gmail.com
- Woensdagen **Cursus Attitudinal Healing** (1) 10.00-12.00h, Spreeuwenstraat 21,
3, 17 en 31 oktober, info en opgave bij Monique Toonen myt@xs4all.nl
14 en 28 nov., 12 dec. www.stadskloosterdelft.nl
- Dinsdag 22 oktober **Dansmeditatie** (2), 10.00- 12.00h,
Info en opgave jbruggeling@xs4all.nl
www.stadskloosterdelft.nl
- Dinsdag 22 oktober **In gesprek met Karen Armstrong** (1) 19.30- 21.00h
over compassie, info cm.geels@planet.nl
- Woensdag 23 oktober **In gesprek met** (1) ... Arjan de Vries, 20.00- 21.30h, Voorstraat 60,
Opgave cm.geels@planet.nl



Bij de kringen

In gesprek met Karen Armstrong

In het boek(je) over Compassie laat Karen Armstrong zien hoe bij de grote religieuze tradities in Oost en West compassie/ empathie tot de grondlaag van filosofie en levensovertuiging hoort. Zij reikt een 12-stappenplan aan om zelf en met elkaar te onderzoeken wat compassie voor jou betekent en hoe je dit kunt ontwikkelen. Compassie verbindt omdat het raakt aan de broosheid van ons eigen leven.



In gesprek met leden en vrienden van Vrijzinnig Delft

Deze groep start op woensdagavond 23 oktober. Tina gaat in gesprek met Arjan de Vries, bekend als een van onze vaste organisten. Arjan vertelt over zijn geloof en de Advaita Vedanta, afkomstig uit het oude India, als weg tot bevrijding. Bijbelverhalen, met name het onderricht van Jezus kregen grotere diepte. Het gaat over non-dualiteit, deel zijn van het grote geheel om ons heen en in onszelf.

In gesprek met elkaar... over de kwetsbaarheid van ons klimaat

Actueler dan ooit!

Piet van Lingen, zelf betrokken bij het project van de schooldakrevolutie, coördineert de klimaatgesprekken, die 9 oktober van start gaan.

Opgeven

Als je mee gaat doen aan een van de kringen, is het fijn als je dit vooraf laat weten.

Een warme gemeenschap

Dat is wat we vaak terugkrijgen, van nieuwe leden en vrienden, van wie af en toe even aanlegt en van wie al heel lang deel uitmaakt van Vrijzinnig Delft, de Vrijzinnig Hervormden. Je kunt mooie plannen maken maar het is toch de sfeer, het omzien naar elkaar wat verbindt. Een steun in de rug, even een arm om je schouder. Dingen uitpraten die zijn vastgelopen, ook als dat misschien lastig is. Ruimte maken, steeds weer opnieuw als een oefening in geloven. Het is belangrijk dat we dit doorgeven. Maar dit is niet het enige. We willen ook inspireren, in gesprek gaan met elkaar over wat ons raakt in de wereld om ons heen. In Delft waar de polariteit vooral tussen rijk en arm alleen maar toeneemt, ondanks alle goede bedoelingen.

De toekomst van het klimaat, de verkilling en toename van geweld, van angst en ook van onzekerheid en eenzaamheid. De grote en de kleine vragen op tafel leggen en deze delen maakt een geloofsgemeenschap weerbaar en ook sterk op een verborgen manier. Je kunt het niet meten of tellen, niet terug vinden in een enquête... maar misschien is het juist dit wat ons ten diepste verbindt.

Uit de dienst op de startzondag op 8 september:

Want alleen met je hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar, zei de vos tegen de kleine Prins toen ze dan toch afscheid moesten nemen. (*de kleine Prins, Antoine de Saint-Exupery*)

Tina Geels



Uit de kerkenraad

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is per 26 september door de kerkenraad definitief vastgesteld. De commissie bestaat uit de volgende personen: Tineke Rosbergen, Dieke de Jong, Margot Mekkes (KR) en Hans van der Kramer (voorzitter i.s.m. Dieke), Gé de Joode (kerkrentmeester) bijgestaan door de volgende adviseurs: Piet van Lingen als procedureel adviseur en Arjan de Vries als inhoudelijke adviseur. Piet zal zijn ervaring betreffende het werk van een vorige beroepingscommissie delen met de andere commissieleden en hen daarin bijstaan. Arjan zal als voortrekker van de Commissie Toekomst bij het opstellen van de profielschets en de toetsing van de kandidaten betrokken worden. De conclusies en aanbevelingen zijn verwoord in notitie "Toekomst Vrijzinnig Delft", dat besproken is op het gemeenteberaad van 9 juni j.l.

De eerste opdracht voor de commissie bestaat uit het formuleren van een profielschets. We hopen dat het de commissie lukt om de profielschets op 31 oktober door de kerkenraad te laten vaststellen. Er zal dan op zondag 10 november na afloop van de viering in de kapel Abtswoude een gemeenteberaad over de profielschets gehouden worden.

Week van Gebed voor de Eenheid

Ieder jaar wordt begin januari de interkerkelijke week van het Gebed voor de Eenheid georganiseerd. De Raad van Kerken Delft heeft onze gemeente gevraagd komend jaar ook aan deze oecumenische gebedsweek deel te nemen. Vanaf zondag 19 januari tot en met zondag 26 januari wordt er iedere dag in één van de Delftse kerken een viering gehouden. Bij iedere viering zijn meerdere kerkelijke gemeente c.q. parochies betrokken. De kerkenraad heeft besloten om positief op het verzoek van de Raad van Kerken Delft te reageren. En stelt voor op dinsdag 21 januari samen met RK Raamstraat, PGD Hofkerk en ABC-Kerk Delft een gebedsviering te organiseren. Locatie Hofkerk Cort van der Lindenstraat aanvang 19.30 uur. Het centrale thema is Hoop: Eénheid in Verscheidenheid. In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.

Jubileum

Tenslotte wil de kerkenraad met veel genoegen nog eens al onze leden, vrienden en overige bekenden en onbekenden uitnodigen om ons 50 jarig jubileum op 10 oktober mee te komen vieren. Inmiddels hebben al meer dan zestig personen zich aangemeld. Leden, vrienden en velen van buiten onze kring. Er is een prachtig programma samengesteld van bezinning, muziek en gedenken. Als afsluiting willen we met een drankje en hapje een toast uitbrengen op nog vele mooie jaren voor onze geloofsgemeenschap in openheid en verbinding naar anderen en andere geloofsgemeenschappen.



Uit de Diaconie



Graag willen wij opnieuw aandacht voor één van onze diaconale projecten:

Because We Carry. U weet wel, de stichting die vrijwilligers stuurt naar Lesbos om daar in één van de vluchtelingenkampen ondersteuning te geven.

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt op de juiste plek. Toen er recent weer vluchtelingen waren aangekomen in één van de kampen gingen vier vrijwilligers poolshoogte nemen. Hier volgen haar aantekeningen:

'Honderden mensen lagen op de grond op kartonnen dozen, op plastic zakken tussen de kiezels. We telden vier jonge baby's. Al uren was er niet gegeten. We vroegen hulp aan de mensen die al langer in het kamp leefden. Vrouwen kwamen aan met dekens, wat rijst en kleding. Een moeder met baby met poepluier moest huilen toen ze een schone luier kreeg. We hebben in het pikkedonker babydragers omgedaan bij de allerkleinsten zodat zij in ieder geval veilig bij hun moeder konden zijn. De vrijwilligers gaven een deel van hun eigen kleding weg aan andere huilende moeders.

We houden ons hart vast. Het kamp is vol, overvol... wat als er nog meer mensen bij komen? En die gaan komen.'

In de avondviering van 5 oktober is er weer een collecte voor **Because We Carry**

Je kunt een gift overmaken naar Diaconie vd buitengewone wijkgemeente Vrijzinnig Hervormden Delft:

NL24 INGB 0001928918.

Natuurlijk kun je ook rechtstreeks doneren: Stichting Because We Carry IBAN: NL85 TRIO 0391073796

Alice Visser

Uit de gemeente

Als nieuw vriendin van Vrijzinnig Delft is *Annalena Hoyer* bij ons binnengekomen.

Zij is geestelijk verzorger bij de Pieter van Foreest stichting en woont in Tanthof. 1^{ste} Advent wordt Annalena bevestigd als lid. We zijn blij met haar komst en hopen dat zij zich gauw nog meer thuis gaat voelen.

Omzien naar elkaar, is ook bij Vrijzinnig Delft de ruggengraat van de geloofsgemeenschap. Bij de startzondag hebben we Els van der Laan, Els de Schipper en Mikke Fritz met een mooi boeket bedankt voor het bezoekwerk en hun inzet van vele jaren. Een aantal vaste bezoekcontacten blijft natuurlijk maar niet meer nadrukkelijk vanuit de bezoek cie. meer als een netwerk van onderlinge betrokkenheid.

Een warme groet voor wie aan huis gebonden is, voor wie ziek is, voor wie om wat voor reden dan ook niet naar de diensten kan komen. Laten we elkaar meedragen in ons hart.

Tina Geels

Uit de filmkring



Wil je meedoen met de filmkring geef dan je mailadres door aan Els van der Laan.

Als er weer een goeie film komt in het filmhuis Lumen, krijg je bericht voor een uitnodiging, samen napraten hoort erbij. eevdlaan@casema.nl



Enquête Vrijzinnig Delft, afronding

De 'aantallen- check' die door de Commissie Toekomst is uitgevoerd laat zien dat de Enquête Toekomst Vrijzinnig Delft representatief is. Een enkele enquête meer ingevuld, heeft nauwelijks invloed op het resultaat. Dit betekent dat er geen nieuwe enquêtes ingevuld gaan worden door het geringe aantal mensen dat per ongeluk niet is uitgenodigd. De 'aantallen- check' laat tenslotte zien dat er een aantal leden is waar helemaal geen contact mee is. De precieze details zijn bekend bij de kerkenraad. Ook hebben twee mensen, onafhankelijk van kerkenraad en commissie, hierin meegekeken.

Alle leden en vrienden blijven in de gelegenheid betrokken te zijn bij het vervolg van de enquête via het gemeenteberaad van Vrijzinnig Delft, dat ook in de nabije toekomst met enige regelmaat gehouden zal worden.

Arjan de Vries

Kerstspel

Kinderen vanuit Vrijzinnig Delft zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met het Kerstspel van Kerk aan het Noordeinde op 25 december in de viering van 11.15h.

De repetities beginnen na de herfstvakantie.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de predikant cm.geels@planet.nl



Nieuw blog: Wegwijzer

Voor de blog pagina van de website van Vrijzinnig Delft schreef Tineke Rosbergen weer een nieuwe column. Deze keer over Marja als wegwijzer.

Kijk bij www.vrijzinnigdelft.nl/blog

Schrijf en deel wat je bezighoudt...

Wat jou bezig houdt voor de rubriek: *Ik geef de pen door aan ...*

Graag in leveren bij de redactie van de Nieuwsbrief voor eind oktober.

Adres scriba

Het juiste adres is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 29 oktober 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 november 2019.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl