

Profiel gemeente Vrijzinnig Hervormden Delft

Wie zijn wij?

De Vrijzinnig Hervormden Delft zijn een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse kerk in Delft. Deze buitengewone wijkgemeente is voortgekomen uit een actieve vereniging: de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Delft. De vereniging heeft nu als doel om het vrijzinnig gedachtegoed in Delft te stimuleren.

Als buitengewone wijkgemeente hebben we zitting in de Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft.

De gemeente van Vrijzinnig Hervormden in Delft is een kleine, betrokken gemeenschap van zo'n 150 leden. Daarnaast zijn er nog een 50-tal vrienden en belangstellenden. Ongeveer 50 leden/vrienden zijn actief in de kerk.

Vieringen

De zondagse vieringen zijn in de Lutherse Kerk in Delft, aan het Noordeinde, en in de kapel van 'Abtswoude bloeit', aan de Aart van der Leeuwlaan.

Opbouw van de gemeente

Vrijzinnig Delft is een gemeenschap in beweging. Kenmerk van de leden is dat het zelfstandige denkers zijn die, van jong tot oud een heel eigen spirituele ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Hierbij hebben de ouderen een belangrijke plek binnen onze gemeente. Ze zijn vaak trouwe kerkgangers en komen, wanneer ze kunnen, naar de kerkdiensten. Ofwel zelfstandig, of ze worden door andere gemeenteleden gebracht. De kapel van 'Abtswoude bloeit' is toegankelijker voor minder validen en wordt daarom meer bezocht door de groep ouderen.

We zoeken tevens naar verdere mogelijkheden om de jongere generatie meer bij het vrijzinnig gedachtegoed te betrekken, en staan open voor ideeën en uitwerking op dit punt.

Culturele belangstelling

Veel leden van onze gemeente hebben vanuit hun spiritualiteit een band met cultuur. Dat uit zich in de belangrijke plek van (klassieke) muziek tijdens vieringen, poëzie in bijzondere diensten en in kringen en activiteiten rond mystiek, filosofie, film en literatuur. Deze activiteiten worden breed aangekondigd, zowel binnen als buiten de kerkelijke kring.

Bronnen van wijsheid en inspiratie

De gemeente is niet dogmatisch en is ervan overtuigd dat de traditie nog tal van onbekende bronnen van inspiratie bevat. In onze vieringen is in de vorm het gebinte zichtbaar dat al eeuwenlang de christelijke vieringen draagt. Tegelijk staan we open voor liturgische vernieuwing en zoeken we naar nieuwe bronnen van inspiratie buiten de traditie. In vieringen wil onze gemeente vrijmoedig en open omgaan met de bijbel.

Contact met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen

De gemeenteleden zijn hecht betrokken op elkaar. Het koffiedrinken na de vieringen is een uitstekend middel om elkaar bij te praten en bij te staan. Men is betrokken bij de leuke gebeurtenissen in het leven, maar zeker ook bij de moeilijke en verdrietige zaken. De gemeente verwelkomt nieuwkomers en laat hen merken dat hun stem gehoord wordt.

We staan open voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Delft, daar waar kan. Met de Lutherse Kerk, thans ook een deel van de maand onze gastheer, is een goede samenwerking. Momenteel onderzoeken we of samenwerking met de Kerk aan het Noordeinde tot de mogelijkheden behoort(<https://kerkaanhetnoordeinde.nl/>).

Enkele leden van onze gemeenschap zijn actief betrokken bij Stadsklooster Delft (<https://www.stadskloosterdelft.nl/>) . Dit is een initiatief van enkele Delftenaren om in samenwerking met anderen een open spiritueel netwerk te creëren.

Ondersteunen van projecten

We zijn geïnteresseerd in wat er om ons heen gebeurt en bekommeren ons om kwetsbare mensen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het werk van de diaconie, waaronder een project waaraan we ons twee jaar lang aan committeren. Beurtelings wordt een project in Delft en één in het buitenland ondersteund. De initiatiefnemers van deze projecten worden uitgenodigd om toelichting te geven.

Pastoraat

De predikant verzorgt een inloopspreekuur. Tot nu toe waren er enkele gemeenteleden die regelmatig leden bezochten die aandacht behoeven, bijvoorbeeld bij hun verjaardag, bij ziekte en waar dat verder nodig is. Na hun jarenlange inzet neemt nu de diaconie deze verantwoordelijkheid op zich, in samenwerking met de predikant.

Overige taken en commissies

Een aanzienlijk deel van de leden is betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente als vrijwilliger. Zo zijn er koster, kerkenraadsleden, diakenen, is er een kerkrentmeester, een scriba, hebben we een voorzitter en een liturgiecommissie.

Wat willen we de komende jaren?

We willen de gemeenschap zo opbouwen dat het nog meer een plek wordt waarin mensen zich veilig voelen en elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar het gesprek aan te gaan omtrent zingeving en spiritualiteit. Ook willen we ons van hieruit blijven inzetten voor de stad Delft en omgeving. We zoeken daarbij naar ondersteunende, eigentijdse vormen en structuren die daarbij helpen.